

# Bok om det sanna livet

De gudomliga lärdomarna

Volym XI

Undervisning 310 - 338

**Online-utgåva**

Lämplig för DeepL Översättningsprogram  
Och Balabolka Text-till-tal-ljudomvandlare

## Boka service för livet

Verket *Libro de la Vida Verdadera* i 12 volymer är ett arv till hela mänskligheten och är registrerat på Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública i Mexiko D.F. under nummer 26002, 20111 och 83848.

Mer information om den spanska originalutgåvan:  
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera  
Apartado Postal 888, México, D.F., C.P. 06000

Översättning: Traugott Göldenboth

Status: oktober 2016

Förläggare:

Boka service för livet

Manfred Bäse

Kirchweg 5

D-88521 Ertingen

Telefon: +49 (0) 7371 929 66 42

E-post: [manfredbaese@gmx.de](mailto:manfredbaese@gmx.de)

## Notering om denna fråga:

Denna volym har bearbetats troget för översättningsprogrammet <https://www.deepl.com/translator> DeepL, ProVersion, som översätter till 12 språk.

Hittills har följande volymer översatts med den: Status: december 2020

### **Tredje testamentet**

Från det tyska originalet till de olika språken: Nederländska, polska, ryska, portugisiska, portugisisk-brasilianska,. Ska följas av: Japanska och kinesiska

Det fanns hittills på följande språk: Tyska, engelska, spanska, italienska, franska

### **Boken om det sanna livet**

Från det tyska originalet på engelska: volymerna IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - de övriga fem volymerna fanns redan på engelska.

Ytterligare översättningar kommer att följa.

Det är Herrens vilja att göra dessa verk tillgängliga för alla människor utan kostnad. Det är inte hans vilja att sälja detta verk för pengar. Alla tillgängliga volymer kan laddas ner som PDF-filer gratis från Internet.

Det är också Herrens vilja att sprida sitt ord över hela världen. Detta kommer att ske i samband med vittnesmålet om mitt eget spiritualistiska exempel. Därför finns alla sex volymer av mitt personliga, spiritualistiska exempel som hittills publicerats på min hemsida för gratis nedladdning som PDF-filer, liksom fem poesiböcker på tyska och engelska, som bygger på boken om det sanna livet.

Herren kallade mig till sin tjänst 2017. Jag har skrivit in denna historia i de sex ovan nämnda volymerna, med angivande av datum för varje volym. Den innehåller många drömmar, visioner, hemligheter som Herren har uppenbarat för mig, profetior och förutsägelser om aktuella händelser i världen. Det är en väckarklocka för mänskligheten och för mig en fas av rening och uppstigning och återvändande till Faderns famn.

Mitt namn Anna Maria Hosta är ett andligt namn som Herren uppenbarade för mig 2017.

Hosta, berättade Herren för mig, har följande betydelse:

Hos... (min mans efternamn) - Hos - **t....** (värd, livets bröd, Guds ord) och

Hos...**t...A** (A för mitt namn, Anna)

Mitt civila namn har ingen betydelse, eftersom det är Herrens vilja att ordet ska röra hjärtan och att dessa ska orientera sig mot ordet, inte mot budbäraren. Budbäraren är bara bärare av ordet och detta är Gud själv. Den är kärnan i alla Guds egna erfarenheter med de varelser som han har skapat, och den är till för deras undervisning så att de kan studera den för att rena och fullända sig själva i syfte att återvända till Gud och återinträda i Faderns famn.

Anna Maria Hosta

Fredsriket Kristus på jorden

<https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com>

E-post: [a.m.hosta@web.de](mailto:a.m.hosta@web.de)

## Innehåll

Boka service för livet .....	2
Notering om denna fråga: .....	3
Instruktion 310 .....	10
Instruktion 311 .....	16
Instruktion 312 .....	21
Instruktion 313 .....	26
Instruktion 314 .....	32
Instruktion 315 .....	38
Instruktion 316 .....	44
Instruktion 317 .....	50
Instruktion 318 .....	55
Instruktion 319 .....	61
Instruktion 320 .....	68
Instruktion 321 .....	74
Instruktion 322 .....	80
Instruktion 323 .....	85
Instruktion 324 .....	90
Instruktion 325 .....	96
Instruktion 326 .....	103
Instruktion 327 .....	108
Instruktion 328 .....	114
Instruktion 329 .....	121
Instruktion 330 .....	126
Instruktion 331 .....	133
Instruktion 332 .....	137
Instruktion 333 .....	144
Instruktion 334 .....	150
Instruktion 335 .....	156
Instruktion 336 .....	161
Instruktion 337 .....	168
Instruktion 338 .....	174

Information om innehållet .....180

[Litteratur och webbplatser](#)..... 213

## Förord

"Detta är den förutspådda tiden då jag måste tala till mänskligheten, och jag vill att ni ska sammanställa volymer av böcker för att uppfylla mina profetior med detta ord som jag har gett er, ....." (6, 52)

Den tillkännagivna tiden syftar på den nuvarande tiden, även kallad den tredje tiden, som är den efterföljande epoken till den första tiden (Moses och profeterna) och den andra tiden (Jesus och hans apostlar).

Den tredje tiden förbereddes av Elias' Ande och hans lärjunge Roque Rojas 1866 i Mexiko, så att den gudomliga Anden kunde kommunicera med mänskligheten från 1884 till slutet av 1950, under en period av 66 år: Söndag efter söndag träffades människor från det vanliga folket på enkla mötesplatser för att lyssna till det gudomliga budskapet i ungefär två timmar. Som språkrör (porta voces) använde Gud de många röstbärarna (dagens profeter) som i ett upphöjt sinnestillstånd gjorde det gudomliga ordets strålar hörbara.

Dessa gudomliga uppenbarelser, budskap eller läror samstenograferades och registrerades under det sista decenniet före 1950. Efter 1950 valdes 366 läror ut från detta enorma antal protokoll och publicerades i det stora verket *Libro de la Vida Verdadera (Det sanna livets bok)* i 12 volymer.

Efter 1975 översatte Walter Maier, som hade deltagit i söndagsmötena 1943-1950, och Traugott Göldenboth volym I till volym V till tyska och gav ut dem på Reichl Verlag. Efter Walter Maiers död 2001 kompletterades volym VI av Traugott Göldenboth och publicerades 2004.

Volymerna VII-XI översattes senare också av Traugott Göldenboth och publicerades 2014-2015 av Buchdienst zum Leben. Volym XII väntas bli tillgänglig 2016.

I tider av största vetenskapliga och tekniska framsteg, men också av största krigföring och ideologiska avvikelser, har den gudomliga anden alltså inte lämnat mänskligheten ensam.

I sin oändliga kärlek och visdom har Gud genom den mexikanska uppenbarelsen visat oss en väg ut ur ideologiska avvikelser, gett tröst och helande balsam till våra svältande själar och gett oss mycket praktiska instruktioner för att orientera våra liv i enlighet med den gudomliga viljan.

Må följande ord bli verklighet ganska snart:

**Ära åt Gud i höjden och fred på jorden.  
och en god vilja gentemot människorna.**

## Introduktion

Följande utdrag kan ge läsaren en första inblick i denna volym. Siffrorna inom parentes hänvisar till instruktionerna och versnumreringen.

### Godhet är sanning och kärlek

Inse att mitt ord inte är, och inte heller kan vara, en ny religion. Detta arbete är den lysande väg där alla ideologier, trosbekännelser och religioner kommer att förenas andligt för att gå in genom portarna till det förlovade landet. (310, 39)

Känn mig, ni alla, så att ingen förnekar mig — känn mig så att er uppfattning om Gud bygger på sanning och ni vet att där det goda visar sig är jag där.

Godhet blandas inte med någonting. Godhet är sanning, kärlek, barmhärtighet och förståelse.

Godheten är tydligt igenkännbar och omisskännlig. Känn igen den så att du inte gör fel. Varje person kan gå sin egen väg, men om alla möts på *en* punkt, vilket är det goda, kommer de till slut att känna igen sig och förenas. Inte om de ständigt bedrar sig själva genom att ge det goda sken av det onda och dölja det onda som gott, vilket händer med människorna i denna tid. (329, 4547)

### Vägen tillbaka till vårt andliga hem

Varje värld, varje existensplan skapades för att själen skulle kunna utvecklas på den och ta ett steg mot sin Skapare och på så sätt, genom att avancera allt längre på fullkomlighetens väg, få möjlighet att nå målet för sin resa, den andliga fullkomlighetens höjdpunkt, som är just att bo i Guds rike, fläckfri, ren och välförmad.

För vem verkar det trots allt omöjligt att bo "i Guds famn"? Åh, ni eländiga intellektuella män som inte riktigt vet hur man tänker! Har du redan glömt att du kom till från min livmoder, det vill säga att du existerade i den tidigare? Det är inget konstigt med det faktum att allting som har uppstått från livets källa återvänder till den i sin egen tid. Varje själ var jungfruligt ren när den kom ut från mig till livet, men många har ändå senare gjort sig själva smutsiga på sin väg. Men eftersom allting var förutsett av mig på ett klokt, kärleksfullt och rättfärdigt sätt, började jag genast tillhandahålla alla nödvändiga medel för deras räddning och förnyelse längs den väg som mina barn måste gå igenom.

Även om själens oskuld har kränkts av många varelser kommer den dag då de kommer att rena sig från alla sina överträdelser och därmed återfå sin ursprungliga renhet. Reningen kommer att vara mycket förtjänstfull i mina ögon, för själen kommer att ha uppnått den genom stora och ständiga prövningar av sin tro, kärlek, trofasthet och tålmod. (313, 21-23)

Jag vill att när kampen är slut, när alla mina barn är förenade för evigt i det andliga hemmet, så vill jag att de ska få ta *del av* min oändliga lycka som *Skapare, som ett* erkännande av det faktum att var och en av er har deltagit i det gudomliga arbetet på ett konstruktivt eller återställande sätt.

Endast som andliga varelser kommer ni att upptäcka att ingenting av allt det som jag har skapat sedan begynnelsen har gått förlorat, att allting i mig återuppstår, allting kommer till liv och förnyas.

Så när så många varelser har varit vilse under en lång tid, när många, i stället för livsverk, har gjort destruktiva verk, kommer de att upptäcka att tiden då de gick vilse bara var tillfällig och att deras verk, hur dåliga de än må ha varit, kommer att få upprättelse i det Eviga Livet och de kommer att förvandlas till medarbetare i mitt oupphörligt kreativa arbete.

Vad betyder några århundraden av synd och mörker, som mänskligheten hade på jorden, när man jämför dem med evigheten, med en tid av utveckling och fred utan slut? Ni har lämnat mig på grund av er fria vilja, och på grund av ert samvete kommer ni att återvända till mig. (317, 17-20)

### Andliga ljusvarelser står vid vår sida

Ni vandrar inte ensamma, för min uppmuntran och mitt ljus är med var och en av er. Men om detta skulle verka litet för dig har jag placerat en andlig ljusvarelse vid sidan av varje mänsklig varelse för att vakta dina steg, för att få dig att känna av en viss fara, för att fungera som en följeslagare i din ensamhet och som en stab på livets resa. De är de varelser som ni kallar skyddsänglar eller beskyddare.

Visa aldrig otacksamhet mot dem och var inte döv för deras uppmaningar, för *dina* krafter kommer inte att räcka till för att klara livets alla prövningar. Ni behöver dem som är mer avancerade än ni och som vet något om er framtid eftersom jag har avslöjat den för dem.

Dessa varelsers kamp är mycket svår så länge du inte har uppnått förändligande, eftersom du bidrar mycket lite från din sida för att stödja dem i deras svåra uppdrag.

När din andlighet gör det möjligt för dig att känna och uppfatta närvaron av de av dina bröder och systrar som arbetar osynligt, utan att synas, för din välfärd och ditt framåtskridande, då kommer du att ångra att du tvingade dem att lida så mycket för dina synders skull. Men när denna insikt uppstår i dig är det bara för att den redan har blivit ljus i ditt sinne. Då kommer medkänsla, tacksamhet och förståelse för dem att vakna.

Vilken stor lycka dina beskyddare kommer att känna när de ser att deras ansträngningar stöds av dig, och att deras inspiration är i harmoni med din upphöjelse!

Du har så många bröder och systrar och så många vänner i det "andliga vädret" som du inte känner.

I morgon, när kunskapen om det andliga livet har spridits över hela världen, kommer mänskligheten att inse vikten av dessa varelser vid din sida, och människorna kommer att välsigna mitt försyn. (334, 70-76)

### **Kampen mellan ljus och mörker**

Bortom ditt mänskliga liv finns en värld av andar, dina bröder och systrar, varelser som är osynliga för människan och som kämpar sinsemellan för att erövra dig.

Denna kamp beror på att vissa och andra är olika utvecklade. Medan ljusvarelserna, som bärs upp av idealet om kärlek, harmoni, fred och fullkomlighet, strör ljus över mänsklighetens väg, alltid inspirerar den med gott och avslöjar allt som är till gagn för mänskligheten, sår de varelser som fortfarande håller fast vid jordens materialism, som inte har kunnat frigöra sig från sin självskhet och sin kärlek till världen, eller som i all oändlighet ger näring åt mänskliga beroenden och böjelser, sår mänsklighetens väg med förvirring genom att förmörka intellektet, förblinda hjärtan och förslava viljan för att använda sig av människor och förvandla dem till instrument för *sina* planer, eller använda dem som om de vore deras egna kroppar.

Medan Ljusets andliga värld försöker vinna människans själ för att öppna en öppning mot evigheten; Medan dessa välsignade värdar arbetar oavbrutet, ökar i kärlek, blir sjuksköterskor vid smärtans säng, rådgivare vid sidan av människan som bär bördan av ett stort ansvar, rådgivare till ungdomar, beskyddare av barn, följeslagare till dem som glömmer och lever ensamma, arbetar legioner av varelser utan den andliga vishetens ljus och utan kärlekens upplyftande känsla också oavbrutet bland människorna. Men deras mål är inte att underlätta vägen till det andliga riket — nej, dessa varelser har en helt motsatt avsikt, deras strävan är att dominera världen, att fortsätta att vara herre över den, att föreviga sig själva på jorden, att dominera människor och göra dem till slavar och redskap för deras vilja — med ett ord, att inte låta någon ta ifrån dem det som de alltid har betraktat som sitt: världen.

Så, lärjungar: Det pågår en våldsam kamp mellan en varelse och en annan — en kamp som era fysiska ögon inte ser, men vars reflektioner känns dag efter dag i er värld.

För att människan skall kunna försvara sig och befria sig från onda influenser behöver hon kunskap om *den* sanning som omger henne, hon måste lära sig att be med anden, och hon måste också veta vilka förmågor hennes varelse är utrustad med för att kunna använda dem som vapen i den stora kampen mellan det goda och det onda, mellan ljus och mörker, mellan förändligande och materialism.

Det är just ljusets andliga värld som arbetar och kämpar och förbereder allting så att världen en dag kan börja gå på vägen mot förändligande.

Tänk på allt detta och du kommer att kunna föreställa dig hur våldsam denna kamp är för dina andliga bröder och systrar som strävar efter människornas frälsning — en kamp som är en kalk för dem som du ständigt ger dem otacksamhetens galla att dricka, eftersom du begränsar dig till att ta emot allt gott som de ger dig, men utan att någonsin ställa dig vid deras sida för att hjälpa dem i deras kamp.

Det finns bara ett fåtal som vet hur de ska gå till dem, bara ett fåtal som är mottagliga för deras inspiration och följer deras råd. Men hur starkt de går igenom livet, hur skyddade de känner sig, vilka glädjeämnen och inspirationer som inspirerar deras själ!



Majoriteten av människorna slits mellan de två influenserna, utan att välja en av dem, utan att helt och hållet förbinda sig till materialismen, men också utan att anstränga sig för att frigöra sig från den och för att andliggöra sina liv, det vill säga höja dem genom godhet, kunskap och andlig kraft. De är fortfarande helt i krig med sig själva.

De som helt och hållet har överlämnat sig till materialismen, utan att bry sig om samvetets röst, och som struntar i allt som rör deras själ, kämpar inte längre, de har besegrats i striden. De tror att de har vunnit, de tror att de är fria och inser inte att de är fångar och att det kommer att bli nödvändigt för ljusets legioner att komma ner till mörkret för att befria dem.

Detta ljusbudskap sänder jag till alla jordens folk för att människorna ska vakna upp, för att de ska bli medvetna om *vem som* är fienden som de måste bekämpa tills de har besegrat honom, och *vilka* vapen de bär utan att veta om det. (321, 5363)

### **Guds vision för vår framtid**

Jag förväntar mig en spiritualisering av världen. För mig har de namn som varje kyrka eller sekt utmärker sig med ingen som helst betydelse, inte heller den mer eller mindre stora praktiken i dess riter och yttre former av gudstjänst. Detta når bara de mänskliga sinnena, men inte min ande.

Jag förväntar mig att människorna ska förändligas, för det innebär att livet höjs, att idealet för perfektion uppnås, att man älskar det goda, att man vänder sig till sanningen, att man utövar kärlekens aktivitet, att man är i harmoni med sig själv, vilket är harmoni med andra och därmed med Gud. (326, 21-22)

Från dagens människor utan andlighet och kärlek kommer jag att frambringa de generationer som så ofta profeterats i Mitt Ord. Men först ska jag arbeta med dessa folk som i dag missbedömer, krigar och förstör varandra.

När min dom har verkställts över alla och ogräset har röjts upp med rötterna, kommer en ny mänsklighet att börja växa fram som inte längre bär på frön av oenighet, hat eller avund i sitt "blod", eftersom föräldrarnas "blod" har renats i smältdegeln av smärta och omvändelse.

Jag kommer att ta emot dem och säga till dem: "Be, be och det kommer att ges till er", som jag sa till er vid den andra tiden. Men i dag lägger jag till: vet hur man frågar. (333, 54)

Föreställ er utvecklingen för en mänsklighet vars moral är sprungen ur andlighet, föreställ er en mänsklighet utan gränser och utan nationella gränser, som broderligt delar med sig av alla de livsförutsättningar som jorden ger sina barn. Försök att föreställa er hur mänsklig vetenskap skulle se ut om den hade kärlek till varandra som ideal, om människan fick den kunskap hon söker genom bön. Tänk på hur behagligt det kommer att vara för mig att ta emot kärlekens, trons, lydnadens och ödmjukhetens tillbedjan från människor genom deras *liv*, utan att de behöver ta till riter och yttre former för tillbedjan.

Endast detta kommer att vara *livet* för människorna, för i det kommer de att andas fred, de kommer att njuta av frihet och livnära sig endast på det som innehåller sanning. (315, 57-58)

När min röst hörs andligt i mänskligheten kommer människor att känna något vibrerande som alltid har funnits inom dem, även om det inte har kunnat uttrycka sig i frihet. Det kommer att vara den ande som — uppmuntrad av sin Herres röst — kommer att resa sig och svara på min kallelse.

Då kommer en ny tidsålder att börja på jorden, för ni kommer inte längre att se på livet underifrån, utan ni kommer att se på det, känna igen det och njuta av det från era andliga höjder. (321, 38-39)

## Instruktion 310

Min frid vare med er!

1 Kom till mig, förlorade och vilsna människor. Sök först mitt rike, och när du väl är inne i det, drick från min visdoms outtömliga källa. Men glöm inte att mitt rike inte är av denna värld och att du bara kan komma in i det genom att följa mina kärlekslagar.

2 Lärjungar: År 1950 kommer att innebära avgörande händelser för alla människor. Det är därför ditt ansvar är så stort när du hör min undervisning.

3 Människligheten är sjuk, blind och på väg mot sin undergång. Fadern kommer att rädda dem genom din medling. Sannerligen säger jag er att ingen kommer att gå förlorad.

4 Eftersom jag älskar alla mina barn lika mycket — varför finns det elände i världen? Detta är den fråga som folk ställer. Men du känner till orsaken till det som händer.

5 Det är inte första gången som din själ lever i den här världen. För länge sedan tillät jag den att reinkarnera i olika jordiska kroppar så att den kunde gottgöra sina misstag och bli värdig min lag. Jag placerade själarna på jorden från början av deras skapelse så att de genom sina egna förtjänster skulle få möjlighet att komma in i mitt rike.

6 Människans själ har varit skapelsens privilegierade varelse. Som ett bevis på min kärlek har jag gett den viljans frihet.

7 Alla andra varelser är underställda min vilja. Men om människorna i utövandet av sin viljelöshet bara har avvikit från min kärleks väg, måste de nå sin frälsning på just den väg som skapats av deras viljelöshet. Skördetiden har kommit för alla själar och därför ser ni förvirring bland människor. Men sannerligen, jag säger er, i detta kaos kommer var och en att skörda sin egen säd.

Men vad kommer att hända med de av mina barn som ständigt har brutit mot min lag? Sannerligen, alla de som sover och inte vill studera och lyssna till mina instruktioner kommer att gripas av prövningarna som en virvelvind som kommer att ta ner dem. Men för alla dem som har följt mina instruktioner kommer det att vara som en uppmuntran för deras pliktutövning, som en vacker belöning som Gud ger dem.

8 Fadern är en outtömlig aktivitet, han arbetar i evighet för alla sina barn, och med tanke på detta exempel bör du också vara outtröttlig i ditt arbete, så att du på detta sätt kan bli ett med din Herre. Förstå att ditt arbete är en sann välsignelse för dig, för det består i att du kommer närmare din Gud. Detta är hemligheten bakom ditt perfekta liv.

9 Människan har utvecklats, och i sin utveckling har hon fått många frukter för att tjäna människligheten. Men numera har han i sin arrogans trott sig vara överlägsen sin skapare.

10 Du frågar mig om jag kan hjälpa mina barn att hitta vägen ut ur sin avvikelse. Och jag säger er: Ja, människor. Den möjlighet som jag har gett själen i dess reinkarnationer i mänskligt liv är ett bevis på min kärlek. För mitt rike kan endast uppnås genom de goda gärningar av kärlek och barmhärtighet som mina barn utför genom att följa sitt samvetes direktiv med full användning av sin viljemässiga frihet.

11 Även om ni känner er obetydliga och svaga ska ni hjälpa era medmänniskor med hjälp av den oändliga kraft som jag har anförtrott er med budordet. Den rena och högljudda bön som jag har lärt er är det som kommer att förena hela människligheten i min kärleks hinder.

12 Be, lärjungar, skicka era tankar som ett budskap om fred till dem som för närvarande förändrar era liv genom sin intelligens, så att de frukter de får kan vara som balsam för människlighetens lidanden.

13 Varför kallar Herren er för "det utvalda folket"? För redan i den första eran gav jag dig ett svårt uppdrag bland dina medmänniskor. Men jag gav dig inte större gåvor än dem, och jag placerade dig inte heller över de andra folken, utan jag gjorde dig till en trogen son, budbärare av mitt budskap om ljus och kärlek till alla folk på jorden som fortfarande är i villfarelse.

14 Jag har gett er nåden att få höra mitt ord genom en röstbärare — ett budskap som ni, när tiden är inne, ska bära till människornas hjärta.

15 Lärjungar, utnyttja tiden, se på de människor som är försjunkna i sin materialism och håller fast vid världens falska röster. Lidande kommer att finnas i dem, och endast på detta sätt kommer de att vakna upp med avseende på sitt samvete. Lidande — även om du inte förstår det, så länge du lever genom det — är en välsignelse för din själ.

16 Res dig upp till mig i anden, över varje plåga, varje frestelse eller svaghet, och du kommer att förstå hur vacker den väg är som jag erbjuder dig i uppfyllandet av min lag. När du ser på mänskligheten, som i sin fördärvlighet har nått toppen av fördärv, säger Fadern till dig: själen har ändå utvecklats, krigens grymhet har väckt den, och i dag står den vid ett vägskal och söker fred med alla medel.

17 Det är ditt uppdrag, Israel. Var och en av er måste leda mänskligheten med er bön och ert exempel. Ingen har rätt att tala om sin nästas brister. Vem av er är då perfekt?

Döm ingen och var ett gott exempel bland människor. På detta sätt kommer du att leva som en återspeglning av evig frid och lycka. Då kommer människor — som är trötta på många lidanden — att komma till dig och säga: "Ge oss ditt bröd, ge oss detta outtömliga vatten."

18 Nationerna kämpar för att finna en fred som de ännu inte har uppnått. I vissa delar av världen har kriget upphört, men i andra delar av världen fortsätter kaoset att omge människorna i deras mordiska kamp. Förgäves vill de att fred ska råda i denna värld eftersom de saknar kärlek och barmhärtighet.

Människor darrar av rädsla för de nya vapen som skapats av mänsklig intelligens. Hjälp dem, människor, nå ut till dem med mitt kärleksbudskap som jag har anförtrott er. Ha inga preferenser för vissa raser, språk eller ideologier, utan se i dem bara dina bröder och systrar som behöver råd och kärlek.

19 Be, för sannerligen säger jag er att min fred kommer att nå alla jordens folk och övervinna själviskhet och mänskliga svagheter.

20 På så sätt kommer mitt rike att komma till er, och då kommer de uppfinningar som i dag orsakar förstörelse och död endast att användas för den nödvändiga återuppbyggnaden för att göra den här världen till ett verkligt paradys. Jag vill att människan äntligen ska fullända sig själv och styra den här planeten som Fadern styr universum: med kärlek.

21 Den person som har en stor tro på min lag och undervisar min lära med stor kärlek har inget att frukta, eftersom han kommer att vara ett redskap för Fadern och samtidigt en del av Gud.

22 Lärjungar: Liksom ljuset avlägsnar mörkret, så kommer ni med mitt gudomliga budskap att kunna avlägsna mänsklighetens okunnighet.

23 Mitt ord som uppenbaras i denna tredje era kommer att få människorna att upptäcka den sanna innebörden av rättfärdighet och att införa lagar som inspirerats av Mitt verk.

24 Denna lära, som fortfarande är okänd för mänskligheten, kommer så småningom att spridas över hela jorden och slå rot i många människors hjärtan. Spiritualiseringen kommer att nå sin fulla utveckling i framtidens mänsklighet.

25 Ni har haft nåden att höra mina budskap genom mina röstbärare, men ni kommer inte längre att bevittna blomningen av min undervisning eftersom ni inte längre tillhör denna jord. Det är andra generationer som kommer att få bevittna hur mitt ord uppfylls. För ni fick uppgiften att vara pionjärer inom förändligandet.

26 Men därför kommer ditt uppdrag inte att vara mindre viktigt än kommande generationers uppdrag — tvärtom. Kom ihåg att det beror mycket på er att de tar den goda vägen, att de är goda uttolkare av mitt verk och goda lärjungar.

27 Ni ska bidra med er del, vilket — som jag redan har sagt — är mycket viktigt. Men bli inte stolt över det. För den som blir fåfång i ett andligt arbete har inte förstått hur man är en värdig lärjunge, eftersom ett av de viktigaste villkoren för att vara en av mina lärjungar är ödmjukhet.

28 Se er själva i ert samvetes spegel för att se om den inte speglar en viss orättvisa. Se dig själv i denna inre spegel innan du börjar fördöma dina medmänniskors verk. Då kommer mer renhet och sanningsenlighet att ligga bakom dina handlingar.

29 Jag säger detta till er eftersom jag ser att många av er tycker om att fördöma de fel som era medmänniskor begår i de olika religiösa gemenskaperna, liksom deras riter och gudstjänster. Jag säger er att det vore bättre för er att inte döma vare sig kyrkor eller trosbekännelser, eftersom ni för tillfället inte känner till deras andliga räckvidd.

30 Jag lämnar er som guider, men inte som uppviglare. Din säd skall vara en säd av fred och harmoni, men aldrig en säd av förvirring eller våld.

31 Mitt ord har förening och fred som mål, så att ni, när ni inspireras av det, kan veta hur ni ska nå ut till era medmänniskor och alltid respektera deras tro som något heligt. För deras tro är ett inre altare där jag bor.

Då kommer du att kunna känna igen den utveckling som dina medmänniskor har uppnått tack vare sin kamp, sina ansträngningar och sina olyckor.

32 Om du upptäcker skillnader när du jämför den form i vilken dina medmänniskor utövar sin religion med den form du själv har, så sluta inte att döma efter skenet, utan gå in i sakens kärna där sanningen finns. Eftersom ni är spirituella, kom ihåg att ni alltid måste hålla er till anden och inte till de yttre formerna.

33 Om du gradvis förstår dina medmänniskor på detta sätt kommer du ganska snart att upptäcka att varje person går framåt på olika vägar, men att alla vägar konvergerar till en enda punkt, nämligen vägen till ljus, sanning och liv.

34 Du inser nu att det inte räcker att bära in kunskapen om mitt ord i din själ, för den viktigaste delen återstår att göra, nämligen att använda mina läror. Detta är provet där du måste visa hur mycket du har lärt dig av mitt ord.

35 När jag i bildspråk sa till dig att jag stängde dina läppar var det för att få dig att förstå att jag i det ögonblicket välsignade dina läppar så att din själ genom dem kunde manifesteras sin inspiration och upprepa mina gudomliga ord, medan dessa läppar förblev stängda för att döma, kritisera, ljuga eller hädas. Behåll min undervisning kärleksfullt och låt din själ flöda över i ord av tröst, ljus, balsam, visdom och frid som en flod som har hållits upp i många århundraden.

36 Det kommer inte att vara nödvändigt för dig att uttala mitt namn ofta — tvärtom. Ju mindre ni uttalar er om det och ju bättre ni tillämpar min undervisning, desto större vittnesbörd kommer ni att ha gett om mig.

37 Känn gradvis era grannar i era hjärtan som sanna bröder och systrar, se mänskligheten som en enda familj, men akta er för att förkunna detta. Gör aldrig dina meriter kända, för det är bara jag som kan bedöma dem. Det enda som du bör göra känt genom ditt liv och dina ord är mitt arbete. För detta skall bli känt för alla dina medmänniskor.

38 Spiritualistens ödmjukhet måste vara verklig, inte bara skenbar, så att hans spår på jorden är fulla av ljus.

39 Inse att mitt ord inte är, och inte heller kan vara, en ny religion. Detta arbete är den lysande väg där alla ideologier, trosbekännelser och religioner kommer att förenas andligt för att gå in genom portarna till det förlovade landet.

40 I detta ord ger jag dig den frid och kärlek som får dig att glömma din smärta. Jag stärker din tro och ger dig ljus för att följa den väg som leder till mig. Detta ljus inspirerar dig och inbjuder dig att be för dem som lider — närvarande eller frånvarande. Den för dig närmare dina okända bröder och systrar som bor långt ifrån dig och som du inte kan röra eller smeka fysiskt.

Min undervisning lär dig att be om allt och att känna vad som händer i din nästas hjärta. Jag har berättat för er att jag är allestädes närvarande, att för mig är ingen frånvarande eller avlägsen från mig, och jag ger er förmågan att skifta för att vända er till dem som behöver hjälp, tröst eller sällskap.

41 Hur mycket gott du kan göra från den dag du inser dina gåvor och vet hur du ska använda dem till förmån för dina medmänniskor! Den förberedda själen kan överbrygga avstånd, trotsa faror och övervinna hinder för att komma dit den längtar efter.

42 Om du bär en tung börda i din själ för att du inte har kunnat betala dina gamla skulder, arbeta på ett andligt sätt så kommer du att känna hur den förlorade friden och glädjen återvänder.

43 Mitt ord får er att uppleva de tidigare tiderna genom att påminna er om mina manifestationer genom patriarkerna och profeterna och mitt ord genom Jesus i den andra tidsåldern. Jag får dig att känna min faderliga kärlek och din själ återhämtar sig i vetskap om att den är sedd och skyddad av min barmhärtighet.

44 Jag talar till er med samma visdom som jag gav mina lärjungar som Mästare. Men i dag visar jag dig som den Helige Ande en annan sida av boken så att du kan studera den och bli upplyst.

45 Det är min vilja att ni förenar de tre testamenten som har givits till er i tre tider till ett, och att ni förbereder er för att svara dem som frågar er om orsaken till dessa manifestationer.

46 Era förfäders exempel är skrivet med outplånliga bokstäver: Abraham, Isak och Jakob, som lämnade en säd av tro, kärlek och ståndaktighet till sitt folk, har uppfyllt sitt öde och är med mig. Jag ber er inte att göra uppoffringar, för den tiden är nu förbi. Ert liv i dag är ändå sorgligt, och jag vill bara att ni

ska andliggöra er själva. Men om jag skulle ge era barn uppdraget att föra min undervisning vidare till andra länder, så gör inget motstånd. Om jag skulle använda dig för att leda en folkmassa med dina ord och exempel, så vägra inte. På detta sätt kommer ni att lämna ett spår i denna tid och jag kommer att visa kommande generationer de frukter som mitt ord har gett upphov till.

47 Kampens tid har kommit för dig. Prästerskapet i stora religiösa samfund förenar sig med varandra för att känna sig starka och för att kämpa mot mina utvalda.

När tiden är inne kommer de att vilja tillskriva sin gåva denna uppenbarelse som jag har anförtrott er, de som helt enkelt har förberetts av mig. Om jag har placerat denna nåd i dig är det för att jag känner dig och har renat dig och fostrat dig så att du kan använda mig av ditt intellekt. Men det som jag har gett er tillhör alla mina barn, och jag vill inte att det ska bli en anledning till strid.

Om denna kamp ändå börjar efter 1950 — en tid då ni inte längre kommer att ha Min kungörelse i denna form — hur mycket kommer ni inte att känna avsaknaden av Mitt Ord! Då kommer jag bara att tillåta er att ta Mina apostlar med stor tro och stark vilja som exempel.

48 Mitt ord kommer snart att nå andra nationer och hålla folket tillbaka i sitt hat och sin törst efter hämnd. Se, de sjuka reser sig fortfarande inte från sina läger, och det finns fortfarande nyheter om nya krig. Husen har inte byggts upp igen, nationerna har inte återupprättats och ändå finns det en törst efter blod. Till dem skall mitt budskap om fred och harmoni nå.

49 Ni vet att nationerna utanför er kontinent har blivit förödda och att smärtan har nått alla hjärtan. Det finns inga barn, ungdomar eller vuxna som inte har tömt en bägare av lidande, och bland dem upptäcker jag dem som trots sitt lidande har styrkan att be om att de nationer som håller fred inte ska bli ödelagda av krig. Och i olika sekter finner jag fromma själar som ber med uppriktig kärlek och medkänsla för dem som genomgår dessa stora prövningar. Jag tar emot deras verk, respekterar deras seder och bruk och ger dem deras förtjänster. Vakta, be och be som goda lärjungar och jag kommer att ge er min nåd. Jag skyddar alla varelser och välsignar alla nationer.

50 Ni kommer alla att få den fred ni har förtjänat, men jag lovar er bättre tider. Efter den rening som måste äga rum på jorden kommer män som är sända av mig att dyka upp, dygdiga själar med stora uppdrag att skapa den lydiga mänskliga familjen. Fyra generationer efter er kommer fortfarande att passera tills min undervisning sprids över jorden och skördar vackra frukter.

51 Alla mina barn kommer inte att förstå min ankomst i anden vid denna tid, och de kommer inte heller att veta att jag förbereder mänskligheten för att återvända till mig. Jag vill att ni ska återvända till det som ni kom ut från mig — nämligen rena — så att ni kan komma in i himmelriket.

52 Varje själ bär inom sig en styrka som skyddar den i förföljelser och frestelser, och ett ljus som vägleder den, vilket är samvetet. Om jag har gett människan viljans frihet är det för att hon ska ha en egen vilja och därmed känna sig som herre över sitt liv, sina gärningar och sin likhet med mig. Jag har bevisat min kärlek till honom genom att göra honom till innehavare av ett högt öde och genom att omge honom med bekvämligheter, även om detta barn inte har följt de lagar som jag har gett honom.

53 Min kallelse i denna tid har varit för alla, men det är få som följer mig. Känn er inte avlägsna från mig för att ni lever i den här världen idag. Jag vill att ni ska känna igen mig redan i er livsvärld, att ert hjärta är mottagligt för varje gudomlig manifestation, att ni älskar mig och att ni är intimt förenade med mig. Eftersom ni har min natur, om än i en begränsad form, kan ni förstå mig och göra stora gärningar.

54 Den väg som jag har stakat ut för själen leder den till höjning, även om den ofta stöter på tistlar och törnen längs vägen.

55 Om du söker efter heliga eller rättfärdiga män som kan vägleda dig kommer du inte att hitta dem. Om du vill sträva efter högsta perfektion, se då till mig i det oändliga, anslut dig till mig, så kommer jag att ge dig råd och inspirera dig.

56 Ni har inte talat till världen om vad ni har hört från mig. Men denna materialistiska och kalla värld väntar på ett tecken från mig, en vink eller ett ord för att återvända till sin Herre och börja ett nytt liv.

Vetenskapsmännen observerar och undrar varför det finns så många fenomen i rymden. Teologerna vill tränga in i mina mysterier, och varje själ som är känslig för min närvaro undrar om världen har gått in i en ny tidsålder, och jag har svaret för dessa kunskapsförstärkande, törstiga, som jag vid källan kommer att ge vatten att dricka som släcker deras törst.

57 Ni är nu förberedda, era gåvor är bestående. Om du har värvat om den nåd som du har, förlora den inte. Om du har meriter, öka dem. För inget offer kommer att vara ofruktbart och ingen ansträngning kommer att vara förgäves, eftersom varje verk förblir nedskrivet och ingen hand kan radera eller ändra din bok.

58 Ni som inom er bär på en israelisk själ, vet att den essens som Mitt Ord häller ut är densamma som den jag gav er under den första och andra eran. Idag visar jag er sidorna i Livets bok i dess tredje del, och liksom de tidigare innehåller den Min oändliga visdom.

59 Jag är boken i vilken livet är skrivet och i vilken all visdom finns. Kom, knacka på min dörr så ska jag öppna den för dig utan dröjsmål. Men jag vill se en sann önskan om ljus i ditt hjärta.

Om du känner att din förståelse har nått sin gräns och att du inte kan gå längre, oroa dig inte. För då kommer din ande, för vilken det finns ytterligare horisonter, att höja sig över materiens begränsningar tills den når det ljus som den ville skåda.

60 När människan i sin önskan att öka sin kunskap har anförtrott allt åt sin intelligens har hon misslyckats på grund av hinder som är oöverstigliga för det mänskliga sinnet. Eller så har han kastat sig in i avgrunder fulla av mysterier utan att kunna tillfredsställa sin nyfikenhet eller sin önskan att finna mer ljus för sin vetenskap.

61 Fram till i dag har vetenskapsmännen saknat andlighet, vilket är anledningen till att deras kunskap alltid har varit begränsad, eftersom de inte vetat hur de ska söka det sanna ursprunget, den ursprungliga orsaken och principen för allt som de studerar.

62 Jag säger er att efter denna tidsålder av materialistisk, egoistisk och fördärvlig vetenskap kommer en tid då vetenskapsmännen kommer att veta hur man tränger in i naturens hemligheter — andligt förberedda genom bön, klädda i ödmjukhet och respekt, inspirerade av ädla, höga, mänskliga idéer och avsikter.

63 Med stora steg närmar sig mänskligheten slutet på denna värld som skapats av människans vetenskap, denna falska och ytliga värld, och det kommer att bli människan som med sin egen hand förstör det verk som hennes arrogans och girighet har byggt upp.

Därefter kommer tystnad, eftertanke och därmed förnyelse, höga resolutioner och ideal. En ny tidsålder kommer att uppstå inför människorna, och i den kommer en mänsklighet att träda in, renad i smärta och renad i erfarenhet. Människor kommer att bygga en ny värld, men det kommer att vara en värld som leds av den andliga själen, upplyst av anden, förd på min lags väg.

64 Jag vill att världen ska förstå att den materialistiska vetenskapen aldrig har varit målet för er existens, och kommer inte heller att vara det, för ni har inte ens kunnat uppnå er lycka på jorden med den.

65 Ni måste veta att när ni lämnar den här planeten för att nå en högre livsvärld, kommer ni inte att kunna göra det om ni lämnar en vetenskaplig och materialistisk värld, utan endast om det är en värld som är förändligad av kärlek, av dygd.

66 De materialiserade själarna är blinda i andra världar eftersom de har försummat sin förmåga att förstå det andliga och därmed hindrat sig själva från att bli tillräckligt känsliga för att uppfatta det subtila, rena, höga och lysande.

67 Ingen vågar förneka att han har andliga uppgifter i sitt väsen. Endast jag och din ande känner till den pakt som finns mellan Fadern och hans barn. Tro dock och vet att ni måste svara mig för allt jag har överlämnat till er, att ni måste redovisa alla gåvor och uppdrag som jag har anförtrott er när ni återvänder till det eviga riket som andliga varelser.

68 Eftersom ni har nått en tid då ni redan kan förstå, acceptera och begripa det andliga livet, har jag sänt er Mitt Ord, som är en lära för själen, som är en säker väg och full av ljus, så att ni kan komma till Mig på den med ett säkert och fast steg, göra gottgörelse med tålmod och kärlek, befria er från orenhetens täckmantel, som du har burit under lång tid, och skaffa dig mer och mer ljus, så att du, när den välsignade timmen kommer att ta dig bort från denna värld av provningar och kamp, kan göra en värdig entré i den "dal" som väntar på dig för att ge dig en skörd av ljus och en frukt av fred.

69 Ni har alla Mitt ljus inom er, varje själ har denna nåd, men medan detta ljus för vissa blev starkare, växte, trängde utåt för att göra sig känt, förblir det för andra bara i ett hemligt, dolt, omedvetet tillstånd. Men i sanning säger jag er: Oavsett hur andligt efterbliven en person än är, kommer han alltid att kunna skilja mellan gott och ont, vilket är anledningen till att ni alla är ansvariga inför mig för era gärningar.

70 Jag måste berätta för er att ert ansvar ökar i takt med att era kunskaper ökar, för ni kommer då att bli mer och mer känsliga för samvetets direktiv.

71 Är du medveten om hur mycket du behöver undervisning på jorden som underlättar din förståelse på ett tillåtet, korrekt och enkelt sätt?

72 Här har ni Mitt Ord, människor, det utlovade Ordet, det budskap som jag redan har tillkännagivit för den andra tidsåldern — det vars väsen skulle vara Sanningens Ande, det gudomliga ljuset som skulle komma för att upplysa varje mysterium som människornas sinnen inte har kunnat genomtränga.

Min frid vare med er!

## Instruktion 311

1 Älskade lärjungar: ni har förberett helgedomen för att ta emot mig och här är jag, närvarande i ande och sanning.

Var och en av er visar mig sin egen helgedom. Men Mästaren gillar det som ni skapar genom er enhet, genom er andliga harmoni. Därför har jag lärt er kärleken, för att ni genom den i anden skall nå den andliga föreningens era. Jag säger er att det är först då som ni kommer att kunna visa mig den sanna helgedomen där den gudomliga konserten hörs.

2 Idag bygger jag genom mitt ord, genom min lags inspirationer, detta tempel i mitt barns själ. Men ni är fortfarande mina lärjungar, barnlärjungar kommer ständigt in i min närvaro. Vissa har jag undervisat i många år, andra börjar jag lära ut de första lektionerna i den tredje eran.

3 Mitt Ord genom denna manifestation kommer snart att upphöra. Men vilka är de som skall förmedla till människorna den lärdom som jag har gett dem? Vilka kommer att vara de som för vidare de instruktioner som finns i Livets stora bok?...: Mina lärjungar, som jag har förberett under lång tid för att de ska kunna ta min plats. Men inte så att de bara försöker upprepa mina ord. För då skulle du bara upprepa ordalydelsen i den

Jag lämnar inte det mänskliga ordet i arv till dig. Men det är inte det mänskliga ordet som jag efterlämnar till er, utan innebörden av mitt budskap.

4 Ni har hört mitt ord genom mina röstbärare. I den har ni upptäckt brister som vissa har tillskrivit röstbärarens kropp och andra mig. Jag vill inte anklaga mina barn genom vilka jag manifesterar mig, men jag säger er ändå att jag inte har lurat er i den här manifestationen, jag har aldrig gjort det. Jag har gett er mina uppenbarelser och den Helige Andes inspiration med hjälp av det mänskliga intellektet, och tillsammans med min perfekta undervisning har det funnits människans ofullkomligheter. Mästaren berättar för dig: Detta stadium av min manifestation kommer att passera, och då kommer ni, upplysta av ljuset från min Heliga Ande, att klart förstå att skilja på var min essens kommer till uttryck och vad som är mänsklig otillräcklighet.

På samma sätt som jordens arbetare, som efter att ha samlat in vetet vet hur de skall skilja agnarna från varandra, skall ni skilja vetet från min undervisning från agnarna och förvara det i era hjärtans sädesmagasin. Men agnarna, som är röstbärarnas ofullkomlighet, kommer att förpassas till glömska, medan innebörden av mina läror kommer att finnas kvar för evigt i er själ.

5 För att göra mig känd i denna tid, i denna form, har jag skickat ut en kallelse till stora skaror. Bland dem har jag valt män och kvinnor i olika åldrar, status och ras. Dessa utvalda, som du är en del av, är själar som jag känner. För det finns inte en enda själ som är en främling för mig. Ni är alla mina barn.

6 Jag har följt var och en av er på vägen mot utveckling, för jag har utstakat ert öde. Och när jag kallade er att vara närvarande vid dessa manifestationer valde jag mina utvalda. Jag har utrustat dem med gåvor och förmågor, och de stöds i sin uppgift av ljusets andar, av mina fredsbudbärare — själar fulla av Ordet som har fört er steg för steg på spiritismens väg och hjälpt er att upptäcka gåvorna och nåderna inom er själva och att väcka era själar för det bortomliggande, för evigheten.

7 Genom min gudomliga undervisning och genom de provningar som jag klokt har fördelat över era liv har jag vecklat ut er själ mer och mer, jag har stålsatt den för strid, och jag har avslöjat för den det som tidigare var ett mysterium för den, en ogenomtränglig hemlighet. Ni har glädjt er åt mitt arbete, och genom mina lektioner lär ni er gradvis att tolka den första och andra epokens läror, som teologerna inte har kunnat förstå.

8 De provningar du möter på din väg genom livet tynger dig. Men genast kommer du ihåg att min gudomliga ande finns i din varelse — som en stjärna, som en fyr, och du vänder dig alltid till det ljuset för att rädda dig.

9 Många av de utvalda som jag har överöst med nådegåvor har varit kalla för sin uppgift i mitt arbete.

Världens ideal, frestelser och bristande förberedelser har separerat dem från mig. Men hur många som har varit trogna mina läror ser jag inte klädda i min nåd, trots att de inte var bland de utvalda och inte heller har fått sigillet och gåvorna genom Röstbäraren. För jag har gett dem sina gåvor från ande till ande, och i dem finns den nåd som har legat latent i er alla sedan tidernas begynnelse.



10 Välsignade är de trogna, välsignade är de som håller sig ståndaktiga till slutet av sina prövningar. Välsignade är de som inte har slösat bort den styrka de har fått från min undervisning, för de kommer att övervinna livets växlingar med styrka och ljus i de kommande bittra tiderna.

11 Var trogna, lärjungar, för mitt arbete kommer aldrig att svika er, Mästaren kommer att uppfylla sitt löfte och kommer inte att vara frånvarande för ett ögonblick från era strider med mänskligheten.

12 Min undervisning, som ger näring åt er själ, vill förvandla er till mästare, till trogna apostlar för den Helige Ande.

13 Med dessa avslöjanden vill jag inte bara ge er världens fred och lindra era lidanden genom fysisk lindring. Med den här manifestationen ger jag dig de stora lärorna som talar till dig om din andliga utveckling. För om jag bara hade velat ge er världens varor — sannerligen, säger jag er, för detta skulle det ha räckt att ge uppdrag åt de vetenskapsmän som jag upplyser genom intuition och som jag har avslöjat naturens hemligheter för att de skulle kunna ta ur den den helande balsam för att bota er från era fysiska lidanden.

14 Mitt verk vill visa dig andra horisonter, bortom din planet, med det oändliga antal världar som omger dig — horisonter som inte har något slut, som visar dig vägen till den evighet som är din.

15 Det är din själ som jag talar till så att den kan sträva efter sin fulländning genom mitt ljus, min lag, som finns i anden. Förvandla denna lag till en stege, en väg, så att ni kan nå mig. För det är er ankomst som jag väntar på med längtan, så att ni, mina älskade barn, kan njuta av mitt rike, förstå min kärlek, och jag i min tur kan ta emot er, som måste vara fullkomlig så att er andliga själ kan njuta av den universella härligheten i mitt verk.

16 Uppnå detta rike, lärjungar, i vilket jag kommer att hjälpa er. För hur många fiender, hur många frestelser kommer att stå emot ditt steg, och hur många avgrunder måste du fly från!

17 Ni är Israels folk som vandrar genom öknen i jakt på det utlovade landet. Ni har inte längre Mose som ledare — det är er Fader som leder detta folk, som uppmuntrar er och lyfter upp er. Även om jag leder er genom mina utvalda — inse att ovanför dem finns den Universella Guiden, som är Gud, som är er Fader, som talar till er och säger till er: Fortsätt framåt, besegra era fiender, försvag inte i prövningarna, så att ni inte går under på vägen. Framåt! Var inte otrogen mot ditt öde, för du vet inte om du inte redan i det ögonblicket kommer att kunna skymta det förlovade landet vid horisonten.

18 Jag har anförtrott mina utvalda stora gåvor. En av dem är helande — det helande balsamet, för att med denna gåva kunna uppfylla en av de vackraste uppgifterna bland människor, eftersom er planet är en tårarnas dal där det alltid finns smärta. Med den här förmågan har du ett brett fält framför dig för att ge tröst enligt min vilja. Jag har placerat denna balsam i ert väsen, i de ömmaste strängarna i ert hjärta, och ni har förfriskat er med den, inför dess underverk har er nacke böjts, ert hjärta har mjuknat genom människornas smärta, och ni har alltid vandrat på barmhärtighetens väg. Fortsätt att ge denna helande balsam, som *inte* ligger i dina *händer*, eftersom den överförs genom blickar av medkänsla, tröst, förståelse, som förs vidare genom goda tankar och omvandlas till helande råd, till ord av ljus.

19 Helande är en gåva som inte har några gränser. Glöm aldrig att du är genomsyrad av den, och om smärtan skulle göra dig till ett byte för att du är utsatt för en prövning, om du inte kan ta bort den med denna balsam, glöm inte mina läror, glöm ditt lidande och tänk på andra för vilka plågorna är större. Då kommer ni att uppleva mirakel hos er själva och era medmänniskor.

20 Jag har låtit min andliga värld manifesteras sig för er genom gåvobärarna under samma period som min manifestation i denna tid, så att de kan ta emot dessa varelser som är mättade med min helande balsam och så att de kan vara bland er som mästare av kärlek och barmhärtighet. Vissa av er har uppskattat deras tålmod och ödmjukhet, andra har gjort dem till föremål för förnedring, trakasserier och materialisering.

Men dessa ljusvarelser har inte fört fram sina klagomål och förebråelser inför mig. De är förstående själar som — för att rycka upp er ur ert andliga elände — har gått ner i ansiktet på er nöd och elände, ofta genom att offra sin egen andlighet — i syfte att rycka upp er ur mörkret, att föra er in i ljuset. Men denna period är snart över.

21 Min andliga värld, "arbetarnas" och folkmassornas förböner, kommer att säga till mig: "Herre, döm inte våra bröder och systrar för de kränkningar som de har orsakat oss." Men om de på detta sätt går i förbön för er och förlåter er — vad kommer då inte Fadern att göra när han ger er sin förlåtelse?

De har gått in i till och med de fattigaste hemmen och följt era fotspår av elände och smärta. De har rusat till varje plats på mina arbetares och de sjukas kallelse, utan rädsla för att besudla sig själva, och de har bara brytt sig om att såret ska läka, att lidandet ska lämna tröst, att sjukdomen ska förvandlas till hälsa.

Fadern säger till er: Det exempel som min andliga värld har gett dig måste inpräntas i din själ. Glöm inte bort det. Jag vill att ni ska vara som de är, så att ni när dessa manifestationer är över kan föra ut denna helande balsam till alla era medmänniskor, utan åtskillnad av sociala klasser, raser och världsåskådningar — så att ni kan gå in i kungliga palats såväl som i de mest eländiga hyddor eller på de smutsigaste platserna, utan rädsla för att smittas, för kritik eller för att bli förlöjligade.

22 Gå alltid till dem som lider och lämna de bästa frukterna av din kärlek som spår av din vandring. Om du agerar på detta sätt har du tagit min andliga värld som förebild, som är min trogna lärjunge och din lärare. Och precis som de inte söker någon belöning och, när de har gjort er det största goda, alltid har gjort det i mitt namn, så ska ni vandra enligt min vilja på världens vägar och så tröst, hälsa och kärlek, även om ni för allt detta, precis som min andliga värld och som er Mästare i den andra tidsåldern, bara skördar förolämpningar, lidanden och otacksamhet. Du ska inte förvänta dig någon belöning i den här världen. Men om du vill ha en belöning, låt den vara tillfredsställelsen, glädjen över att ha fått den som grät att le, att ha uppväckt de "döda" till min sanning och att ha tröstat de lidande.

23 Jag har gett er evig fred i min lag och jag vill att var och en av er ska vara som en fredsduva, att era vingar aldrig stängs, att ni genom era böner vet hur ni ska förflytta er till alla platser, vare sig fysiskt eller mentalt, och där det råder krig och oenighet, där orättvisa visar sig, ska ni vara som fredsänglar, som skyddsänglar och den Helige Andes budbärare.

24 Inse att denna mänsklighet aldrig har erbjudit mig fredens frukter. Från början har den levt i krig, oavbrutet kämpat för att uppnå meningslösa mål, för att leva i onödan och för att ge näring åt hat och hämnd. Detta är den frukt som människorna erbjuder mig, och än idag har dessa strider inte upphört. Mänskligheten gör sig redo att inleda sin största strid, den förbereder sina mest kraftfulla vapen, sina sinnesvapen.

25 Människor är på väg mot sin egen undergång. Ovanför dem agerar varelserna från det bortomliggande. Vissa är budbärare av min kärlek och inspirerar människor till fred, rättvisa och harmoni. De andra inspirerar dem endast till hat och krig och avslöjar för vetenskapsmännen metoder för förstörelse som den mänskliga hjärnan inte ensamt skulle kunna upptäcka.

För länge sedan meddelade jag dessa händelser till människorna genom min apostel Johannes, så att de skulle vara vakna och be. Men de har bara sovit, och därför finns det fredens fiender som kämpar i mänsklighetens hjärta för att leda dem till undergång. Därför gör jag er till mina kärleksbudbärare så att ni kan förenas med fredens legioner och så att det goda kan segra — så att ni kan samarbeta för att Johannes profetia ska gå i uppfyllelse.

26 När denna tid av strid kommer, som jag har tillkännagivit för er, då ni måste korsa provinser, länder och hav, låt inte krigens brus skrämna er, låt er inte heller tappa modet inför dödens närvaro, utan sprid ut vingarna för ert fredsideal så att denna bön kan skydda människorna. Du ska använda alla dina andegåvor för att så mitt kärleksfrö.

27 Min manifestation vid den här tiden har fått er att inse betydelsen av den kamp och de prövningar som väntar er: Kommer din kärlek att övervinna människornas hårdhjärta? Kommer din fred att övervinna krigens grymhet? Sannerligen säger jag er: Min fred måste segra. Men jag kommer inte att tvinga fram det med våld, utan det kommer att ske genom den övertalningsförmåga som mina läror utstrålar. När den väl kommer in i hjärtat på det barn som är mest vilseledd i ondska kommer det hjärtat äntligen att finna frid.

28 Mästaren säger till dig: Det kommer en smärta som är större än alla människors lidanden och synder. Denna smärta kommer att bli bågaren för deras omvändelse. De kommer att böja sig för den, och sedan, när de får min förlåtelse och min balsam, kommer de att säga att de är mina tjänare.

29 Jag har gett er, mina barn, Ordets gåva eftersom jag är "det eviga Ordet". Jag är det gudomliga ordet som aldrig tar slut. Jag är den gudomliga konserten och jag har gett dig en del av den. Detta Ord som jag har placerat i din själ kommer att tala och dina läppar, som i dag är för klumpiga för att uttrycka de inspirationer och ingivelser som jag ger dig, kommer att bli välraliga, bli villiga och trogna förmedlare av den gudomliga konserten. Det kommer att bli en gåva som kommer att förvåna er, genom vilken ni kommer att bli hänryckta och genom vilken människor kommer att njuta av och känna min närvaro. Du

har börjat utveckla denna gåva. För jag säger det ännu en gång: era läppar kommer att tala av det överflöd som finns i ert hjärta och i er själ.

30 Behåll och älska det som föds ur ditt hjärta, och om du för det vidare kommer det att ha essens och liv. Om du talar emot det utan att säga sanningen kommer det att vara som ett dövt frö som inte kommer att slå rot i dina medmänniskors hjärtan.

31 Lärjungar: Stor är den lärdom som jag har gett er. Men slutet på denna manifestation är redan mycket nära, och ni får inte glömma att det är först efter denna period som mitt ord kommer att blomma i era församlingar genom dialogen mellan ande och ande. Först då kommer era läppar att förmedla de stora uppenbarelserna från mitt rike, och ni kommer att tränga in i alla hjärtan med mitt kärleksbudskap. Då kommer människorna att säga: "Hur kommer det sig att han kan läsa det som jag har bevarat i mitt hjärta?" Men kom ihåg att det inte är du — det är jag som talar genom din förmedling.

På grund av dessa gåvor skall ni inte känna er som herrar, ni skall inte skryta bland människor, för er kropp skall inte visa något av denna andliga storhet. Ni ska vara som alla andra, ni ska inte bära några utmärkelser som skiljer er åt. Du kommer att se ut att vara som alla andra, men i de stunder som är lämpliga kommer min visdomsskatt att strömma in i din själ.

32 Tack vare den Helige Andes nåd har du gåvan att vara seare, vilket inte är begränsat till att i det andliga se budskap från det bortomliggande. Seership är en bredare gåva, det är intuition, det är föraningar, det är profetior; det är också meddelanden som du får i dina drömmar. Seership är den andliga blick som kan se det förflutna, nuet och till och med framtiden, så länge det är min vilja. Hur ofta vet inte searen, när han ser en syn, vad han har sett. Men de som hör hans vittnesmål kommer ändå att förstå detta budskap.

33 För närvarande befinner sig siarna fortfarande i en förberedelsefas, men sannerligen säger jag er: Ni är alla siare. Vissa har utvecklats på ett sätt, andra på ett annat, men alla har det andliga ansiktet i latent tillstånd. De som ser vad som är min vilja i deras bön i form av symboliska bilder fortsätter jag att förbereda. För efter 1950 kommer det uppdrag jag kommer att anförtro dem att vara mycket stort, och deras ansvar kommer då att vara större.

Därför säger jag till er: Förbered er, för när detta ord inte längre låter höras genom röstbärarna kommer folkmassorna, både troende och icke-troende, att känna en stor förlust. Ditt vittnesmål, din uppmaning till uppvaknande och inre reflektion ska då vara som en fackla mitt i natten. Ni ska vara som heraldiker som väcker de folk som fortfarande sover. Förbered er, människor, så att ni efter 1950 kan ta emot de budskap som kommer från min kärlek i er själ.

34 Jag har talat till er om andliga gåvor, och när ni inte längre hör mig i denna form kommer ni att upptäcka allt mer den härlighet som finns i er egen varelse. Ni kommer att höra mig igen och ni kommer att fälla tårar av förvåning över så mycket kärlek, så mycket nåd som jag har utrustat er med. Men du får inte längre använda dig av förmågan att kontakta den andliga världen genom ditt intellekt efter år 1950.

De andliga Ljusvarelserna kommer att fortsätta att göra sig påminda genom gåvobärarna och de som inte var det, men deras manifestation kommer att kännas genom inspiration. På samma sätt kommer de att fortsätta att ge er sin helande balsam och utföra mirakel, och deras ord kommer att vara outtömliga bland er.

35 Men om du efter en tid efter dessa manifestationer börjar höra rykten om att Mästaren eller den andliga världen har återvänt för att manifesteras sig genom det mänskliga sinnet, kan du förneka det, eftersom mitt ord är ett och min lag aldrig förändras.

36 Ni skall leva vaksamt, o folk, så att ni vet hur man skiljer de sanna profeternas röst och apostlarnas vittnesbörd från bedrägeri! Ni ska leva vaksamt, så att ni inte faller in i lögnens nät, och ni ska vara de starka i dessa tider av strid och i de tider som ännu kommer. För en grupp av mina lärjungar som förblir trogna mina läror kommer inte att besudla sig själva, och de kommer inte heller att vara soldater som överger sin flagga för andlig renhet. Sanningen kommer att finnas i dem och jag kommer att göra mig själv känd för de andra nationerna, tala till dem och säga till dem: Detta är mitt arbete, dessa är mina lärjungar, och det bästa märket jag kommer att ge världen om vilka som är mina budbärare kommer att vara att de falska kommer att falla i de stora prövningarna och de trogna kommer att förbli orubbliga. De falska kommer att förbanna inför smärtan, och de trogna kommer att välsigna mig. De falska kommer att vända min lag ryggen, men de trogna kommer alltid att hålla fast vid den.

37 Jag vill att ni alla ska vara mina trogna vittnen och mina älskade lärjungar, och för detta förbereder jag er. Men innan jag avslutar min lektion för denna dag ska jag berätta något som inte kommer att förvåna er: Jag har i min undervisning talat om kallade och utvalda. Tror ni att en fader som är perfekt som jag kan ha preferenser eller favoriter bland sina barn? Skulle en utvecklad själ kunna acceptera att hans far ger gåvor till vissa av sina barn och lämnar de andra utan arv?

38 När du börjar fullfölja ditt uppdrag och når nationerna, de mest avlägsna folken, till och med urskogarna, kommer du att träffa människor och du ska få dem att förstå att ni alla är bröder, du ska ge dem vittnesbörd om min andliga undervisning. Du kommer då att bli förvånad över de bevis på kärlek som jag kommer att ge dig.

39 Där, bland dem som är avskurna från civilisationen, men också mycket långt ifrån mänsklig fördärvlighet, kommer du att upptäcka stora själar som kommer att öka antalet medlemmar i Israels folk.

40 De sjuka ska få den helande balsamen på din väg och bli friska; de drabbade ska gråta för sista gången, men deras tårar ska vara glädjetårar. Med tanke på de bevis som ni kommer att ge kommer folkmassorna att välsigna Herren och hans lärjungar; ni kommer att bli hyllade, precis som den dag då er Mästare gick in i Jerusalem. Men även bland dem som uppmuntrar er kommer det att finnas män och kvinnor som är fulla av *de* andliga gåvor som ni har. Hos vissa kommer deras profetiska gåva att förvåna dig; hos andra kommer min helande balsam att vara outtömlig; hos ytterligare andra kommer mitt ord att strömma fram som kristallklart vatten. På detta sätt kommer du att se den Helige Andes gåvor dyka upp bland dina bröder och systrar, likt ett outtömligt frö.

41 Då kommer ni att inse att ni inte är de enda, att ni bara är Guds röstbärare, de som har till uppgift att väcka mänskligheten och tala om för dem att människan har en outtömlig skatt av förmågor i sin själ, och att jag har gett dem gåvorna som deras Herre och Fader. Ni kommer att upptäcka att ni alla är lika inför Guds kärleks rättvisa, att ni alla är utrustade med samma nåd i ande och sanning. Först då kommer människorna att försöka lösa mysteriet om sin existens inom sig själva, de kommer att tränga in i sig själva och känna igen sina egna själar. Då kommer de att lyfta sina ansikten mot det oändliga och fråga efter allt som de inte kan förstå.

42 Allt som ni kan lära dem ska ni låta dem få veta, och när det gäller allt som ni inte kan förklara för dem, eftersom kunskapen om det är enligt er Fader, ska ni förbereda er så att jag kan avslöja det för dem genom er förmedling. Men först måste du känna till ditt uppdrag.

Även om jag kallar er "Israels folk" kommer en dag när alla — genom att utveckla sina egna gåvor — kommer att vara lika inför mig, inför sin Herre, och så småningom bilda ett enda folk, som kommer att vara Guds folk.

43 När min undervisning avslutas kommer din själ, från det bortomliggande, där den fräschar upp sig i min närvaro, att tillsammans med fredens andliga värdar sända ner sina känslor av kärlek, sina tankar av fred och barmhärtighet till denna mänsklighet som inte helt och hållet har kunnat nå ljuset för sin själ. Men vad kan *du* be Fadern om, fastän han redan har gett dig allt sedan början? Det är din ande som tillåter din själ att ta till sig den frukt som den har fått rätt till.

44 När du reser på dina stridsvägar finns allt du behöver redan på dem. Du behöver bara skaffa dig meriter som gör dig värdig min kärlek.

45 Varför talar jag till er på detta sätt, mina barn? För att jag älskar er, för att jag inte gläder mig åt era lidanden. Fadern vill alltid se ett fridens andliga leende på ditt ansikte.

46 Jag välsignar er och säger er än en gång: Var värdiga budbärare av min universella fred!

Min frid vare med er!

## Instruktion 312

1 Mästaren är återigen bland er för att uppfylla sitt löfte. Han vill anförtro er ytterligare ett blad i boken som han lämnar som en kärleksgåva till sitt folk — ytterligare ett blad, kära lärjungar, som kommer att läsas, studeras och förstås av kommande generationer.

2 Vem utom jag skulle ha kunnat avslöja för er att ni lever i den tredje tidsåldern? Vem annan än jag skulle ha kunnat berätta för er att ni är Israels folk? Ni vet detta och tror det eftersom jag har lärt er det. Ni är dessa, dessa och samma i anden, och jag ska förena er i en familj.

3 Det är jag som skapade er familj, och i ett enda hem har jag fördelat själar från olika stammar. I en och samma familj finns det själar från Levis stam, Simeon, Ruben, Juda — medlemmar av olika stammar, och när fred råder inom dem och de älskar varandra har Faderns önskan i sanning och ande börjat utkristalliseras: förenandet av alla människor.

4 Hem och familjer i Israel: Närhelst ni känner att frestelsen gör sig påmind mitt ibland er, sök er ensamhet, åkalla mig och säg till mig: "Mästare, kom och ge oss din styrka, ge oss ditt svärd, och låt mig som far inte dölja mina barn, låt mig som make inte dölja min partner, eller som partner dölja min maka." Jag kommer att höra din bön, försvara dig och hjälpa dig vidare, för det är min vilja.

5 I dag kommer jag till Min och jag har ringt i den höga klockan som kallar er att samlas i den tredje eran. Ännu en gång kommer mänskligheten andligt att skåda de förenade stammarna som utgör nationen Israel.

6 Redan under den första eran gjorde jag dig många tjänster. Nationerna eller länderna under den tiden hade inga större visa män än Salomo, inga mer upplysande budbärare än mina profeter, inga vackrare och kyskare kvinnor än Israels kvinnor och inga mer fullkomliga män än mitt folks män. Jag fick visdomens, inspirationens och skönhetens gåva att uppstå bland dem. Jag fick den heliga andens gåvor att blomma upp, och ni visste då att ni var Guds utvalda folk — ni visste att er Herre var med er och smekte er — ni visste att jag var er starka hjälte. Ändå har ni vant er vid mina gåvor, min smekning och min närvaro. Därför kom Faderns rättvisa över er.

7 De "Israels stammar enligt Anden" är mycket talrika.

Från var och en av dem skall jag välja ut tolv tusen och markera dem på deras pannor. Men "Israels folk" är inte begränsat till 144 000. Det utvalda folket är oändligt stort.

8 Mästaren lärde er under den Andra Tidsåldern att många är bland de kallade och få är bland de utvalda, men hela "Israels folk" kommer att kallas, och jag kommer att märka 144 000 bland dem. I alla dessa kommer jag att placera fred, andlighet och början på samtal mellan andar.

9 Tiden närmar sig då människor kommer att lägga större vikt vid själen och bli besvikna på den materialistiska vetenskapen, som kommer att få dem att falla in i smärta, besvikelse och slöhet. Men då kommer Israels folk att komma och skaka upp dem som sover, väcka dem som har fallit och väcka de "döda", precis som Jesu röst sa till Lasaros: "Stå upp och gå".

När människorna har förändligats, när deras sinnen och känslor har höjts, kommer de att få veta vad de aldrig har fått veta genom vetenskapen. Då kommer de att resa sig i harmoni, i broderskap och med ädla tankar för att leva i det rike som jag har inspirerat för människan.

10 I er Faders hus finns det många "bostäder" som är de oändliga stegen på den stege som leder till fulländning. Därifrån stiger den "andliga världen" ner för att göra sig känd bland er. Ni har många gånger frågat mig, från ande till ande, varför det enorma antalet stjärnor och de planeter som lyser över er värld existerar, och ni har sagt till mig: "Mästare, är dessa världar tomma?" Men jag säger er: Tiden har ännu inte kommit då jag kommer att avslöja den helt och hållet för er. När människan uppnår andlighet kommer hon först då att få stora uppenbarelser, och hon kommer att kunna samtala med dessa älskade varelser av min gudomlighet från ande till ande, och då kommer utbytet av idéer mellan alla bröder att äga rum.

11 Men ni ska få veta det redan i dag: Alla världar är bebodda av mina varelser, ingenting är tomt, alla är välsignade riken och trädgårdar som Maria, förkroppsligandet av gudomlig ömhet, tar hand om.

12 Den Heliga Anden kommer återigen att genom din mun förmedla höga läror som är okända för dig och för mänskligheten. När, kära människor? När du är andlig och hängiven ditt uppdrag.

13 Jag ser att det bröd som människan livnär sig andligt med inte är brödet på mitt bord. Allt har blivit orent med tiden, allt är fläckigt och har gjort människans hjärta och hand orena. Ändå har jag kommit till

er, människor, och jag har gjort mig känd genom syndiga kroppar som era, för att ge er ett ord som är oförfalskat och rent i sin essens. Men döm inte mitt ord och mina manifestationer ytligt, för det finns mycket mänsklig ofullkomlighet i dem. Sök meningen med mina manifestationer och du kommer att se din Mästares kärleksfulla ansikte, du kommer att höra ljudet av hans röst som din själ fortfarande minns.

14 Mina apostlar från den andra epoken, som ni måste ta som förebild, bad om att den Helige Ande skulle sänka sig ner över deras andar och sade under hans inspiration. På samma sätt ska ni förbereda er, människor. Anden kan nämligen tala genom kroppen under inspiration av den heliga anden.

15 Så vakta er själva — vakta så att ert intellekt inte blir förorenat. Håll ditt hjärta rent så att du kan ta emot den nådens dagg som jag sänder dig — det kristallklara vattnet som måste hållas kvar i din egen källa för att du ska kunna släcka världens törst.

16 Frukta inte människornas dom, kära människor, frukta Guds dom, om ni genom era överträdelser förtjänar den.

17 Skäms aldrig för att samlas på sådana ödmjuka platser som denna, där ni hör mitt ord.

18 Om man frågar dig om dessa mötesplatser är dina tempel, bör du svara helt sanningsenligt att så inte är fallet, att du för närvarande bygger ditt tempel i själen.

19 Vissa kommer att förundras över din uppenbarelse och andra kommer att håna ditt ord.

20 Känn dig inte sårad av att dina medmänniskor hånar dig, eftersom du vet att den som gör det inte kan inse sanningen på grund av sin okunnighet. Du kommer att finna compensation för detta i dem som kommer till dig för att utforska dig och som sedan överraskas av den inre frid som lyser genom var och en av mina sanna lärjungar.

21 Du, å andra sidan, bör aldrig göra narr av dem som är avgudadyrkare i sin religiösa fanatism. För även om de söker mig i *materiella* former, dyrkar de mig i dem. Du behöver inte påpeka deras fel för dina medmänniskor för att få dem borttagna. Du skulle snarare väcka deras ilska och öka deras fanatism. Det räcker med att omsätta min undervisning i praktiken med den andlighet som den kräver för att föra fram dina medmänniskors misstag i sanningens ljus.

22 Du måste visa mycket tålmod, stor barmhärtighet och sann kärlek om du vill att mänskligheten snart ska lära sig att erkänna det andliga innehållet i mitt ord och visa sann vördnad för det, liksom att erkänna varje mänsklig varelse som en andlig och jordisk broder i Gud.

23 Vem har sagt att ni bara är andliga bröder och systrar? Ni kommer nu säkert att anstränga era hjärnor för att förstå att samma ursprung som ni har andligt är också ert fysiska ursprung, eftersom allting har kommit från mig. Dessutom påminner jag er om att hela mänskligheten på jorden kom fram från en enda Fader och en enda Moder.

24 Varför älskar och erkänner ni då inte varandra som bröder och systrar, trots att era andliga band är eviga och era mänskliga band så djupa? Sannerligen säger jag er att det är så på grund av brist på andlig kunskap bland människorna — trots deras religioner.

25 Den dag då människorna upptäcker sitt väsen genom självrannsakan — inspirerade av det ljus som utgår från Anden för att lysa upp människans hjärna och hjärta — kommer freden att börja gro bland människorna. Jag säger er också att — när människan väl vaknar upp till det andliga ljuset — kommer det inte att finnas något och ingen som kan stoppa henne på hennes väg som en outröttlig sökare efter sanningen. Aldrig mer kommer han att förlora sin andliga frihet, som han har uppnått efter många smärtor och tårar.

26 Det kommer inte att vara nödvändigt för mig att göra mig känd över hela världen genom röstbärare, så att nationerna vaknar upp och människorna befriar sig från mörkret. De som tror att jag måste förstärka mitt ord tills hela världen hör det är fel ute. För det skulle innebära att människans hjärna är det enda medel som jag har till mitt förfogande för att låta mina budskap nå människans själ. Men jag bevisar nu för er sanningen i den gamla profetia där det avslöjades för er att en tid skulle komma då den gudomliga anden skulle hållas ut över allt kött och all ande.

27 I sanning säger jag er att den tid som profeten har tillkännagivit är just den tid som ni lever i — den tidsålder som nu börjar och som ni känner till som den tredje tidsåldern.

28 Detta folks förtjänst kommer att vara att bära detta gudomliga budskap från hjärta till hjärta och från provins till provins, så att de som har vaknat till ljuset av denna nya gryning kan ta emot mitt ords frö i sina hjärtan så snart jorden har blivit bördig genom min nåds dagg.

29 Under den andra eran lät jag mig bara bli hörd av *ett enda* folk, och det var bara tre år som jag ägnade åt att ge mitt ord till världen.

30 Jag gav er fröet och instruerade mina lärjungar hur de skulle så det. Efter att de hade lärt sig av mig anförtrodde jag dem de stora åkrarna för att de skulle odla dem.

Dessa såares förtjänst är att de inte pressade sin Mästare att stanna hos dem längre än vad som stod skrivet, och inte heller protesterade de genom att säga att det fortfarande fanns många folk och nationer som behövde känna till denna säd. De visste att de hade ärvt sanningen från sin Mästare och att detta var tillräckligt för att de skulle kunna besegra mörkret, omvända världen och få den gudomliga säden att bestå i alla mänskliga generationer.

31 Ta bort från era sinnen alla felaktiga föreställningar som ni ibland har, och begränsa er endast till det som jag har uppenbarat för er från de första dagarna av min manifestation, i vetskap om att vart och ett av mina ord är en lag, och att varje lag måste följas.

32 Älskade människor: Era hjärtan är fyllda av tillfredsställelse vid tanken på att ni är mina lärjungar i denna tredje tidsålder. Men jag säger er att ni aldrig får låta fåfänga förblinda er. För om ni skulle ge efter för denna svaghet skulle ni inte längre lyssna ens på ert samvete när det anklagar er för era överträdelser. Den som inte börjar rena och förädla sitt mänskliga liv kan inte förvänta sig att utvecklas uppåt i själen, för hans steg kommer att vara vilseledande och hans verk kommer inte att innehålla något frö av sanning.

33 Tänk därför på att jag i mina lektioner ibland går ner från andlig undervisning till råd så att ni kan uppföra er korrekt i ert mänskliga liv. Sedan talar jag till människans hjärta, uppmanar det till förnyelse och får det att förstå den skada som lasterna gör på kroppen och det onda de gör på själen. Jag har berättat för er att den som låter sig domineras av laster har glömt att anden inte får besegras — att han har glömt att den sanna styrkan består i att övervinna ondskan genom dygd.

34 Denna människa, som besegrats av köttet, har förnedrat sig själv, kränkt sin självrespekt och sjunkit från sin höga ställning som människa till en fattig varelse som är för feg för att kämpa.

35 I stället för att föra in ljus, bröd och vin i sitt hem, för den mannen in skugga, lidande och död, gör *sitt eget* och sin frus och sina barns kors tungt och hindrar den andliga utvecklingen hos alla dem som finns runt omkring honom.

36 Jag talade till kvinnans, moderns och hustruns hjärta, som inte kunde bevara renheten i sitt hjärta och som inte heller kunde ge sin partner och sina barn ömhetens och förståelseens värme.

37 Hur skulle män och kvinnor kunna höja sitt själsliv om de inte först har korrigerat de allvarliga fel som finns i deras *mänskliga* liv?

38 Mitt arbete kräver att hans lärjungar vet hur de ska vittna om det genom uppriktiga och sanningenliga handlingar i sina liv.

39 Till vissa och andra frågar jag: Har ni barn? Förbarma dig då över dem. Om ni kunde skåda deras själar ens för ett ögonblick skulle ni känna er ovärdiga att kalla er för deras föräldrar. Ge dem inga dåliga exempel, akta dig för att skrika i barnens närvaro.

40 Jag vet att det i denna tid, som aldrig förr, finns problem inom äktenskap — problem som de berörda personerna bara finner *en* lösning på: separation, skilsmässa.

41 Om människan hade den nödvändiga kunskapen om andlig kunskap skulle hon inte begå så allvarliga misstag, för i bön och andlighet skulle hon finna inspiration för att lösa de svåraste förvecklingar och klara de svåraste provningar.

42 Mitt ljus når alla hjärtan, även de sorgsna och deprimerade, för att ge dem nytt mod att leva.

43 Min styrka ges till de svaga så att de snart kan resa sig — med en järnvilja att förvandla sin mörka och tomma tillvaro till ett strålande liv genom kunskap, genom dygd och förändligande.

44 Lärjungar, jag vill att ni alla predikar med gott exempel, att ni inte låtsas, att ni inte basunerar ut sanning och gör det motsatta, så att frukten ni skördar inte är bitter utan smaklig.

45 Därför, människor, glöm inte att ni först måste göra rättvisa åt ert liv på jorden, så att ni sedan kan finna fulländning i mitt arbete.

46 Innan du fortsätter att beklaga dig över dina lidanden i världen, stanna upp och reflektera några ögonblick så att du kan upptäcka orsaken till dina problem.

47 Jag håller med om att man söker tills man hittar orsaken till smärtan så att man kan använda ett botemedel. För det är upp till dig att förhindra att smärta kommer in i ditt hem. Jag försäkrar dig att du inte bara kommer att hitta orsaken till allt som får dig att lida, utan att du samtidigt kommer att få veta hur du kan bota ditt lidande. Min barmhärtighet kommer att sänka sig över dem som har vetat hur man ber och mediterar, och denna barmhärtighet kommer att vara som en balsam i din själ och i din kropp.

48 Jag ska bevisa för dig att den utlovade tröstaren har kommit till dig för att torka dina tårar och förvandla din smärta till frid.

49 Kom till mig, alla ni som bär på en dold sorg i era hjärtan. Du bär i hemlighet på en smärta som ett svek har orsakat dig, och din bitterhet är mycket stor eftersom det var en mycket älskad person som sårade dig djupt.

50 Var stilla inom er själva så att bönen kan upplysa er och ni kan veta om ni inte någon gång var orsaken till att ni blev förrådda. Bönen kommer då att stärka dig i tanken att du måste förlåta dem som förräder dig i din kärlek, din tro och din tillit.

51 I sanning säger jag er att i samma ögonblick som ni förlåter den som har förolämpat er kommer ni att känna min frid fullt ut, för i det ögonblicket kommer er ande att ha förenats med min och jag kommer att breda ut min mantel för att förlåta er och svepa in er båda i min kärlek.

52 Jag stöder er under den tid då ni kämpar. Tänk därför aldrig att dagens lidanden är ofruktbara. Vad vill ni ha, människor? Du behöver fortfarande smärta för att lära dig dina läxor.

53 Denna tid av provningar och lärdomar för din själ kommer att gå över, men den kommer att lämna sina frön av tro, erfarenhet, visdom och styrka i var och en av mina lärjungar. Efter det kommer en tid av kamp då du kommer att bli förföljd, förtalad och hånad — även av dem som kallar sig dina vänner. Men du kommer att bli förvånad över att du inte kommer att bli svartsjuk inför svek, att ingen kommer att kunna göra dig besviken då, eftersom du har lärt dig att förlåta och att vara förstående och förlåtande mot dina medmänniskor.

54 Jag kommer att välsigna mina lärjungar när de förlåter, och jag kommer att välsigna dem som har blivit förlåtna av dig.

55 Du är inte ensam i världen, det finns oändligt många varelser runt omkring dig som hjälper och inspirerar dig i varje steg av ditt liv.

56 För att ni ska kunna ta emot detta andliga inflytande och ljus är det nödvändigt att ni ber, så att ni alltid har rätt till hjälp från höga varelser.

57 Var lyhörd för de andliga influenserna och det kommer inte längre att finnas någon anledning att snubbla på vägen.

58 Det är en smal väg som visar sig för dina ögon, och det är nödvändigt att vakta och be för att inte korsas dess kanter. På den kommer jag alltid att finna er, för de som kommer till mig på denna väg är verkligen fria från laster och lögner.

59 Vill du njuta av det osynliga besöket och inflytandet från ljusets andliga varelser? Vill ni också befria er från dem som är hemma i skuggan av sin materialism och sina misstag? Då berättar jag att hemligheten är att leva ett lugnt och enkelt liv, att leva med kärlek, att odla dygdens frön i hemmet.

60 Min välsignelse sänker sig över alla. Men medan vissa vet hur de ska acceptera den och utnyttja dess fördelar, förkastar andra den och berövar sig på så sätt all den nåd som den innehåller.

61 Dessa andliga värdar som jag har talat om representerar också en del av mina välsignelser som jag sänder till er. Mina budbärare och tjänare skyndar sig att hjälpa sina bröder och systrar som bor på jorden, denna planet som har förvandlats av människorna till en tårarnas dal, så snart de får den gudomliga inspirationen.

62 Endast min undervisning kommer att kunna föra er i kontakt med den andliga världen och föra er närmare varandra, vilket är vad som gäller för alla Herrens barn, som — eftersom de har ande — inte kan skiljas från varandra, och som inte heller bör tillåta att materien bildar en barriär mellan dem som bor på jorden och dem som befinner sig i den andliga världen.

63 Låt mitt ord fortsätta att arbeta i era hjärtan tills det har gjort er verkligen känsliga för andra människors smärta.

64 Du kommer aldrig att kunna fullfölja ditt andliga uppdrag helt och hållet så länge som ditt hjärtas strängar inte har blivit känsliga.



65 Fördröj inte era förberedelser, kom ihåg att varje sekund som går är en smärtskrik som denna mänsklighet, er syster, avger.

66 När ni först kom till manifestationen av Mitt Ord, presenterade ni för mig era lidanden, era klagosånger, och ni fällde många tårar eftersom ni trodde att ingen på jorden led lika mycket som ni. Orsaken var att ditt hjärta levde bara för dig själv och att dina ögon var stängda för andras svårigheter och lidande. Det var nödvändigt att ni hörde mitt ord, som är den eviga källan till sanning och ljus, så att det mörka bandage som täcker era ögon skulle falla och låta er se verkligheten.

Men sanningen är att era lidanden, även om de var stora, verkade små för er när ni började se på andra folk på jorden som hade drabbats av krig, orsakat av fiendskap, maktbegär och törst efter hämnd från människornas sida. Då böjde ni era huvuden av skam och sade till mig: "Herre, förlåt mig. Idag inser jag att när smärtan i mitt hjärta blev intensiv började jag häda, trots att jag borde ha tackat dig eftersom mina lidanden var ojämförligt mindre än andras. Men det var min okunnighet som gjorde mig orättvis mot dig. I dag, när jag inser mitt misstag, ber jag dig om förlåtelse för alla mina brott och ber dig att ge dem som bär en oändligt mycket tyngre börda än den jag bar, allt det som jag bad om för mig själv."

67 Hur annorlunda är inte ditt sätt att be idag när du jämför det med hur du brukade be innan du hörde detta ord! Varför? Eftersom ditt sätt att känna och tolka de gudomliga lärorna har förändrats.

68 Nu säger jag till er, lärjungar, att ni inte får stanna upp och inte heller övertyga er själva om att det för att utöva sann barmhärtighet räcker med att känna medkänsla, vilket ni har gjort fram till idag. Nej, människor, för det finns mycket som måste renas, som måste göras känsligt. Det finns fortfarande mycket själviskhet som måste bekämpas som om den vore ett ogräs. Det finns fortfarande mycket kyla som måste omvandlas till själslig värme, så att känslan av kärlek äntligen kan uppstå i din själ, vilket är källan till medkänsla, barmhärtighet och alla ädla och höga känslor.

69 Då kommer du att kunna ta itu med arbete och uppgifter som du inte skulle känna dig redo för idag eftersom du fortfarande saknar den styrka som kommer från sann kärlek.

70 Så, människor: Tror ni att ni måste vänta på den timme då er själ kommer att bli upplyst av denna inspiration och ert hjärta uppfyllt av detta ideal? Tror du att du kan göra ditt hjärtas strängar tillräckligt känsliga genom att bara höra mitt ord? Nej, människor. Samtidigt som ni lyssnar till mina lektioner måste ni vända er till dem som lider för att komma i kontakt med smärtan, för att smaka på era medmänniskors lidandekopp och för att direkt med era sinnen bevittna eländet, föräldralösheten, de motbudande lasterna, sjukdomarna som fyller er med skräck, mörkret som fördunklar de förvirrade sinnena, hungern, törsten och själarnas förnyelse.

71 Endast på detta sätt kan ni bli mästare för dem som lider mycket i livet. För om ni skulle förbereda er bara genom att studera mina ord och genom att be, när ni vill möta verkligheten och har för avsikt att trösta, omvända och helbreda, kommer ni tyvärr att upptäcka att ni kommer att se fattiga ut i jämförelse med dem som har lidit det som ni inte kan föreställa er, och att de snarare skulle kunna vara herrar över er på grund av det som de har lidit, det som de har upplevt och upplevt. Då skulle dina läppar behöva tystna, och du skulle kunna tycka att min undervisning inte är tillräckligt tröstande och stark för att lindra människor från deras lidanden och väcka tro och hopp om min rättvisa, min förlåtelse och min kärlek hos dem.

72 Var kan ni öva på den lektion ni får för att förbereda er mer och mer? Möjligheterna är så många att om du vet hur du ska observera, kommer du att upptäcka att det inte går en dag i ditt liv utan att du har minst ett tillfälle att utöva barmhärtighet i någon av de många former som finns.

73 Genom intuitionens gåva, som jag har gett alla människor, kan ni upptäcka många saker som är dolda i hjärtats mysterium — många tragedier som inte bara påverkar era medmänniskors jordiska liv, utan också deras själar.

74 Hur kan du tränga in i dessa hjärtans intimitet utan att såra dem och utan att vanhelga deras hemligheter? Hur upptäcker man de dolda lidanden som överskuggar dina medmänniskors liv? Jag har redan berättat för er att intuitionen, den förmåga som är en del av den andliga gåvan att se och som bör utvecklas fullt ut i er genom bön, visar er hur ni kan lindra smärtan hos var och en av era medmänniskor.

Min frid vare med er!

## Instruktion 313

1 Jag ger styrka till ditt sinne så att det kan absorbera allt som jag håller över dig i dessa ögonblick.

2 Detta är tiden för stora bevis och stora läror. Din själ vet detta och därför närmar den sig min manifestation, ivrigt efter mina uppenbarelser och mina ord. Den förstår att den bara kan använda dessa bevis på ett riktigt sätt om den är väl förberedd.

3 Aldrig tidigare har människosjälén sett ett så stort område för sin utveckling, och nu skyndar den sig att genomtränga det i sin längtan efter den sanning som den har förlorat och inte kan finna igen.

4 Om jag lämnade människor ensamma i sitt sökande skulle de gå vilse. Men sannerligen säger jag er: Om jag inte övergav dem när de var på väg mot fördärvet — hur kan du då anta att jag skulle överge dem när de söker sanningen? Därför har jag kommit till er vid den här tiden och har gett er ett budskap fullt av uppenbarelser som snart kommer att bli en fyr och en väg för människans själ.

5 Först kom jag till detta folk som gradvis samlas kring min gudomliga manifestation, och i morgon, när de är starka och kan undervisa, kommer jag att nå de andra nationerna genom dem.

6 Förstå det ansvar som dessa ord innebär för dig och låt hela din varelse känna den ljuva bördan av hans kors.

7 Ni, människor, är de missionärer som i denna tredje tidsålder kommer att bana vägar för era medmänniskors själ — sanningens vägar som leder själen till ljuset och till fred. Det är ni som måste skapa andliga band mellan folken så att folken kan komma i harmoni med varandra och förenas.

8 Även om ni är under inflytande av mitt ord idag sover ni en mjuk sömn eftersom ni inte har blivit medvetna om omfattningen av den här tiden, inte heller om det majestätiska i de order som ni får vid den här tiden. Men du kommer inte alltid att sova, snart kommer stormarna och skakar om lövverket på dessa "träd" i vars skugga du så ofta har hört den gudomliga näktergalen trilla. Men när du ser hur grenarna skakas och stammen knakar — när du ser hur bladen, frukterna och bon faller, då kommer du att inse att du sov för att du inte ville höra den röst som varnade dig från oändligheten, som outtröttligt talade till dig för att du skulle leva vaken och aldrig bli överväldigad av smärta.

9 Skulle det inte vara bättre om du vaknade upp nu till ljudet av min röst än i morgon till stormens brus?

10 Snart kommer ni inte längre att höra mitt ord, och om ni inte tar hänsyn till det som en sann lärjunge till min undervisning borde göra, kommer ni i morgon att få utgjuta tårar. Men då kan ni inte säga att jag inte talade till er om faror och förföljelser. För då kommer ni med största tydlighet att minnas hur jag under tiden för min proklamation använde mig av alla mina röstbärares intellekt för att ständigt säga till er: Vakta och be, för striden kommer att bli stor och ni måste då vara starka.

11 Jag kommer att lämna en förberedd väg, en väg full av ljus för själen. Jag kommer att fullgöra min uppgift som mästare gentemot er. Men senare kommer var och en av dem som under denna tid har satt sig andligt vid mitt bord för att äta mitt ords bröd att behöva redovisa för mig var och en av de uppgifter som anförtrotts honom för hans andliga dagsarbete.

12 Vilket svar skulle du vilja ge mig i den Kan du ge mig den stund då jag ber dig om frukten av din kamp? Senare, i dessa ögonblick, önskar du att ditt svar skulle vara bra i den stunden. Därför säger jag dig att du redan gör något för att din själ ska skörda en dyrbar frukt på sin väg som gör att den med tillförsikt väntar på det ögonblicket.

13 Sannerligen säger jag er att er själ oåterkalleligt kommer att leva genom detta avgörande ögonblick. Så varför förtränga den med tanken att din själ till slut måste presentera sin skörd för Fadern först *efter* detta liv?

14 Jag ger dig tid att reflektera och leva upp till det uppdrag som din själ är ämnad att utföra under den här tiden på jorden.

15 Inse att jag, som Mästare, behandlar dig rättvist och kärleksfullt, att jag ger dig alla medel för att uppnå den frid som du är ämnad att uppnå.

16 Precis som det finns de som aldrig vill lämna den här jorden finns det också de som drömmer om att lämna den för alltid. Till den ena som till den andra säger jag att det till stor del beror på dem att deras önskan kommer att gå i uppfyllelse.

17 Om den som längtar efter att återvända till den andliga dalen lämnar sin uppgift på jorden fullbordad, kommer han att sväva upp till dessa hem och det kommer inte längre att finnas någon anledning att fortsätta att återvända till den här världen. Den som å andra sidan känner en stor dragning till det materiella kommer — om han vet hur han ska använda livet för sin själs bästa genom att göra gott för andra — att få återvända så ofta som det är nödvändigt för att få glädje i sin själ.

Men om den som längtar efter att lämna det mänskliga livet och den som längtar efter det andliga livet inte har fullgjort sin uppgift, och om den som vill bo för evigt på jorden inte vet hur han ska använda sig av den möjlighet som livet erbjuder honom, kommer ingen av dem att få sina önskningar uppfyllda: Den förstnämnda måste återvända till världen och lämna den andliga dalen för att återvända till jorden igen — oavbrutet — tills han fullföljer sin uppgift och skördar den frukt han förkastat många gånger. Den andra måste hållas tillbaka i den andliga världen tills han i enlighet med sin ande tar ett fast beslut inom sig själv att på jorden fullfölja den uppgift som han alltid lämnat bakom sig utan att inse det.

18 Tro inte att jag förebrår er när ni visar mig kärlek för ert liv på jorden. Om din önskan är ädel och du vill ha ett jordiskt liv för att hedra mitt namn, har jag inget att klandra dig för. Men om din förankring i världen skulle lyda meningslösa mål eller låga passioner, kommer jag att vara den förste att tala om för dig att du inte är värdig att bo i denna värld som jag har överöst med välsignelser för att främja din själ.

19 Älska mig, lev enligt min lag, var i harmoni med allt och alla, så kommer platsen där du bor att vara likgiltig. För det som räknas är din andliga utveckling uppåt.

20 Ni vet inte hur förtjänstfullt det är för själen att utvecklas uppåt mitt i de mänskliga omständigheterna och övervinna alla världens frestelser. För att förvärva dessa förtjänster lät jag din själ bli människa, och jag lät den bo i materiella världar, som jag klokt nog har förberett.

21 Varje värld, varje existensplan skapades för att själen skulle kunna utvecklas på den och ta ett steg mot sin Skapare och på så sätt, genom att avancera allt längre på fullkomlighetens väg, få möjlighet att nå målet för sin resa, fläckfri, ren och välformad, toppen av själens fulländning, vilket är just boendet i den Guds rike är.

22 För vem verkar det trots allt omöjligt att bo "i Guds famn"? Åh, ni stackars intellektuella män som inte riktigt vet hur man tänker! Har du redan glömt att du kom till från min livmoder, det vill säga att du existerade i den tidigare? Det är inget konstigt med det faktum att allting som har uppstått från livets källa återvänder till den i sin egen tid. Varje själ var jungfruligt ren när den kom ut från mig till livet, men många har ändå senare gjort sig själva smutsiga på sin väg. Men eftersom allting var förutsett av mig på ett klokt, kärleksfullt och rättfärdigt sätt, började jag genast tillhandahålla alla nödvändiga medel för deras räddning och förnyelse längs den väg som mina barn måste gå igenom.

23 Även om själens oskuld har kränkts av många varelser kommer den dag då de kommer att rena sig från alla sina överträdelser och därmed återfå sin ursprungliga renhet. Reningen kommer att vara mycket förtjänstfull i mina ögon, för själen kommer att ha uppnått den genom stora och kontinuerliga prövningar av sin tro, kärlek, trofasthet och tålmod.

24 Ni kommer alla att återvända på arbetets, kampens och smärtans väg till ljusets rike, där ni inte längre behöver inkarnera i en mänsklig kropp och inte heller leva i en värld av materia, för då kommer er andliga handlingsförmåga redan att göra det möjligt för er att sända och göra ert inflytande och ert ljus påtagligt från ett existensplan till ett annat.

25 Varför hämmar du din själ genom att förhindra dess framsteg och på så sätt fördröja dess inträde i ljusets rike, där det finns alla de härliga saker som en själ kan önska sig?

26 Arbeta oavbrutet, även om det bara är lite varje dag, alltid med tanken på att komma till det hem som verkligen motsvarar själen — det hem som jag ibland kallar "det förlovade landet", där man inte faller tårar, inte lider och inte dör.

27 Till detta tillstånd av upphöjdhet och ljus leder läran den andliga själen — läran som är stig, fyr, näring och vandringsstav.

28 Välsignad vare var och en som när han hör detta ord svävar på tankens vingar. För när han återvänder från sin hänryckning till livets dagliga kamp kommer han att bära inom sig ett brinnande ljus som får honom att gå framåt steg för steg och föra honom närmare det eviga hem från vilket ni alla har kommit och till vilket ni alla måste återvända.

29 I dessa ögonblick talar jag till alla lärjungar som hellre skulle ge sitt liv än att inte lyda mina bud. Låt mitt ord nå de känsligaste strängarna i ditt hjärta, för i kommande tider kommer du ofta att stödja dig på detta ord.

30 Om ni verkligen bevarar innebörden av mitt ord kommer ni inte att vara bland dem som beklagar att min andliga manifestation upphör, för ni har vetat hur ni ska bevara mina uppenbarelser och läror. Det kommer varken att finnas dysterhet, sorg, uppror eller förvirring bland er, för ni kommer att se allting uppfyllt enligt mina löften, och inte för ett ögonblick kommer ni att ha lust att göra uppror eller motsätta er uppfyllandet av min vilja.

31 Redan i dag vet jag att den som tar detta steg mot förändligande med fasthet snart kommer att få uppleva belöningen, känna min närvaro runt omkring sig och i sig, njuta av min inspiration, och att utvecklingen av alla hans andliga gåvor kommer att vara uppenbar. Du kommer inte bara att *tro att* jag finns runt omkring dig, utan också att min närvaro i din ande är en realitet.

32 De som tror att de efter 1950 kommer att stå stilla eller förlora sin andlighet har fel. För det är just efter att mitt ord har uteblivit som några av er kommer att ta verkliga steg mot framsteg och förståelse i min undervisning.

33 Om ni tror att ni under tiden för min förkunnelse nådde stora höjder av förändligande och att detta var anledningen till att mitt ord blommade i sinnena och på läpparna hos röstbärarna, så är ni i stor villfarelse. För jag säger er i all sanning att ni ännu inte har tagit ett fast steg mot förändligande, vilket är det mål som har pekats ut för alla mina barn genom mitt kärleksfulla ord.

34 Det är nödvändigt att röstbäraren försvinner, att ni inte längre hör mina tankar antropomorfiserade på dessa varelsers läppar, att ni överger alla ritualer och all symbolik så att ni kan finna andlighetens väsen.

35 Jag säger detta till vissa och till andra — till dem som längtar efter att deras själar ska utvecklas och att min undervisning ska blomma ut i denna tid, och även till dem som upprätthåller traditioner, vanor och sedvänjor och som tror att de uppfyller lagen genom att utöva sina meningsfulla kulturer.

36 Ja, människor, ni vet mycket väl att inom en ren, enkel och i huvudsak andlig Doktrin, som den som jag har uppenbarat, har ni återigen skapat en yttre kult som ni med tiden har trott vara mitt verk. Men nu har tiden kommit då jag talar till er med absolut klarhet. Nu är du stark nog att känna till denna sanning.

37 Tillsammans med vetet från mitt ord växte nässlor och ogräs från era misstag. Men här kommer en av mina liknelser som gavs under den andra eran att uppfyllas — den som lärde ut att låta ogräset växa tillsammans med vetet, utan att försöka rensa bort ogräset innan vetet är moget, eftersom det skulle innebära en risk för att även det goda fröet skulle ryckas upp.

38 Så skall det vara i denna tid, välsignat folk. Timmen är inne när min rättvisas sickel kommer att stiga ner för att slå de fält där min säd har såtts, så att ni äntligen, efter att sanningen och kärnan i mitt verk har separerats från allt mänskligt inflytande, kan njuta av kontemplerationen av mitt ljus och göra kunskapen om denna gudomliga uppenbarelse till er egen.

39 Timmen är också fastställd då samma sickel kommer ner till varje religiöst samfund för att slå deras fält — i syfte att skilja sanningen från allt som är falskt och orent hos dem.

40 Hela den mänskliga existensen har utvecklats — dess vetenskap, dess sätt att tänka och leva, dess kunskap, dess erövringar och dess mål. Det är bara den andliga sidan, den andliga själen, som människan har försummat, utan att vilja inse att själen är föremål för ständiga våldtäkter, utan att bry sig om alla de rättigheter som själen har i livet. Det är därför mänskligheten har levt i andlig stagnation under många århundraden.

41 Hur lite ger inte människor sina själar för sina religiösa kulturer! Hur mycket törst, hur mycket hunger och vilken stor längtan efter ljus har människans själ!

42 Hon har låtit väldigt lite vete växa och det finns mycket ogräs. Men jag kommer till allas hjälp genom att slå åkrarna med sanningens oförsonliga och rättviseskapande sickle som ni så småningom kommer att se lysa över er värld.

43 Ni människor som lyssnar till lärorna från det sista året av min förkunnelse bland er: Låt dem bli inpräglade i det mest subtila, i det mest känsliga av era förståelseorgan och i ert hjärta, så att Andens ljus som lyser i det högsta av era varelses kan bli effektivt i var och en av er.

44 Det spår jag lämnar efter mig kommer att vara ett spår av frid, så att ni när ni inte längre hör detta ord och måste vittna om det kan säga: "Mästaren gick bort och lämnade oss en väg som förberetts med hans gudomliga ljus."

45 Mitt märke kommer att förbli inristat i den mest dolda delen av ditt hjärta — där den inre helgedomen finns.

46 Det är nödvändigt att mitt ord blir inpräntat i era sinnen så att ni studerar det grundligt. Det är bara på detta sätt som din tro och din själsliga styrka blir äkta.

47 Ni kommer snart att se att många inte kommer att tro på att Mitt Ord upphör. Men sannerligen, säger jag er, genom detta kommer ni att veta att de inte heller trodde på min närvaro när jag manifesterade mig i denna form.

De som har vacklat mellan tvivel och tro, även om de låtsades ha absolut tro på Min manifestation, kommer att vara de som förnekar att Mitt Ord har upphört. För de som verkligen har trott på allt som jag har uppenbarat och befallt er kommer inte att kunna bortse från ett enda av mina ord.

48 De som har tvivlat och inte haft fullständig tro, som en lärjunges tro på Mästaren bör vara, kommer att stanna upp i sina spår och livnära sig på den monotona och rutinmässiga ritual som de själva har skapat.

De som å andra sidan har trott på mig för närvarande kommer oundvikligen att fortsätta att tro på mig även efter det att manifestationen av mitt ord har upphört. De kommer att lyda mina order och göra vad som är möjligt för dem att tolka mina läror korrekt. De kommer att ha ett ideal: förändligandet, och de kommer att ha ett ljus som alltid kommer att följa dem: tron.

49 Min blick kommer att vila på detta folks arbete när perioden för min förkunnelse är över, för att belöna varje lydig lärjunge genom att ge honom min barmhärtighet, uppmuntra honom att fortsätta i sitt dagsverke, uppmuntra honom att ta ständigt nya steg i andlig utveckling.

Jag vet att det bland detta folk finns de som inte bara tror på mitt ord, utan också anser att det är rätt och fullkomligt att Fadern sätter stopp för sin manifestation i denna form, så att kampen för förändligande kan börja. Dessa hjärtan är säkra på att det då inte kommer att finnas någon övergivenhet eller tomhet, och att min närvaro kommer att vara ännu mer påtaglig, eftersom det på detta sätt kommer att ske en ny typ av kommunikation med min gudomlighet, ett renare och mer perfekt stadium, eftersom det kommer att vara en dialog från ande till ande.

50 Tiden är inte längre avlägsen när era medmänniskor kommer att närma sig er för att fråga er om min uppenbarelse, för att kräva ert vittnesmål om de bevis som jag har gett er för min sanning. Men hur olika kommer inte det sätt på vilket vissa och andra kommer att vittna om mitt arbete att vara. Vissa kommer att hålla sig strikt till den sanning de har hört, medan andra måste söka argument för att rättfärdiga sina misstag.

51 Det är nödvändigt att jag talar till er på detta sätt, kära människor, så att ni kan reflektera i tid och göra en noggrann granskning av era gärningar, tankar, känslor, ord och avsikter, och låta ert samvete bestämma denna självrannsakan och denna granskning.

52 Detta ögonblick är nödvändigt för att du ska kunna öppna dina ögon helt och hållet för sanningen, för då kan du fortfarande korrigeras om du har gjort fel och ta igen förlorad tid.

53 Stor blir tillfredsställelsen för dem som leder min lära till seger och gör den känd i all sin renhet och sanning. Men jag som Mästare, som älskar er mycket, vill att alla mina lärjungar ska uppleva denna glädje.

54 Hör mig, folk: Jag har i min skattkammare många mirakel för er som belöning för er spiritualisering. Men jag kommer att vänta tills ni alla har förenats som bröder och systrar — tills ni alla visar lydnad mot mina direktiv, och sedan håller jag över er själ och kropp den ström av ljus, barmhärtighet, tröst och uppenbarelse som jag behåller för dagarna av er förändligande.

55 Det finns ingen större klarhet i detta ord, som överförs genom alla mina röstbärare. När alla väl har förstått det kommer min rättvisa att vara redo att se på dem som söker större förändligande, och likaså att döma verken hos dem som fortfarande söker sitt rike i den här världen.

56 Vem fick människan att redan från början söka vägledning för sina handlingar? Vem fick honom att söka sin odödliga essens i sitt inre? Andan. Det var han som gradvis avslöjade för honom att en högre natur besjälade honom och upplyste honom.

57 Människan har — om än gradvis — med hjälp av intuitionens och uppenbarelsens gåva och med hjälp av sin intelligens, från de tidigaste tiderna av sin existens, ägnat sig åt att söka efter sitt ursprung, kärnan i sitt väsen, orsaken till sin existens, sin vistelse i världen och det syfte för vilket hon skapades.

58 Sedan han blev medveten om att det fanns förmågor hos honom som skilde honom från de andra varelserna, växte tanken i honom att ett högre öde var reserverat för honom bland alla skapelsens varelser, och gradvis föddes den intuitiva kunskapen om en Gud, om själens existens, i hemligheten av hans väsen, och därav behovet av att erbjuda en tillbedjan eller ett andligt offer till honom som han kände att han hade kommit ut från honom.

59 Detta var ursprunget till mänsklighetens andliga utveckling — en utveckling som inte var densamma hos alla människor. För av dessa — uppdelade i raser och åtskilda av nationaliteter, vanor och språk — har vissa utvecklats snabbare än andra, vissa har haft *ett sätt* att tillbe Gud på, medan andra har tagit olika former.

60 Jag har överglänst alla människor med mitt ljus och på så sätt uppenbarat den enda existerande sanningen för dem, men ni ser hur varje människa och varje folk känner, tänker, tror och tolkar på olika sätt.

61 Dessa olika sätt att tänka hos människor har orsakat deras splittring, eftersom varje folk och varje ras följer olika vägar och upprätthåller olika ideal.

62 Majoriteten har avlägsnat sig från den ljusa och sanna vägen, eftersom de tror att uppfyllandet av den gudomliga lagen innebär övermänskliga uppoffringar, avståenden och ansträngningar, och de har föredragit att skapa religiösa samfund och sekter för sig själva, vars uppfyllande av lagen och kultiska handlingar är lättare för dem att följa. På detta sätt tror människor att de kan stilla den längtan efter ljus och höjd som de känner i sin själ.

63 Många århundraden och tidsåldrar har gått utan att människor har insett att uppfyllandet av min lag inte är ett mänskligt offer och att *de* tvärtom offerar kropp och själ till världen när de inte lyder mina bud. De insåg inte, ville inte inse att den som lever enligt mitt ord kommer att finna sann lycka, frid, visdom och ära, vilket de materialiserade människorna föreställer sig på ett så annorlunda sätt.

64 Den moraliska och vetenskapliga värld som omger er är ett verk av män med materialistiska ideal — män som endast har sökt efter mänsklighetens materiella förbättring, och jag har låtit dem göra sitt arbete, genomföra det till sin gräns, känna till dess konsekvenser och skörda dess frukter så att de kan dra lärdom av det. I det ljuset kommer min rättvisa att avslöjas, och i denna rättvisa kommer min lag att vara närvarande, som är kärlek.

65 När människor inser sina misstag och ger sig ut på jakt efter den sanna vägen kommer detta att ske eftersom de har vaknat upp, eftersom de har omvänt sig, eftersom de har blivit upplysta, och då kommer deras verk inte bara att ha ett mänskligt syfte utan också ett andligt.

66 Varje nation, religiöst samfund, sekt, vetenskap och människa bär inom sig sin del av falskhet och fel, liksom sin del av sanning. Men den tid kommer när behovet av att förena sig kommer att komma till dem som en kraftfull och oemotståndlig kraft, var och en bidrar med sitt frö i önskan att komma i harmoni med alla. Det kommer att finnas kamp, argument och förvirring. Men de är nödvändiga för att alla ska kunna nå fram till det enda resultatet, nämligen den oföränderliga sanningen om min existens och min lag.

67 I slutet av kampen kommer människorna — som nu är i fred med sig själva och sina grannar — att förstå att för att nå kunskapsmålet och uppleva sann fred är det viktigt att leva i harmoni med den gudomliga lagen, som uppstår just ur Skaparens kärlek.

Samtidigt kommer de att förstå att det inte är nödvändigt att bekänna sig till så många och så olika religioner för att kunna bevara sig själv i godhet och moral, utan att det för att uppnå verklig harmoni mellan dem alla och för att ha en moral som går bortom det rent mänskliga räcker att i sitt hjärta bära det ord som ni kallar "Kristi lära" och som ni, för att helt och hållet förstå det, måste leva och älska på ett enkelt och ödmjukt sätt.

68 Det uppenbarelseljus som jag har sänt er i denna tid har jag förvandlat till ett klart och enkelt Ord genom Mina sändare eller röstbärare, så att hela mänskligheten kan känna till det och hjälpa den i sitt uppvaknande — i dag, när alla söker jordiska medel och lösningar för att rädda sig från det kaos som världen alltmer störtar in i — i dag, när ingen försöker inspirera sig själv andligt för att i Mig finna svaren på sina frågor och lösningen på sina problem.

69 Mitt ord kommer att nå palats och enkla hyddor, knacka på hjärtats dörrar, få själar att darra, läka och trösta dem som är sjuka i kropp och själ och upplysa mörka sinnen.

70 Saliga är de som tar emot den med glädje, som hör den och funderar över dess innebörd, för den kommer att bli ett fruktbart frö i deras hjärtan.

Min frid vare med er!

## Instruktion 314

Min frid vare med er!

1 Än en gång har jag hört er, och föreningen av era böner har varit den bästa lovsång ni har gett mig.

2 Från var och en av er kommer det fram en kärleksfrukt som är som en ton av harmoni med er Fader, och föreningen av era tankar bildar en konsert full av andlig renhet.

3 Hos vissa ser jag att detta ljud är bön, tacksägelse för de förmåner som de har fått från mig.

4 För andra är denna tanke full av sorg och bitterhet på grund av de olyckor som de har stött på på vägen. Men genom att förena dessa tankar bildar du en troshandling som är en hyllning och respekt för min gudomlighet.

5 Detta är det band som Fadern förväntar sig av sina barns ande — detta är den kärleksgåva som du aldrig ville ge honom.

6 Men den bön som jag alltid har lärt er och som ni inte alltid har kunnat framföra på grund av bristande andlig utveckling är det som kommer att vägleda er, och i dess ljus kommer ni nu att uppnå en sann andlig dialog med er Gud.

7 Så länge du är under inflytande av mitt ord försvinner världen med sina taggiga stigar för dig.

8 På den sjunde dagen vilar din kropp från sitt jordiska arbete, och din själ, fri som en lärka, kommer att längta efter den outtömliga källan till min visdom. Den kommer till min manifestation och stärker sig själv i min kärleks utstrålning som jag erbjuder den i mitt ords undervisning.

9 Jag söker inte tro hos vissa eller misstro hos andra. Jag letar inte efter stora förtjänster hos vissa eller små hos andra. Nej, människor. Min gudomliga kärlek är fullkomlig, jag är allas Fader, och när jag ger er mina instruktioner ger jag er alla samma väsen, samma kärlek.

10 Om hela mänskligheten hörde mitt ord skulle det inte finnas välsignelser för vissa och klander för andra. Antingen skulle min tillrättavisning vara universell eller så skulle min välsignelse vara för alla. Men nu är det dags för mig att göra mig känd genom det mänskliga intellektet, och alla kommer inte att bevitna denna manifestation.

Antalet vittnen som är avsedda att höra min undervisning genom en röstbärare är mycket litet. Men sannerligen, jag säger er, om dessa vittnen vet hur de ska förbereda sig, kommer mänskligheten att höra mitt ord genom deras läppar. För alla ska veta att den helige Ande har undervisat er med hjälp av det mänskliga intellektet.

11 För detta förbereder jag er som en Fader, så att mitt ord, som är sanning, inte blandas med orenhet och lögn — så att det efter 1950, när ni går ut till folkmassorna och måste tala i mitt namn, flyter ut som en ström av kristallklart vatten. Ty källan till detta vatten, som är min Ande, är klar och ren, och det som kommer från era läppar måste också vara rent.

12 Jag vill att ni alltid ska vara rena, att ni ska vara som en oas bland människorna, där alla som törstar efter sanning kan släcka sin törst utan att i detta vatten finna lerans orenhet.

13 När denna undervisningstid är över kommer ni att säga till mig: "Fader, varför har du varit med oss så kort tid? Varför åkte du så tidigt?" Men jag ska svara er: Varaktigheten av min undervisning för mina lärjungar i den tredje tidsåldern fastställdes av evighetens klocka, och i detta kommer ni att kunna förstå och fortsätta lektionerna från de gångna tiderna. Jag har inte gett er någon annan undervisning.

14 Jag måste fram till sista ordet påminna er om mina order så att ni inte tvekar i provningens stund. Det är min vilja att du ska få ett svar på varje fråga, en ljusstråle för varje tvivel, styrkan i min lag för varje svaghet. Då kommer ni att kunna triumfera i fullgörandet av ert uppdrag och på så sätt friska upp er själ i det vackraste och mest sublimes uppdrag jag har anförtrott er sedan tidernas begynnelse, vilket är att förlösa och förlåta av kärlek, att göra gott — inte för ert eget bästa, utan för att behaga er Fader och för att fullända er själ.

15 Utövandet av ditt uppdrag kommer att ge dig frid, och när du väl är stark genom kärlekens kraft kommer du att lära denna mänsklighet, som idag är naken, hungrig och sjuk, att endast utövandet av godhet kommer att ge deras själar den balsam som är Guds frid.

16 Detta kommer att vara den undervisning som ni kommer att ge människorna i mitt namn, när de en dag inte längre kommer att finna välbefinnande och frid, som är själens högsta goda, i vetenskapen, inte heller i rikedomar eller i den här världens rörelser. Då kommer de på sin väg att möta den ödmjuka



brodern, min lärjunge, min apostel, som — utan att skryta, utan att basunera ut sitt uppdrag — undervisar med sina verk av kärlek och sanning. Då kommer människorna att upptäcka fredens hemlighet och rena sina hjärtan så att de kan ta emot fullkomlig fred från mitt rike. Människors fred försvinner ofta av rädsla för varandra. Detta är bara en skenbar frid, det är en oro. Med detta finns det ingen frid i själen.

17 Kämpa, lärjungar, forma i mina barns hjärtan ett fredsrrike från vilket de kan leva i en bättre värld, en stark värld — inte den bräckliga värld som de presenterar för mig idag. För med en svag andedräkt eller en upprörd naturkraft kan jag förstöra människornas fåfänga och stolta verk. Men det är mina barns arbete, och jag respekterar det — låter det bära sina frukter, för jag vet att de så småningom, trötta på sina arbeten, kommer att acceptera min kärleks lärör.

18 Alla mina verk har kärlek och rättvisa som utgångspunkt. Allt som du ser, allt som du kan urskilja med hjälp av intellektet, till och med de minsta atomerna, lever och rör sig på kärlekens och rättvisans väg. Ty allting skapades av mig, och i min Ande finns ingen orenhet och ingen ofullkomlighet.

19 Många av de stora verk som människan visar mig och som hon har ägnat sitt liv, sin styrka och sin arrogans åt, har inte kärlek och rättvisa som ursprung, och varje verk som inte har detta ursprung kommer att förstöras, och endast erfarenhetens ljus kommer att finnas kvar som frukt för människorna.

20 Människan har baserat sitt nya liv på vetenskap, forskat och byggt sitt torn av stolthet, sitt torn av Babel, från vilket hon inte dyrkar mig, inte erkänner mig. Men sannerligen säger jag er att människan kommer att falla i förvirring och i sin förvirring förstöra sitt nya Babeltorn. Då kommer mänskligheten att inse att människan sedan den första tidsåldern har byggt sitt torn av fåfänga, av misstro mot mig, och de konsekvenser som detta fick förr kommer att upprepas under den tredje tidsåldern.

21 Materialism, arrogans och stolthet kommer att kastas ner och förvirring kommer att uppstå bland folket.

22 De lärda kommer att tvivla på sina kunskaper, vetenskapsmännen kommer — när de tror att de har hittat målet — att snubbla över ett outgrundligt mysterium. Naturkrafterna kommer att vända sig mot vetenskapsmännen eftersom de inte har använts med kärlek, och kaos kommer att råda bland människorna.

23 Kom ihåg att jag är början och slutet, vetenskapen och kunskapen. Jag har gett människorna detta ljus, och jag har glädjt mig åt deras gärningar när de har använt dem i det godas tjänst, när de har använt de gåvor och förmågor som jag har gett dem för att utveckla själen och intellektet. Då har de visat mig vördnad, de har troget fullgjort den uppgift som jag anförtrott dem. Men när de har använt sina gåvor för att tjäna ondskan, fåfängan, begäret efter självglans, har de varit olydiga mot mig, de har böjt vägen, de har förolämpat mig. Men i min visdom har jag använt dem för att genomföra mina gudomliga planer, jag har använt dem som exempel för mänskligheten, som verktyg för min rättvisa.

24 Är jag en vetenskapens fiende? Är jag ett hinder för mina barns framsteg och utveckling? Om någon är av denna åsikt är det för att han inte har förstått hur man tolkar mitt ord, han har inte förstått Fadern i sin sanning. För varje gåva eller förmåga som finns hos människan måste utvecklas, eftersom utveckling är en universell lag.

Allt i min skapelse måste fullända sig själv, ni måste alla återvända till mig — rena, perfekta och mångfaldiga. Men om jag under en kort tid har ingripit i människans vilja är det för att synden och människans ondskan har en gräns, som är min rättvisa.

25 När mänskligheten har gått igenom denna smältdegel, när sanningens ljus segrar över mörkret, då — älskat folk — kommer människorna att på fasta grunder bygga det nya tornet, som kommer att vara ett tempel för tacksägelse till Gud, en fridens helgedom, där det aldrig finns någon tvist om min existens, där den enes kunskap är allas kunskap. Det kommer inte att finnas någon avgudadyrkan, hemlighetsmakeri eller bedrägeri mot min lag.

Då kommer människorna med min hjälp att i denna tårarnas dal skapa en fredlig värld där alla dygder kommer att blomma, där alla vetenskaper kommer att fulländas. I alla institutioners sköte kommer de att känna min röst som säger till dem: "Älska varandra", och i deras harmoniska liv kommer människor att känna igen en bild av det eviga hemlandet.

26 Om människan, trots sina brister, har upptäckt så mycket — vad kommer då att hända först när hon ser och ber och ger mig näring? Vad kommer att hända när han närmar sig Min källa av ljus och sanning med vördnad, ödmjukhet och kärlek? Den Helige Ande kommer att hälla ut över människorna alla de uppenbarelser som han har undanhållit i sin hemliga skattkammare.

När detta sker kommer det inte längre att vara nödvändigt för vetenskapsmannen att slita sina hjärnor och konsultera sina böcker, eftersom hans ande kommer att leda honom till den outtömliga källan till min visdom. Där kommer han att finna Mig som väntar på honom, som alltid väntar på honom, för att avslöja nya och stora lärdomar för honom. På så sätt kommer jag att leda människorna från uppenbarelse till uppenbarelse, från hem till hem, från fulländning till fulländning fram till evigheten.

27 Jag förbereder er för de kommande tiderna. Ni kommer alla att vara vittnen till att dessa löften uppfylls, ni kommer alla att ha turen att vara en harmonisk ton i Herrens konsert.

Om jag använder mig av er när ni bryter mot min lag för att avslöja min rättvisa, kommer jag också att använda mig av er när ni lever i enlighet med mina bud för att belöna er med mina uppenbarelsen, med mina kärleksbudskap.

28 Idag bygger jag en helgedom i mina barns hjärtan. Men i denna konstruktion måste jag förlita mig på ert stöd.

29 Vilken helgedom menar Fadern, o folk? — Din själ. För nu ser jag den i ruiner. Men jag ska hjälpa dig att bygga upp den igen.

30 Herrens helgedom har alltid funnits, den har varken början eller slut, den är hans eget verk. Det är hans gudomliga och oändliga Ande som väntar på din förberedelse så att du kan känna att allt är harmoni och fulländning inom den.

31 Er planet, som är en atom mitt i universums oändlighet, har till uppgift att vara en bild av detta harmoniska tempel.

32 När ni kommer till denna kunskap, som inte bara är ord eller teori — nej, lärjungar, som är något ni känner och lever, då behöver ni inte längre kyrkorna av sten. Din själ kommer inte att ha någon längtan efter dessa platser som hindrar den från att lära känna sin Herre bättre. Den kommer att söka frihet, och i den välsignade nåd som jag har anförtrott den kommer den att finna stegen till sin fulländning.

33 Detta kommer att ske när människan känner sig åtföljd och betraktad av mig, när hon inser att det inte finns något smutsigt damm under hennes fötter. Då kommer han att förstå att hans hem är en liten helgedom för mig, att hans värld, även om den bara är en atom i den enorma skapelsen, i sin helhet är Guds universella helgedom.

34 Alla de världar där mina barn fulländas själva är som en oändligt stor trädgård. I dag är ni fortfarande späda skott, men jag lovar er att ni inte kommer att sakna det kristallklara vattnet från mina läror, och genom att vattna er kommer ni att växa mer och mer i visdom och kärlek, tills en dag i evigheten, när träden bär fullt mogna frukter i överflöd, kommer den gudomliga trädgårdsmästaren att kunna uppdatera sig själv i sitt arbete genom att smaka på frukterna av sin egen kärlek.

35 Det är så jag förbereder er, lärjungar, jag öppnar Livets bok framför er, så att ni inte längre önskar en särskild plats för att tillbe mig — så att ni känner mig på varje plats och i varje ögonblick — vare sig det är på fälten, i dalarna, på bergen eller vid havet. Din närvaro på varje plats räcker för att den ska bli helig eftersom jag är i dig.

36 När jag talar till er på detta sätt och instruerar er är det för att befria er från den fanatism som ni traditionellt har haft — inte för att skapa en ny fanatism bland er.

37 Inse att min undervisning, även om den är djupgående, är enkel och tydlig.

38 Innan ni blir lärare vill jag att ni ska vara goda lärjungar som lär sig av mig, så att människor inte förvirrar er, så att ni svarar på varje fråga med säkerhet och sanning, med vänlighet och kärlek, eftersom ett sådant ord tränger in i hjärtat mest.

39 Jag har berättat för er att i många fall har *ett* ord av visdom och kärlek räckt till för att rädda en själ, att det ordet inte har glömts bort eftersom det har stannat kvar i själen som ett sigill av evig eld, och att den har bevarat det ordet, som har varit dess räddning, inte bara i sitt jordiska liv utan även i det bortomliggande.

Därför efterlämnar jag mitt ord till er som ett arv, som är som en nyckel som öppnar vägen till frid för själarna. Var inte rädd för vägkorsningarna, låt inte dina olyckor tynga dig ner, ta bort tvivlet, fördjupa dig i min undervisning, då kommer denna kraft att ge dig stor lycka. Ve de svaga, ve de som inte stärks av min undervisning, för de kommer att fortsätta att snubbla på vägen!

40 Jag vill att mitt folk, mitt vittne, min lärjunge ska vara den starke på vägarna, så att han kan rädda de skaror som jag sätter i hans väg.

41 Idag kan du ännu inte förstå din själs styrka eftersom du fortfarande är svag i tron. Men jag kommer att göra denna tro stark genom stora prövningar. Men den tillit ni har till mig måste ni också ha till er själva, eftersom jag har gett er de gåvor som ni bär inom er.

42 Snart kommer min förkunnelse genom det mänskliga intellektet att upphöra, och efter 1950 kommer ni inte längre att höra mig genom denna förkunnelse. Men ni ska inte vända er till dem som var röstbärare eller gåvobärare för att kalla på mig eller för att kalla på min andevärld. Inte ens under den största prövningen ska du försöka att inte lyda min vilja.

43 Förbered er så att ni genom kraften i mina läror kan förhindra att många händelser inträffar och undvika dem i den mån det är min vilja. Men om du sover måste dessa prövningar komma och göra ditt arbete svårare.

44 Hur många män och kvinnor vandrar inte på andra vägar än de som jag har utstakat för er, trots att de har samma gåvor i sin andliga själ som ni har. Om dessa män och kvinnor finner en god lärare i dig kommer de att lära sig orsaken till dessa gåvor och de kommer att nå en långtgående utveckling i kunskapen om mina läror. Men om de inte finner en god lärare på sin väg kommer vissa att hamna i förvirring, andra kommer att använda sina gåvor för att utveckla dem enligt sin egen fantasi och vilja, och ytterligare andra kommer att bli redskap för osynliga krafter, som mycket väl kan vara ljusets, men också mörkrets krafter.

45 Sov därför inte, lärjungar, när det gäller att fullfölja ert uppdrag. Efter 1950 kommer jag att ge er en tid för att reflektera över ert uppdrag, och i denna reflektion kommer ni att komma till kunskapens förening i min undervisning. På grund av denna förening kommer ni att möta händelserna och kampen.

46 På så sätt varnar jag er för alla prövningar, och under det sista året av min närvaro bland er i denna manifestation kommer jag att tala till er om alla faror och tala om hur ni ska gå igenom dem.

47 Hör vad jag säger till er nu: i en stor kyrkas sköte kommer prästerna att tala till mänskligheten om den heliga anden. De kommer att tala om den tredje tidsåldern. De kommer att tala om de sju inseglen. De kommer att göra en kallelse till kyrkorna och hävda att de kommer att välja ut de etthundrafyrtiofyra tusen och försegla dem med det märke som jag har märkt dem som valts ut av min vilja. Men jag kommer att plåga alla människor, med mänsklighetens prästerskap kommer jag att uppenbara mig genom samvetet och utsätta dem för stora prövningar.

Vid den tidpunkten kommer jag att veta vem av er jag ska använda för att ge dessa bevis. Jag kommer att tala genom din förmedling med den övertalningsförmåga som jag har gett dig.

48 Det kommer inte att vara människor som gör mänskligheten medveten om den Helige Andes uppenbarelsen, för i Herrens höga råd är det bara han som är ansvarig.

49 Den treenighetens och marias andliga doktrin har inte uppenbarats för dig av någon människa. Jag, Fadern, tillkännagav det för er redan under den första eran genom mina profeter. Genom Jesus, Faderns "Ord", tillkännager jag det för er, jag lovar er det som en inte alltför avlägsen uppenbarelse.

50 Genom att manifesteras mig genom det mänskliga intellektet har jag i den här tredje eran uppfyllt mitt löfte och avslöjat de lärdomar som var dolda. Det var inte en människa som skänkte gåvorna till din ande; jag anförtrorde dem till dig när du kom ut från mig.

51 Det var inte en människa som markerade den treeniga symbolen på era pannor. Det var Herren som märkte dig i anden. Det var inte människan som bestämde din uppgift, utan min allsmåttiga röst.

52 Hur skulle Fadern kunna tillåta människor att de vanhelgar och luras på detta sätt? Jag, det offrade lammet, är den enda som är värdig att öppna förseglingarna i Visdomens bok, Livets stora bok, som innehåller alla skapade varelsers öde. Jag, det gudomliga ordets Alfa och Omega, är den enda som kan berätta för er om de intima uppenbarelsena av min gudomlighet. Hur skulle jag kunna tillåta den världslige och respektlöse att slösa bort de gudomliga lektionerna i enlighet med sin vilja att lura de okunniga och upphöja sig själv bland människorna?

53 Tecken på dessa vanhelgningar kommer att bli synliga (även bland er), men detta kommer bara att ske för att ni, älskade människor, ska kunna vakna upp. Tecken på vanhelgande, falska vittnesmål, falska mirakel kommer att komma fram bland människorna; falska profeter, falska manifestationer kommer att dyka upp som kommer att tillskrivas min gudomlighet. Men detta kommer bara att vara ett bevis på önskan om själarnas framsteg, om den helige Andes ankomst, om uppfyllandet av mina profetior och alla mina löften.

54 Fördröj inte tiden för min andliga ankomst bland människorna, var inte ett hinder för min manifestation bland mänskligheten genom era verk genom era bristfälliga förberedelser. För även om ni inte är Frälsaren, inte heller ska ni förkunna att ni kommer att rädda människor, inte heller är ni de enda i detta arbete, så har ni varit den bördiga jorden som tålmodigt har väntat på mitt frälsningsfrö. Ni är en del av mina legioner av ljus, mina arméer av fred och sanning, som redan kämpar i denna tid för fredens grund.

Men jag förbereder er så att ni kan fullfölja ert uppdrag som det starka Israel, ett uppdrag som ni aldrig har fullföljt, men som ni måste fullfölja i dag, så att ni kan nå det ljusets hem som väntar på er, från vilket ni kommer att se andra horisonter, där ni kommer att utöva Min rättvisa och Min kärlek och höja er till fulländningens nivå tills ni tar er plats i Guds famn.

55 Är det fantasier som jag överför till dig? Nej, människor. Till er människor ger jag moralisk undervisning och ger er dygd så att ni kan leva kärleksfullt och fredligt i era hem, så att ert bröd inte blir bittert.

Min undervisning ger välbefinnande, uppmuntran och framsteg, men denna näring räcker inte till för din själ. Din själ saknar en högre näring för att fortsätta sin resa in i oändligheten efter den jordiska kroppens död. För den här resan ger jag själens lärdomar som för människan framstår som fantasier — djupa och outgrundliga lärdomar även för den mest vakna fantasin. Jag anförtror denna nyckel till din själ så att den kan använda den för att öppna alla dörrar som den möter på sin väg och på så sätt fortsätta sin resa mot själens fulländning.

56 Min undervisning innehåller all undervisning. Den är "vägen, sanningen och livet". Därför bör du följa den i alla tider av din tillvaro.

57 Ge det gudomliga den högsta platsen i din själ, och ge kroppen vad den förtjänar. Ge Gud vad som är Guds och kejsaren vad som är kejsarens!

58 När du lär dig att vara rättfärdig i ditt liv kommer ditt steg att vara fast och tvivel och osäkerhet kommer att försvinna.

59 När tiden för din predikan kommer, när dina svagheter och överflödiga handlingar i gudstjänsten har försvunnit — när du bara ägnar dig åt det som är nödvändigt och upplyftande för din själ, då kommer du att få längre tid att utöva mitt arbete. När ni sedan på er väg möter någon som behöver det ni har, kommer ni inte att visa er tveksamma som Thomas, inte heller som Petrus i sitt fega ögonblick, och inte heller som Judas kommer ni att vara svaga inför fåfängligheter och frestelser.

60 Din själ säger till mig: "Mästare, varför jämför du oss med dessa extraordinära själar?" Men Mästaren säger till er: Det är sant att mina lärjungar från den andra eran var stora själar som arbetade bland människorna för deras andliga framsteg — ett framsteg som människorna på den tiden inte hade uppnått, och inte heller i nutiden. Men de var själar som du och de var också människor som du. Deras dygd kämpade mot deras ofullkomlighet, men deras själ, som var starkare, övervann mänskliga svagheter, och de ägnade sig åt att praktisera mina läror, uppnådde genom sin dygd och sin kärlek den exakta efterlevnaden av min lära, och det exempel som var och en av dem lämnade efter sig har varit värdigt den Mästare som undervisade dem.

61 Ni kommer också att ge goda exempel som är värda Mästaren som har talat till er i den tredje eran. Tvivlar ni på mig och på er själva? Jag väntar tålmodigt på att du ska tolka mitt ord, och jag vill att du också tålmodigt ska instruera mänskligheten.

62 Jag, den tålmodigaste Mästaren, förklarar tydligt för dig den lektion som du inte förstod och det prov som du inte visste hur du skulle klara, jag placerar dig på nytt i din väg. När du sedan passerar den kommer din själ att känna sig stark och tacka mig. Då kommer Mästaren att ta Visdomens bok och lära dig en ny lektion.

63 Men när den här boken väl har förvarats i ditt hjärtas helgedom kommer Mästaren att säga till dig: Ni är inte längre lärjungar, ni är Mästare. Gå till mänskligheten, som inte känner till mina uppenbarelser, och öppna visdomens bok för den och lär dina medmänniskor med samma tålmod som jag har lärt dig.

64 När jag påpekade dina brister för dig var det för att du skulle kunna rätta till dem. Kom också ihåg när du går till dina medmänniskor och finner samma brister hos dem att de kan korrigeras med tålmod och kärlek.

65 Har jag predikat våld i min undervisning? Har jag använt en piska för att lära dig? Nej, lärjungar, jag har kärleksfullt förlåtit er. Ni män: Har du redan tålmod med din partner? Fruar: Har du haft tålmod med din make/maka? Och ni två makar: Har ni varit tålmodiga när ni uppfostrat era barn? Om du har agerat på detta sätt har du agerat som jag. Om ni inte har gjort det, förlåter jag er. Men jag kommer att pröva dig på din resa genom livet tills du har gått vidare.

66 Ännu en gång lämnar jag mitt ord till er som ett kärleksfrö. När du sår det, kom ihåg att inte ens det materiella fröet gror i samma ögonblick som det sås, och än mindre kan det redan blomma och bära frukt. Allt detta kräver kärlek, förtjänst och uppoffring för att uppfostra den.

67 Jorden som jag ger dig är människans hjärta, fröet är min uppenbarelse som den Helige Ande. Häng er åt ert odlade fält, älska det, välsigna det. För genom ert exempel kommer ni att instruera nya arbetare som tillsammans med er kommer att bli den tredje epokens grödor.

68 Lär dig att känna igen min undervisning. Var kan du hitta den? I de ord som talas av röstbäraren? Nej, lärjungar. Du har fått min undervisning i det ordets väsen. Om du är i kontakt med din Herre från ande till ande — hur kan du då känna igen min gudomliga röst? Genom din andes röst. Där kommer jag att vara evigt inom dig och lära dig.

69 Min kärlek kommer att få de känsligaste strängarna i era hjärtan att darra. Men det kommer att vara i enlighet med ert samvete som ni kommer att höra min gudomliga konsert, och många av er kommer att se mig i Jesu andliga gestalt. Jag måste påpeka för er att Jesu gestalt inte är det mest fullkomliga sätt på vilket ni kommer att skåda mig. När jag förr sa till er: "Alla ögon ska skåda mig", gav jag er till känna att ni alla kommer att få veta sanningen, även om jag måste säga er att jag kommer att begränsa mig själv i enlighet med varje själs utveckling. Men när du stiger upp på stegen mot fulländning kommer du säkert att få se mig i all min härlighet.

70 Försök inte att föreställa dig mig på något sätt nu. Betänk: Om din ande, även om den är begränsad, är essens, är ljus — vilken form kan då din Herres universella ande ha, som varken har början eller slut? Lämna det outgrundliga i min bok av gudomlig visdom.

Vakta och be, och när den mänskliga döden väl befriar din själ kommer jag att ta bort ytterligare en slöja i min oändliga bok av uppenbarelser, så att den kan lära känna Fadern och känna sig själv — så att du när du når det bortom dig själv kan bli hänryckt av att betrakta en bättre värld, en underbar värld som väntar dig, men som inte kommer att vara den sista som du lever i.

71 Be, människor, be för mänskligheten. Med eller utan er bön, jag är med alla. Men jag önskar att bönen om att älska varandra blommar bland mina barn.

72 Jag har besökt er värld, och eftersom jag har sett era behov har jag lämnat er en kärleksgåva. Du har inte velat lära dig mitt gudomliga språk. Jag känner dock till din, även om den är ofullständig.

73 Gå stadigt på min väg och du kommer att finna den full av mirakel. Vem har sagt att miraklernas tid är över? Är inte din existens ett mirakel av kärlek? Känner ni inte till den fara som hotar er miljö? Känner ni inte till den fara som omger er värld? Varför går ni inte under? För ett mirakel av kärlek skyddar dig.

74 Allt som omger dig har skapats av mig som ett underbart mirakel av kärlek för att göra mina älskade barn lyckliga.

75 Miraklernas tid varar för evigt. Jag är ett oändligt mirakel av kärlek till alla mina barn.

Min frid vare med er!

## Instruktion 315

1 Välsignade är de människor som har rusat på sin Herres kallelse. Min bok öppnar sig framför dig för att avslöja ytterligare en lektion för dig. Den instruktion som kommer från min Ande är essensen och livet för er. Ta och ät av det, ty det är det eviga livets bröd.

2 Jag sår för närvarande min undervisning i dessa lyssnares hjärtan och kommer att skörda frukterna av den i sinom tid. Mitt ord kommer inte att gå förlorat eftersom jag förvarar det i den känsligaste delen av din varelse, som är din andliga själ.

3 Stilla din hunger och törst vid detta kärlekens bord. Glöm ditt elände och njut av ditt lidande så att du verkligen kan njuta av dessa stunder.

4 Smärtans eld bränner ditt hjärta och endast det kristallklara vattnet från Mitt Ord kan släcka den. Därför bjuder jag dig att lyssna till mig så att du kan leva och återfå sinnesfrid.

5 Ja, folk, jag vill göra er till innehavare av min fred, så att ni sedan kan sprida den till jordens vägar och folk. Jag har kallat er för att förbereda er och göra er till budbärare av mitt fredsbudskap. Kom ihåg att ni inte är de enda som behöver mig just nu, utan att hela mänskligheten som omger er törstar efter kärlek och ljus.

6 Var inte rädd om du inte blir förstådd — mitt ljus lyser upp varje förståelse. Se inte i mångfalden av språk och trosbekännelser oöverstigliga hinder för spridningen av min lära.

7 Babels torn står fortfarande kvar, men det är lika sant att de spiritualistiska människorna håller på att göra sitt intåg i världen, och de har till uppgift att gradvis förstöra grunden för detta torn av splittring, olikheter och arrogans.

8 Jag vill att ni ska lära er att bevara freden mitt i livets kamp, så att ni alla fortsätter att se den här världen som ett hem, ett hem som — även om det är tillfälligt — ger er den värme och näring som ni alla behöver för att leva.

9 Tänk ännu inte på den frid som det andliga livet kan ge dig när du har lämnat detta liv bakom dig. Tänk på de många saker som du fortfarande har att göra i den här världen. Uppdrag hellre att skaffa er största möjliga förtjänster för att vara värdiga en bättre värld. Och när du tänker på detta, tvivla inte på att du kommer att veta hur du ska använda de dagar som min barmhärtighet ger dig på jorden.

10 Lämna ett kärleksspår på din väg genom livet. För om ni inte gör det, kommer ni inte att kunna komma in i fredens rike.

11 Om du älskar mig, om du tror på mig, om du vill behaga mig och skapa en fredlig framtid i din själ, ta då denna instruktion med dig och följ den med uppriktighet och sanning. När detta sker kommer du att uppleva en mycket stor uppmuntran och upplysning i hela din varelse, eftersom du då kommer att ta mig som exempel.

12 När din kamp har nått sitt slut kommer du att kunna höra en oändlig, himmelsk röst i ditt hjärta som säger till dig: "Välsignade är ni som hörde min röst i öknen och trodde på den. För från och med det ögonblicket har du haft ett perfekt ideal som du har inspirerats av. Välsignade är de som kunde stå emot förtal, misshandel och förnedring. För i slutändan har ni erövat jorden där ni kommer att vårda alla era sår.

13 Håll mitt ord, välsignat folk — kom ihåg att det måste vara den fasta grunden för ett nytt torn som människorna måste bygga. Men inte det torn som symboliserar mänsklig arrogans, inte heller det torn som misstror gudomlig makt och rättvisa, utan det immateriella torn som symboliserar andlig upphöjelse, kärlek, barmhärtighet och harmoni mellan människor.

14 För att hjälpa er i er andliga utveckling har det varit nödvändigt att jag har tagit kontakt med detta folk här med hjälp av det mänskliga intellektet, för att påminna er om min lag, förklara mitt ord för er och bestämma ert uppdrag.

15 Lagar, normer och råd har jag anförtrott dig så att du kan veta hur du ska vägleda dina steg när Mitt Ord inte längre är med dig. Denna lag och dessa normer, som har givits till mänskligheten genom den mänskliga förmågan att förstå, kommer att tjäna till att de människor som jag har gett andliga gåvor ska veta hur de ska använda dem på rätt sätt och på så sätt undvika sin egen och sina medmänniskors förvirring.

16 Jag säger er på nytt att ert andliga dagsarbete inte kommer att vara sorgligt. Om ni alla vet hur ni ska förena de olika gåvor och uppdrag som jag har anförtrott er, kommer ni att bilda en union som kommer att vara oöverbärlig i prövningarna, eftersom ni alla kommer att visa er kraftfulla och uppmuntra varandra i kampen för att nå det utlovade landet.

17 Världen var inte redo i den nuvarande tiden att förvänta sig mig på samma sätt som Israels folk förväntade sig mig i den andra tidsåldern. Mina stora profeter hade förkunnat en Messias, en frälsare, Guds son, som skulle komma för att befria de förtryckta och upplysa världen med ordets ljus. Ju mer människorna led, desto mer längtade de efter att den utlovade skulle komma; ju mer de drack av förödmjukelsens och förtryckets bägare, desto mer längtade de efter Messias närvaro, och överallt letade de efter indikationer och tecken som skulle tala om för dem att deras Frälsares ankomst var nära.

18 Från generation till generation och från föräldrar till barn fördes det gudomliga löftet vidare, vilket fick Herrens utvalda folk att se och be under lång tid.

Slutligen kom jag till mitt folk, men alla kunde inte känna igen mig, även om de alla väntade på mig: vissa gjorde det på ett andligt sätt och andra på ett materialistiskt sätt.

Men renheten och kärleken hos dem som kände min närvaro och såg himmelriket i ljuset av mitt ord och trodde på min manifestation var tillräckligt för mig. De som troget följde mig och som i mig såg sin andliga Frälsare var tillräckliga för mig, för det var de som vittnade om min sanning efter att jag hade lämnat denna värld.

19 Även om mitt budskap var avsett för alla jordens folk, gick min kallelse till det utvalda folkets hjärta, så att de skulle bli språkrör för mitt ord. Men det var inte bara där som människor kände min närvaro, utan även i andra länder kunde människor upptäcka tecknen på min ankomst och känna av tiden för min närvaro på jorden.

20 När jag förklarade för världen att jag var Messias och mitt ord började ge näring åt hjärtan som en ström av liv, fanns det överallt hunger och elände för kropp och själ. Endast hoppets ljus gav folket stöd, för till och med deras dyrkan av Gud hade blivit vanhelgad genom att förvandlas till en annan avgudadyrkande kult.

21 Hunger, törst, sjukdom, slaveri, förvirring, spetälska, mörker, elände - detta var den börda som kejsaren hade lagt på Guds folks axlar. Det är därför Messias var efterlängtd, det är därför han väntades från den ena dagen till den andra, och när Mitt Ord nådde fram till hjärtan och talade till dem om kärlek, rättvisa, broderskap och frihet, följde folkmassorna Mig.

När min hand rörde vid de sjuka och fick dem att känna frid och gudomlig tröst, ropade de på gatorna och torgen för att utan att kunna behärska sig vittna om att jag var den utlovade Kristus, den förkunnade Messias.

22 Men nu, i denna tredje tid — vilka människor har väntat på mig? Vilka har sett på och bett i väntan på att mitt löfte ska uppfyllas? Mycket få. Istället för att ta exempel på de människor som förde kunskapen om profetierna vidare från generation till generation, är det vad ni har gjort: ni har utplånat mitt ord under tidens gång.

Men vet att jag i mitt ord, som jag gav i den andra tidsåldern som Jesus, lovade att komma tillbaka, vilket bekräftar de tidigare profeternas ord, som inte bara talade om min ankomst som människa, utan även tillkännagav min ankomst i andevärlden i den tid som ni nu lever i.

23 Tecknen som skulle tala om min återkomst, liksom bevisen på min närvaro bland människorna, skrevs ner, och de blev alla verklighet. Varför väntade världen då inte på mig?

Mänskligheten tömmer för närvarande den bittraste bägaren av allt som människan har druckit i världen. Varför har han då inte längtat efter mig och inte heller kallat på mig? Eftersom hans materialism har nått en sådan grad att han har uteslutit mig ur sitt liv, drivit ut mig ur sitt hjärta. För inte ens de ödmjuka finns bland dem som böjde sig inför sin Herre för att be och lyda hans vilja.

24 Idag känner sig mannen stor, kunnig, stark, kraftfull och oberoende. Han har vetenskapens ljus — varför skulle han längta efter andens ljus? Han är herre över naturens krafter — så varför förväntar han sig att jag ska komma och befria honom från sina fiender, eftersom han kan göra det med sina vapen?

25 Mänskligheten sov andligt vid tiden för uppfyllandet av mitt löfte att återvända till er. Inte en enda människa var vaken och väntade på mig. Och kom ihåg att löftet om Messias under den första epoken var för *ett* folk, men löftet om min återkomst var för alla nationer.

26 Sannerligen säger jag er: mitt ljus har redan tagit sin väg som en blixtn från öst till väst utan att världen är medveten om det.

27 Mitt ord har kommit till er och har väckt och överraskat utbildade människor som inte kände till orsaken till Mitt kall att använda Mitt intellekt och förmedla Mitt nya budskap till världen.

28 När det här budskapet är färdigt kommer jag inte längre att tala genom dessa medlare, utan därefter kommer jag att manifesteras mig subtilt i själarna. Men mitt ord, inpräntat i hjärtat på dem som hörde det och nedskrivet i en ny bok, skall föras till världens folk och nationer som ett frö av fred, som ett ljus av sann kunskap, som ett botemedel mot allt ont som plågar människornas kropp och själ.

29 Mitt ord når inte hjärtan när mina budbärare önskar det, utan när det är min vilja. Ty det är *jag* som vakar över min säd, som bereder dess jord och banar dess väg. Det är jag som låter den nå folk, nationer och familjer på ett klokt sätt och vid rätt tidpunkt. Den kommer att anlända när den redan är väntad, när hjärtan är förväntansfulla eftersom de kommer ihåg mina löften, när de har vaknat upp från sin djupa dröm om självgodhet, arrogans, materialism och fåfänga.

30 Ni människor som har samlats kring manifestationen av mitt ord: Eftersom ni inte visste hur ni skulle hålla vakt i väntan på min ankomst, kan ni åtminstone förstå värdet av mitt arbete genom att erkänna den oändliga kärlek med vilken jag kom till er för att säga er: Eftersom ni inte väntade på min återkomst, kan ni åtminstone hålla er vakna från och med nu genom att be och åkalla för världens frälsning.

31 Jag har sökt upp er för att göra var och en av er till min lärjunge, för att lämna mitt ord, som är evigt frö, i arv till er, och — efter att jag har sått mitt eget frö i er och vårdat det — för att sända er som mina representanter till andra länder för att ge denna kärlekens gåva till alla era medmänniskor.

32 Jag är hungrig efter mina barns tro och spiritualisering. Jag har gett dig ande, vilket är en del av mig som gör dig överlägsen resten av de varelser som befolkar den här världen.

Människan är lik mig på grund av de egenskaper och dygder som jag har gett henne. Jag har gett dig allt för att du ska kunna leva ett liv rikt på kärlekens och barmhärtighetens gärningar.

33 Dölj inte min undervisning av rädsla för att bli avvisad. Om ni förbereder er på ett hederligt sätt, om ni håller er till mina lagar — vem skulle då kunna klandra er? Mina läror leder dig till den högsta moralen och andligheten, och du kan leva i fred med dem som bekänner sig till sin tro i andra former, liksom med dem som tillhör andra raser eller andra klasser. Jag vill bara att ni uttrycker den renaste spiritualiseringens sigill, så att ni kan bli erkända som lärjungar i detta arbete.

Känn er därför varken större eller mindre än era medmänniskor, utan känn er skyldiga att hjälpa dem genom att föra mitt ord till dem så att de också kan bli mina lärjungar.

34 Jag har gett er jorden för att ni alla ska kunna äga den lika mycket, för att ni ska kunna leva i fred och använda den som ett tillfälligt hem där ni kan utveckla era förmågor och förbereda er själ för att stiga upp till sitt nya hem.

Jag har sagt till er: "I Herrens hus finns många boningar." Du kommer att lära känna dem när du går uppåt. Var och en av er kommer att komma närmare mig i allt större utsträckning, och dessa "bostäder" kommer ni att nå i enlighet med era gärningar. Allt är nämligen underställt gudomlig ordning och rättvisa.

35 Ingen kommer att kunna hindra dig från att gå från ett steg till nästa, och i slutet av varje steg kommer det att bli glädje och fest i din och min ande.

36 På så sätt förbereder jag er så att ni vet att vägen ni måste gå är lång, och ni nöjer er inte med era första verk — ni tror att de kommer att öppna porten till dessa hem för er.

Jag säger er också att det är vackert och tillfredsställande för en själ att komma till slutet av en etapp och stanna upp för att betrakta den färdiga vägen bakom den, med dess stora strider, dess dagar av bitterhet och dess timmar av frid, efter att ha övervunnit otaliga hinder. I slutet finns triumfen, belöningen och rättfärdigheten som lyser runt omkring dig, och din Faders Ande — närvarande, härlig, som välsignar barnet och låter henne vila i hans barm, där hon förbereds för nästa steg, och på så sätt går hon från det ena till det andra, tills hon slutligen når den högsta fullbordan, för att sedan för evigt bo med mig.

37 För tillfället kan du fullfölja ditt öde på jorden. Skapa fred där stridigheter råder — älska där hat råder, och var barmhärtig där själviskhet råder. När du når slutet av denna väg kommer jag att återlämna det du har gett till dina medmänniskor till dig med intresse.



38 Detta är Mitt enkla och tydliga Ord som är inom räckhåll för era sinnen. Jag har varit nöjd med er hängivenhet och uppmärksamhet. Jag ser i var och en av er en önskan att följa mina instruktioner, att förnya er, att fullända er och att bilda en familj som är frisk i själ och kropp, som älskar varandra, känner igen varandra och smälter samman till en själ som sänder ljus, styrka och fred till mänskligheten.

39 Ljuset från min gudomlighet finns i varje ande, som den högsta gåva som Fadern har gett sina barn som ett arv. Du är därför den högsta av alla mina varelser, eftersom du har andens ljus inom dig som låter dig veta vem du är, från vem du kom fram, vad ditt öde är och vart du är på väg.

40 Nu lever din själ i en tid av större ljus där den måste ta ett steg framåt, där den i större utsträckning kommer att höja sig till mig, som är målet för din fulländning och förändligande.

41 Den stege som Jakob såg i sina drömmar reser sig strålände framför varje själ i dag och inbjuder den att klättra upp för att lära sig de hemligheter som människorna inte har kunnat lösa.

42 Nu är det en tid av klarhet för själen och för det mänskliga intellektet, då ni kommer att kunna upptäcka innehållet, essensen eller innebörden av alla de uppenbarelser som redan har getts till er i tidigare tider, men som ni inte har kunnat tolka korrekt eftersom de har getts till er med hjälp av symboliskt språk eller i liknelser.

43 Mänsklighetens bristande förändligande har varit orsaken till att intellektet inte har insett den sanning som ligger gömd i varje ord eller figur i de gudomliga budskapen. Så mänskligheten har antagit att allt de behöver göra är att tro, även om det är utan att förstå. Jag säger er nu att jag inte är ett mysterium för någon, att det är genom er brist på själens upphöjdhed, genom er brist på bön och er brist på kärlek och ödmjukhet som ni skapar detta "mysterium".

44 Jag kan inte alls vara en hemlighet eftersom jag finns överallt och visar mig öppet i allt som existerar och omger dig. Men om ni envist hävdar att ni inte ser mig, om ni blundar när jag visar mig för er, eller om ni flyr från mig när jag kallar er, måste jag förbli ett ogenomträngligt mysterium för er.

45 Känner du till betydelsen av stegen som Jakob såg i sina drömmar? Denna stege representerar själarnas liv och utveckling.

Jakobs kropp sov när uppenbarelsen skedde, men hans själ var vaken. Han hade höjt sig själv till sin Fader genom att använda sig av bön, och när hans själ gick in i ljusets regioner kunde den ta emot ett himmelskt budskap som skulle förbli ett vittnesbörd om andliga uppenbarelser och sanningar för hans folk, vilket är hela mänskligheten. Israel är nämligen inte ett jordiskt namn utan ett andligt namn.

46 Jakob såg att stegen stod på jorden och att dess topp nådde himlen. Detta visar vägen för själens uppåtgående utveckling, som börjar på jorden med den köttsliga kroppen och slutar när själen förenar sitt ljus och sin essens med sin Faders, långt från allt materiellt inflytande.

47 Patriarken såg änglar stiga upp och ner på stegen. Detta symboliserade den oavbrutna födelsen och döden, det ständiga in- och utträdet av själar i sin längtan efter ljus eller också med uppgiften att sona och rena sig för att kunna höja sig lite högre när de återvänder till den andliga världen. Det är själens utvecklingsväg som leder till fulländning. Därför såg Jakob på stegens topp Jehovas symboliska gestalt, vilket visar att Gud är målet för din fulländning, din strävan och den högsta belöningen i form av oändlig lycka — belöningen för hård kamp, långa lidanden och uthållighet för att nå Faderns barm.

48 Själens fann alltid i ödets och prövningarnas slag en möjlighet att förvärva meriter för att kunna stiga upp. Jakobs stege symboliserades alltid i varje prövning som krävde att du skulle klättra upp för ett nytt steg.

49 Detta var en stor uppenbarelse, o lärjungar, för i den talades det till er om det andliga livet vid en tid då själens uppvaknande till dyrkan av det gudomliga, det höga, det rena, det goda och det sanna knappt hade börjat.

50 Detta budskap kan inte ha varit avsett för *en enda* familj, inte ens för ett enda folk, utan dess kärna var andlig och hade därför en universell betydelse. Just därför talade Faderns röst till Jakob: "Jag är HERREN, Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du befinner dig skall jag ge åt dig och åt din säd, och denna säd skall vara lika talrik som jordens stoft. Du skall breda ut dig i väster och öster, i norr och söder, och alla jordens släkter skall bli välsignade genom dig och din säd."

51 Detta budskap kan tyckas vara av liten betydelse för dig, men det är oändligt djupt i sitt andliga innehåll. Men hur skulle människorna kunna upptäcka dess andliga innebörd, eftersom de inte fäster någon vikt vid den, eftersom de undviker varje tecken eller andlig uppenbarelse? Jag var själv tvungen att ge dig

tolkningen av det budskap jag gav dig i en annan tid, när själens uppvaknande i världen knappt hade börjat, för att uppmuntra dig i ditt uppdrag.

52 Dag efter dag dyker det upp tecken och händelser som talar till dig om slutet på en tidsålder.

53 Den mänskliga vetenskapen har nått gränsen för vad människan kan göra i sin materialism. Vetenskap som inspireras av det andliga idealet av kärlek, godhet och perfektion kan gå mycket längre än vad ni har tagit den.

54 Beviset på att era vetenskapliga framsteg inte har motiverats av ömsesidig kärlek är folkens moraliska nedgång, broderskapskriget, hungern och eländet som råder överallt, okunnigheten om det andliga.

55 Full av arrogans reser sig de stora nationerna, skryter om sin makt, hotar världen med sina vapen, är stolta över sin intelligens och sin vetenskap, utan att vara medvetna om hur bräcklig den falska värld de har skapat är, för en lätt beröring av min rättvisa räcker för att denna konstgjorda värld ska försvinna. Men det kommer att vara människans hand som förstör sitt eget verk; det kommer att vara *hennes* intellekt som kommer att uppfinna ett sätt att förstöra det som hon tidigare har skapat. Jag kommer att se till att endast de mänskliga verk som har gett människan god frukt ska bestå, så att de kan fortsätta att användas till förmån för kommande generationer. Men allt som tjänar ett korrupt eller själviskt syfte kommer att förstöras i min obönhörliga doms eld.

56 På ruinerna av en värld som skapats *och* förstörts av en materialistisk mänsklighet kommer en ny värld att växa fram, vars grundvalar kommer att vara erfarenhet och vars mål kommer att vara idealet för själens uppåtgående utveckling.

57 Föreställ er utvecklingen för en mänsklighet vars moral är sprungen ur andlighet, föreställ er en mänsklighet utan gränser och utan nationella gränser, som broderligt delar med sig av alla de livsförutsättningar som jorden ger sina barn. Försök att föreställa er hur mänsklig vetenskap skulle se ut om den hade kärlek till varandra som ideal, om människan fick den kunskap hon söker genom bön. Tänk på hur behagligt det kommer att vara för mig att ta emot kärlekens, trons, lydnadens och ödmjukhetens tillbedjan från människor genom deras *liv*, utan att de behöver ta till riter och yttre former för tillbedjan.

58 Endast detta kommer att vara ett *liv* för folket, för i det kommer de att andas fred, de kommer att njuta av frihet och livnära sig endast på det som innehåller sanningen.

59 Din tillvaro på jorden liknar mer döden än livet. För många är det ett helvete, ett fängelse, en fångenskap, en exil. Där kan man inte känna fred och inte heller njuta av frihet. Varken i kroppen eller i själen finns det någon hälsa, och det finns inte heller några glädjeämnen som kompenserar dig lite för så mycket smärta.

60 Men du försöker verka lycklig. Du funderar på hur du döljer dina ständiga misslyckanden. Du sätter en leende mask på ditt ansikte för att låtsas att du är lycklig och skryter om din styrka och ditt mod i livet för att dölja din rädsla för den avgrund som du har öppnat under dina fötter.

61 Förr var jorden en dal av tårar, nu är den en dal av blod. Vad blir det i morgon? Ett slagfält med rykande ruiner, över vilket domens eld har passerat, som förtär synden och störtar de kärleklösa människornas arrogans för att de försummat sina själar.

62 På samma sätt kommer vetenskapens *köpmän* att kastas ut ur visdomens tempel, eftersom de har vanhelgat sanningen genom att profitera på ljuset.

63 Vilka framtida tider talar jag till er nu? Ni vet inte, och jag kommer inte heller att bestämma dem mer exakt, eftersom händelserna kommer att tala till er mer och mer om uppfyllandet av mitt ord.

64 Medan jag säger till vissa att de ska samla in alla frukter av sina verk så att elden kan förstöra dem, säger jag till andra att de ska samla in sin säd och skydda den så att den kan fortsätta att föröka sig som ett livets frö när domens dag är över.

65 I min undervisning i dag kommer jag att berätta för er att "Mitt Ord" har återvänt för att upplysa mänskligheten så att den kan vakna upp och höja sig till förändligande.

66 Människors uppfattning om mig är mycket begränsad, deras kunskap om det andliga är mycket liten, deras tro är mycket liten.

67 Religionerna slumrar i en sekellång dröm utan att ta ett steg framåt, och när de vaknar upp är de bara upprörda inom sig själva och vågar inte bryta den cirkel som de har skapat för sig själva genom sina traditioner.

68 Det kommer att vara de låga, de fattiga, de enkla och de okunniga som kommer att lämna denna krets i sin längtan efter ljus, efter en ren andlig miljö, efter sanning och framsteg. Det är de som kommer att låta klockan ringa och väcka upp när de känner att tiden för mina nya avslöjanden kommer i Spiritualiseringens tidsålder.

69 Människor vill upptäcka det andliga livets hemlighet — den tillvaro som de oåterkalleligen måste gå in i och som de är intresserade av att känna till just därför.

70 Människor ber, tigger, ber om ljus av barmhärtighet, för att de känner att de måste förbereda sig. Men som svar på allt får de höra att det andliga livet är ett mysterium och att önskan att lyfta på slöjan som täcker det är förmätenhet och hädelse.

71 Sannerligen säger jag er: De som törstar efter sanning och ljus kommer inte att hitta någon källa i världen vars vatten släcker deras törst. Det ska vara jag som sänder ner från himlen det visdomsvatten som själarna längtar efter att dricka. Jag skall låta min källa av sanning hällas ut över varje ande och varje sinne, så att "mysterierna" kan upphävas. För jag säger er än en gång att det inte är jag som döljer mig i hemligheter för människorna, utan det är ni som skapar dem.

72 Det är sant att det alltid kommer att finnas något i din far som du aldrig kommer att veta, eftersom Gud är oändlig och du bara är en partikel. Men att ni inte skulle veta vem ni är i evigheten, att ni skulle vara ett ogenomträngligt mysterium för er själva, och att ni skulle vänta tills ni kommer in i det andliga livet för att få veta det — detta är inte föreskrivet av *mig*.

73 Det är sant att man i gångna tider inte talade till er på detta sätt, och det fanns inte heller någon långtgående inbjudan att tränga in i den andliga kunskapens ljus, men bara för att mänskligheten i det förflutna inte kände det brådskande behovet av att veta som den känner idag, och inte heller var den andligt och intellektuellt kapabel att förstå. Även om den alltid sökte och letade runt, var det mer av nyfikenhet än av någon verklig önskan om ljus.

74 För att människorna ska kunna hitta vägen som leder dem till ljuset och för att de ska kunna ta emot vattnet från livets och vishetens källa måste de först överge all yttre dyrkan och eliminera all fanatism från sina hjärtan. När de sedan börjar känna den levande och allsmäktige Gudens närvaro i sina hjärtan, kommer de att känna en ny, okänd hängivenhet, full av känslor och uppriktighet, full av upphöjdhet och hjärtlighet, som kommer att vara sann bön, uppenbarad genom Anden, stiga upp ur sitt innersta väsen.

75 Detta blir början på hans uppstigning till Ljuset, det första steget på vägen mot förändligande. Om Anden kan avslöja den sanna bönen för människan, kan han också avslöja alla förmågor som hon har och hur hon kan utveckla dem och leda dem på kärlekens väg.

76 Ni lever fortfarande i en tid då ni behöver böckerna som innehåller vittnesbörd om mina manifestationer för att lära er av dem, eller för att de av era medmänniskor som vet mer ska kunna överföra sin kunskap till er. Men ni räknar inte med att tiden för de intuitiva närmar sig, för dem som talar genom inspiration, för dem som får ljuset i bön, för dem som, utan att ha lärt sig något på jorden, har mer kunskap än vetenskapsmannen.

77 Min manifestation och min andliga världs manifestation genom detta fattiga, okunniga och utbildade folk är ett bevis på vad jag säger till er — början på en tidsålder som kommer att kulminera med manifestationer från Ande till Ande.

78 Snart kommer mänskligheten att röra sig mot detta mål utan några hinder som skulle kunna hindra den från att lyckas med sina högsta andliga ambitioner.

Varje människa har den heliga rätten att få veta sanningen, och ingen får stå i vägen för henne, för det är jag som väntar på henne vid stigens sista ände för att omfamna henne med oändlig kärlek och visa henne all den skönhet som evigheten har i beredskap för var och en av dem som längtar efter den med kärlek — för alla dem som hungrar och törstar efter sanningen.

Min frid vare med er!

## Instruktion 316

Min frid vare med er!

1 Lärjunge: Här är jag åter bland er som Mästare. Min Ande tar emot ditt rop, och omedelbart hör han din begäran och sänder dig sin Universella Stråle för att omsluta dig med sitt Ljus.

2 Jag vänder mig till de förberedda sinnena för att ge er min undervisning. Men det är inte bara röstbärarna som får min närvaro — nej, jag är med alla mina barn, från barnlärjunge till lärjunge. De känner alla den heliga andens närvaro i detta ögonblick.

3 I sanning är det inte bara du som känner Mig. Från alla delar av er värld stiger mina barns själar upp i längtan efter den bästa av alla läkare, för att få smekningar, helande balsam och stärkande från honom.

Eftersom det nu är dags för manifestationen av Min Ande bland mänskligheten, gör Jag mig känd bland alla Mina barn. Jag begränsar Mig själv och låter Mig själv bli sedd i enlighet med var och ens utveckling, och på så sätt tänder Jag mina lärjungars tro och kärlek.

4 Den tredje eran har helt och hållet gryt över mänskligheten. Ungefär 2000 år har gått sedan jag gav er mitt ord, men den läran har trots den tid som gått ännu inte erkänts av hela mänskligheten, eftersom jag inte är älskad av alla mina barn. Ändå dyrkar alla mig, alla söker en gudomlig ande, som är min. Men jag ser ingen enhet bland människorna, jag ser inte att de har samma tro, samma upphöjdhet och kunskap, och därför kommer jag som den Helige Ande för att förena dem i mig, för att fullända dem med min sanningslära, med mitt oföränderliga ord, med min lag av kärlek och rättvisa.

5 Större delen av denna mänsklighet kallar sig kristen, men Mästaren säger till er: Om han verkligen var kristen skulle han redan ha övervunnit resten av mänskligheten med sin kärlek, sin ödmjukhet och sin frid. Men min lära, som redan lämnats som ett testamente i den andra tidsåldern, finns inte i människans hjärta, den lever och frodas inte i människornas verk. Den finns i dammiga böcker, och jag har inte kommit för att tala till människor genom böcker. I stället för en bok har jag gett er mitt liv, mitt ord och mina gärningar, mitt lidande och min död som människa. Orsaken till att större delen av mänskligheten, som kallar sig kristen, inte har Kristi frid eller nåd är följande: för att människorna inte tar honom som exempel, för att de inte lever enligt hans undervisning.

6 Missgärningarnas rike har tagit över bland mänskligheten eftersom människor har ignorerat mina uppenbarelser. Men nu kommer jag i den tredje eran för att påminna dem om mina lärdomar från tidigare tider.

7 Varför råder orättvisans rike i vår tid? Därför att jag ser dem som härskare som borde vara tjänare, och de som borde vara herrar i kärlek och ödmjukhet ser jag som "slavar".

8 Den som stjal och lurar andras godtrogenhet upptäcker jag som rik, och den våldsamme härskaren prisas och omges av smickrare. Den som fläcker sig med människoblod upphöjs till en hög tron, och de som är offer för mänsklig grymhet förödmjukas.

9 Det är så här jag ser ditt liv, mänskligheten. Jag ser många institutioner med vackra namn, men de utstrålar ingen sanning, kärlek eller välgörenhet. Jag ser präster som reser sig upp i sekters och kyrkors sköte och säger till sina församlingar: "Gör något gott." Men sannerligen säger jag er: Den enda som kan säga: "Gör gott" är jag. För det är bara jag som gör dig gott. Låt människor alltid säga: "Låt oss göra gott".

10 Jag ser varken sanning eller uppriktighet eftersom människor har låtit sig smittas av den ondska som råder. Men det finns de som har varit trogna min lag och som har lidit utan att avvika från den väg som min kärlek visar dem.

11 Genom dem som har förblivit trogna min lag trots den miljö som omger dem, säger jag till dem som lider: Håll ut i godhet, kom ihåg och lev efter Mina exempel från tidigare tider, så kommer ni att övervinna mänskliga svagheter.

12 Många lektioner avslöjade jag för er under den andra eran, och den undervisningen var den förberedelse jag gav er för den tredje eran, eftersom er själ inte kunde höja sig till mig. Jag kom till er i Jesus, föddes, led och dog som människa. Genom min offerdöd öppnade jag för dig dörrarna till det höga hinsides, så att din själ, som vaknar upp ur sin slummer, skulle stiga upp till mig. Jag öppnade de sju seglens bok för er, den stora Livets bok, och sannerligen säger jag er att genom min offerdöd för mänsklighetens kärlek, släppte jag det femte inseglet vid den tiden.

13 Idag kommer jag inte till er som en människa, jag kommer som den Helige Ande för att undervisa er så att ni kan uppnå manifestationen från ande till ande. Men för att denna manifestation ska nå sin fulländning har jag börjat manifesteras mig själv genom det mänskliga intellektet. Men denna manifestation kommer att sluta 1950, och då kommer dessa lärjungar att bli lärjungar och kommunicera från ande till ande med sin Mästare. Även om de är mina lärjungar i mina ögon kommer de att vara goda lärare i människors ögon.

14 Idag förbereder jag er på samma sätt som jag gjorde under den andra epoken. Du och de är samma sak, ni är lärjungar och vittnen till min undervisning.

15 Du har blivit belägrad av prövningar på din väg. Men även om ni stöter på hinder längs vägen kommer ni inte att vända mig ryggen, ni kommer inte att förneka mig, för ni har varit vittnen till mitt löfte om att återvända och ni har sett det uppfyllas vid denna tidpunkt.

16 Ni kan i min manifestation finna samma läror som under den andra tidsåldern, men under denna tidsålder har jag genom ljuset från min heliga ande uppenbarat det outgrundliga för er, och i dialogen mellan ande och ande kommer jag att fortsätta att avslöja nya och mycket stora läror för er. Hela innehållet i det sjätte inseglet kommer jag att göra känt för er under denna uppenbarelseepok, vilket kommer att förbereda er för den tid då jag ska släppa det sjunde inseglet. På så sätt kommer du att mer och mer känna igen det "outgrundliga"; på så sätt kommer du att upptäcka att den andliga världen är alla själars hem, den oändliga och underbara Faderns hus som väntar på dig i det höga hinsides, där du kommer att få belöning för de gärningar som du har gjort med kärlek och barmhärtighet för dina medmänniskor.

17 Just nu är din själ mättad av mina uppenbarelsen — vare sig den har fått dem genom röstbäraren eller på grund av sina andliga gåvor.

18 Det är den tid då du — eftersom du inte hittar någon broder bland människor som kan ge dig vägledning, råd och stöd — kommer till mig, för jag är den gudomliga korsbäraren som lyfter upp dig i dina ödesstrider och tröstar dig.

19 Genom spiritualismen har ni fått veta vad andlig gottgörelse innebär i ert öde, och genom att följa mina läror tränger ni in i framtiden enligt min vilja och betraktar de prövningar som drabbar er på er väg som en väckarklocka om ni inte vakar och ber.

20 Samvetet är den domare som inte sover och som alltid råder dig att göra förböner för dina medmänniskor och för dig själv.

21 Varför orsakar människor elände och förstörelse för andra människor? Varför respekterar de inte sina egna och sina grannars liv? På grund av bristande andlig utveckling, för att de har avlägsnat sig från uppfyllandet av min lag.

22 Skulle du i ett våldsamt ögonblick kunna gripa ett mordvapen för att döda en annan människa? Nej, lärjungar, ingen av er känner sig kapabel att göra det, även om jag skulle testa honom hårt. Varför? För du vet att varje varelse är förutbestämd i sitt öde att finna sin fullbordan och sin timme för att återvända till mig.

Ni minns den gottgörelse som väntar er om ni besudlar er med människoblod, och denna rädsla för min dom får er att respektera er nästas liv, och ni önskar att alla skulle känna samma respekt.

Fadern säger till er: I dag är orättfärdighetens styre på sin högsta nivå. Men spiritualismen, som är den helige Andes uppenbarelse, kommer inte att lämna ett enda hörn av världen utan hans närvaro, och när min lära väl har slagit rot i människornas hjärtan kommer mitt rättvisarike att regera bland alla människor av god vilja.

23 När denna gudomliga uppenbarelse väl har förståtts korrekt av alla kommer det inte att finnas några fler självmord och mord, ingen kommer att ta sitt eget liv och ännu mindre sin nästas liv. Människan kommer att ha en omfattande kunskap om alla sina sätt att agera. Men först kommer jag att fortsätta att pröva honom, och precis som jag har meddelat er min undervisning genom det mänskliga förmågan att förstå, kommer jag, "Ordet", att veta hur jag ska göra mig hörbar och begriplig för alla mina barn.

24 Eftersom jag sa till er i den andra eran att varje öga skulle skåda mig, kommer jag att uppfylla mitt löfte till er genom att låta alla människor skåda och känna mig i all min sanning.

25 Det är därför Mästaren ständigt säger till er att ert uppdrag att sprida min undervisning inte kommer att vara svårt och ännu mindre omöjligt. Jorden har blivit bördig, och ni som är goda arbetare kommer dagligen att lära er mer för att kunna odla den bättre. Men ni ska veta att ni inte kommer att vara

de enda budbärarna eller röstbärarna av min undervisning. Den andliga världen fullgör också sitt uppdrag bland mänskligheten vid denna tid. Tillsammans kommer ni att göra era bröder och systrar till pionjärer i min undervisning för kommande generationer.

26 Genom naturen har ni fått tecken på min ankomst vid denna tid. Jag ger för närvarande tecken till mänskligheten och väcker forskarnas uppmärksamhet. Ty under detta år 1950 ska jag skaka om hjärtat på alla mina barn. Många kommer att gå vilse under dessa prövningar, men andra kommer att vakna upp, och efter dessa händelser kommer jag att komma som den Helige Ande och tala om för dem att söka upp mina lärjungar som har mina uppenbarelser om den tredje tidsåldern.

27 Om de gör misstag som nybörjare kommer jag, som den fullkomlige Mästaren, att förlåta dem och ge dem, genom er förmedling, min undervisning i den förberedelse som jag för närvarande anförtror er genom den mänskliga intellektuella förmågan. När jag sedan ser att ni alla med kärlek tränger in i den andliga innebörden av mina läror, ska jag överraska er genom att göra er medvetna om stora uppenbarelser, och full av glädje kommer ni då att säga till mig: "Mästare, din visdom har verkligen ingen ände."

28 Håll ut i det goda, lärjungar, som inte kommer att göra er besvikna. Sannerligen säger jag er att när ni kommer in i det hinsides kommer ni att finna skörden av era goda gärningar hos mig. Då kommer du att uppleva hur vacker din belöning är.

För tillfället vet du inte hur han kommer att vara och du försöker inte heller föreställa dig honom. Jag säger bara till er: Se upp och be. Så mina kärleksfrön med ord, med blickar, med böner. Eftersom barmhärtighet förmedlas på många olika sätt, agera på detta sätt gentemot din nästa. I sanning säger jag er att er tanke på att ni vill ha frälsning kommer att vara tillräckligt för att jag ska göra er önskan till min och ge till de behövande enligt min vilja.

29 På så sätt kommer jag att se er, den heliga andens lärjungar, som fredsbudbärare, som läkare för kroppen och själen, som såddare av gudomliga attribut. Aldrig ska du sluta så tröst, balsam och fred. På så sätt kan du fullfölja ditt uppdrag fram till slutet av dagen. Ditt arbete kommer att krönas med min gudomliga smekning och jag kommer att göra din själ stark med min välsignelses eviga festkläder.

30 Ni får nu mina sista lektioner genom det mänskliga sinnet, och i dem ber jag om er förening efter 1950. När ni inte längre har denna manifestation — vem kommer att ta min plats? Vem kommer att göra sin röst hörd och påminna er om den gudomlige mästarens undervisning? Frukta och rädsla kommer att gripa er, till och med de röstbärare genom vilka jag gav er mina instruktioner kommer att känna rädsla, till och med de samhällsledare som är bekanta med sina samhällen kommer att våga ge er mitt ord. Vad skall ni då göra, lärjungar?

31 Människor: Jag ska nu tala om dem som en gång stannade kvar i världen för att vittna om mitt ord: mina lärjungar från den andra tidsåldern.

32 Jesus var inte längre där, hans sannings apostlar var på missionsresor, de gick in i städerna, besökte hemmen och skrev till sina avlägsna bröder och systrar.

33 Det gudomliga ordet började, likt en ny gryning, lysa upp mänsklighetens liv och skingra det mörker som människorna levte i.

34 Min undervisning, på mina lärjungars läppar och i deras verk, var ett svärd av kärlek och ljus som kämpade mot okunnighet, avgudadyrkan och materialism. Ett rop av indignation höjdes från dem som såg att deras myter och traditioner var nära att gå under, medan det samtidigt från andra hjärtan hördes en hymn av jubel över den ljusa väg som öppnades för hoppet och tron hos dem som törstade efter sanning och som var tyngda av synd.

35 De som förnekade det andliga livet blev rasande när de hörde uppenbarelserna om himmelriket, medan de som anade denna existens och hoppades på rättfärdighet och frälsning från den, tackade Fadern för att han hade sänt sin enfödde Son till världen.

36 De människor som i sina hjärtan hade bevarat den välsignade längtan efter att tjäna sin Gud med uppriktighet och att älska honom, såg sin väg bli ljus och sitt sinne klargjort när de fördjupade sig i Mitt Ord, och de kände en väckelse i sin ande och i sitt hjärta. Kristi undervisning som sant andligt bröd fyllde den omätliga tomhet som fanns inom dem och fyllde i överflöd alla deras andars längtan med dess fulländning och mening.

37 En ny tidsålder grydde, en ljusare väg öppnades som ledde till evigheten.

38 Vilka vackra känslor av upplyftning, kärlek och ömhet vaknade i dem som genom tron blev upplysta att ta emot mitt ord! Vilket mod och vilken ståndaktighet följde med dessa hjärtan som visste hur man lider och övervinner allt utan att ge upp för ett ögonblick!

39 För att mästartens blod fortfarande var färskt? Nej, människor: Det andliga väsendet i det blodet, som var den gudomliga kärlekens materiella förkroppsligande, blir inte torrt och upphör aldrig; det är närvarande i dag som det var då, levande och varmt av liv.

40 Anledningen till detta är att det i dessa hjärtan fanns också kärlek till sanningen, som de vigde sina liv åt och för vilken de till och med gav sitt blod för att bevisa att de hade lärt sig sin Mästarters läxa.

41 Det generöst givna blodet övervann hindren och lidelserna.

42 Vilken kontrast visade sig mellan andligheten hos lärjungarna av mitt ord och avgudadyrkan, materialismen, egoismen och okunnigheten hos fanatikerna i de gamla traditionerna eller hos hedningarna som bara levde för att hylla kroppens njutning!

43 Aldrig har Guds lag varit så tydlig som den var på Jesu läppar. Världen blev därför skakad i sina djupaste rötter, och många människor avlägsnade gamla traditioner från sina hjärtan och ägnade sig åt det ord som blev begripligt för människorna i Kristus.

44 Aldrig tidigare har världen haft en man som har uppenbarat större läror och utfört större verk.

45 Hur många mysterier löste människan på den tiden? Hur mycket ljus flödade över hans själ, hans hjärta och hans sinne! Mästartens ord fulla av ömhet, hans kloka, djupa och samtidigt tydliga liknelser, de jämförelser för vilka han använde sig av barnet, blommorna, för att göra sig förstådd, de kraftfulla verk som bara var möjliga för en Gud och som världen kallade "mirakel" - allt detta var som en ny morgondag som skulle göra de fält som var torra som öknar och som fanns i människornas hjärtan bördiga.

46 Fram till dess hade människorna ännu inte upptäckt det andliga sinnet som finns i allt som Herren skapat, även i de minsta varelserna. När de tog ett barn i sin famn och tittade djupt in i dess ögon och lyssnade till dess frågor fulla av oskuld och intuitiv kunskapsörst, kände de närvaron av en själ, en varelse som var något mer än barnet.

47 När de observerade en känslig växt som växte gömd under en sly, upptäckte de genast att den var sugen på att växa och att kunna erbjuda blomman av sin skönhet och på så sätt uppfylla det öde som skaparen hade tilldelat den.

48 På så sätt vaknade dessa människor upp med intrycket av att leva i en värld som de aldrig tidigare hade sett. Detta berodde på att de var "blinda" och inte kunde se med sina ögon, och på att de var "döva" och inte kunde höra med sina öron. Men jag kom till mänskligheten för att ge dem syn, hörsel, röst, rörlighet, vilja, förståelse och känslighet, så att deras själ, som är fånglad i köttets fångelse, skulle befria sig från sin mörka fångelsehåla och lära sig att läsa och tolka det eviga livets bok.

49 Fråga er nu, nya lyssnare till Mitt Ord: Finns det fortfarande i världen dessa enkla och tydliga uttolkare av de gudomliga uppenbarelserna? "Nej", svarar du mig från djupet av ditt hjärta, för du vet mycket väl att varje steg som världen tar inom vetenskapen är ytterligare ett steg som avlägsnar den från förändligandet. I stället för att söka efter den mening eller andliga essens som alla varelser innehåller, har de intresserat sig för att upptäcka substans och rent materiella krafter.

50 Inse varför jag har återvänt till mänskligheten och låt mitt ord tränga in i era hjärtan. För under den här tiden kommer ett nytt omvändelsemirakel av spiritualisering och uppåtgående utveckling att bli verklighet bland mänskligheten. Lär er av mig så att ni kan bli goda lärjungar i denna tid.

51 Här är boken med mina lärdomar som jag nu överlämnar till dig. I den finns de utskrifter som kommer att fortsätta mitt arbete bland er. När ni inte längre hör mig i denna form kommer ni att upprepa mina lektioner, och i dem kommer ni alltid att upptäcka nya uppenbarelser.

52 När du läser mina läror får du ta del av min visdom, mina stora budskap och min inspiration. Du kommer att minnas den andliga världens råd med samma doft som du tog emot dem. Denna tid kommer att ägnas åt studier, tolkning och förberedelser, och när ni tror det minst av allt kommer de att dyka upp bland er som värtaligt återger min undervisning som jag fått genom inspiration. Men hur stora förberedelser måste de ha för att bli trodda av massorna? Idag ser ni på dessa röstbärare som talar till er i hänryckning, och hur stor otroheten hos vissa än är, så tror ni att min förkunnselse är möjlig genom dessa sändare. Men när människorna ser mina lärjungar förkunna gudomliga uppenbarelser i sitt normala tillstånd kommer de att tvivla på dem.

53 I din egen gemenskap kommer de som tvivlar att resa sig när de hör dig tala under min inspiration, och du måste ha stor förberedelse och renhet i din själ för att finna tro. På så sätt kommer jag att fortsätta att göra mig själv känd, oavsett om det är en person som hör dig eller en folkmassa, oavsett om din publik består av utvalda människor, av utbildade eller av så kallade lärda — inför vissa såväl som inför alla kommer jag att göra mig själv känd genom ditt intellekt. Om ni vet hur ni ska förbereda er ska jag ge de bevis som de som hör er begär.

På så sätt kommer jag att fortsätta att så mitt trinitariska och mariska andliga verk, min uppenbarelse som den Helige Ande i människornas hjärtan. Då kommer du att förstå att min förbindelse med dig inte kommer att brytas i slutet av 1950. För banden mellan Gud och hans barn är eviga.

54 Under den tredje tidsåldern, med klarheten i mina manifestationer, insåg jag vad som var omöjligt för människorna: att kommunicera med mig genom den mänskliga förmågan att förstå. Förstå mig, lärjungar, för i den dialog av ande till ande som väntar er kommer ni att känna min närvaro för evigt. Om ni vet hur ni ska förbereda er, kommer ni inte längre att säga till mig: "Herre, varför kommer du inte? Varför ser du inte min smärta?" Du kommer inte längre att tala till mig på detta sätt. Jag säger er, lärjungar, att den som talar till mig på detta sätt kommer att ge konkreta bevis på sin okunnighet och oförbereddhet. Jag vill inte att mina lärjungar ska skiljas från mig, jag vill att ni ska säga till mig i er ande: "Mästare, du är bland oss, vår ande känner dig, din visdom är källan till min inspiration." Detta är den sanna beaktelsen som jag vill höra från dig.

55 Jag vill inte se en Thomas i mitt nya apostelämbete, jag vill se Johannes' hängivenhet hos er, så att ni alla alltid känner mig i er själ. Men jag vill inte att ni ska känna er som slavar åt mig, för då skulle ni kunna falla in i en ny fanatism.

56 I de stunder då ni fullgör ert uppdrag, överlämna er helt andligt till min undervisning, och i de stunder då ni utför era jordiska plikter, ägna er åt dem med all flit. Jag säger er återigen att ni inte ska känna er som slavar till mig. Ha en sann andlighet som förmedlar Min lära, så att ni kan ge Gud det som är Guds och kejsaren det som är kejsarens. På så sätt får du frid och du kommer att vara lycklig när du fullföljer ditt uppdrag utan att stanna upp. Ni ska inte förkunna att ni är mina vittnen, utan ni ska bevisa genom era gärningar att ni sår min sanning.

57 Om jag inte längre ger er Mitt Ord i denna form efter 1950, drar jag mig inte tillbaka, för Min Universella Ande vilar aldrig. Jag är evig aktivitet, jag kämpar alltid för att alla mina varelser ska bli fulländade. Jag är min följeslagare i mina barns utveckling, jag är deras rådgivare, och i slutet av varje utvecklingsstadium är det jag som tar emot frukten av att de har fullgjort sitt uppdrag i min lag.

58 Jag är den perfekta trädgårdsmästaren och sliter inte av frukterna medan de är gröna. Jag kommer att veta hur jag ska förvandla mig själv till en storm som skakar träden och får deras dåliga frukter att falla, men de goda frukterna kommer min kärlek att bevara och min ande kommer för evigt att glädja sig åt deras framsteg och utveckling.

59 Klättra uppför den väg som leder er till bergets topp, och för varje steg ni tar kommer ni att bättre förstå mina läror och mer och mer förkovra er i tolkningen av det gudomliga budskapet.

60 Vad är andens språk? Det är kärlek. Kärlek är alla andars universella språk. Ser ni inte att även den *mänskliga* kärleken talar? Ofta behöver den inte ord, den talar bättre genom handlingar, genom tankar. Om mänsklig kärlek uttrycker sig på detta sätt, hur kommer dess språk att se ut när ni fulländar er i mina lagar?

61 Gå stadigt, lärjungar, bli inte fega inför provningar och motgångar. Kom ihåg att jag har gått denna väg före er och lämnat den välsignad av mina spår. Be för mänskligheten, det är din uppgift. Kom till mig, som är en outtömlig källa till tröst och balsam, och ge denna gåva till dina medmänniskor.

62 Just nu går jag in i mina barns hjärtan och sprider mina kärleksfrön. Men vilket hjärta kommer att vara som en bördig jord som får fröet att gro? I dag vet du det ännu inte. Men om ni blir goda arbetare kommer ni att veta hur ni kan så min undervisning i de sjuka, i de besatta, i de onda, i dem som törstar efter kärlek och fred.

63 I alla dessa ska du placera mitt ords omätliga skatt, som kommer att växa sig allt större i din själ.

64 Om ni alla är den gudomliga trädgårdsmästarens arbetare, om ni alla är medarbetare i min kärleksplantering, så är det för att ni alla ska få njuta av kulminationen av mitt arbete.

65 Ni kommer alla att sitta vid mitt bord, för det är fest i himlen. Ni kommer alla att vara de kloka jungfrurna i min liknelse. Det kommer inte att finnas någon förlorad son där, ni kommer alla att ha tagit



mitt rike och höra den vackraste och mest upplyftande konserten. Din själ kommer att uppleva den största lycka eftersom den äntligen kommer att förstå din Faders och Herrens stora kärlek.

Min frid vare med er!

## Instruktion 317

Min frid vare med er!

1 Älskade lärjungar: Jag ser er förberedda, ni har samlats andligt för att få nåden att höra och förstå mitt ord. På din väg har du haft min närvaro — vare sig den gav dig ett mirakel, gav dig mitt skydd eller talade till dig genom ditt samvete. Jag vill bo i ditt hjärta och vara din guide och mästare.

2 "Jag är vägen, sanningen och livet", säger jag er än en gång. Mitt ord är brödet som ger näring åt din själ, min närvaro ger dig den frid du längtar efter. Hur många prövningar har ni inte upplevt i världen! Ni har sökt frid och tröst i jordiska nöjen, och när ni inte har funnit dem har ni återvänt till mig och sagt: "Herre, det är bara hos dig som vi finner frid och tröst för vår själ."

3 Israel: Lär dig att söka mig i dina böner i denna tid av lidande. När prövningarna är ännu större, sök mig som en lysande fyr eller som en livbåt. Lita på mig, för jag ska leda dig till en säker hamn. Alla som söker mig kommer att finna mig. Varje själ som stiger upp i tro på mig uppnår frälsning.

Därför har jag sänt er till världen och sagt till er: Vakta och be för mänskligheten, för de har inte hört mitt ord, och bara Israels folk hör min undervisning för att väcka och förbereda sig. Och till mänskligheten kommer Mästaren att säga: Här är förvaltaren av er frälsning, här är Israels folk, som är mina lärjungar, som kommer att ge sig iväg till er för att ge er min lektion, för att ge er det eviga livets bröd, som ni inte ville ta emot så länge jag levererade det genom det mänskliga intellektet, eftersom de medel jag valde för att göra mig känd i denna tid verkade ofullkomliga för er.

4 Hur många har inte hört mitt ord och när de inte förstod det har de avvikit från vägen. Jag kommer att kalla dem igen, jag kommer att ge dem bevis på min sanning, och de måste tro på mig, eftersom det frö av liv och förändligande som jag har sått i deras hjärtan kommer att blomma ut i tro. Denna sanning kommer att lysa i dem och de kommer att bekänna inför sina medmänniskor att jag har varit med människor och gjort mig känd genom den mänskliga intellektuella förmågan.

5 Hur skulle människor kunna bedöma mina verk och tränga in i mitt innersta? Ändå har jag gett dem en fri vilja, en egen vilja, och på grundval av dessa gåvor har jag utsatt dem för prövningar. De som har trott har triumferat i testet, stärkt sin tro, stigit upp till andens regioner genom att ge sig själva näring av innebörden i mina uppenbarelser.

6 I sanning säger jag er att mötet mellan min Ande och er Ande skedde i det hinsides. Jag har instruerat er att söka mig genom att stiga upp på bönen's stege och möta mig med denna uppriktighet i det andliga, eftersom jag inte har förmänskligat mig själv i denna tid. Jag har bara använt mina skapelsers sinnen och hjärtan för att göra mig känd genom dem.

7 Jag har gett er denna instruktionsbok så att de som har kommit sist också ska få ta del av mina uppenbarelser. Jag har upprepat lektionerna, jag har sett att många har trängt in i mitt arbete och vill veta allt från början. Det är därför jag har upprepat min undervisning för er. Jag har berättat för er att Elias, genom att överföra Roque Rojas, öppnade den Tredje Tiden så att ni skulle möta den Gudomliga Mästaren på er väg.

8 Välsignad är den som hör mig med kärlek, som kommer till mig och öppnar sitt hjärta för att ta emot kärnan i mitt ord, för han får ljus. Genom denna visdom kommer han att förstå mitt arbete, han kommer att veta hur han ska praktisera det efter 1950 och med rätta kalla sig min lärjunge.

9 Jag vill kalla er alla "mina lärjungar". Men kom ihåg att den goda lärjungen måste vara trogen läran och ta sin Mästare som exempel.

10 Du kommer ihåg att din andliga kamp här på jorden är stor, och din själ låter dig gissa att när den väl går in i det liv som väntar den bortom den här världen måste den fortsätta att kämpa för att stiga upp.

När man tänker på det känner man slutligen en viss sorg över tanken att det inte finns någon vila när människans liv är slut. Denna sorg kommer inte från själen, utan från "köttet", som är svagt och har en svag tro eftersom dess natur inte är evig och det måste förtvivla inför evigheten.

11 För själen är evigheten den största välsignelsen. När den tänker på lycksaligheten vet den att den inte kommer att ha något slut, och när den tänker på sin gottgörelse vet den att den kommer att ha tillräckligt med tid för att gottgöra sina överträdelser och för att fullända sig själv.

12 Andlig vila, så som din jordiska natur förstår och uppfattar den, existerar inte. Den vila som väntar själen är aktivitet, är mångfaldigande i att göra gott, är att utnyttja varje ögonblick. Då vilar själen, den blir

av med självförnekelse och lidande, den vilar genom att göra gott, den vilar genom att älska sin skapare och sina bröder och systrar.

13 Jag säger er i sanning att om jag skulle lämna er själ inaktiv så att den kunde vila så som ni tror att den vilar på jorden, skulle förtvivlans och rädslans mörker ta den i besittning, för själens liv och ljus, liksom dess största lycka, är arbete, kamp, oupphörlig aktivitet.

14 *Den* själ som återvänder från jorden till den "andliga dalen", som tar med sig köttets trötthet som är inpräntad i henne och som söker sig till det bortomliggande som en viloplats för att vila, för att glömma, för att utplåna spåren av livets kamp — den kommer att känna sig som den mest olyckliga varelse och kommer inte att finna vare sig frid eller lycka, tills den vaknar upp ur sin slöhet, inser sina misstag och stiger upp till det andliga livet, som är som jag just har sagt — kärlek, aktivitet, ständig kamp på den väg som leder till fulländning.

15 Här på jorden däremot måste din själ känna sig deprimerad, eftersom allting är begränsat och förgängligt på jorden. Här måste den verkligen vila från lika mycket synd och ohederlighet som det finns i det mänskliga livet. Men det är inte ett behov av vila, eftersom det besestrar köttet, utan en avsky för allt som är dåligt, en avsky för allt som är oärligt, en trötthet på att kämpa och lida om och om igen på grund av omoral eller av skäl som inte är berättigade.

16 Om människor hade gjort detta liv här till en ren tillvaro och förberett sin kropp till en värdig bostad för en själs vistelse, skulle ingen utmattning kännas, inte heller skulle det finnas äckel eller motvilja, och därför skulle den kroppslösa själen inte komma till den andliga världen med en önskan om vila genom vila. Tvärtom — den skulle anlända full av styrka och tro för att fortsätta sin dagsverksamhet — den kamp som den aldrig kunde stoppa på jorden och som inte ens döden kunde avbryta.

17 Jag vill att när kampen är slut, när alla mina barn är förenade för evigt i det andliga hemmet, så vill jag att de ska få ta *del* av min oändliga lycka som *Skapare*, som ett erkännande av det faktum att var och en av er har deltagit i det gudomliga arbetet på ett byggande eller återställande sätt.

18 Endast som andliga varelser kommer ni att upptäcka att ingenting av allt det som jag har skapat sedan begynnelsen har gått förlorat, att allting i mig återuppstår, allting kommer till liv och förnyas.

19 Så när så många varelser har varit vilse under en lång tid, när många, i stället för livsverk, har gjort destruktiva verk, kommer de att upptäcka att tiden då de gick vilse bara var tillfällig och att deras verk, hur dåliga de än må ha varit, kommer att få upprättelse i det Eviga Livet och de kommer att förvandlas till medarbetare i mitt oupphörligt kreativa arbete.

20 Vad betyder några århundraden av synd och mörker, som mänskligheten hade på jorden, när man jämför dem med evigheten, med en tid av utveckling och fred utan slut? Ni har avlägsnat er från mig på grund av er viljelöshet, och på grund av ert samvete kommer ni att återvända till mig.

21 "Köttet" var alltför obstinat och motsträvt för att följa direktiven från det inre ljuset som ni kallar samvete, och det fann det mycket lättare att följa de impulser som frestade det att låta sina instinkter och passioner vara lössläppta.

22 Under lång tid har mänskligheten vandrat livets väg på denna jord i en svår kamp mellan samvetet, som aldrig har varit tyst, och "köttet", som vill göra sin kult och lag av materialismen, utan att vare sig materia eller ande har triumferat fram till i dag, eftersom kampen fortsätter.

23 Du frågar mig vem som kommer att segra? Och jag säger er att det inte kommer att dröja länge innan samvetets absoluta seger, som kommer att ske med hjälp av själen i "köttet".

24 Inser ni inte att efter så mycket kamp och så lång kamp måste kroppen, som är mänsklig och förgänglig, ge vika för Anden, som är mitt eviga ljus?

25 Förstå att efter en så lång kamp kommer människan slutligen att uppnå den känslighet och eftergivenhet som hon aldrig tidigare har haft gentemot den röst och det andliga liv som vibrerar och lever i hennes väsen.

26 Ni rör er alla mot denna punkt utan att inse det. Men när du ser godhetens och rättvisans seger på jorden kommer du att förstå anledningen till kampen, striderna och prövningarna.

27 Med denna förberedelse vill jag träffa er, så att ni kan så er väg med goda exempel och på så sätt vittna om allt det ni har fått och hört från mig.

28 När den här manifestationen är över kommer ni att se min undervisning som övernaturlig, bortom er förståelse, och ni kommer att fråga er själva: "Hur är det möjligt att Herren har talat till oss på vårt eget språk i denna tid av större utveckling för mänskligheten?"

29 Hör, lärjungar: Redan i gångna tider stod det skrivet att jag skulle komma och göra mig själv känd för alla mina barn, och på så sätt skulle jag förbereda en tid av fred bland människorna genom att föra dem till andlighetens praktik. Nu är uppfyllelsen av denna profetia här, idag förbereder jag er, omgiven av den andliga världen, medan andra själar i det bortomliggande väntar på mina instruktioner och kommer att bo bland människorna i de kommande tiderna. Bland dem finns de som ska styra folken — de som på grund av sin stora dygd får människorna att lyda mina bud och som leder dem in på den goda vägen. De kommer att komma efter dig.

30 Mitt verk växer mer och mer tills slutligen alla själar förenas i uppfyllandet av min lag, och detta jordiska hem blir en värld av perfektion. De som bor där vid den tiden kommer att känna min kärlek i alla skapade ting och förbereda sig för att leva i en bättre värld.

Den här jordiska världen kommer bara att vara tillfällig för din själ, den kommer att bege sig till andra regioner, andra plan i det bortomliggande i sin önskan om fulländning.

Kom ihåg att jag har sagt till er: "I min Faders hus finns många boningar." Och i denna tid av större utveckling, när ni förstår mina läror bättre, har jag sagt till er: "I Faderns hus finns det oändligt många bostäder." Tro därför inte att du redan har nått den högsta andliga höjden när du lämnar den här världen. Nej, lärjungar. När ditt utvecklingsstadium på den här planeten är över kommer jag att vägleda dig till andra hem, och på så sätt kommer jag för evigt att vägleda dig på den oändliga stegen till din fulländning. Lita på mig, älska mig och du kommer att bli räddad.

31 Stå inte stilla, människor. Skynda dig, eftersom du känner till vägen. Uppfyll min lag, lev kärleksfullt och var barmhärtig mot din nästa. Då kommer alla gåvor som jag har gett er att vara som ljus som lyser upp människornas väg.

32 Varför tvivlar ni ibland på er själva och på mig, trots att jag har sagt er att ni är en del av min Ande? Varför tvivlar du på att du har mina egenskaper? Eftersom du har kommit till den här världen för att gottgöra dina tidigare överträdelser — varför hädar du då när du möter provningar på vägen?

33 Det är så jag förbereder er, lärjungar, det är så jag präglar boken med mina läror i era hjärtan. När du längtar efter tröst för dina lidanden, sök mitt ord i ditt hjärta och det kommer att flöda från det som en källa av kristallklart vatten.

34 Jag undervisar er detta år 1950, det sista året av min vistelse bland er. Jag vill att ni ska nå den förändlighet som jag har begärt av er. Du har förstått din far och har ånyo omvänt dig. Ni har älskat mig, och från vissa har de orena kläderna som täckte deras själ fallit av, och andra ser jag sträva efter rening. Glöm inte att för att kunna följa mina instruktioner måste ni befria er från all materialism.

35 Jag har placerat mitt ljus i ditt samvete så att du med hjälp av det kan eliminera alla brister och de dygder som jag upptäcker i din själ på grund av mitt ord kan blomma ut. Jag har gjort dig mottaglig för kärlek och även för smärta. Jag har sagt till er: "Älska varandra" så att ni kan känna mitt ord i all dess renhet. Dela din fred med dina medmänniskor, hjälp dem att dricka sin bägare av lidande.

36 Kom ihåg vad jag har sagt till er: I mina ögon är ni alla mina barn. Om jag tillåter dig att utvecklas och du har dina svårigheter i det, är det för att jag innerligt önskar att du ska uppnå din fulländning.

37 Det är dags för dig att påbörja det andliga arbete som har anförtrotts dig. Se hur kala fälten är eftersom kärlekens och barmhärtighetens frö lever gömt i botten av ditt hjärta.

38 Jag har kommit med min undervisning för att uppmuntra er i godhet. Jag leder er på kärlekens vägar så att ni kan gå till era medmänniskor med mitt budskap av ljus och tröst. Om tiden för mina predikningar har varit lång för er, så har det varit för att ni ska kunna ta till er innehållet i min undervisning och aldrig förvränga dess innebörd. För ni är det nya Israel — det folk som ska vittna om min sanning.

39 Vid varje tillfälle väcker samvetets röst dig och får dig att förstå att du har ett högt öde bland mänskligheten och ett stort uppdrag att fullfölja.

40 Finns det inte en styrka inom dig som inte låter dig falla och en röst som inte låter dig slumra? När du avviker från vägen eller glömmer ditt uppdrag — känner du inte en rastlöshet som inte låter dig vila?

För denna styrka, detta inre ljus, denna röst som talar till dig inifrån är ditt samvete, där min lag och dina uppdrag är outplånligt skrivna.

41 Låt er bli kärleksfullt guidade av denna inre guide, och sannerligen säger jag er att alla andliga bekymmer kommer att försvinna och lämna en djup frid och en sann tillfredsställelse i stället.

42 Om du utnyttjar dessa värdefulla stunder kommer du i morgon inte att gråta över förlorad tid, du kommer inte att beklaga dig över misstag och du kommer inte heller att falla. Kom ihåg att det är era goda gärningar som ska vittna om mig. Eller tror ni att era medmänniskor kommer att kunna känna igen min sanning även genom ofullkomliga verk? Glöm inte att "trädet känns på sin frukt".

43 Var inte rädda för att vara för få och för obetydliga. Med dig följer en osynlig armé av Ljusvarelser som förbereder din väg genom att öppna dörrar som du kan passera, undanröja hinder och övervinna svårigheter.

44 Mot en värld av mörker kan du räkna med denna värld av ljus. För att övervinna krigets inflytande kan du räkna med fredens ängel. Mot sjukdom, pest och död kommer du att ha med dig barmhärtigheten hos de osynliga varelser som står redo att hålla sin balsam av barmhärtighet och tröst över mänskligheten.

45 Aldrig har mina lärjungar varit oskyddade av mig, aldrig har de övergivits av de varelser som bor i ljusets och harmonins regioner.

46 Vem inspirerade mina lärjungar från den andra eran så att de skulle minnas sin mästares gudomliga ord och skriva ner det som ett arv för alla generationer? Vem ledde mina lärjungar på okända vägar till avlägsna städer? Vem befriade Petrus från sitt fängelse medan hans fångvaktare sov, och vem stod vid sidan av min sannings apostlar i den svåraste timmen av deras offerdöd? De andliga varelser, era bröder och systrar, som människorna har kallat "änglar".

47 Åh, om ni bara visste vilket värde detta inflytande har på era liv! Du skulle vara mer villig, mer ödmjuk och mer lydig mot deras kallelser och anvisningar. Men ni är små trosvarelser eftersom ni vill röra vid och se det andliga livet med era fysiska sinnen. Och eftersom du inte har uppnått detta har du känt dig lurad i din tro.

48 Jag säger er i sanning att om er tro var fast skulle ni inte ha lust att känna det andliga med köttets sinnen, för då skulle det vara själen som med sin fina känslighet skulle uppfatta den värld som oavbrutet pulserar runt omkring er.

49 Ja, mänskligheten, om du känner dig avlägsen från den andliga världen, så kan dessa varelser inte känna sig avlägsna från människor, eftersom det inte finns några avstånd, inga gränser eller hinder för dem. De lever i det andliga, och därför kan de inte vara långt ifrån människans liv, vars högsta öde är att utveckla själen uppåt och fullända den.

50 Ni är alla bröder och systrar, alla själar har samma egenskaper, till och med era kroppar har skapats lika för varandra. Varför har ni då delat upp er i sociala klasser och nationer, mänskligheten? Jag älskar dig som ett enda barn, och jag förlåter dig också. Men var värdig denna nåd, uppnå din förlösning. Tiden kommer att komma då ni, genom att reflektera över min undervisning, kommer att älska varandra, inspirerade av min kärlek, och inte fördöma era fel.

51 Ge råd och korriger på din väg med kärlek, men känn dig inte överlägsen dina medmänniskor. Älska bara och lev rättvist enligt mina instruktioner.

52 Förbered er, för i morgon kommer ni att vara mänsklighetens ledare och lärare. Under den tid som jag talar till er ska ni kärleksfullt förmedla mina instruktioner så som jag har instruerat er. Du ska inte döma dina medmänniskor med hårdhet — i tron att du genom att göra det behagar din Herre. Sannerligen säger jag er: Även om ni undervisar människor i mitt namn kommer ni inte att slippa synda. Titta och be. Men när jag ser att du straffar dina medmänniskors överträdelser utan kärlek, kommer jag att tala till dig genom samvetet och säga till dig, som i den andra eran: "Låt den som är fri från synd kasta den första stenen."

53 Min undervisning är för alla tider. För närvarande upprepar jag lektionerna från de senaste tidsåldrarna för er så att ni kan förstå mig bättre. Såsom ni hör mig gjorde lärjungarna i den andra epoken det också. När du tar de första stegen i Min undervisning, gjorde de det också. Precis som du kämpar för att övervinna dina brister, kämpade de också för att till slut segra.

54 Precis som ni tvivlar på de gåvor som jag har gett er, fanns det bland lärjungarna några som trodde att Mästaren inte iakttog dem och som i hemlighet satte hans ord på prov. Om de tog mina exempel som

förebild, visade sig frukten av deras förberedelser i deras verk. Om de inte såg på och bad, skedde inget mirakel genom dem, och de återvände till mig med tvivel i sina hjärtan. Men när de hörde sanningen i mitt ord igen, ångrade de sina överträdelse och lovade under tårar att inte längre tvivla på mig.

55 På samma sätt ser jag er i denna tid, lärjungar: En del av er har tro och goda gärningar som osynliga vapen och ser mitt ord uppenbart i fullgörandet av deras uppdrag. Men andra av mina barn har krävt — utan att lyda min lag — att jag ska ge dem ett mirakel inför människornas ögon som gör dem igenkännbara som mina budbärare, och när de inte fick det tvivlade de på mig och förnekade mig.

56 Jag förlåter dem, för även om de tvivlar i dag kommer de att tro i morgon — om de inte accepterar min undervisning i dag kommer de i morgon att lägga ner sina egna liv för att bekänna och vittna om sanningen i denna uppenbarelse.

57 Jag välsignar dem som lever i min lag och dem som förkastar den, för genom de senare, när de har förstått innebörden av mina läror, kommer jag att ge stora bevis till mänskligheten. För de kommer att vara de pålitliga medlen för att min gudomliga Ande ska kunna utgjuta sig själv i styrka, sanning och kärlek över sina medmänniskor.

58 Det är så jag gläder mig åt er, lärjungar, det är så Fadern uppmuntrar er inför den tid av prövningar som ni kommer att gå igenom.

59 Var uppmärksam på samvetets röst, och sannerligen säger jag er att ni kommer att fortsätta att få min undervisning. Även om denna manifestation av röstbäraren upphör 1950 — lyssna till samvetet, kommer din gemenskap med Gud att vara evig, och det kommer inte att finnas något och ingen som kan skilja lärjungarna från deras Mästare.

60 Lita på mitt ord. Sannerligen säger jag er: Alla profetior kommer att uppfyllas till profeternas belåtenhet och till Israels folks glädje.

61 Se upp och be, för tiderna kommer att förändras. Förener er med min kärlekslag och det kommer inte att finnas någon prövning som kan stoppa er på vägen. Lev efter de exempel som jag gav dig i Jesus, så kommer du säkert att stå kvar. Ingen kommer att kunna tysta mitt ord på dina läppar. I sanning säger jag er att inte ens schavotten kan få er att glömma min lag. För minnet av det offrade lammet kommer att göra er starka och ni kommer att erbjuda er själva till min gudomlighet.

62 Hur många av er kommer att lämna de mest älskade människorna för att ge er iväg till dem som ska höra mitt ord genom er förmedling? Hur många av er kommer att överge era materiella tillgångar och leva i största fattigdom för att älska min lära? Men om din kropp skulle berövas jordiska ting i denna värld, så kommer jag att pryda din själ med min kärlek i evigheten.

Men oroa er inte, kära barn! Jag ber ingen av er att offra era liv. Jag har bara sagt till er i mitt ord: Allt som ni ger till mitt arbete ska ni få tillbaka hundrafalt. Så din väg med goda gärningar och du kommer att skörda frukterna av dem i det hinsides.

63 Det är så jag förbereder er denna morgon då kristenheten firar Jesu lidande. Även ni, lärjungar, upplever Messias ständigt närvarande offerdöd och ger er själva näring av den gudomliga Återlösarens exempel.

64 Israels folk: Var mänsklighetens ljus, påminn henne om mitt löfte att komma tillbaka, som jag gav henne genom Jesus, och säg henne att jag har hållit mitt ord.

65 Dessa profetior har glömts bort av människorna, men jag påminner dem genom mina nya apostlar.

66 Lärjungar: När mitt ord manifesteras är min faderliga kärlek och frid närvarande. Ta emot den i er — ni som fortfarande bor i tårarnas dal.

67 Drick lidandets bägare med tålmod. För efter denna bitterhet kommer ni för evigt att njuta av min kärleks bröd och vin.

Min frid vare med er!

## Instruktion 318

1 Välsignade är ni som kommer till mig och vill ha min undervisning. Välsignade är ni som vet hur man i mitt ord upptäcker det eviga livets skatt. Men vilka är de som stärker sig själva med mina lektioner så att de kan förbli budbärare bland mänskligheten när mitt ord genom dessa språkrör har upphört? Det är ni som renar er från gamla fläckar som beror på brott mot min lag, som tömmer lidandets bägare, som kommer från stora svårigheter och renar er själ i mina lärors kristallklara vatten.

2 Om ni kommer till detta möte idag kommer ni att känna er ovärdiga till min närvaro. Men jag ser att ni förnyar er, och denna rening gör er värdiga för mig. Känn min smekning, känn min kärlek, det är den balsam som läker dina lidanden.

3 Ni minns — för sista gången i denna form — min passion i den andra eran. Du kommer inte för att följa en tradition. För den helige Andes lärjungar ska inte vara traditionalister, de ska lyda min lag. Ni kommer bara för att minnas dessa gudomliga händelser, de perfekta exemplen på undervisning som jag lämnade er genom Jesus, och som för evigt kommer att lära er att uppnå er egen frälsning.

4 I dag ser jag hur er själ skakas av minnet av dessa lärorika exempel och jag säger till er: O ni mycket älskade barn, förkasta inte dessa lärdomar från er, för de är ert arv!

5 Du tackar mig för den uppmuntran du får från mitt ord. Men det finns de bland er som ställer mig denna fråga: "Fader, varför gör du inte det mirakel i mitt liv som jag har väntat på under lång tid?"

Men Mästaren säger till dig: Jag har sått mirakel i era liv under denna tid. Från min ande till din ande har det alltid funnits förmåner och nådegåvor. Genom den andliga världens förmedling har jag spridit min kärlek bland er. Genom er tro och era goda gärningar har ni sett dessa mirakel ske. Jag frågar dig: Behöver du ett dagligt mirakel för att tro på mig?

6 I början av din utveckling överöste jag dig med fysiskt synliga, påtagliga gåvor av nåd och förmåner. Men när din kunskap och tro tändes som ett ljus i din själ slutade jag att ge dig dessa materiella bevis. Idag, som lärjungar, måste er tro sammanfalla med min vilja för att övervinna alla hinder och motgångar.

Du frågar mig: "Mästare, vad är tro? Och Mästaren svarar dig: Tron är den andliga blick som ser längre än hjärtat och sinnet. Tron är den blick som ser och upptäcker sanningen. Därför ser din tro de manifestationer som du ofta inte kan förstå, och genom dem blir du stark i din tro.

7 Detta är en viktig morgonandakt, älskat folk, för jag bygger det nya Jerusalem bland er. Ni är de första stenarna i den vitglänsande staden som har tillkännagivits av mig genom profeterna. Denna andliga stad kommer inte att ha sin grund i denna värld. För om ni tror att det nya Jerusalem är ert jordiska fosterland, har ni fel: det nya Jerusalem bygger jag nu i er själ, och denna stad — vitare än snöns bländande vithet — kommer att sprida sig till alla människor när hela mänsklighetens frälsning kommer.

8 Idag, när jag kommer till er för att börja bygga Den Stora Staden, ser jag bland Mitt folk en brist på harmoni och andlighet, och Min Gudomliga Ande lider eftersom ni ännu inte vet hur ni ska vara helt och hållet med Mig. — Trots de perfekta lektioner som jag har gett er med tiden håller ni envist fast vid de lägre passionerna, vid oenighet och avgudadyrkan.

9 Sannerligen säger jag er: Om ni vill bli stora, sök inte storhet i världens fåfänga, för de är förgängliga. Sök den i det andliga, som är evigt.

10 För att uppnå denna höjning krävs ständiga ansträngningar, en okuvlig vilja och en villkorlös tro. Endast på detta sätt kan du uppnå själens förhärligande.

11 Vägen lämpar sig för att förvärva meriter eftersom den är full av prövningar. Där kan du lära dig att förkasta din arrogans, att acceptera smärta med tålmod, att förkasta fåfänga och passioner. Å andra sidan finns det många behövande människor på vägen som du kan hjälpa så att de också kan nå sitt mål.

12 Varje människa — oavsett om hon har förandligat sitt liv eller inte — bär på ett kors. Mitt ord lär oss att bära den med kärlek, att göra den lätt och till och med nödvändig för att kunna leva. Den som älskar sitt kors älskar sitt öde eftersom han vet att det var jag som bestämde det. Denne älskar min vilja, och den som gör min vilja får del av min frid, mitt ljus och min styrka.

13 Den som undviker bördan av sin uppgift, som överger den rätta vägen eller som ignorerar de åtaganden som hans själ har gjort till mig för att i stället ta på sig förpliktelser enligt sin smak eller vilja, kommer inte att kunna ha sann frid i sitt hjärta, för hans själ kommer aldrig att vara nöjd och lugn. Det är

de som alltid söker nöjen för att glömma sin plåga och rastlöshet genom att lura sig själva med falska nöjen och flyktiga tillfredsställelser.

14 Jag låter dem gå sin väg, för jag vet att även om de i dag tar avstånd, glömmet mig och till och med förnekar mig, kommer de snart att förstå hur obetydliga världens rikedomar, titlar, nöjen och hedersbetygelser är när verkligheten väcker dem från deras dröm om storhet på jorden, när människan måste möta den andliga sanningen, evigheten, den gudomliga rättvisan, som ingen kan undgå.

15 Ingen är omedveten om detta, för ni har alla en ande som genom intuitionens gåva avslöjar verkligheten i ert liv — den väg som är utstakad för er och allt som ni ska förverkliga på den. Men ni vill desperat frigöra er från alla andliga löften för att kunna känna er fria och som herrar över era liv.

16 Är majoriteten av människorna inte angelägna om att fullgöra sina religiösa plikter? Jag säger er att ni har skapat religioner för att försöka undkomma min lag och för att få er själva att tro att ni uppfyller den.

17 På denna mänsklighet skulle jag kunna tillämpa samma ord som jag sa till det judiska folket på den tiden, när jag fick dem att inse att de hade glömt lagen för att följa gamla och redan onödiga traditioner.

18 Kristendomens symbol, korset, finns överallt. Överallt finner jag kyrkor av sten, majoriteten av människorna uttalar Mitt namn, människor ger Mig hyllning och utför dagliga riter för Mig. Ändå upptäcker jag i människornas hjärtan ingen manifestation av kärlek, som är kärnan, början och slutmålet för min lära. Ändå tror ni alla att ni är i lagen och i sanningen. Därför klagar du när jag avslöjar motsatsen för dig, och när någon visar dig dina fel låter du ilskan gripa dig.

19 I sanning säger jag er, kristna, om jag skulle komma till världen som människa i denna tid, skulle ni av alla människor vara de som släpade mig till korset på ett nytt Golgata om ni hörde sanningen från mina läppar. Men jag kommer inte längre att komma till er värld som en man. Jag har kommit i andevärlden, ni kan inte se mig med kroppens ögon, men ni måste höra mig. Du vill möta mig för att förgöra mig. Men när ni väl möter mig kommer ni att dyrka mig. För den som talar till mig andligt kommer att bevisa att tro har uppstått i hans hjärta och upplyst hans sinne.

20 I dag upptäcker jag fortfarande bland mina nya lärjungar Petrus' svaghet, Thomas' tvivel och Judas' ambition, och därför är det nödvändigt att jag fortsätter att lära er som Mästare.

21 Under denna sista minnesstund som jag håller med er i dag, år 1950, minns ni den dag då Jesus tillsammans med sina lärjungar triumferande gick in i det första Jerusalem för att fullborda sitt gudomliga uppdrag på korset.

22 Upplev dessa stunder andligt med sann hängivenhet — inte som en enkel minnesstund. Nej — känner att jag bara ger er mina sista lektioner genom röstbärarna i den tredje tiden. Dessa ord kommer att vara det eviga livets bröd för din själ under hela dess vandring. Dessa läror kommer att vara era försvar och er personal. Du måste göra dem till dina egna, prägla dem i ditt samvete med min kärleks eld, så att du senare kan prägla dem, så som jag har gett dem till dig, i dina medmänniskors hjärtan.

23 En stor del av mänskligheten firar denna tradition och min Ande låter alla sina barn känna sin kärlek.

24 Det är den förberedelse jag ger själarna. När den andliga och mänskliga förnyelsen väl har ägt rum i alla människor kommer förändligandet att ge upphov till broderskap och kärlek mellan folken. Då kommer den här planeten att utstråla det ljusa ljuset av andlig harmoni som kommer att synas i alla världar. Det kommer att bli den bländande vita staden som aposteln Johannes såg i sitt uppryckande.

Den kommer inte längre att vara den gudsmördarstad som upphöjer sin mästare på ett kors för att se honom blöda och dö. Det kommer att vara den förnyade staden som väntar på att dess Herre, Fadern, ska komma, som stiger ner från sitt martyrkors för att leva för evigt i sina barns hjärtan.

25 När Mästaren grät i det forna Jerusalem var det inte på grund av den rasen, utan på grund av människornas blindhet som — trots att de stod Fadern så nära — inte kände igen honom.

Mästaren bredde ut sina faderliga armar för att omfamna sina barn. Men barnens hjärtan stängdes, förblindade av hans mörker, och därför kunde Fadern inte känna sin egen smekning. Istället fick han ta emot misstro, hån, hån och död. Men eftersom det inte var den jordiska staden som Jesus grät för, lät han den förstöras för att visa mänskligheten att det som Fadern sökte och alltid kommer att söka är de andliga fåren som gått vilse i syndens mörka skogar.



26 Eftersom jag sa till er under den andra eran: "Mitt rike är inte av denna värld" — varför trodde ni då att min manifestation som den Helige Ande skulle ske igen i Jesu begränsade form? Kom ihåg att jag sade till kvinnan i Samarien: "Den stund kommer då de sanna tillbedjarna kommer att tillbe Fadern i ande och sanning."

27 Jag har kommit till er i andevärlden och uppfyllt mitt löfte till er. Men bli inte fanatiska om er nation, för den har bara varit ert skydd under den här tiden, precis som vilken annan nation som helst på jorden kunde ha varit det. Men ni, de som är ämnade att höra mitt ord i denna tid, är verkligen de som är utvalda att börja bygga det nya Jerusalem i era sjäalars förening.

28 I dag är ni fortfarande långt ifrån att skåda fredens rike i er värld. Befria er från all själviskhet, och även om ni inte åtnjuter fred i det nuvarande mänskliga livet, så sluta inte att sträva efter den.

Jag har lärt er att glömma er själva och tänka på andra. Varför måste ni alltid söka er egen välfärd och låta Mig vara den enda som bryr sig om hela mänskligheten? Det finns många av er som saknar era ord, era böner och er kärlek. De saknar den rikedom av fördelar som dessa uppenbarelser ger och som ni har slösat bort. Bearbeta dessa fält, gör dem fruktbara med din kärlek. Om du lämnar arbetet oavslutat när jag kallar dig till det hinsides, oro dig inte, för den fysiska döden kommer inte att sätta stopp för fullgörandet av ditt uppdrag.

29 Jag är Livet, jag är evig, och jag har låtit dig bo hos mig så att du aldrig kan överge det arbete som du har påbörjat. Lita på mig, och sannerligen säger jag er att inte ett enda frö kommer att gå förlorat, och er skörd kommer att bli fulländad.

30 Tänk på de kommande generationerna som kommer att komma efter dig, och så kärlekens frön till dem, så att ditt spår av dygd blir igenkännbart. Vet du om jag inte kommer att låta dig återvända i dessa generationer? Var dygdig i glädje och lidande, i fred och strid.

31 Lyd min lag av rättvisa och kärlek, det finns inget "omöjligt" som hindrar dig från att uppfylla mina högsta bud. Jag kräver inte perfekta gärningar av dig, för jag ser fortfarande hur du kämpar för ditt liv i livets stormiga hav. Du kämpar där, klamrar dig fast vid ditt samvetes livbåt för att inte gå under i fördärvets grumlande hav.

32 Själens stora katastrofer och de förmörkelser som orsakas av materialismens läror kommer att förbereda lidandets kalk och stora händelser för mänskligheten.

33 Er planet är fortfarande inte en plats för kärlek, dygd eller fred. Jag skickar rena själar till er värld, och ni återlämnar dem till mig orena, eftersom människornas liv är genomsyrade av synd och fördärv.

34 Jag ser dygderna som små, isolerade ljus bland själar som piskas av själviskhetens, hämndlystnadens och hatets stormar. *Detta är den* frukt som mänskligheten erbjuder mig.

35 Under lång tid, innan din själ fann frid och harmoni i den här världen, åtnjöt din materia denna lycka.

36 För att människan skulle kunna bebo den här planeten skakade och förberedde jag jorden med min perfekta visdom och genom naturens krafter. Men innan människan bebodde den fanns de primitiva djuren som levde på den.

37 När den här världen förvandlades till ett hem fullt av glädjeämnen, underverk och skönhet erbjöd jag den till mitt älskade barn, människan. Därför låter jag er bebo jorden för att leva på den, för att älska och förstå livet är också att älska och förstå mig. När kärleken och förståelsen för allt som omger er verkligen är närvarande, då kommer ni att ha känt igen mig och ha förlöst er själva i sann kunskap, för jag är i allt skapat.

38 De som studerar naturen utan kärlek, som bara styrs av den mänskliga vetenskapens kunskap, förnekar mig, och det beror på att de inte visste hur man ser, att de inte riktigt förstod, än mindre kände och älskade.

Å andra sidan, hur många finns det inte bland de ödmjuka, bland de föraktade, de som förödmjukats av stoltheten och okunnigheten hos dem som anser sig vara de lärda bland mänskligheten, som har trott utan att veta eftersom deras tros blick har sett sanningen direkt och de har förstått att den här planeten har funnits där för människan sedan begynnelsen — ett paradiset av nåd, harmoni och välsignelser.

39 Du förundrades när du insåg hur fulländad varje varelse är, hur varje varelse som skapats av mig tar sin plats i sin väg, allt är underställt ett bud, allt lyder min lag. Du behöver inte tvivla på din naturs

ursprung eftersom du redan litar på att dess lag är korrekt och tillförlitlig. Du har upptäckt många läror i livet och litar på att naturlagarna följs, som inte har lurat dig.

40 Från jorden har du fått hennes förmåner. Den är som en välsignelse för dig, som alltid har gett dig näring, ett paradys fullt av läckerheter, och i slutet av ditt jordiska liv har den öppnat sin livmoder för att kärleksfullt ta emot dig. Men medan du fann skönhet i det mänskliga livet i början av din existens i den här världen, kämpar din själ, trots att den befinner sig i den tredje tidsåldern, fortfarande för att uppnå fred.

Precis som jag i början skakade den här planeten genom naturens krafter för att erbjuda den till er som ett paradys fullt av välsignelser, så kommer det under den här tiden återigen att vara mina naturkrafter som skakar er. Det är min perfekta rättvisa som kommer att hjälpa själarna att uppnå sin frihet.

På samma sätt kommer jag att manifesteras mitt i religiösa samfund, sekter och institutioner och undanröja deras fiendskap och hämndkänslor som har splittrat människor på grund av brist på andlig förening.

41 Dessa händelser väntar på mänskligheten. Vakta och be, lärjungar, för många av er kommer att bevittna dessa prövningar. Ni kommer att se hur materialismens doktriner blir mycket aktiva när de uppslukar människor och får dem att skrika av ångest.

42 Jag vill inte skrämja er med denna väckarklocka, utan varna er som lever i denna tid av prövning på jorden. Allt detta måste ske för att alla själar ska kunna nå sin frälsning.

43 Det kommer att vara min gudomliga ande som utplånar människornas arrogans. Det kommer att vara min visdom som avslöjar sanningen för er som har vandrat i mörkret. Det kommer att vara den heliga andens ljus som upplyser människornas själar i deras vetenskaper och leder dem in på förlåtelsens, kärlekens och rättvisans väg.

44 När ni väl har gått igenom dessa prövningar av min kärlek kommer mänsklighetens andliga och fysiska förnyelse att äga rum. När människorna sedan vandrar på dygdens och förändlighetens väg kommer de att bli förvånade över att inse att detta liv är detsamma som det jag erbjöd dem från början, att ingenting i det har förändrats. De kommer att lära sig att den planet som jag har anförtrött dem som ett tillfälligt hem fortsätter att vara överflödigt av välsignelser — att Moder Jord, barmhärtig som livets upphovsman, fortsätter att erbjuda dem sin barm för att ge dem näring med sin kärlek. För detta är den uppgift som Fadern har anförtrött henne.

Solen kommer också att vara densamma och alltid sända sin stärkande värme som en symbol för Herrens närvaro. Det kommer att vara i den tiden, älskat folk, som människorna kommer att förstå att det är deras onda gärningar som har gjort deras tillvaro bitter. Därför kommer de att bli mina goda arbetare och förbereda sig för att bebo mer perfekta hem i evigheten på ett harmoniskt sätt.

45 På så sätt förbereder jag er, lärjungar, för de tider som väntar er, när det inte kommer att finnas någon hungrig bland de mätta, ingen okunnig bland de lärda och ingen mäktig bland de maktlösa. Ni kommer alla att delta i Herrens festmåltid och njuta av den eviga konserten av hans kärlek.

46 På den tiden, lärjungar, kommer det nya Jerusalem att finnas i människornas hjärtan. Ni kommer att nå en hög grad av förändligande och jag kommer inte bara att skicka själar med stor utveckling för att inkarnera bland er så att de kan ge er mina budskap. Jag ska också sända er de själar som behöver er dygd och som, när de lever bland er, renar sig från sina synder. I dessa tider kommer motsatsen till idag att inträffa, när jag skickar er rena själar och ni återlämnar dem *färgade till mig*.

47 Med hjälp av mitt ords betydelse skapar du i dina barns hjärtan en helgedom av andlighet, inte av fanatism eller avgudadyrkan. Led dem på min lags väg. Det räcker inte att inte skada någon. Det är rätt att inte göra det onda, men om ni gör det goda, kommer ni att vara mig till lags.

48 Hur tydlig och enkel är inte sanningen! Så tydlig och enkel andlighet! Och ändå — hur svårt är det inte att förstå för den som envist stannar kvar i fanatismens och traditionernas mörker. Hans hjärna kan inte förstå att det finns något mer än det han förstår, hans hjärta motsätter sig att förkasta det som för honom var hans Gud och hans lag: traditionen och riten.

49 Tror ni att jag avskyr dem som inte vill erkänna min sanning? Nej, mina barn, min barmhärtighet är oändlig, och det är just till dem som jag vänder mig för att hjälpa dem att lämna sitt fängelse så att de kan njuta av att betrakta ljuset. De prövningar som är nödvändiga för att de ska vakna upp till tro är reserverade för dem. De kommer inte att vara prövningar som överstiger deras styrka, de kommer att vara lärdomar som klokt anpassats till varje själ, varje liv och varje person.

50 Därifrån, bland dessa förmörkade hjärnor, bland dessa hjärtan som är sjuka av religiös fanatism och okunnighet, kommer ni att se sanningens stora och passionerade soldater framträda. För den dag de befriar sig från sina kedjor, sitt mörker, och ser ljuset, kommer de inte att kunna hålla tillbaka sitt jubel och kommer att skrika högt av sina lungor att jag har kommit tillbaka för att rädda världen genom att lyfta den uppåt på förändligandets steg till det sanna riket.

51 För att hjälpa er att utvecklas har ni fått Elia, er andliga guide, den tredje tidens föregångare, som har förberett er själ, i form av en manifestation. Men han ser med sorg att många har gått vilse, och hur stor är då inte Elias smärta? Han söker sina får tillsammans med sina andliga tjänare på alla sätt och vis. Vem av er förbereder sig för att ta med sig de frånvarande — de som är på smärtans väg?

De som lider kommer jag att stärka så att de inte hädar, så att de kan känna min närvaro och skynda sig vid denna tid för att sitta vid samma bord som Mästaren och äta av brödet och vinet som jag har förberett med min kärlek.

52 Ni är den generation som hör mitt ord i denna tredje tidsålder, så att era liv kan anpassas till uppfyllandet av min lag och jag kan göra mig känd genom det organ för förståelse som jag har förberett för att uppfylla mitt löfte från den andra tidsåldern.

53 Förr i tiden kände mina apostlar sorg när jag berättade för dem att jag snart skulle lämna dem och att det sedan skulle vara de som skulle sprida min undervisning. Men jag påpekade för dem att jag skulle komma tillbaka när världen var på höjden av korruption.

En del har inte känt igen mig, men andra kommer att komma som — när de tar emot kärnan i mitt ord — kommer att förstå sin Mästare och känna min närvaro. Du kommer att vara med mig igen, och jag kommer att ta emot dig med samma kärlek som alltid, så att du får vara vid mitt bröst.

54 Jag har gett er min undervisning så att ni genom att leva efter den kan göra er värdiga att komma in i mitt rike.

55 Redan i den andra eran instruerade jag er om hur ni ska avvisa frestelser — allt som inte är ert från denna värld, så att ni kan vara med mig som Jesus var i Fadern.

56 Förbered er, för ni är lärjungar som följer i fotspåren på Mästaren som bestiger Golgata en gång till. Dessa sista ord i undervisningen är som de sista ögonblicken i Jesu liv. För när år 1950 är över kommer mitt gudomliga "Ord" inte längre att tala till er genom dessa språkrör. I dag har du kommit i brådskan eftersom du inte vill missa en enda av mina lektioner. Ni behåller dem i era hjärtan eftersom ni vill vara vittnen till mina sista ord till mänskligheten.

57 Ni är desamma som de som sjöng Hosianna i den andra epoken när Jesus gick in i Jerusalem. I dag, när jag gör mig känd för er i Anden, breder ni inte längre ut era mantlar på min väg, utan det är era hjärtan som ni erbjuder er Herre som en boning. I dag kommer inte längre ditt hosanna från din strupe, detta hosanna kommer från din själ som en hymn av ödmjukhet, av kärlek och kunskap om Fadern, som en hymn av tro på denna manifestation som din Herre har gett dig i den tredje eran.

58 Ni är samma som de som följde mig när jag gick in i Jerusalem, en gång i tiden, liksom nu. De stora folkmassorna omringade mig, fängslade av mina kärleksord. Män och kvinnor, gamla män och barn skakade staden med sina glädjerop, och till och med prästerna och fariséerna, som fruktade att folket skulle göra uppror, sade till mig: "Mästare, om du lär ut fred — varför låter du då dina anhängare orsaka ett sådant tumult?" Men jag svarade dem: "Sannerligen säger jag er: Om dessa tystade, skulle stenarna tala." För det var ögonblick av glädje, det var Messias kulmination och förhärlikande bland dem som hungrade och törstade efter rättfärdighet — de själar som länge hade väntat på Herrens ankomst i uppfyllelse av profetiorna.

59 Med detta jubel och denna glädje firade mitt folk också befrielsen från Egypten. Jag ville göra denna påskhögtid oförglömlig för mitt folk. Men sannerligen, säger jag er, jag följde inte bara en tradition genom att offra ett lamm — nej, jag erbjöd mig själv i Jesus, offerlammet, som den väg genom vilken alla mina barn skulle finna frälsning.

Inte ens i den tredje eran följer jag traditionen. Genom mitt ord har jag fått dig att återuppleva händelserna i det förflutna. Men vet, lärjungar, att den lag som jag dikterade för er på Sinai berg är närvarande i ert samvete. Det obefläckade lammets offer, liksom de uppenbarelser som jag har gett er som den Helige Ande, och de läror som jag kommer att ge er i de kommande tiderna - allt detta är närvarande i evigheten.

60 Senare kommer ni att minnas dessa händelser, men ert minne ska bestå av meditation, sanna beslut om förnyelse och uppfyllelse i Min lära. Ni ska inte fira högtider, ni ska inte hålla ceremonier eller riter i tron att ni behagar mig, och ni ska glömma lagen. Ni får inte vara traditionalister. De spiritualistiska lärjungarna kommer alltid att visualisera sin Herres lidande, känna hans gudomliga närvaro och undervisa sina medmänniskor genom att höra sin andes röst.

61 När det är dags att fira den heliga nattvarden bör ni göra det med era böner, då kommer ni att känna hur Min gudomliga Ande delar ut det andliga brödet och vinet bland er. På detta sätt kommer jag att belysa de lärdomar som ni fortfarande anser vara höljda i mystik.

62 Vakna, lärjungar! Ni har gått in i en tid då den kristna mänskligheten studerar Mitt Ord och profetior i en önskan att få en korrekt tolkning av tidigare uppenbarelser. I vissa upptäcker jag lite ljus, andra har gått vilse. Hos vissa ser jag tillräcklig ödmjukhet, respekt och kärlek för att förstå de profetior som studeras. Hos andra ser jag stolthet och fåfänga, och de förklarar innebörden av skrifterna för nationerna i sin strävan efter berömmelse. Men sannerligen säger jag er att de har förvirrat mänskligheten med sina misstag.

63 Kom ihåg att jag under den andra tidsåldern sa till er att jag skulle sända er "Sanningens Ande", den Heliga Anden, och att han skulle förklara för er de uppenbarelser som ni inte kunde förstå på den tiden, och ge er nya läror.

64 Här är sanningens Ande, den heliga Anden, som talar till dig om det förflutna, nuet och framtiden.

65 Vakta och be, människor, för i bönen kommer ni att finna ljuset för att bättre förstå mina läror. Detta är brödet och vinet — ge er själva näring, lärjungar, stärk er själva, för i morgon måste ni dela denna näring med mänskligheten.

66 Lär er av mig, ta till er mitt exempel och min visdom, ni människor, ni älskade lärjungar.

67 Ni är alla arbetare på mitt golv — vissa som "första" och andra som "sista", men ni kommer alla att kunna bli "första" genom er iver och förändligande.

68 I denna andaktstimme, då din själ erbjuder Mig sitt andliga hosanna, översvämmas Min Gudomliga Ande dig med frid, kärlek och välsignelse.

69 Genom mina välsignelser får legioner av själar som har renat sig i den andliga dalen ta emot ljuset. Just nu upplever de fortsättningen av mitt arbete, uppkomsten av det nya Jerusalem i människornas förenade själar.

Min frid vare med er!

## Instruktion 319

1 Var välkommen hos mig igen. Vem uppenbarar sig för dig just nu? Fadern, sonen eller den heliga anden? Jag svarar er: Er Gud uppenbarar sig bland er. Om jag som människa sa till er under den andra epoken: "Den som känner Sonen känner Fadern", så säger jag till er i dag, eftersom jag inte kommer till er som människa utan i Anden: Den som hör Jesus hör och tar emot Jehova, och detta är den helige Andes röst.

Se inte tre personer eller tre gudar i den, utan erkänn en gudomlig Ande som manifesterar sig i överflöd bland er vid denna tid i denna röst, i detta ord från er Mästare av alla Mästare. Du kommer att träffa domaren, du kommer att upptäcka Fadern och du kommer att känna den heliga andens väsen.

2 I mina sista manifestationer genom de mänskliga röstbärarna under det nuvarande året 1950 kommer jag att pröva mina lärjungars framsteg. Jag kommer att sätta dem på prov genom att dra tillbaka din instruktion. För jag ska visa er vem som har kommit längst i min undervisning och vem som har hamnat på efterkälken.

Jag vet allt. De lektioner och tester som jag ger er kommer att tjäna till att göra var och en av er inre medveten om era framsteg, er stagnation eller er tillbakagång.

3 Jag för in mer och mer ljus i er själ så att ni efter att Mitt Ord har upphört kan förbli upplysta och sedan — som jag redan har sagt till er — bli strålande fyror i detta hav av passioner och stormar som utgör er värld.

4 De som har en stor tro på mig förbereder ödmjukt sin själ för att ta emot allt som jag överlämnar vid den här tiden. Men det finns fortfarande lärjungar som öppnar sin själs ögon på vid gavel för att de vill upptäcka sanningen om min närvaro i det bortomliggande.

5 Vissa hjärtan är fortfarande tveksamma och de undrar om det är jag eller inte. Fortfarande är vissa förvirrade av vissa av mina ord och uppenbarelser. Men jag frågar dig: Varför, eftersom ni befinner er i den tredje eran? Lämna tvivlet till Thomas, för han levde i den andra epoken. Men kom ihåg den lektion jag gav honom och allt jag manifesterade under den tiden för att förstöra materialismen, för att ta bort dessa människors tvivel.

Men idag, i den tredje tidsåldern, när lärorna och uppenbarelserna från tidigare tider och från den tredje tidsåldern samlas i din själ och i ditt hjärta, varför tvivlar du då fortfarande? Varför funderar du i ditt innersta om det är jag eller inte, om det finns sanning eller bedrägeri i det arbete som du nu tar emot?

Jag talar på detta sätt endast till dem som tvivlar — till dem som kämpar i sitt inre eftersom de befinner sig i den sista tiden av min manifestation genom människans intellekt. Men jag säger på nytt till er: "Välsignade är de som har trott utan att se!"

6 Du minns tillsammans med din Mästare de händelser som inträffade under den andra eran. Jag har lärt dig att jag har lämnat kvar i din själ den undervisning som jag gav dig då. Var och en av mina gärningar och ord var handlingar av evigt liv som jag gav dig. Blodet som jag utgöt för att visa er vägen till er frälsning är fortfarande färskt och kommer att vara evigt i alla mina barns själar. För det som flödade från min kropp vid den tiden var symboliskt för det liv jag utgöt — för den förlåtelse som jag omslöt alla syndare med — för det ljus med vilket jag tände tron hos de icke-troende — för det ljus med vilket jag skingrade alla mörka dimmor i denna mänsklighet. Detta andliga liv är evigt i dig — i det blod som alltid kommer att vara färskt i din själ.

7 När jag blev människa för att ge människor frälsning, frälsning och ljus, kom jag inte bara till dem. Det var den tid som min gudomliga ande hade bestämt för alla själar, utan att ge något företräde åt världar eller utvecklingsnivåer. Efter att ha slutfört Mitt uppdrag som Mästare bland er gick Min Ande därför till alla de hem som bebos av Herrens själar.

För även om ni hade löftet om Messias, så var det löftet inte bara för de inkarnerade själarna, utan också för dem som väntade på mig i det bortomliggande — för dem som i gottgörelse, försoning och andlig erfarenhet väntade på den dag då alla sjäalars Frälsare skulle komma och öppna dörren.

8 Därför hände det att — efter att jag hade utfört mitt arbete bland er och öppnat portarna till mitt rike genom mitt kärleksoffer för alla mina jordiska barn — vände jag mig till de andra själarna och gav dem också frihet. Men vissa mötte jag med en mänsklig "klädnad" och andra med andra "klädnader". Men sannerligen säger jag er att dessa "kläder" aldrig var av betydelse för mig, utan för själarnas uppåtgående

utveckling. För jag kommer för att göra dem fria från ofullkomligheter och materialism — jag kommer för att rena dem med min lära, för att ge dem den vita manteln, vitare än snöns bländande vithet, som jag ofta har talat till er i denna tid.

9 Precis som jag vid den tiden besökte vissa och andra i deras olika världar, har jag i den tredje eran återigen gått till alla. Ännu en gång har jag uppenbarat mig för de själar som bor i hela universum.

Jag har verkligen upprättat kärleksband och strävat efter alla själares enhet. Men jag vill att min förkunnelse i dag ska vara mer fullkomlig än tidigare, så att ni genom den snart kan nå mig, så att ni genom förkunnelsen från ande till ande kan ta emot Faderns inspirationer, hans bud, hans tillrättavisningar och hans rättvisa med större fulländning.

10 Som den Helige Ande har jag ägnat den Tredje Tiden åt uppgiften att upplysa alla själar så att de aldrig kan falla igen, att rädda de vilsekomna, att omvända de förblindade och att rena dem som har besudlat sig själva i hög grad, att befria dem från sina kedjor av skam, vanära, brott och ånger — alla de som bär med sig, inpräntat i sin ande, hela historien om sina överträdelser, sina brott mot min lag.

11 Allt i universum är klokt ordnat. Jag talar för närvarande till världarna, till alla mina barn, i den form i vilken jag måste göra mig känd för var och en av dem, för att föra dem till den perfekta dialogen mellan ande och ande, för att föra dem till fulländning, vilket är det mål som väntar på alla. Är du den mest andligt avancerade i universum? Be inte om att få veta, för du kan inte förstå.

12 I den andra eran berättade jag för er: "I Faderns hus finns det många bostäder." I dag berättar jag på ert eget språk: I det universum som jag har skapat finns det många världar som befolkas av barn till min gudomliga ande. Ni är alla bröder och systrar i mig, ni är alla lika mig, och även om ni för närvarande är olika i era ofullkomligheter kommer ni alla att vara likadana i fulländningen. Till denna fullkomlighet leder jag er, och för att ni ska kunna nå den förbereder jag er, undervisar er, prövar er och bearbetar er.

Jag leder er alla lika mycket mot gemenskap med min gudomliga Ande, och jag leder er också mot gemenskap sinsemellan. När kommer denna gemenskap mellan själar att vara fullständig? Det vet du inte nu. Det kommer att bli mycket prat — många manifestationer som vissa tror på och andra förnekar. Men Anden kommer att manifesteras sig, Anden kommer att tala, Anden kommer att segra över hela jorden.

13 Till allt detta säger jag er att det inte är en jordisk dag, det är inte bara några timmar som jag ägnar er för att tränga in i ljusets värld och mörkrets avgrunder i sökandet efter de själar som väntar på mig. Nej, människor, det är en hel tidsperiod, det är en hel tidsålder inom evigheten, som av mig från början av skapelsen var avsedd att komma till alla som den Helige Ande, och som uppenbarar mig själv i enlighet med själarnas framsteg i den tredje tidsåldern på en högre nivå och med mer fulländning.

14 Idag ser ni inte bortom er värld, så varken er ande, er blick eller ert intellekt lyckas utforska det som ännu inte är enligt er och som bara kommer till er med en respektfull och lydig attityd för att ta emot det — genom bön, den uppåtgående utveckling som leder er till mig och till min andliga värld som är ägnad åt att skydda er.

Genom denna uppåtgående utveckling, genom den nytta som ni får av det som jag avslöjar för er i denna tid, kommer ni att lyckas veta vad ni vill veta i dag av nyfikenhet och vad ni kommer att veta i morgon på grund av rättvisa, som lön, som belöning, o Herrens älskade lärjungar!

15 Tiden närmar sig då jag lämnar er utan detta ord. När ni inte längre hör den kommer många att bli ledsna, andra kommer att bli kalla, men resten kommer att förbli starka i tron. Men om ni idag frågar mig vad som är min gudomliga längtan så svarar jag er: att ni alla ska vara starka i tron, att ni förbereder er innan jag avslutar detta ord bland er.

Undersök mitt arbete, om du vill, så att du kan bli övertygad, så att du kan vara fast, så att du inte kan komma på tvivel senare. För detta kommer att få dig att lida och snubbla, eftersom detta tvivel kommer att ge dig en stark smärta genom vilken ditt samvete kommer att minnas sig självt. Men jag vill inte att mina lärjungar ska bära någon anklagelse i sitt samvete — jag vill bara att de ska känna min Andes frid.

16 Om detta folk inte vet hur det ska förbereda sig, om det inte använder sig av mina senaste läror, kommer det senare att missa mitt ord, och tiden, provningarna, olyckorna och människornas meningslösa ord kommer att kasta det i tvivel. Då måste lärjungen stanna upp på sin väg och fråga sig om det han hörde var rätt eller om det inte var sanning, och sedan, när bara den uppenbara tystnaden svarar på hans tvivel, kommer han att höja ansiktet respektlöst och säga till Fadern: "Herre, fastän du lovade att förbli med oss

för alltid — varför ser dina barn dig inte? Varför hör våra öron dig inte? Varför känner hjärtat inte att du slår? Varför visar du dig inte tydligt för oss?"

17 Och när du ser människans läror och religiösa institutioner resa sig i stora tävlingar och gå framåt på sin väg, vinna "strider", kommer du att säga: "Vart har Faderns verk tagit vägen? Varför höll han tyst och lämnade oss ensamma som offer för ödets slag och faror?"

Du kommer att ha mycket stora tvivel, som andra av mina lärjungar har haft vid en annan tidpunkt, och tvivlet kommer att bli ännu större när du kommer ihåg många av mina ord som enligt de dåliga tolkningarna inte blev verklighet, och du kommer då att säga: "Varför hade hans ord inte effekten eller kraften att lämna hans folk enat? Varför utförde han inte med all sin kraft miraklet att smälta samman detta spiritualistiska Herrens folk till ett enda hjärta? Varför kom inte människor från alla världens nationer för att höra honom när han undervisade sina lärjungar? Varför fanns det ingen fred bland människorna när han kom ner med kraft genom sin universella stråle? Varför var hans avsked så sorgligt? Varför har han lämnat oss i tystnad, utan att bli hörd eller förhålligad av hela mänskligheten?"

Allt detta kommer att plåga ditt hjärta i tvelets eld, men jag vill inte att detta ska hända. Jag vill att din själ, befriad från alla tvivel och osäkerheter, inte ska kräva något av Fadern som innebär materialisering av hans gudomliga Ande. Jag vill inte att ni efter att mitt ord har upphört ska kräva att jag förmänskligar mig själv, begränsar mig själv eller tar Jesu form som människa.

18 Jag vill att din själ verkligen ska följa mig — inte bara på grund av önskan att känna mig, inte på grund av styrkan i din själs behov av att se och höra mig, utan att känna mig på grund av sanningsenlighet, att skåda mig i din själs balans genom ditt väsens trohet. För då kommer ni att se mig som större, mer fullkomlig och oföränderlig.

19 Kom ihåg att folket kände sig lurat i den andra tiden. De förväntade sig en Messias full av jordisk makt som skulle befria Israel från människornas slaveri. De förväntade sig en krigisk prins, en herre över arméer, nationer och jordiska länder.

Men när de hörde ordet från den ödmjuka och ödmjuka Mästaren, som bara talade om sin Faders verk och som lovade dem ett bättre rike än jordens riken, som förkunnade den andliga segern i sin undervisning, som förkunnade rättvisa för dem som fällde tårar för de andligt fattiga, för de sjuka, för de förödmjukade, för slavarerna — sedan de som kände sig lurade och som väntade på den nära tiden för sin jordiska befrielse och förhålligandet av den där Herren — de som längtade efter att se honom sitta på en tron i denna värld och skåda en rättvisans spira vid sin högra hand för att döma nationerna, för att underkiva de stora rikena i denna värld.

20 När natten då Mästaren arresterades blev deras hjärtan skakade inför en sådan saktmodighet, eftersom Herren inte gjorde motstånd, eftersom han inte slog ner sina egna fiender med sin makt, eftersom han lät sig dras som ett mjukt lamm till platsen för skallen. Och när hans apostlar såg hur detta folk hånade och förlöjligade honom, gick även de förvirrade och misstänksamma därifrån. Och de frågade sig själva: "Varför har det gått till på detta sätt?" De kände en stor kärlek till sin Mästare och gjorde Jesu smärta till sin egen, men de var ännu inte andligt uppvaknade och deras andliga ögon öppnades inte heller för sanningens ljus. Och när de såg honom där på skallen och bevittnade hans död på det skamliga tortyrträet, och de såg hans blod rinna ner som hos vilken människa som helst, tog tvivlet överhanden i deras hjärtan.

21 Hur skulle de kunna fortsätta sin mästaress arbete? Hur skulle de fortsätta med detta exempel på återlösning? Men Mästaren hade gått igenom döden för att uppstå full av ära och liv över allt skapat. Han betraktade sina egna och led sina lärjungars tvivel, och som ett ytterligare bevis på sin oändliga kärlek lät han sig efter sin uppståndelse bli sedd av de kvinnor som älskade honom orubbligt och följde honom, så att de kunde vittna för sina lärjungar om vad de hade sett och hört.

Men trots detta vittnesmål tvivlade de. Det var nödvändigt att Mästaren manifesterade sig, skingrade tvivlets mörker och tände ljuset i alla dessa hjärtan. Men det fanns fortfarande *den* lärjunge som tvivlade mest — Thomas, som hade sagt att han bara kunde tro på att hans Mästare hade uppstått om han kunde röra vid hans mästaress sår med sina egna fingrar. Mästaren var alltså tvungen att övertyga honom om hans tvivel.

22 När Mästaren fann sina lärjungar ensamma och upprörda, eftersom några trodde på Mästarens uppståndelse och Thomas tvivlade, visade sig Herren bland dem och sade: "Min frid vare med er." Han

kallade Thomas till sig, visade honom sina sår och sade till honom: "Sätt dina fingrar i det, Thomas, och tvivla inte, för det är verkligen jag."

Men Thomas, som ångrade sitt tvivel i det ögonblicket, utropade — besegrad i sin otrohet — "Min Herre!" Men jag sade till honom: "Eftersom du har sett mig har du trott. Saliga är de som tror utan att se."

23 Vill du bära denna kärleksfulla förebråelse av Jesus, Mästaren, i din ande för alltid? Och jag skulle återigen säga till er: "Ni har trott för att ni har sett?" Nej, den heliga andens lärjungar — nej, den tredje epokens lärjungar! Ha inget tvivel inom dig, ta bort det redan nu, se på mig i Anden, se på mig i min sanning och i mitt väsen, så att du senare, när du saknar dessa manifestationer, kan se mig genom kärlek och tro med den andliga blicken som är ren och fri från tvivel och fläckar.

24 För att kunna påbörja ditt uppdrag bör du inte vänta tills jag kan berätta det för dig genom siarna: Stå upp och gör din plikt, förvänta dig inte att jag ska bli människa igen för att hitta tron. Detta skedde under den andra epoken eftersom det var nödvändigt. Mästaren kunde inte begära mer av sina lärjungar vid den tiden, när människan började tränga in med sin ande i de outgrundliga världarna i det bortomliggande.

Men ni, som är de som för närvarande lever och de gamla, som har utvecklat era själar, som jag ofta har testat och till vilka jag ofta har talat genom det mänskliga intellektet för att ge er sanningen och göra stora avslöjanden för er - kan ni tvivla, kan ni falla in i materialisering, kan ni låta hjärtats kärlek bli kall och er själ avvika från vägen efter att Mitt Ord har upphört? Nej, lärjungar, jag talar till er just nu och kommer att förbereda er många gånger till genom mitt ord, så att det i er själ bara finns ljus, styrka, beslutsamhet och oförstörbar trosvilja inför alla prövningar.

25 När jag visade mig andligt för mina lärjungar i den andra epoken kände de sann kärlek i sina själar. Vid den tidpunkten förenades de i en omfamning av broderskap och andlig styrka för att fortsätta sin mästares arbete. För när de hade avlägsnat sina tvivel sade de fulla av själslig lycka: "Ja, vi har verkligen varit med Messias, med Guds Son, vi har verkligen levt tillsammans med världens Frälsare, han har inte lurat oss. Han är livet, han är återlösaren, han är sanningen, hans rike är inte av denna värld, hans hem är det eviga riket, varifrån han ser på oss idag, talar till oss och låter sig själv synas. Han har lovat att vara med oss i evighet. Och vi är verkligen förenade, vi älskar varandra och vi ska vittna om honom inför alla jordens folk."

26 Vet ni om det efter mitt ords upphörande också kommer att uppstå en sann förening bland er när ni känner avsaknaden av mitt ord i djupet av ert hjärta och er själ, när min andliga värld inte längre kommer att återge sitt ord bland er genom gåvobärarna? Då kommer gemenskaperna att söka upp varandra, och de som har hållit sig på avstånd och arbetat på egen hand kommer att söka upp sina bröder och systrar, de kommer att erbjuda varandra värme och närvaro, råd och hjälp. De kommer att längta efter mitt ord, och vissa kommer att söka den helande balsamen i andras kretsar, och jag kommer att komma tillbaka för att manifesteras mig själv.

27 Ja, mitt folk, och jag kommer att tala nära era andliga öron, och ni kommer alla att se mig, och dessa tydliga uttalanden som jag ger er, som ni idag inte vet på vilket sätt de kommer att komma, kommer att komma på ett bestämt och tydligt sätt för att föra er på rätt väg. De kommer att vara ditt försvar, din uppmuntran, så att du aldrig kommer att tro att du går ensam.

Jag kommer att överraska dig på stigarna, i ditt andliga fullgörande av ditt uppdrag, i det jordiska fullgörandet av din plikt och även i dina överträdelser. Jag kommer att välja det lämpliga ögonblicket för att göra mig kännbar på vägen för var och en av mina lärjungar. Jag kommer att vara närvarande och märkbar i era möten, och ni kommer att känna min värme, min Andes andedräkt och ta emot mina inspirationer.

28 Jag vill att ni, när ni tror mer och mer på mig, ska ha tillit till varandra — så att inget falskt vittnesbörd ska uppstå bland er — så att ingen lögn ska komma från era läppar för att göra er stora eller kända bland folket eller mänskligheten. Ve den som ljuger! Ve den som säger: "Jag har sett Mästaren" utan att ha sett honom! Ve den som säger: "Jag har fått detta budskap från Herren" utan att ha fått det! För då kommer min inspiration att dras tillbaka från honom, och han kommer att återfå den endast genom att rena sig från sina fläckar.

Missbruka inte mitt namn, använd inte mitt arbete för att ljuga, missbruka inte min ande eller mitt arbete för att dölja ditt bedrägeri.



29 Jag vill att ni bara talar sanning, så att om ni aldrig får en inspiration eller en manifestation från mig, så håller ni med om det och ljuger inte, för då kommer ingen att kunna anklaga er. Men jag frågar dig: Vem kan vara den som inte tar emot något från mig? Vem kan vara den som inte åtnjuter min inspiration, som inte tar emot mina instruktioner och känner mina manifestationer? Jag kommer inte att dra mig tillbaka inför era överträdelse. Jag kommer alltid att vara med er och lämna er förvandlade till profeter — men som sanningens profeter, inte som falska profeter som går ut på gatorna och skryter om sina profetior.

30 I de första tiderna gick mina profeter ut på gatorna och förkunnade Herrens budskap. Men hur mycket ödmjukhet, hur mycket styrka och tro fanns i dem!

Tiderna har förändrats och i dag kan man inte gå ut på gatorna, landsvägarna eller marknadsplatserna och ropa ut mina budskap i högsta hugg. I dag måste du veta när det är dags för dig att tala, agera eller be. Om ni förbereder er på detta sätt kommer mitt folk inte att tvivla på era egna vittnesmål.

31 När ni är nära en prövning, när Min rättvisa är på väg att göra sig påmind bland jordens folk och även bland er — när det är Min vilja att avslöja någon händelse för er, kommer Jag att välja en av er för att varna er och meddela er vad som kommer att hända. Jag kommer att välja två eller tre eller så många som behövs för att bekräfta detta budskap. Men tvivla inte, för om du gör det skulle du be Fadern om en ännu större manifestation.

Vet ni inte att Mästaren har sagt till er i denna tredje tid: "Tiden för förmåner har gått mot sitt slut?" Om du då säger: "Ja, Fader, de materiella fördelarna har upphört, men de andliga fördelarna har du lovat oss." Till detta svarar jag er: "Ja, mina barn — men om ni kräver av Mästaren att han ska bli människa, då hör ert krav till de jordiska förmånerna, och den tiden är nu över."

32 Därför har jag befriat er från många traditioner, eftersom ni skulle vanhelga och förnedra det sätt att dyrka som Fadern har uppenbarat för er ande — en form av dyrkan som är omsluten av nåd och fulländning. Ni skulle låta den urarta till riter, till ceremonier och världsliga festligheter, och bli mer och mer upptagna av yttre tillbedjan, av att följa traditioner, i stället för att uppfylla lagen och läran. Därför har jag, till vissa människors förtret och andra människors glädje, befriat er nu från många traditioner, från många religiösa metoder som er själ var bunden till.

33 Nu upptäcker du lite efter lite det sanna templet, och detta tempel finner du både inom dig och utanför, i universums oändlighet.

Idag inser ni att det sanna altaret finns i era hjärtan, att tron är den ljusstake som ni ska tända för mig, att blommorna, offren, era gärningar, era förtjänster ska vara — att bilden av er Herre är ni själva, så att ni kan skåda mig genom er.

Idag inser ni att källan till nåd är Min gudomliga Ande — en outtömlig källa till fullkomlighet och välsignelser — att jag är verket, eftersom mitt eget verk finns i mig och är oändligt och universellt — att jag är herden för alla själar som följer mig i härligt antal, och att alla så småningom kommer att nå det enda hindret, som är fullkomlig frid, vilket är själarnas eviga hem i det höga hinsides, och att Faderns hus finns överallt, och att ni aldrig har lämnat det huset.

34 På detta sätt kommer din själ att sprida sina vingar och se oändligheten genom rymden, evigheten genom tiden, den perfekta och lysande vägen som leder dig till Fadern genom "vägen". Då kommer du att ha glömt de traditioner som var hinder och fallgropar och som du lämnade bakom dig på vägen — rutinen som bara var en mur som stoppade din själ, och bilderna — fanatismens objekt — kommer att lämnas bakom dig, och din själ kommer att vandra snabbt och fritt, full av glöd, glädje, hopp och tro, mot sin andliga framtid.

35 Allt som själen ansåg vara en stav för att hålla sig själv uppe, att luta sig mot, att tro och älska mig, kommer att fortsätta att stå till dess förfogande för att titta på mig med sin andliga blick, för att lita på det Eviga och på den Sanning som jag har uppenbarat i överflöd bland er i denna tid. Genom vissa personers förberedelser övervinner jag andra personers brister. Genom er önskan om framsteg, om att närma er mig, om uppåtgående utveckling, om ett ideal och om förståelse för mitt gudomliga verk, kommer jag och avslöjar mig själv, jag utgjuter mig bland er som visdom och som ljus.

36 Jesu blod, förvandlat till frälsningens ljus, trängde in i alla själar som frälsning och fortsätter att göra det. Evigt ger Min Ande frälsning och ljus, oavbrutet låter jag Mitt ljus tränga in där det är mörkt,

oavbrutet utgjuter Min gudomliga Ande — inte som mänskligt blod, utan som frälsande kraft, som andligt liv — över alla Mina barn.

37 Din framtid väntar dig, dessa tider närmar sig och kommer över dig, och med dessa tider kommer folket, skarorna, som är ivriga att få andlig kunskap — också ivriga att få sina tvivel undanröjda och att kunna hitta en dörr till ljus och frid för sin själ.

38 Människor kommer att komma, och bland dem "Thomas", som representeras av vetenskap och materialism, med vakna ögon för att undersöka; och detta inte bara med ögonen utan också med fingrarna i handen för att skanna, för att röra vid, för bara på detta sätt kan han tro på min närvaro och på de andliga händelser som kommer att inträffa en efter en bland mänskligheten och som människor måste vittna om, så att "Thomas från den tredje eran" i sitt tvivel och sin materialism kan övervinnas av min kärlek.

39 Förbered er så att ni kan bli trons apostlar, så att ni kan bli de ivriga lärjungar som vittnar inte bara med ord utan också med handling. På så sätt kommer era exempel att övervinna människornas hårdhjärta. Jag kommer att utföra mirakel och ge bevis som verkligen kommer att upplysa otroheten hos dem som kommer till dig.

40 Jag ber inte om något omöjligt av er, det kommer inte att finnas några svåra arbeten för er att utföra, er förberedelse, er bön och er tro kommer att vara tillräckligt för mig, och allt annat kommer jag att göra, mina älskade barn!

41 Allt som du inte kan göra — alla svårigheter som du stöter på — ska du överlåta till mig, och jag ska göra allt möjligt. Då kommer människor att uppleva att det som är omöjligt för människor blir verklighet genom din förmedling. De kommer inte att kunna tillskriva människor dessa mirakel, och i sin förvåning måste de gå bortom det för att reflektera över en suverän och sublim makt.

42 Jag kommer att uppenbara mig själv i härlighet för att upphäva människornas synd. Inför mänsklig makt kommer jag att uppenbara mig själv som visdom och gudomlig vetenskap. Jag kommer också att göra människovetenskapens materialism till skam. För alla religiösa samfund och mänskliga institutioner ska jag komma som frälsare — så har jag meddelat. På fältet av oenighet och strid kommer jag att vara närvarande med mina osynliga fredsvapen, med mitt tveeggade svärd, för att förstöra all synd och korruption.

43 Jag har kommit som den store kämpan, eftersom människor vill se mig och eftersom många som bor på jorden förväntar sig mig. Som en krigare har jag kommit i sanning och ande. Mitt krig började för länge sedan, och ändå har det knappt börjat: det svåraste, det mest fruktansvärda i denna strid har ännu inte kommit, och i denna strid kommer ni som jag nu utbildar till soldater att gå in.

Ni vet dock att mitt krig inte handlar om orättvisa, utan just om rättvisa mot mänsklig orättvisa. Min kärlek kommer att utrota hyckleri, själviskhet och människans ondskas. Min fred kommer att eliminera allt som bär på ett frö och en grund av hat och oenighet. Vad kommer då Mitt osynliga svärd att skona när jag lägger det i dina händer? Mina barns liv, känslighet och dygd. Allt annat kommer att falla.

44 Om jag ser en gnista av kärlek till mig, en atom av sanning, lite kärlek eller medkänsla för andra, kommer allt detta att skona mitt vapen.

Därför kan ni nu förstå att denna kamp kommer att vara mycket stor bland er. Men detta är inte bara en fråga för människor, denna kamp är universell. Efter denna kamp kommer alla själar att ha tagit ett steg mot det sanna livet — ett steg mot framsteg, ett fast steg mot mig, i sanning och ande.

45 Känner du inte hur det andliga livet runt omkring dig är upprört? Känner du inte att du hör brölet från denna stora strid i din själ? Till och med i din djupa sömn kämpar din själ, befriar sig själv och arbetar med det uppdrag som jag har gett den.

46 Detta är de stora striderna som min lärjunge Johannes såg med hjälp av den profetiska gåvan. Han såg arméerna, som är desamma som de som är i full strid i dag.

47 Den hårdaste av striderna har ännu inte kommit, och därför lär jag er oavbrutet för att ni ska förvandlas till modiga soldater för Min Doktrin, Min Lag — den Lag som säger till sina soldater: "Älska varandra!"

48 Detta är vad den store krigaren, vad härskarprinsen säger till er, älskade folk, i den tredje tidsåldern. Stå upp med detta kärlekens svärd, ta det, dra det ur skidan och besegra allt hat och all ondskas som finns i mänskligheten.

49 Ni vet att jag från min "höga tron" omsluter universum med min frid och välsignelser.

50 Allt är välsignat av mig i varje timme, i varje ögonblick. Från mig *kommer* inte, och *kommer* aldrig *att* komma, någon förbannelse eller fördömelse för mina barn. Därför, utan att se de rättfärdiga eller syndarna, överöser jag *alla med* mina välsignelser, min kärlekskyss och min frid.

Min frid vare med er!

## Instruktion 320

1 Lycklig är människosläktet eftersom det har haft sin Herres inkarnerade närvaro. Lycklig är människosläktet eftersom det har fått detta arv av kärlek.

2 Min existens i världen genom Jesus skedde i landet Palestina, min förkunnelse varade bara i tre år, det var bara några få byar som jag besökte, och folkmassan som följde mig till Golgata var inte särskilt stor. Ändå har det ord som kom från Jesu läppar nått mänskligheten i alla tider.

Det har inte varit nödvändigt att åka till alla länder på den tiden för att leta efter lärjungar, eftersom jag visste att mitt ord, likt ett frö, snart skulle föras ut från det landet för att spridas över alla folk på jorden.

De som hörde Jesus och bevittnade hans "död" var där som ställföreträdare för alla generationer som skulle komma efter honom. För kärnan i min undervisning och den kärlek med vilken blodet utgjordes var avsedd för alla.

3 Fördöm inte detta folk för att de inte erkände Messias i Jesus och för att de offrade honom. Bli inte upprörd vid tanken på att han som de hånade var Gud själv. Sannerligen säger jag er: Jag ensam är domare.

Många av dem som orättvist fördömer detta folk och inte förlåter dem för att de offrade Mästaren, bär en nedstämdhet i sina hjärtan utan att inse det, eftersom de har tagit en plats som inte är deras.

4 Precis som jag, när jag hängde döende på korset, inför en folkmassa som festade på mina lidanden, utropade: "Min Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör", skulle samma mening kunna upprepas av mig dagligen till er. Trots att ni känner mitt namn från födseln och har min undervisning, mina bud och lagar i er ande, slutar ni inte att förolämpa mig och göra narr av mina principer.

5 Ni har levt under tre epoker av andliga uppenbarelser, men mänskligheten har fortfarande inte byggt upp det tempel som jag väntar på. Men — i denna tredje tidsålder — kommer människorna att i sina hjärtan uppföra det allra heligaste, där arken kommer att finnas, som är själen som i sig förvarar lagens tavlor som finns i din ande.

6 För er verkar mänsklighetens moraliska och andliga omvandling omöjlig eftersom ni befinner er mycket långt ifrån de principer som har uppenbarats för er. Ni kan inte föreställa er, och ännu mindre tro på, en värld där kärlek råder, fred råder och rättvisa existerar.

7 Jag säger er att ni inte kan tro på allt detta eftersom ni inte har velat undersöka innebörden av mitt ord eller mina verk. Om du ägnar en liten del av din tid åt andlig kontemplation skulle du få stor inspiration och uppnå visdom.

8 Vem av människorna för 2000 år sedan hade någon aning om den värld som ni har skapat med hjälp av er intelligens? Ingen. Därför trodde man inte på många av de gamla profetiorna som tillkännagav dagens värld.

9 Jag meddelar er profetiskt en ny värld och en förändligad mänsklighet, men när detta ord blir känt kommer det återigen inte att bli trott.

10 Generation efter generation kommer att förgås, människans arrogans kommer att utlösa stormar och översvämningar, pest och plågor, och mänsklighetens klagan kommer att skaka om rymden. Men efter allt detta kommer de nya invånarna på jorden att börja ett liv med självrannsakan och förändligande, med hjälp av den enorma erfarenhetsskatt som tidigare generationer har lämnat till dem, och det gudomliga fröet kommer att börja gro.

11 I varje själ finns den gudomliga grodden, som har kommit fram från mig, och precis som era barn ärver sina föräldrars karaktärsdrag eller karaktär, så kommer själarna så småningom att avslöja vad de har ärvt från sin himmelske Fader: kärlek.

12 Kom ihåg den dag då jag av kärlek till dig dog som en människa på korset. Minns min passion — ja, men gör det inte längre på det konventionella sätt som ni har vant er vid i århundraden — ett yttre och sensuellt sätt som inte har lämnat något frö i er själ eftersom ni inte har fördjupat er i meningen och betydelsen.

13 Jag ser att ni för att röra ert hjärta dramatiserar min död genom blodiga skildringar och bilder, att ni gråter och bär sorgkläder som om en människa just hade dött, och att ni år efter år framför era kondoleanser till modern utan att vara medvetna om vad ni gör.

14 Varför kondolera Maria när hon inte har förlorat någon, eftersom han som dog på korset uppstod till evigt liv? Varför gråta över mig, eftersom jag är bortom smärta och död?

15 Jag säger er att det är bäst att ni faller tårar på grund av er själva och känner sorg på grund av era synder och bär sorg i era hjärtan på grund av så många dygder och ädla känslor som har dött i er.

16 Jag vill att ni, utan att vänta på årsdagar, datum eller traditionella minnesdagar, ska samlas i möten eller i familjens famn och, genom att gå igenom de exempel och verk som jag presenterade för er under den andra eran, samlas med andlighet och hängivenhet för att reflektera över och tolka mitt ord. För då skulle du verkligen göra din själ nytta, eftersom du skulle upptäcka meningen eller kärnan i mina verk och mina ord.

17 Försök inte att känna medlidande med mig, för det finns inget i mig som skulle kunna få människor att känna ånger. Låt er i stället inspireras av den kärlek som jag har visat er under hela ert liv, och använd denna medkänsla, denna ånger över att ha förolämpat er och denna ånger på er nästa, bland vilka det finns tusentals som är värda all medkänsla och barmhärtighet: vissa för att de lider mycket, andra för att de har kastat sig in i lasternas smuts, ytterligare andra för att de inte känner till sanningens ljus, och åter andra för att de lever utan kärlek, eller för att de hungrar och törstar efter rättvisa och fred.

18 Känn verklig medkänsla och barmhärtighet för dem, gråt och be för dem. Men framför allt ska du göra något som lindrar deras smärta eller förbättrar deras liv. Då kommer ni verkligen att vara på väg att förstå min undervisning, att förstå min offerdöd och att tolka min vilja korrekt.

19 Att älska varandra är det enda sättet att lyda mitt ord och behaga min ande.

20 Jag sade på korset genom Jesus: "Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör!"

Efter många århundraden kan jag återigen säga till mänskligheten att den fortfarande inte vet vad den gör. För ofta förvränger den innebörden av den lag eller den lära som jag har uppenbarat för den, och bryter mot båda när den tror att den hedrar och uppfyller dem.

21 Om du förstod och kände min undervisning skulle kärlek flöda genom dina ådror — kärlek till dina medmänniskor som är en del av mig. Men ni är långt ifrån att älska varandra, och ni visar det i nästan alla era gärningar.

22 Kom ihåg i era minnesstunder att jag, den Gudomlige Mästaren, av kärlek till er lämnade den Andliga världen och blev en människa för att bo bland människor — att jag lämnade Min värld för att bo i er värld som en människa i den

Att visa tjänstgöring för de behövande — att Fadern till allt skapat, som är i Kristus, kom till er för att vara den mest ödmjuka och för att ägna hela sitt liv åt er.

23 Min undervisning lärde mig att ju mer du har, desto mer måste du ge, och ju större du är, desto mer ödmjuk måste du vara.

24 Vilka är de som tar mig som exempel i denna tid? Vilka är de som är kapabla att stiga ner från en tron eller en hedersstol för att vara bland de fattiga och behövande och ge dem liv? Jag upptäcker dem inte, trots att er värld är så stor och mänskligheten så talrik.

25 När sådana exempel väl finns i överflöd på jorden kommer ni att kunna säga att ni tar hänsyn till mitt ord och mina exempel, att ni lever efter dem.

26 Från generation till generation och från en tidsålder till nästa har människor rört sig allt längre bort från de gudomliga lagarna och orsakat en tillbakagång i den andliga världen.

27 Om du stannar upp ett ögonblick för att se på din värld, för att se den med förnuft, som om du stod på toppen av ett berg och tittade på en stad, skulle du se att människorna har utvecklat sina passioner och sin intelligens och att de alltid har använt dem för jordiska syften.

28 Om du undersöker och reflekterar kommer du att upptäcka att det ingenstans finns ett tecken på verklig förändligande — något som bevisar att en ljusvarelse bor i människan.

29 När du stiger ner från detta berg av kontemplationer kommer du att göra det sorgset, sorgligt — med insikten att du har avvikit långt från de gudomliga lagar som styr det andliga livet.

30 På din väg kommer du att möta små, lägre varelser: ett bi, en myra, en mask, och du kommer att säga: "Fader, varför tillåter du inte dessa varelser, som är lägre än vi, att synda, medan du å andra sidan tillåter dina andliga barn, som vi, att synda mycket bra?" Åh, ni små, ni som vågar ställa sådana meningslösa frågor till er Herre!

31 Jag har redan överraskat er genom att avundas dessa varelser för den lättsamhet och frid som de lever i. Jag har sett dig avundas fåglarna för glädjen i deras bon, som de har gjort till ett hem, och jag har hört ditt hjärta säga till sig själv: "Kanske förtjänar dessa varelser större välsignelser än Guds barn?"

Nu säger jag er att ni ifrågasätter och plågas så mycket för att ni inte vet hur ni ska studera min undervisning tills ni finner sanningen.

32 Varför ser ni inte att dessa varelser bara har ett hem, nämligen jorden, och att det är just på den som de har sin himmel och sin lycka? Ser ni inte att jag får dem att följa en kraft som är naturens lag? Eftersom de lever inom lagen måste de komma att njuta av allt som lagen innehåller, det vill säga kärlek, fred, välbefinnande, glädje, aktivitet och liv.

33 Ni människor har möjlighet att lära känna något som ligger bortom den jordiska naturen, nämligen det andliga livet. Därför har vägen som leder till er Faders rike uppenbarats för er. Men jag har lämnat dig fri att välja den vägen eller inte — att gå upp eller ner, att närma sig eller avlägsna dig. För detta är sättet att förvärva sann förtjänst gentemot Fadern och samtidigt bevisa din kärlek till honom.

34 Den sinnlösa varelsen styrs av instinkten, som är dess inre röst, dess mästare och vägledare. Det är som ett ljus som kommer från dess moder, naturen, och som lyser upp den väg som den måste gå i sitt liv — även detta är en väg med faror och risker. Ni människor leds av själen, ni själar leds av anden, som är det ljus som den gudomliga anden har placerat i sina andliga barn.

35 Naturbarnens öde finns på jorden, här börjar och slutar det. Själens öde, å andra sidan, börjar med mig och kommer aldrig att ta slut. För när den höjer sig över det jordiska livet, när den passerar bortom fulländningens världar och går in i evigheten, kommer den att flytta från ett hem till ett annat, upptäcka nya världar fulla av visdom, bli alltmer lycklig och älska alltmer.

36 Strunta inte i att tänka på ditt öde, och misslyckas inte heller med att observera dina lägre stående bröder och systrar, för hos dem kommer du att upptäcka oändliga exempel på visdom som — tillämpad i ditt liv — kommer att få dig att skörda goda frukter.

37 Ta ett exempel från den harmoni som varje art lever i, från aktiviteten hos dem som är flitiga. Ta till dig exemplen på trohet eller tacksamhet. De är exempel som innehåller gudomlig visdom, eftersom de kommer från mina varelser, som också är födda av mig, så att de kan omge och följa er på er värld, så att de kan ta del av det som jag har placerat på jorden och så att ni kan upptäcka den röst som säger er att..., Om ni uppfyller den gudomliga lagen till punkt och pricka och låter er styras av samvetets röst, som *de* styrs av sin instinkt, kommer ni att känna harmoni, ni kommer att uppleva fred, och det kommer att ge er en ökning av era tillgångar, överflöd och andliga och mänskliga framsteg.

38 Tror ni att den som tänker djupt på allt detta skulle vara kapabel att underblåsa ett krig? Tror ni att den som tydligt har hört sitt samvetes röst skulle vilja förödmjuka sin egen granne? Nej, älskade människor. Kom då till slutsatsen att du måste reflektera över mina uppenbarelser, att världen också måste reflektera, så att själen kan lyftas upp av dessa betraktelser, sinnet kan vara i vördnad, och människan — med ett ord — verkligen kan höra och lyda samvetets röst.

39 Reflektera över dagens lärdom och lär ut att reflektera över den. Det är ett budskap som ni måste föra fram till era medmänniskors hjärtan med den hjärtlighet som jag har gett er. För ni måste fullfölja ett uppdrag, och det är därför jag har kommit just nu för att ge er mitt ord. Men för denna förkunnelse har jag inte använt mig av dem som har tränat sina sinnen i denna världs lärdomar, utan av dem som i sin enkelhet har varit som mina lärjungar i den andra eran.

40 Visa henne mitt verk utan rädsla, för det måste alltid upplysa världen.

41 Utbilda er så att mitt ord förblir skrivet i era hjärtan, så att ni blir som er Mästare, så att ni i ödmjukhet blir mina sanna lärjungar. För fram sanningen så att hela mänskligheten kan bli upplyst genom den.

42 Praktisera dygderna och gå samman som en enda lärjunge. Från den här boken kommer alla att ta med sig undervisningen, och på så sätt kommer "den siste att bli den förste".

43 Älskat folk: Med vilken hängivenhet har ni lyssnat till detta ord som undervisar er och som förkunnar de händelser som ni snart kommer att se ske i ert eget land.

44 Människan kommer att ta stora steg mot förändligande; hennes ande kommer att kunna överskrida mänskliga begränsningar och nå högre livsvärldar för att ta kontakt med sina bröder och ta emot det ljus som har att erbjuda henne. Han kommer också att kunna stiga ner till de livsplan där varelser med en lägre

utvecklingsnivå, efterblivna varelser, befinner sig för att hjälpa dem att lämna sin fattiga tillvaro bakom sig och överföra dem till en bättre livsplan. Den stegen på vilken själen stiger upp mot sin fulländning är mycket lång; på den kommer du att möta varelser med oändligt många olika utvecklingsnivåer, och du kommer att erbjuda dem något av det du äger, och de kommer i sin tur också att ge dig något av sin andliga rikedom.

45 Då kommer du att upptäcka att detta inte är den enda världen som kämpar för att förbättra sig själv. Ni kommer att lära er att själen utvecklas på alla planeter, att den på alla planeter rör sig och växer för att uppfylla sitt öde, och jag vill att ni förbereder er så att ni kan ingå ett förbund med alla era bröder, så att ni kan utbyta er med dem i den heliga önskan att känna, älska och hjälpa varandra. Gör det i mitt namn och i villkorslös lydnad genom dina tankar. Om du börjar med denna övning kommer du gradvis att förstå deras önskemål, deras läror och deras fördelar.

46 Jag längtar efter att ni ska vara i harmoni med era bröder på den här planeten och bortom den, som är ert hem just nu. Skapa vänskapsband, be om hjälp när du behöver den och skynda dig att hjälpa dem som ber dig om det du har.

47 Hur mycket älskar och skyddar inte de varelser som vid denna tid är avsedda att föra er till kunskapen om Min återkomst er, och hur välgörande påverkar de inte mänskligheten! Jag är den enda som ser detta ständiga arbete och känner till dess förtjänster. Jag välsignar dem eftersom deras arbete är fantastiskt. Om du kunde tränga in i ditt andliga liv skulle du se att det är fyllt av omsorg, av mirakel, som du har att tacka dina andliga välgörare för. De arbetar på olika uppdrag i din värld utan att du ens anar deras godhet och ansträngningar. Jag säger bara att de ständigt kämpar för att återställa ordning och rättvisa i människornas liv.

48 Hjälp dem i deras svåra uppdrag, förstå deras kärlek, deras osjälviskhet och bli deras medarbetare i detta stora arbete!

49 Inte bara i denna tid, utan sedan den första människan bebodde jorden, har andevärlden skickats och den har manifesterat sig och delat med sig av era lidanden och glädjeämnen. Jag har ordinerat det så att ni inte ska känna er övergivna eller avlägsna från era andliga bröder och systrar. När du återvänder till enkelhet, när du är i kontakt med dessa varelser och ser dem omkring dig, kommer du att känna igen deras arbete och välsigna dem. Och när du lämnar jorden för att påbörja resan till ditt nästa hem kommer du att förenas med dem som har varit dina beskyddare i ditt liv. Men när ni har lärt känna era andliga bröder och systrar — kommer ni då inte att vara för era små bröder och systrar vad era skyddsänglar är för er?

50 Jag avslöjar nu för dig det som var dolt för din världsliga förståelse, för jag vill inte att du ska förbli omedveten om det som är grundläggande i ditt liv: din själs odödlighet, dess ständigt uppgående väg och dess slutliga mål i mig.

51 Följ vägen steg för steg, lev på jorden, men se alltid upp mot himlen. Kom ihåg att från det ögonblick då du påbörjade din resa lever du ett evigt liv, och att varje prövning du går igenom för dig närmare mig, och att varje sträcka som du reser gör tiden för din återresa kortare.

52 Ni har sett de första ljusen av denna förändlighetens era, men ni kommer inte att få se dess fullständiga utveckling från denna värld. Det är dina ättlingar som kommer att fortsätta ditt arbete. Ändå kommer jag att tillåta dig att fortsätta att vårda din säd, precis som jag har tillåtit själarna hos dem som har varit dina föräldrar att fortsätta att arbeta för att du ska kunna fullfölja ditt uppdrag.

53 Arbeta för det goda i denna värld, för mitt ord till hjärtan. Ofta kommer du inte att få gehör hos vissa, men hos andra kommer du att få ett eko, och till dem ska du ge denna undervisning i överflöd, som jag har gett dig, så att du kan föra den vidare till alla dina medmänniskor.

54 I dag har ni mitt ord, som avslöjar samma och enda väsen som jag alltid har gett er: kärlek. De principer som min lag och min lära bygger på är oföränderliga och eviga.

55 Idag kommer jag i Anden för att avslöja min sanning och min närvaro med hjälp av det gudomliga ljuset, precis som jag i den andra tidsåldern gjorde mitt "Ord" inkarnerat i Jesus för att avslöja min sanning för er genom Ordet och för att försegla det med Blod. Det var nödvändigt att komma till människorna, att leva med dem, att låta sig ses och kännas som de ser och känner, för att ge dem bevis på den oändliga kärlek som min Ande känner för människorna.

56 Jag, Kristus, uppenbarade Faderns härlighet, hans visdom och hans makt genom människan Jesus. Kraften användes för att utföra mirakel till förmån för dem som behövde tro i sin ande, ljus i sitt sinne och

frid i sitt hjärta. Den kraften, som är själva kärlekens kraft, utgjordes över de behövande för att ge sig själv helt och hållet till dem, vilket gick så långt att jag inte använde den för min egen kropp, som också behövde den i dödsögonblicket.

57 Jag ville inte använda min kraft för att undvika den genomträngande smärtan i min kropp. För när jag blev människa var det med avsikt att lida för er skull och ge er ett påtagligt gudomligt och mänskligt bevis på min oändliga kärlek och medkänsla för de omyndiga, de behövande och syndarna.

58 All den makt som jag avslöjade för andra, vare sig jag botade en spetälsk, gav de blinda synen tillbaka och de halta rörelseförmågan, eller omvände syndare och uppväckte de döda, all den auktoritet som jag avslöjade inför folkmassorna för att ge dem bevis på min sanning genom att bevisa för dem min auktoritet över naturens riken och min makt över liv och död, ville jag inte använda för mig själv, och därmed låta min kropp genomgå den passionen och lida den smärtan. Det är sant att min kraft kunde ha besparat min kropp all smärta, men vad skulle jag då ha varit värd i dina ögon? Vilket exempel, begripligt för människan, skulle jag ha lämnat om jag hade använt min makt för att bespara mig smärtan? Jag var tvungen att avstå från min kraft i dessa ögonblick, att avvisa den gudomliga kraften för att känna och uppleva köttets smärta, sorgen inför otacksamheten, ensamheten, plågorna och döden.

59 Därför vädjade Jesu läppar om hjälp i dödsögonblicket, eftersom hans smärta var verklig. Men det var inte bara den fysiska smärtan som överväldigade Jesu febriga och utmattade kropp — det var också den andliga känslan av en Gud som, med hjälp av denna kropp, blev misshandlad och hånad av sina blinda, otacksamma och arroganta barn som han utgöt blodet för.

60 Jesus var stark tack vare den gudomliga Anden som besjälade honom, och han kunde ha varit oemotståndlig mot smärta och oövervinnerlig mot sina förföljares attacker, men det var nödvändigt att han fällde tårar, att han kände att han gång på gång föll till marken inför folkmassans ögon, att hans kropps styrka var uttömd och att han skulle dö efter att hans kropp hade förlorat den sista bloddroppen.

61 På så sätt var mitt uppdrag på jorden fullbordat; på så sätt avslutades existensen på jorden för honom som folket hade utropat till kung några dagar tidigare, när han gick in i Jerusalem.

62 De som hade tagit emot mig var samma personer som följde mig till platsen för kraniet, och många av dem som hade sjungit "Hosianna! Hosianna!" ropade senare, "Korsfäst honom! Men många som tog emot mig i sina hjärtan, förberedda med kärlek och tro, följde mig också troget till sista ögonblicket och lät sina tårar falla på det blodspår som Mästaren lämnade efter sig.

63 För dem som såg mig genom själens ljus var jag Gud själv inkarnerad. För dem som bara såg mig genom sina sinnen var jag inte sanningen, eftersom min död som människa förvirrade dem och fick dem att känna sig lurade. Det var de som hånade, som kallade sig ljugna för att komma ihåg den envishet med vilken Jesus lovade dem ett rike fullt av glädjeämnen. Men nu, när de såg honom böjd under korsets tyngd och sedan spikad till ett skamligt kors, kunde de bara skratta och ropa att Jesus var en falsk profet som inte förtjänade att leva.

64 De var stackars okunniga sinnen, stackars materialiserade själar, fångade i sina egna gissningar: "Om han är Guds Son — varför räddades han inte från sina förtryckares och bödlares händer? Om det finns makt i hans röst och i hans högra hand — varför klagade han då på korset över att han hade blivit övergiven? Om han är det liv som uppväckte de döda — varför dog han i händerna på obetydliga människor?"

65 Det var ännu inte dags för ljuset att nå dessa varelsers själar. De var tvungna att fortsätta att vandra på livets stigar för att lära sig att förstå den gudomliga sanningen om min smärta och död. De som däremot älskade mig med sina själar hade inte ett ögonblick av förskräckelse eller tvivel, och ju mer de såg sin Herre lida, desto större var deras beundran inför dessa bevis på oändlig kärlek, fullkomlig rättvisa och visdom.

66 Till och med rånaren Dimas, om vilken alla skulle ha sagt att han hade ett hjärta fullt av mörker — oförmögen att upptäcka ens en atom av min sanning, kunde erkänna min gudomlighet just där andra inte längre erkände den: på korset. Han kunde känna igen mitt ljus, han kunde upptäcka min kärlek, han såg Jesu ödmjukhet och världens blindhet, och eftersom han hade lidit mycket på jorden, hade blivit dömd och lärt känna blodets ställning, förstod han mig och han sade till sig själv i sitt hjärta: "Det är rätt att jag dör på ett kors som en rövare och en ond man. Men varför överlämnar ni denna bågare till Mästaren — denne man från vilken ni endast har fått förmåner?" Och när han såg det tålmod och den ödmjukhet med vilka



den rättfärdige Jesus kämpade mot döden, kunde han inte låta bli och utropade: "Herre, kom ihåg mig när du är i ditt rike!"

67 Ja, käre Dimas, du var med mig i ljusets och den andliga fridens paradiset, där jag bar din själ som en belöning för din tro. Vem skulle ha kunnat berätta för dem som tvivlade på att en Gud bodde i Jesus — döende och blödande som han var — att en ljusets ande var gömd i rånaren som låg vid hans högra hand i dödsryckning? Tiden gick, och när sinnesfriden återvände, trängde många av dem som hade förkastat och hånat mig in i ljuset av min sanning, varför deras ånger var stor och deras kärlek till att följa mig oförstörbar.

68 Från korset testamenterade jag till världen livets bok och andlig visdom — en bok som ska tolkas och förstås av människor genom århundraden, tidsåldrar och epoker. Därför sade jag till den av smärta skakade Maria vid korsets fot: "Kvinna, detta är din Son" och pekade med min blick på Johannes, som i det ögonblicket förkroppsligade mänskligheten, men mänskligheten förvandlad till en god Kristi lärjunge, en förändligad mänsklighet.

69 Jag tilltalade också Johannes med orden: "Min son, detta är din mor" — ord som jag nu ska förklara för er.

70 Maria förkroppsligade renhet, lydnad, tro, ömhet och ödmjukhet. Var och en av dessa dygder är ett steg på den stegen på vilken jag kom ner till världen för att bli människa i den heliga och rena kvinnans livmoder.

71 Att ömhet, renhet och kärlek är den gudomliga livmodern där livets frö befruktas.

72 Den stegen på vilken jag steg ner till er för att bli människa och bo med mina barn är densamma som den stegen jag erbjuder er för att ni ska kunna stiga upp till mig på den och förvandla er från människor till ljusets andar.

73 Maria är stegen, Maria är den moderliga livmodern. Vänd dig till henne och du kommer att möta mig.

Min frid vare med er!

## Instruktion 321

1 Var välsignade, lärjungar, eftersom ni använder er goda vilja för att tolka mitt ord. På så sätt kan du utveckla de gåvor du har och använda dem till förmån för dina medmänniskor.

2 Ni befinner er nu i en tid då människor känner oro för det eviga, för det liv som ligger bortom den flyktiga mänskliga existensen. Men ni som har varit mina lärjungar i denna tid, var alltid medvetna om att nyckeln som öppnar dörren till andlig visdom är kärleken.

3 Jag har förklarat för er under hela den tid jag har undervisat hur detta liv på jorden tjänar som en skola, erfarenhet, teststen och utveckling för själen, men att den kommer att nå den högsta kunskapen om det andliga livet först när den har lämnat den jordiska kroppen och befinner sig i den oändliga "dalen", bortom det jordiska.

4 Beundra enkelheten i min undervisning, som kan tillämpas på varje verksamhet, på varje område, eftersom dess ljus lyser upp och upplyser hela universum. När dess essens hålls ut i ditt intellekt avslöjar den för människorna hur de kan förbättra sig själva tills de når andlig fulländning. Denna essens är det goda som finns i din Gud som en outtömlig källa till inspiration i ditt liv.

5 Min undervisning är enkel och därför inom ramen för den mänskliga varelsens förståelse, begriplig för alla, eftersom ni alla har andevärlden. Där det finns komplikationer, mystifiering eller materialism är det inte min sanning, som är ljus.

6 Sträva efter enkelhet, älska ödmjukhet, så kommer mysterierna, även de mest ogenomträngliga mysterierna, att framstå för ditt sinne som sidorna i en bok som tydligt beskriver hela sitt innehåll.

När jag talar till er om mysterier och hemligheter som människor inte har kunnat eller velat lösa, syftar jag på allt som jag förvarar i min hemliga skattkammare för mina barns kunskap. Jag talar inte om vad ni aldrig behöver veta, för det är bara er Fader som ansvarar för det.

7 Under den andra eran gav jag er en undervisning genom vilken jag fick människorna att förstå att de inte bara är gjorda av materia, utan att det i var och en av dem bor en varelse vars liv är högre än det mänskliga och vars hem inte för alltid är i den här världen, utan i en oändligt mycket högre värld än jordens. Denna undervisning, även om den var djupgående för evigheten, uttrycktes ändå i en klar och enkel form, så att alla människor skulle förstå den, eftersom alla hade rätt att få veta den.

8 Den lektionen var en förberedelse för att mänskligheten helt och hållet skulle gå in i den andliga världen under den tredje tidsåldern. I dag, när jag återigen förmänskligar min röst för att göra mig hörbar för människorna, har jag kommit till dem för att utvidga den lektionen, för att utveckla den och förklara den, för jag ser att denna mänsklighet nu är kapabel att förstå innebörden av allt det som var som ett löfte i början.

9 Jag kommer att samla alla folk och alla nationer kring mitt nya budskap, jag kommer att kalla dem som herden kallar sina får, och jag kommer att ge dem den frid som ett stall ger dem, där de kan finna en tillflykt från hårt väder och stormar.

10 Du kommer att se hur många som, trots att de inte verkar ha det minsta spår av tro eller andlighet, i den renaste delen av sin själ har bevarat det andliga livets odödliga principer — du kommer att inse hur många av dem som för dig verkar sakna respekt för Gud överhuvudtaget, har i den innersta delen av sitt väsen ett oförstörbart altare inom sig.

11 Inför detta inre altare måste människorna knäböja andligt för att gråta över sina överträdelse, sina onda gärningar och sina förolämpningar, i uppriktig ånger för sin olydnad. Där, inför samvetets altare, kommer människans arrogans att falla samman så att människorna inte längre kommer att anse sig vara överlägsna på grund av sin ras. Sedan kommer avsägelse, skadeståndet och slutligen freden som den lagliga frukten av kärlek och ödmjukhet, av tro och god vilja.

12 De människor som för närvarande bara ger näring åt ambitiös strävan efter makt och jordisk ära vet att deras mäktigaste motståndare är andligheten, och därför bekämpar de den. När de känner att kampen redan närmar sig — andens kamp mot det onda — är de rädda för att förlora sina ägodelar och motarbetar därför det ljus som ständigt överraskar dem i form av inspiration.

13 Vem — tror du — kommer att segra i slutändan: anden eller köttet? Utan tvekan är det Anden som vinner, som efter att ha varit världens slav nu är den som kontrollerar "köttets" passioner. Det kommer att vara den tid då du "ger Gud vad som är Guds och världen vad som är världens".

14 Med profetiska ord säger jag er i dag att den tid närmar sig då alla jordens folk kommer att harmonisera andligt. Vem av er kan utföra detta arbete? Vilken människa kommer att ha styrkan och ljuset att förverkliga min profetia? Ingen, kära människor, det finns ingen människa som skulle kunna tända ljuset i det mörker som omger er. Som alltid kommer det att vara jag som skingrar skuggorna, som lugnar stormen och får er alla att förenas runt mitt kärleksbord som sanna bröder och systrar, som barn till en enda Fader som ni är.

Men jag kommer inte att vara ensam i kampen, detta folk kommer att samarbeta med mig, dessa lärjungar kommer att vara mina tolkar gentemot mänskligheten. De kommer att vara mina trogna vittnen till scouterna, de kommer att vara de verktyg som jag använder för att ge världen bevis på min makt, min kärlek och min närvaro.

15 Du kommer aldrig att bära hela mitt kors — jag säger det igen. Men den del som du måste bära — hur svårt blir det inte! Ditt ansvar kommer att vara stort.

16 Kampen kommer att vara hård, men den kommer alltid att bli lättad av gynnsamma händelser som bevisar att jag är med er. De kommer att vara som min röst som talar till ditt hjärta.

17 Hur din själ kommer att glädja sig över varje folk som gradvis kommer att vakna upp till ljuset av den nya dagen, till ljuset av den tredje tidsåldern, där alla människor kommer att förenas för att i hyllning till din Gud bygga det andliga templet, den inre helgedomen där trons och kärlekens outsläckliga låga kommer att lysa.

18 För närvarande känner du dig mycket långt ifrån fred, harmoni och broderskap, och du har goda skäl att göra det. Varje persons idéer om Gud, om livet och om sanningen är så olika att man får intrycket att det finns många gudar och att det finns en egen gud för varje person.

19 Har du inte åtminstone observerat i den natur som omger dig hur allting lyder under en enda princip, hur allting följer en och samma ordning och hur allting harmonierar i en enda lag?

20 Om det fanns olika ordningar, om ni hade upptäckt andra lagar än de som jag har uppenbarat för er och någon annan än jag, skulle ni ha en anledning till att det finns skillnader i era trosuppfattningar, i era former av dyrkan, idéer och sätt att leva. Men jag säger dig igen att det bara är *ett* ljus som från evigheten har skenat ner på ditt mänskliga och andliga livs himlavalv.

21 För ingen människa kommer det att vara ett offer att konvertera till denna lära, inte heller kommer hon att behöva slita sina hjärnor, inte heller kommer hon att behöva förkasta allt som är gott, sant eller rättfärdigt som hon bär i sitt hjärta.

22 Det enda som mitt arbete syftar till är att förändliga alla människor, för genom förändligandet kommer de att bli ett och förstå varandra. I förändligandet kommer de att se namnen försvinna, de yttre formerna av deras religioner, som har varit orsaken till deras andliga åtskillnad, eftersom var och en har tolkat sin Gud på olika sätt.

23 Så snart de alla närmar sig förändligandet på sina olika vägar kommer de att inse att det enda de saknade var att frigöra sig från sin materialism för att kunna tolka andligt det som de alltid hade uppfattat i materiell mening.

24 Den som knäböjde inför en bild för att känna igen Min närvaro i den kommer alltså att känna Mig i sin själ efteråt, utan att behöva skapa någon form för att representera Mig genom den.

25 Den som har gjort långa pilgrimsfärder för att nå en plats där han hade fått höra att jag fanns där och att han kunde bli frisk där, kommer att lära sig att det inte är nödvändigt att gå från en punkt på jorden till en annan för att finna mig, eftersom människan genom bönens gudomliga gåva kan finna mig oavsett plats och när som helst i sitt liv.

26 Då kommer människor att rena sig genom uppriktig ånger och bekänna sina synder från ande till ande med min gudomlighet, och involvera sitt samvete i den andliga handlingen.

27 Andligt sett kommer det inte att finnas något annat bröd eller vin än essensen av mitt ord — en essens som människorna kommer att livnära sig på och växa sig starka i kärlek, rättfärdighet, rättvisa och barmhärtighet.

28 Och de som ägnar sina liv åt att studera de gamla skrifterna, och som också har splittrats i sekter och kyrkor på grund av olika sätt att tolka dessa ord, kommer också att närma sig varandra i förändligandet, eftersom den högre synen på sättet att analysera och tolka kommer att avslöja för dem alla

den sanna innebörden som de aldrig hade upptäckt eftersom de alltid hade gett den gudomliga uppenbarelse en mänsklig och jordisk innebörd.

29 Spiritualisering är allt jag ber människor om vid den här tiden, då kommer de att få se sina högsta ideal uppfyllda och sina svåraste konflikter lösta inom ramen för vad som är tillåtet.

30 I denna tid av förvirring kommer mitt ord att dyka upp i världen som en livbåt. Människor kommer att kunna resa sig till ett nytt liv fullt av ljus, fred och broderskap.

31 Nu kommer mänskligheten snart att se fredsduvan flyga över nationerna med den symboliska olivkvasten i näbben.

32 Min stråle har kommit ner till er, och även om ni inte ser den märkbart med era sinnen, känner er själ närvaron av mitt ljus som upplyser er.

33 Du kommer nu att upptäcka något mer i din varelse än kroppens organ, och detta kommer att vara själens gåvor, förmågor, krafter och egenskaper som har legat vilande i människan i många århundraden. Ni kommer inte att upptäcka vare sig substans eller form, och det är därför jag säger att det inte är en vetenskap som kommer att upptäcka detta mysterium.

34 Hittills har du bara känt till vad du har upptäckt med ditt sinne och rört vid med dina sinnen. Men det kommer en tid då du kommer att förstå att de verkliga värdena ligger i det andliga, i det liv som du inte ville känna till. Då kommer din tillvaro att belysas av ett nytt ljus som kommer att avslöja de största hemligheterna och de vackraste lärorna för dig. Jag ska välsigna dig, för äntligen kommer du att samarbeta med din Fader i livets utveckling och din själs utveckling.

35 För närvarande står ni stilla utan att kunna bli medvetna om det, utan att märka slutet på en period och början på en annan, utan att upptäcka innebörden av era prövningar och utan att kunna ta bort de gudomliga tecken som jag ger er vid varje tillfälle.

36 Ni vet inte om ni är inom eller utan mig, inte heller om ni är levande eller döda för det andliga livet, för er känslomässiga värld befinner sig fortfarande i ett sömnlignande tillstånd inom er varelse.

37 I sanning säger jag er att endast min röst kan väcka er, endast mitt rop kan höja er, och därför har jag kommit i barmhärtighet för att rädda er. Redan nu närmar sig mitt ljus varje hjärta, redan nu tränger det omärkligt in i er förståelse, som en tjuv går in i ett sovrum mitt i natten: på tå, utan att göra det minsta ljud.

38 När min röst hörs andligt i mänskligheten kommer människor att känna något vibrerande som alltid har funnits inom dem, även om det inte har kunnat uttrycka sig i frihet. Det kommer att vara den ande som — uppmuntrad av sin Herres röst — kommer att resa sig och svara på min kallelse.

39 Då kommer en ny tidsålder att börja på jorden, för ni kommer inte längre att se på livet underifrån, utan ni kommer att se, känna igen och njuta av det från era andliga höjder.

40 Inse att min kärlek inte väntar på att du ska vakna av sig själv, utan att den kommer till din hjälp för att väcka dig ur materialismens djupa sömn.

41 Jag ser dig liten och jag vill att du ska vara stor, att du med dina förmågor, din intelligens och dina sinnen ska ta till dig allt som är ditt med mitt samtycke.

42 Låt intuitionen vakna, känsligheten för det andliga infinna sig, din inspiration bli aktiv, ditt hjärta renas från synder och ditt sinne rensas.

43 Försök att vara solidariska med varandra, arbeta för att ni alla ska vara i harmoni med varandra. Bekämpa den ständiga fientlighet som ni har levt i på jorden tills ni har utplånat den. Se till att det goda kommer fram i världen, att era liv förädlas genom att följa min lära, ur vilken kärlekens och rättvisans lag sprider sig. Då kommer du att ha arbetat för den ädlaste saken och din själ kommer att ha kommit mycket närmare mig.

44 Förstörelsen av ondskan, som ni har velat bevara i er värld och som många — även om ni inte tror på det — har gjort till sin gud, genom att ägna alla sina krafter och tankar åt den, måste vara ert mål genom att bekämpa den — besjälade av tanken att eliminera och fördriva den mer och mer från era liv.

45 För denna välsignade kamp ska ni bygga upp ett förråd av tro, vilja, mod, styrka, tålamod och uthållighet.

46 Du kommer inte heller att vara ensam i denna kamp. Jag ska lägga min styrka i din arm och mitt ljus i din intelligens. Jag kommer att göra mirakel av alla era verk om de är inspirerade av barmhärtighet och kärlek.

47 Ta till er denna lärdom, behåll den i era hjärtan och använd all er vilja till förmån för önskan att lära känna er själva bättre. Hur? Genom att försöka upptäcka din själ i dess gåvor, förmågor, uppgifter, försoningsplikter och allt som den innehåller som ditt arv.

48 Låt dig inte nedslås om du ser dagarna gå utan att du upptäcker något av detta inom dig. Be och meditera, handla enligt mina exempel och lärdomar, och när du minst anar det kommer någon gåva från din själ att visa sig genom dina verk.

49 Öppna ögonen och förfinar dina sinnen så att du kan uppfatta den osynliga värld som lever och vävs runt omkring dig. Ni har stelnat er själva så att ni inte tar någon hänsyn till det andliga liv som ständigt rör sig inom er, utan och ovanför er, utan att kunna föreställa er att ni är lika intimt förbundna med det som ni är med luften ni andas.

50 Orsaken är att ni har blivit alltför intresserade av jordisk vetenskap och glömt bort den andliga visdomen.

51 Du vet att för att kunna tränga in i det andliga livets oändliga hav måste man ha mod, godhet, tro och kärlek till Gud, och detta verkar svårt och svårt att uppfylla för dig, vilket är anledningen till att du alltid föredrar de mänskliga vetenskaperna, som enligt din mening inte kräver den renhet och upphöjdhed som studiet av det andliga kräver.

52 Om du skulle få veta att det inte finns något av dina arbeten som inte påverkas av någon andevarelse, skulle det verka obegripligt för dig, men ändå är det så.

53 Bortom ditt mänskliga liv finns en värld av andar, dina bröder och systrar, varelser som är osynliga för människan och som kämpar sinsemellan för att erövra dig.

54 Denna kamp beror på att vissa och andra är olika utvecklade. Medan ljusvarelserna, som bärs upp av idealet om kärlek, harmoni, fred och fullkomlighet, strör ljus över mänsklighetens väg, alltid inspirerar den med gott och avslöjar allt som är till gagn för mänskligheten, sår de varelser som fortfarande håller fast vid jordens materialism, som inte har kunnat frigöra sig från sin själviskhet och sin kärlek till världen, eller som i all oändlighet ger näring åt mänskliga beroenden och böjelser, sår mänsklighetens väg med förvirring genom att förmörka intellektet, förblinda hjärtan och förslava viljan för att använda sig av människor och förvandla dem till instrument för *sina* planer, eller använda dem som om de vore deras egna kroppar.

55 Medan Ljusets andliga värld försöker vinna människans själ för att öppna en öppning mot evigheten; Medan dessa välsignade värdar arbetar oavbrutet, ökar i kärlek, blir sjuksköterskor vid smärtans säng, rådgivare vid sidan av människan som bär bördan av ett stort ansvar, rådgivare till ungdomar, beskyddare av barn, följeslagare till dem som glömmet och lever ensamma, arbetar legioner av varelser utan den andliga vishetens ljus och utan kärlekens upplyftande känsla också oavbrutet bland människorna. Men deras mål är inte att underlätta vägen till det andliga riket — nej, dessa varelser har en helt motsatt avsikt, deras strävan är att dominera världen, att fortsätta att vara herre över den, att föreviga sig själva på jorden, att dominera människor och göra dem till slavar och redskap för deras vilja — med ett ord, att inte låta någon ta ifrån dem det som de alltid har betraktat som sitt: världen.

56 Så, lärjungar: Det pågår en våldsamt kamp mellan en varelse och en annan — en kamp som era fysiska ögon inte ser, men vars reflektioner känns dag efter dag i er värld.

57 För att människan skall kunna försvara sig och befria sig från onda influenser behöver hon kunskap om *den* sanning som omger henne, hon måste lära sig att be med anden, och hon måste också veta vilka förmågor hennes varelse är utrustad med för att kunna använda dem som vapen i den stora kampen mellan det goda och det onda, mellan ljus och mörker, mellan förändligande och materialism.

58 Det är just ljusets andliga värld som arbetar och kämpar och förbereder allting så att världen en dag kan börja gå på vägen mot förändligande.

59 Tänk på allt detta och du kommer att kunna föreställa dig hur våldsamt denna kamp är för dina andliga bröder och systrar som strävar efter människornas frälsning — en kamp som är en kalk för dem som du ständigt ger dem otacksamhetens galla att dricka, eftersom du begränsar dig till att ta emot allt gott som de ger dig, men utan att någonsin ställa dig vid deras sida för att hjälpa dem i deras kamp.

60 Det finns bara ett fåtal som vet hur de ska gå till dem, bara ett fåtal som är mottagliga för deras inspiration och följer deras råd. Men hur starkt de går igenom livet, hur skyddade de känner sig, vilka glädjeämnen och inspirationer som inspirerar deras själ!

61 Majoriteten av människorna slits mellan de två influenserna, utan att välja en av dem, utan att helt och hållet förbinda sig till materialismen, men också utan att anstränga sig för att frigöra sig från den och för att andliggöra sina liv, det vill säga höja dem genom godhet, kunskap och andlig kraft. De är fortfarande helt i krig med sig själva.

62 De som helt och hållet har överlämnat sig till materialismen, utan att bry sig om samvetets röst, och som struntar i allt som rör deras själ, kämpar inte längre, de har besegrats i strid. De tror att de har vunnit, de tror att de är fria och inser inte att de är fångar och att det kommer att bli nödvändigt för ljusets legioner att komma ner till mörkret för att befria dem.

63 Jag sänder detta ljusbudskap till alla jordens folk så att människor kan vakna upp, så att de kan bli medvetna om *vem som* är fienden som de måste bekämpa tills de har besegrat honom, och *vilka* vapen de bär utan att veta om det.

64 Jag säger er att om jag hade kommit som människa på den tiden skulle era ögon ha varit tvungna att se mina sår som fortfarande var färska och blödande, för människornas synd hade inte upphört och de ville inte heller förlösa sig själva till minne av det blod som jag utgöt på Golgata och som var ett bevis på min kärlek till mänskligheten. Men jag kom i andevärlden för att bespara er skammen av att betrakta det arbete som utfördes av dem som dömde och fördömde mig på jorden.

65 Allt är förlåtet, men i varje själ finns något av det som jag utgöt för alla på korset. Tro inte att livskraften och blodet har upplösts eller försvunnit. De förkroppsligade det andliga liv som jag från och med den stunden gav till alla människor. Genom det blodet, som förseglade mitt ord och bekräftade allt som jag hade talat och gjort på jorden, kommer människorna att utvecklas uppåt i sin önskan om förnyelse av sina själar.

66 Mitt ord, mina gärningar och mitt blod har inte varit och kommer inte att vara förgäves. Om det ibland verkar som om mitt namn och mitt ord nästan har glömts bort, kommer du snart att se dem dyka upp på nytt, fulla av liv, liv och renhet, som ett frö som, trots att det ständigt bekämpas, aldrig förgås.

67 Inte heller mina ord och manifestationer i denna tid kommer att förgås. Det är sant att det kommer att finnas tillfällen då det verkar som om allt detta har tagit slut, utan att lämna några spår i världen. Men plötsligt, när du minst anar det, kommer den doktrin om förändligande som jag har lärt dig att återuppstå med lika stor eller till och med större kraft.

68 Mitt tålmodiga arbete med hjälp av ert intellekt kommer inte att vara förgäves, för precis som jag symboliskt utgöt Mitt Liv genom det Blodet vid den tiden för att lära er kärlek, så håller Jag nu ut Min Ande över er för att öppna vägen för uppstigning till evigheten. Men om mitt blod inte har varit ofruktbart kommer det att vara ännu mindre ljuset från min Ande.

69 Du kan ännu inte bedöma konsekvenserna av det ord som du för närvarande hör. Men din ljusa själ, som har ett evigt ursprung, kommer att kunna bevittna sanningen och uppfyllandet av allt som jag har uppenbarat för världen i denna tredje era genom utbildade och orena röstbärare och ljusets andliga värld.

70 Ibland frågar ni er i era betraktelser hur de andliga varelserna i rymden går tillväga för att förflytta sig från en punkt till en annan, när de vid samma tidpunkt behövs i olika delar av jorden. Din fantasi får dem sedan att flyga oavbrutet, snabbt som ljuset, från en punkt till en annan och från den ena änden av världen till den andra.

71 Du tänker: Hur svår och svår är inte deras uppgift! Ni säger: "Hur sorglig är inte deras gottgörelse?"

72 Jag måste säga er att uppdraget inte är så som ni har föreställt er det. Dessa varelser, när de har nått den utvecklingsnivå som krävs för att ta emot uppdraget som guider, beskyddare, rådgivare och välgörare, har en så bred utstrålning att de inte behöver förflytta sig från en plats till en annan, för från den plats där de befinner sig kan de påverka sina bröder och systrar som behöver dem. Därifrån kan de se, höra, känna och utföra de arbeten som ingår i deras uppdrag.

73 Avstånd försvinner för den höga själen på grund av dess visdom och kärlek, och dess handlingsområde motsvarar den utvecklingsnivå som den har nått.

74 Nu kan man dock tro att en själ som inte har någon utvecklingsnivå skulle behöva överföra sig själv för att övervinna avstånden, eftersom dess mest värdefulla egenskaper inte har utvecklats.

75 Försök inte att föreställa dig den plats där den varelse som ditt minne framkallar finns. För den är varken nära eller långt borta, precis som jag, som varken är nära eller långt borta från er, är närvarande i allt och överallt.

76 Det enda avstånd som finns mellan dig och Gud, eller mellan dig och en andlig varelse, är inte ett materiellt avstånd, utan ett andligt avstånd, som orsakas av din brist på förberedelse, renhet eller vilja att ta emot inspiration och andligt inflytande.

77 Lägg aldrig det avståndet mellan dig och din Mästare, eller mellan dig och den andliga världen, och du kommer alltid att njuta av de fördelar som min kärlek utgjuter på dem som vet hur man söker den. Du kommer alltid att känna att den andliga världen är nära hjärtat på dem som förbereder sig för att känna den.

78 Hur stort är inte avståndet mellan mänskligheten i denna tid och det andliga livet! Den är så stor att människor i dag känner att Gud är oändligt avlägsen från dem och anser att himmelriket är avlägset och ouppnåeligt.

79 Ju mer tiden går, desto mer avlägsen känner sig människor från det andliga riket. De förlorar den välsignade tanken på att en gång ha bott där, och när de dör och låter själen skilja sig från köttet har de bara de jordiska intrycken kvar, vilket gör att de förlorar all uppfattning om det andliga.

80 Mitt kärleksbudskap vid denna tid suddar ut avstånd, undanröjer fel, löser upp mörker och får människans själ, som redan har levt i den oändliga andliga världen, att i bön och meditation återvända till sitt ursprung, att upptäcka sitt väsen och avslöja det för människan, sinnet och hjärtat hos den varelse som anförtrotts den som ett instrument för att utföra en uppgift på jorden.

81 Ni ser att det räcker med ett ögonblick av andlig upplysning för att detta till synes stora avstånd ska försvinna och få er att uppleva all den glädje som ni så länge har berövat er själva medan ni trodde att jag var avlägsen.

82 Idag är du mer kapabel att ändra dig, även om det verkar svårt för dig. Jag berättar detta för att hela ditt väsen har utvecklats och utvecklats i själen såväl som i kroppen, utan att stanna upp längs hela vägen för din viljans frihet.

83 På samma sätt som den intellektuella kapaciteten hos dagens människor är mycket större än hos tidigare människor, eftersom deras kapacitet har utvecklats, har även själen utvecklats genom sin ständiga livserfarenhet, vilket gör att den kan förstå, förstå, tro och acceptera det som människor i andra tider inte kunde uppnå.

84 För att uppenbara mig för mänskligheten har jag därför valt den perfekta formen, det vill säga den andliga formen, eftersom jag vet att ni nu kan förstå den. Det var inte så förr, då jag var tvungen att leta efter meningsfulla former för att göra mig hörbar och begriplig för människor.

85 Nu är det dags för mänskligheten att kämpa för att införa andlig tillbedjan av Gud. Men det är bara naturligt att detta sker först efter en kamp, när förståelse och sinnesfrid har nått hjärtan.

86 Ni som hör mig genom denna undervisning har vetat hur ni kan befria era hjärtan från fördomar och fanatism och dyrka mig på ett naturligt och enkelt sätt, genom att känna mig inom er själva. Ni kan betrakta er själva som privilegierade varelser bland människorna, och jag kommer att använda er som pionjärer i spiritualiseringens tidsålder.

Min frid vare med er!

## Instruktion 322

1 Jag introducerar dig till ytterligare en sida i min instruktionsbok, som är kärlek och ljus för din själ. Välsignade är ni som verkligen hör er Mästare, för jag instruerar er klart och tydligt så att ni kan förstå ert öde och det uppdrag som jag har anförtrott er själ.

2 Du kommer för att studera och förstå mina läror, för att föra dem vidare till dina medmänniskor, och även om de ibland har avvisat dig har du inte känt dig sårad, utan nöjd med att du har kunnat besvara deras frågor.

3 Du talar till mig från djupet av ditt hjärta för att peka på dina medmänniskors trolöshet. Men jag säger er: När ni har mött hjärtan som hårda stenar kommer jag att tala till dem genom deras samvete så att de känner en önskan att vara med mig. Din uppgift är att sträva efter människors bästa genom att följa den väg som jag har stakat ut för dig, utan att mäta tid eller avstånd.

4 Du kommer att hitta många behövande, sjuka och "slavar" som du måste bota och befria genom att bryta deras kedjor och kärleksfullt ge dem mina instruktioner. För det kommer en dag då ni inte längre kommer att höra mitt ord, och då ska ni stanna kvar som lärare för att utbilda de kommande generationerna.

5 Med ljusets svärd kan du skingra mörkret och göra en brytning för dina medmänniskor. Jag vill att människor ska kunna ha fred, harmoni och god vilja i den tredje tidsåldern. Från vem ska de få undervisningen för detta? Från mina lärjungar, älskade människor — från dem som älskar mig och inte tröttnar på att vara med mig — som känner i djupet av sina egna hjärtan.

6 Välsignade är de som alltid är med mig och avvisar frestelser genom att hålla sig borta från världens utsvävningar. Deras andliga ögon kommer att skåda den eviga härligheten i det hinsides — det rike där själen måste vara hemma.

7 I dig lämnar jag instruktionerna om förening och broderskap. Vakta och be så att frestelsen inte rycker ifrån er det som jag har anförtrott er — så att ni kan bli de budbärare och lärjungar som — när tiden är inne — kommer att sändas av mig till mänskligheten.

När du väl är fri från all materialisering, klädd endast i min kärlek och mitt ljus, kommer du att höra min röst i din själ, du kommer att känna igen din herdes röst, och då kommer du frivilligt att klättra uppför berget som ett får för att nå det gudomliga hemmet.

8 Din himmelska mor är som en herdeflicka som följer dina steg. Maria sköter er i sin vackra trädgård som rosor och liljor, hon ger er doften så att ni kan bli som blommor som erbjuder sin essens till sin Fader.

9 I den andra eran sa jag till er att jag skulle vara med er igen. Men nu när jag har uppfyllt mitt löfte till er har vissa känt igen mig och andra har tvivlat på min närvaro. En del av er har fällt glädjetårar för att ni har hört mig igen och sett mig med era andars ögon. Jag har hört dem som har sagt till mig: "Mästare, om det var nödvändigt att offra min kropp skulle jag ge den med all hängivenhet och ödmjukhet för min själs och mänsklighetens frälsning."

10 Jag har anförtrott dig till min andliga värld av ljus för att vara din rådgivare och beskyddare — för att vägleda dig på vägen och hjälpa dig att fullfölja ditt uppdrag. Till dem av er som inte har förstått mig säger jag: tvivla inte, för jag har gjort mig känd genom människor i alla tider. Men jag ville inte överraska dem med mina manifestationer, och därför sände jag mina budbärare i förväg. Jag har sänt Wayfarer för att förbereda vägen och människornas hjärtan.

11 Under år 1950 kommer jag att ge er mina sista lärdomar, och jag vill att ni, innan jag avslutar min förkunnelse genom det mänskliga intellektet, ska förstå hur ni ska så mitt kärleksord och hur ni ska sprida det från hjärta till hjärta, från provins till provins, på alla de platser på jorden där jag inte har hörts och känts under denna tid.

12 Ni är starka själar fulla av kärlek och ljus. Bli inte skriftlärda och skryt inte inför människor, för i er ödmjukhet kommer er Faders nåd och ljus att finnas.

13 Låt dina blickar vara fulla av hjärtlighet, låt din vetenskap vara kärlekens, låt dina händer smeka, låt ditt ord vara en tröst för människorna, och då kommer världen att acceptera ditt exempel och inte längre underblåsa de krig som den har utlöst från århundrade till århundrade och från tidsålder till tidsålder.



14 Då kommer min vilja och viljan hos dem som har slitit hårt och fällt många tårar för att uppnå mänsklighetens enande att uppfyllas. Då kommer det inte längre att finnas några skillnader i fråga om ras eller hudfärg. Detta är mitt löfte till dig.

15 I dag tror alla att de känner till sanningen fullt ut. Alla religioner gör anspråk på att ha sanningen. Vetenskapsmännen förklarar att *de* har hittat sanningen. *Jag* säger er att ingen vet den absoluta sanningen, eftersom människan inte ens har kunnat förstå den del som har uppenbarats för henne med sitt sinne.

16 Alla människor bär inom sig själva en *del av sanningen och* fel som de blandar med sanningens ljus.

17 Kampen närmar sig där alla dessa krafter slåss mot varandra, eftersom var och en av dem vill införa *sin* världsbild. Men i slutändan är det inte *en* mänsklig ideologi, *en* vetenskaplig teori eller *en* religiös trosbekännelse som segrar, utan en harmonisk förening av *alla* goda sätt att se på saker och ting, av *alla höga* trosuppfattningar, av *alla* former av tillbedjaning som höjs till den högsta andligheten, av *alla* vetenskaper som ägnar sig åt att tjäna det sanna mänskliga framåtskridandet.

18 Jag kommer att tillåta människor att tala om sina idéer och presentera dem, att andra offentligt demonstrerar sina kulturer och riter, att människor diskuterar och slåss mot varandra, att vetenskapsmännen sprider sina mest avancerade teorier, att allt som finns gömt i varje ande bryter upp, kommer i ljuset och gör sig känt. För skördarens dag är nära — den dag då samvetet, likt en obönhörlig sickel, skär av allt som är fel i människans hjärta vid roten.

19 Ni, folk, var vakna och glöm inte att jag har meddelat er denna kamp, så att ni inte misströstar när ni ser människor som passionerat bråkar, när ni ser de religiösa samfundens kriga och Anden slåss med dem.

20 Låt världen väckas, låt stormen bryta ut och striden bryta ut, så att människan kan vakna och när hon vaknar skåda det ljus som hon länge har drömt om att beundra — så att själviska människor, som har stängt portarna till den väg som leder till kunskapen om sanningen, kan stiga ner från sina höga stolar, sina troner och piedestaler, och låta de skaror av människor som hungrar och törstar efter Andens ljus passera igenom.

21 Ni kommer alla att behöva leta efter mitt ljus, ni kommer alla att behöva leta efter en fyr för att kunna känna igen vägen i mörkrets dagar — dagar av eftertanke och ånger, dagar av djup självrannsakan mot ert samvete, då det inte kommer att finnas någon människa som känner sig lugn och som kan säga: Jag är inte rädd för någonting eftersom jag alltid har agerat på rätt sätt.

22 Nej, det kommer inte att finnas någon som utropar eller tänker detta, för samvetet kommer att göra sig hörd i varje själ.

23 Endast de som ber och ångrar sig kan få sin själ renad. Endast de som ger upp sin fåfänga, sitt maktutövande över andra och sin arrogans kommer att lyckas slå sig ner i livbåten. För de som håller fast vid sina dårskap, som håller fast vid sina misstag och sina traditioner — beredda att hålla fast vid dem till slutet, trots samvetets domar och anvisningar — dessa kommer, mot bättre vetande, att gå mot förvirringens och mörkrets avgrund, dit ingen enligt er Faders vilja vill falla.

24 Detta budskap om kärlek och barmhärtighet, som jag har gett er i rätt tid för er frälsning, ska ni i rätt tid ge till känna för mänskligheten.

25 Mitt visdomsbudskap har till uppgift att förena människor andligt, att rädda dem från förvirringens virvelvind, att rädda dem från mörkret när de har förlorat tron.

26 Endast mitt ord har makt att stoppa dem som rör sig med halsbrytande hastighet mot avgrunden, eftersom det avslöjar allt, eftersom det inte tvekar att lösa ett mysterium, eftersom det genomsyras av er Faders barmhärtighet och kärlek.

27 Vem utom jag skulle kunna rädda alla dessa människor utan tro på det högre livet och utan kunskap om min rättvisa? Vem har verkligen förstått innebörden och ursprunget till smärtan i deras liv av svårigheter, förtryck och rädsla? Hur få mänsklighetens mästare och ledare ser jag inte! Vad vet människor om anden? De är bara intresserade av den mänskliga sidan, utan att kunna upptäcka vad som finns bortom jordiska behov och bekymmer. Därför har människor, som är besvikna över att de inte kan finna ett tillfredsställande svar på sina frågor vare sig inom vetenskapen eller religionerna, ägnat sig åt att söka sanningen på egen hand. Vissa kommer närmare vägen, medan andra, som ett resultat av sin låga andlighet, antar nya fel.

28 Människor som har druckit den ena bägaren av lidande efter den andra i livet säger till mig: "Herre, varför finns det ingen som förklarar orsaken till vår smärta för oss, så att en tro kan tändas i oss som hjälper oss att bära tyngden av vårt kors?"

29 Till dessa barn sänder jag som en himmelsk balsam mitt ljus för deras sinnen och min uppmuntran för deras hjärtan. För jag har oändliga möjligheter att nå varje varelse.

30 Åh, om alla bara visste hur man frågar mig, om alla bara bad andligt, om alla bara var intresserade av att få veta sanningen! Sannerligen säger jag er att de skulle få vad de har längtat efter. För ingen har sökt utan att finna — ingen har knackat på min dörr utan att den har öppnats.

31 Lämna ett spår av ödmjukhet i din väg. Låt inte stolthet komma in i ditt hjärta för att du tror att du är den enda som har andlig kunskap.

32 Var alltid medveten om att ni alla är lika inför mig, att ni alla har samma ursprung och alla har samma mål, även om varje öde visar sig på olika sätt utåt.

33 Glöm aldrig att ni alla måste nå mig, vilket innebär att ni alla — om än på olika sätt — måste göra de nödvändiga förtjänsterna för att nå den högsta andliga höjden. Därför ska du aldrig betrakta någon som underlägsen.

34 Fåfånga får aldrig slå rot hos en spirituellt person. Å andra sidan bör sann blygsamhet alltid vara hans följeslagare, så att hans gärningar, i stället för att bländas av falskt ljus, kommer att finna nåd i sina medmänniskors hjärtan.

35 Ni ska ta upp ert kors med kärlek — inte som man tar upp en plikt, inte med tanken att om ni inte gör det kommer det att hända er något ont i livet — nej, det ska inte vara av rädsla för Min rättvisa. Ni är tillräckligt utvecklade i själen för att kräva av er själva — som jag gör just nu — att ni uppfyller ordena i Min Lag av kärlek till era medmänniskor, och att denna känsla inspireras av kärlek till mig.

36 Lämna bakom er de tider då människor ångrade sina överträdelser, inte av ånger över att ha förolämpat mig, utan av rädsla för evig fördömelse, så som människorna hade föreställt sig den.

37 Ta bort från ditt hjärta föreställningen att du kan skjuta upp din omvändelse till sista ögonblicket och lita på Guds barmhärtighet, och kom ihåg att det enda som din själ kommer att skörda i domens stund kommer att vara det som den har sått under hela sin existens på jorden. Dess skörd eller frukter kommer att vara den utveckling, de framsteg och den upphöjning som den har fått genom det liv som den anförtrotts.

38 Hur annorlunda är inte den andliga verkligheten jämfört med allt som människorna har föreställt sig! Min rättvisa är inte heller så som ni tror, inte heller är gudomlig bestraffning det som ni kallar det, inte heller är himlen så som ni tror, inte heller uppnås den så lätt och snabbt som ni tror, precis som andlig försoning inte är så som ni säger, inte heller är frestelsen en andlig varelse.

39 Du måste studera de gudomliga uppenbarelser som jag har gett dig hela tiden, du måste förstå det bildspråk som talas till dig, du måste sensibilisera dina andliga sinnen på detta sätt så att du känner igen vad som är Guds ord och vad som är människornas ord, så att du upptäcker innebörden av mina läror.

40 Det är endast ur en andlig synvinkel som ni kan finna den korrekta och sanningsenliga tolkningen av mitt ord — både det som jag sände er genom profeterna och det som jag testamenterade till er genom Jesus, eller detta ord som jag ger er genom förmedling av den tredje tidens språkrör.

41 När mänskligheten väl har funnit den sanna innebörden av lagen, lärorna, profetiorna och uppenbarelserna, kommer den att ha upptäckt det vackraste och mest djupgående i förhållande till sin existens.

42 Då kommer människor att känna sann rättvisa och deras hjärtan kommer att skymta den sanna himlen; då kommer ni också att veta vad försoning, rening och gottgörelse är.

43 Idag är ni fortfarande täckta av okunnighetens slöja som ni inte vågat riva sönder i er jordiska materialism och er religiösa fanatism full av falska rädslor och fördomar. När ditt liv drabbas av en prövning och du inte kan hitta en tydlig orsak till den, ropar du därför: "Vad har jag gjort för att bli straffad så här?" utan att veta att min rättvisa ibland väntar i århundraden — och till och med årtusenden. Men min rättvisa kommer alltid, och även om den verkar komma för sent eller olägligt är det säkert att den alltid visar sig på ett klokt sätt.

44 Min andliga undervisning har olika syften eller uppgifter: en är att trösta själen i dess exil och få den att förstå att den Gud som skapade den väntar på den för evigt i sitt fredsrrike. En annan är att låta den

veta hur många gåvor och förmågor den har till sitt förfogande för att uppnå sin frälsning och sin upphöjning eller fulländning.

45 Detta ord ger ett budskap om förändligande som öppnar människornas ögon så att de ansikte mot ansikte kan skåda den verklighet som de tror att de bara finner i det de ser, i det de rör vid eller i det de bevisar med sin mänskliga vetenskap, utan att inse att de på så sätt kallar det flyktiga för "verklighet" och missbedömer och förnekar det eviga, där den sanna verkligheten existerar.

46 Låt detta budskap gå från nation till nation, från hus till hus, och lämna sina frön av ljus, tröst och fred, så att människorna kan stanna upp några ögonblick och ge sin ande en nödvändig vila, så att den kan reflektera och komma ihåg att varje ögonblick kan vara det ögonblick då den återvänder till den andliga världen, och att det är av dess gärningar och dess utsäde i världen som den frukt som den kommer att skörda när den anländer till det andliga livet beror.

47 Idag finner jag dig sorgsen, deprimerad och utan hopp, och du berättar för mig i din bön att livet sedan länge har dragit sig undan från dig. Mästaren berättar för er att de tider som ni lever i är de tider som profeterna i de första tiderna tillkännagav och som senare bekräftades av "det gudomliga ordet" för hans folk. Men även om det är sant att du tömmer en mycket bitter bägare, vet du att din smärta inte är värdelös om du vet hur du ska bära den med kärlek och tålmod.

Det var nödvändigt att människorna skulle nå den punkt där smärtan skulle genomborra och hemsöka alla fibrer i deras väsen, så att de skulle vakna upp ur den djupa sömn som deras själ lever i och börja ett liv i självbestämmande där de skulle erbjuda sin skapare den hyllning och det erkännande som de är skyldiga honom.

48 Under lång tid nu har jag fördömt deras viljelöshet och visat dem att det är dags för eftertanke och goda åtgärder för att de inte ska fortsätta att lida och hamna i kaos. Jag ville undvika deras fall genom att ge dem råd och varna dem, men de har varit döva för mina ord. Men jag kommer att fortsätta att kalla denna så älskade mänsklighet och uppmana dem att reformera sig och vara hederliga i alla sina handlingar, tills jag har gjort dem till värdiga lärjungar av mina läror.

49 Jag har återvänt till er, som jag lovade er, för att trösta er och ge er hopp i era svårigheter. Men inte bara det, utan även att upplysa dig så att du kan ta stora steg på den andliga vägen. Jag har gett er de instruktioner ni behöver just i dessa stunder av förvirring som ni ivrigt har väntat på för att läka era sår och uppleva den frälsande vägen.

50 Jag har förberett allting så att du kan utföra ett stort arbete och komma till mig i slutet av det lugnt, nöjt och i fred med mig och dina medmänniskor. I det ögonblicket av gemenskap med min Ande kommer jag inte att kräva någon tribut av er, era förtjänster kommer därför inte att vara för mig utan för er själva, och det ni erbjuder mig kommer jag att återge er som välsignelser och förmåner utan slut och med ränta.

51 Inse hur mycket jag älskar dig. Om du vill ha fler bevis på din Faders kärlek, be så ska jag ge dig dem, för min kärlek är outtömlig. Om du vill pröva mitt tålmod, min overseende, gör det också. Men efter att ni har tagit emot det, efter att ni har erkänt det, gör mot era medmänniskor vad jag har gjort mot er.

52 Förlåt lika ofta som du blir kränkt. Tänk inte ens på hur många gånger du måste förlåta. Ditt öde är så högt att du inte får fastna i dessa fotsteg på vägen, för mycket stora uppgifter väntar dig längre fram. Din själ bör alltid vara redo för kärlek, förståelse och godhet så att du kan stiga upp till högre nivåer. Precis som många av era bröder och systrar i det förflutna skrev vackra sidor i Andens eviga bok med sina verk, bör ni fortsätta denna historia i deras efterföljd, som ett exempel och till glädje för de nya generationer som kommer till jorden.

53 Var stark, för ni går igenom en tid av prövningar. Varje varelse — från spädbarnet som knappt har öppnat ögonen för världens ljus till den gamle mannen som är böjd av årens tyngd — genomgår en prövning, en reparationsprocess. Men jag ger dig min styrka, mitt inflytande, så att du kan gå igenom dessa prövningar med tro och sinnesfrid, vilket gör dig osårbar mot smärta.

54 Världsbilderna kommer att kollidera och den enes och den andres tro och övertygelse kommer att sättas på prov. Men de som byggt sitt arbete på kvicksand kommer att få se det rasa eftersom grunden inte var stadig.

Vid denna tidpunkt måste de starka stödja de svaga. De som inte har vetat hur man ber eller hur man tränger in i sanningen i mina läror kommer att gråta över sin okunnighet, sitt behov och sin brist på

förtjänst. Många av dem är dock oskyldiga eftersom de inte har haft någon sann mänsklig vägledare, och herdar som får kommer att gråta på grund av deras osäkerhet och förvirring.

55 Ni, människor, som av mig är ämnade att utöva ert inflytande på denna värld, ska vakta och be för dess fred och frälsning. Ni ska breda ut era vingar för att täcka mänskligheten i dessa timmar av fara och rädsla.

56 Därför har jag lärt er böner från ande till ande och har tagit bort alla symboler och kännetecken för min gudomlighet. Ni har byggt ett tempel inom er själva, och därifrån älskar och förhärligar ni mig.

Jag har lärt dig respekt för dina medmänniskors tro och har tränat dig som en vaktpost som lever vaksamt för att försvara tron hos dem som blir svaga i den strid som redan närmar sig.

När ni sedan har slutfört ert uppdrag kommer ni att kunna säga till mig med tillfredsställelse: "Vår Fader, vi kämpar med ett svärd som inte sårar, med kärlek och välvilja. Vi talar det gudomliga ordet, vi uppmanar människor att be till dig. Vi ger tröst åt dem som lider och omvänder dem som brutit mot lagen till det goda. Vi lyfter upp män och kvinnor som i sin okunnighet var vilsna och väcker deras tro och tillit till dig, och sedan dess älskar de oss och följer oss." Och jag kommer att ta emot er som soldater för min sak och ge er den belöning ni förtjänar.

57 Mitt arbete kommer att spridas över hela jorden. Den "första" kommer att få sällskap av andra och sedan av andra, för det står skrivet att människan kommer att höja sig över sitt nuvarande tillstånd i sin längtan efter andlig fulländning.

58 Hur mycket måste ni inte kämpa för att förbereda jorden så att jag kan få mitt fredsrike att komma ner till mänskligheten!

59 Be och reflektera över mina ord och du kommer att upptäcka att de innehåller ett hav av kärlek. Jag har talat till er genom människans begränsade intellekt, och detta kan inte ens med all förberedelse uttrycka den mening, det förnuft, som min undervisning innehåller. Genomträng den med din själ så att du kan förstå med större klarhet än med hjärtat eller ditt begränsade intellekt som människa. Eftersom mitt arbete under den andra eran har verkat stort för er, kommer ni också att se min ankomst vid denna tidpunkt som ett bevis på er Faders oändliga kärlek.

60 Ju mer ni fulländar er själva, desto närmare kommer ni målet. Du vet inte om du bara är ett steg från din frälsning eller om du har en lång väg kvar att gå. Jag säger bara till er att ni villigt och lydigt ska låta er ledas av detta ord, som är min gudomliga Andes röst. Akta dig för att bryta mot lagen, för att göra samma misstag upprepade gånger. Lyssna på denna uppmaning, som är en begäran om korrigerings — en begäran som er Fader riktar till er, för jag vill inte se er leva förgäves på jorden och sedan gråta över er olydnad.

61 Arbeta oavbrutet för din utveckling, och du kommer att se att de prövningar som du lider i dag och vars innebörd du inte har förstått är till ditt bästa och kommer att fylla din varelse med frid och glädje. De är kloka prövningar som jag skickar er för att rena och stålsätta er själ i strid, precis som jag har arbetat med så många varelser som ni älskar och beundrar idag, vars själsstyrka och bevisade dygd ni känner igen. De är era bröder och systrar som har passerat denna värld och lämnat ett spår av renhet och helighet. Jag vill att ni förenar er med dem och följer dem. För ert öde är detsamma, ni är alla stora i mina ögon, ni är alla värdiga, och jag vill se er bo i den värld av fred som de bor i.

Min frid vare med er!

## Instruktion 323

1 Jag kommer för att ge min undervisning till din själ, för att ge den näring och stärka den med min kärlek.

2 Älskade barn, ni är mina små barn, mina små barn som vandrar på jorden och uthärdar bitterhet och lidande. Välsignade är de av er som lämnar syndens väg så att er själ kan komma närmare mig.

3 Fadern lär dig hur du tar emot och hur du ber. Ty sannerligen säger jag er: Om ni renar er från synden, får ni min förlåtelse och blir stärkta.

4 Jag vill rena dig från alla fläckar så att du kan ta emot barmhärtighet från din Fader. Men förlora aldrig denna barmhärtighet, för den kommer från min gudomliga ande och är det arv som du måste bära med dig på din resa. Jag är Mästaren och jag ger er återigen min undervisning så att ni kan bära den i era hjärtan och föra den vidare på samma sätt som jag har gett den till er.

5 Samvetet är som en spegel i vilken din själ ser sig själv. Jag säger till er: Nu är det inte längre dags för er att se er själva i behov av denna spegel, för jag har gett er mitt ljus, mitt upphöjda ord, så att ni i morgon inte saknar något, så att ni kan lyda min lag och fortsätta att vara ett föredöme för människorna, som mina apostlar i den andra eran gjorde.

6 Det är inte röstbäraren som du får denna instruktion av, för han är syndig precis som du. Jag har dragit honom från sina vägar och förberett honom för att ge er mitt ord genom hans förmedling. Innebörden av denna undervisning är mitt eget sinne.

7 Redan i den andra epoken sade jag till er: "Älska varandra", för den som älskar sin nästa älskar mig.

8 Jag gör ingen skillnad på ras, färg eller klass. Jag talar till alla lika så att ni kan ha en gemensam vilja, så att ni kan ta emot era medmänniskor som kommer från olika nationer med ett leende och med öppna armar. Om ni praktiserar denna kärlek kommer det i morgon inte att finnas några fler krig, döden kommer inte längre att ta mänskligheten i besittning. Skyll inte på mig för era krig, o mänsklighet.

9 Förvirra er inte, bygg inte ett nytt Babels torn, så att de som kommer till er kan finna er alla lika förberedda. Den icke-troende måste få bevis för att erkänna Faderns mirakel så att hans själ kan känna sin Gud på grund av mitt ord.

10 Bevisen bör vara kärlek, för då måste kristallklart vatten komma ur även den hårdaste klippan.

11 Stig upp till mig och jag ska befria dig från alla sjukdomar, för jag är den allra bästa läkaren. Jag kommer att lämna allt det som mänskligheten behöver andligt till dig, och när du väl är erkänd kommer alla läkare på jorden att ha erkänt mig i mitt andliga arbete, för det är min vilja.

12 Jag har lämnat dig bön som försvar. Därför säger jag till er: Vakta och be så att mänskligheten kan få frälsning genom dig, så att du i rätt tid kan föra fram det ord som du för närvarande tar emot.

13 Den tid ni lever i, som har en så stor andlig betydelse för alla människor, går förbi, obemärkt av mänskligheten. Men det kommer att komma en tid då det kommer att erkännas som ett budskap av stor betydelse — inte bara i livet för de människor som tog emot detta budskap, utan också i historien för alla jordens folk.

14 Tänk på den ära det innebär att höra mitt ord. Men vila inte på era lagrar, för samtidigt som ni känner glädje över att ha fått denna nåd, var medvetna om att ert ansvar gentemot nationerna, era medmänniskor, är mycket stort, eftersom ni måste ge dem vittnesbörd om allt det ni har fått i dessa tider.

15 Välsignade är de som håller mitt ord i sina hjärtan, för de kommer att älska sitt kors och med det på sina axlar knacka på sina medmänniskors dörrar och ge dem budskapet om ljus, fred och kärlek som jag har anförtrott detta folk i mitt ord.

16 Var och en av mina lektioner under detta år 1950 är en förberedelse så att ni inte faller några tårar när ögonblicket kommer då jag förklarar att min förkunnelse till er är avslutad, eftersom jag ger er allt så att ni inte saknar något. Gråt därför inte över att mitt ord inte finns, människor. Jag har redan sagt till er att mitt väsen kommer att bevaras i era hjärtan, och om ert minne skulle vara svagt kommer jag att inspirera några av mina barn att i böcker och album sammanföra de sidor och skrifter som de har skapat av mitt ord.

17 Stärk er i meditation och bön. Du är mänsklig och liten, och mitt avsked från min manifestation kommer att skaka om hela din varelse. Hur ska detta folk inte skakas den dagen, när människor över hela

jorden kommer att känna Honom på ett eller annat sätt, trots att de inte ens har en aning om Min närvaro i den tredje tidsåldern?

18 När väl ljuset har gryt i människornas sinnen kommer människorna att förstå att alla de händelser som inträffade vid slutet av år 1950 var ett vittnesbörd om att perioden för min manifestation var avslutad, precis som den här tidens gryning också förväntades av händelser som skakade hela jordens folk.

19 Jag förbereder er och varnar er inför den tid då världsåskådningarna är förvirrade, så att ni kan befria er från själens inre brottnings och tankarnas tortyr. För alla världsåskådningar, doktriner, teologier, filosofier och trosbekännelser i mänskligheten kommer att skakas och symboliserar därmed en storm, en sann andens storm, på vars upprörda vågor ni ska segla enligt min vilja och förbli på toppen tills stormen och mörkret är över. Jag ger dig inget bättre recept för att ta dig igenom denna prövning i ett stycke än bön och att följa mitt ord, genom vilket din tro ständigt kommer att stärkas.

20 Denna kamp mellan världsåskådningar, denna sammandrabbning av trosbekännelser och ideologier, denna kamp är absolut nödvändig för att alla svagheter och fel som har samlats i botten av varje sekt och varje institution ska komma upp till ytan. Först efter denna "storm" kommer en moralisk och andlig rening av folket att kunna påbörjas, för de kommer att se sanningen komma fram i ljuset, erkänna den, känna den inom sig själva och inte längre kunna livnära sig på skrymslen och låtsas.

21 Precis som varje människa frivilligt och helt själv utnyttjar solens vitala effekt på sin kropp, eftersom hon inser att det materiella livet bygger på dess ljus, värme och inflytande, så kommer de att utnyttja sanningens ljus för att bevara, stärka och upplysa sina själar.

22 Då kommer en kraft som människan aldrig tidigare har känt att bli effektiv, eftersom hennes liv mer och mer kommer att anpassa sig till de sanna principerna för livet, till de normer som min lag har fastställt.

23 Er uppgift, människor, är att föra ut mitt budskap om förändligande, som jag har gett er, över hela världen. Men jag vill att ni ska förstå att sättet att sprida detta ljus har två aspekter: den ena, helt andliga, genom tanken, genom bönen, genom att ni skapar en atmosfär av förändligande, och den andra, andliga och samtidigt mänskliga, genom ordet, genom fysisk närvaro, genom att förklara mitt ord för de svaga. Kom ihåg Jesu exempel.

24 Om du hade stor tro och större kunskap om böns kraft — hur många barmhärtighetsverk skulle du göra genom din tankeförmåga? Men du har inte gett den all den kraft den har, och därför inser du ofta inte vad du avvärjer i ett ögonblick av genuint upplevd och sann bön.

25 Inser ni inte att det är något högre som hindrar det mest omänskliga av era krig från att bryta ut i er värld? Inser ni inte att detta mirakel påverkas av bönerna från miljontals män, kvinnor och barn som med sin ande bekämpar de mörka krafterna och motsätter sig kriget? Fortsätt att be, fortsätt att vakta, men lägg i denna verksamhet all den tro som du är kapabel till.

26 Be, människor, och sprid över krig, smärta och elände era tankars fredsmantel, med vilken ni kommer att bilda en sköld under vars skydd era medmänniskor kommer att finna upplysning och tillflykt.

27 Eftersom världen för närvarande är så blind att den inte kan känna igen sanningens ljus och inte heller i sitt innersta hör min kallelse, ska ni be och vinna andlig mark. För för närvarande skulle ni inte bli hörda, eftersom alla nationer är upptagna med att förbereda, förstöra och försvara sig.

28 Människor måste bli ännu mer blinda när förtvivlan, hat, terror och smärta når sina gränser.

29 Detta skulle inte heller vara den rätta timmen för att ge mitt budskap, för ni skulle vara som roparna mitt i öknen, ingen skulle lyssna på er.

30 Glöm inte att människans hjärta är som en åkermark som ska odlas: Först måste den rensas genom att man tar bort stenar och drar bort det ogräs som täcker den. Sedan måste den göras bördig genom regn så att ett frö kan gro i den, och slutligen måste tiden komma för att så fröet innan jorden inte längre vill vänta och den gynnsamma tidsperioden har passerat.

31 På samma sätt pågår ett reningsarbete i denna mänsklighet där människan, utan att vara medveten om det, har gett sig själv lidandets bägare för att återfå sin renhet.

32 All smärta som han orsakar sig själv kommer att tjäna till att mjuka upp hans hjärta, så att han till slut kan kasta ut allt det dåliga som har grott inom honom från djupet av sitt väsen. När han sedan inte längre kan lida och inte kan uthärda mer ångest, kommer han att känna samvetets ljus komma till sitt hjärta, omvändelsens välbefinnande, livsblodet av ett nytt liv för hans själ.

33

34 Vad skulle det bli av denna mänsklighet om detta folk här, vid den tidpunkt då det längtar efter mitt budskap, inte hade förberett sig på att framstå för sina medmänniskor som budbärare eller "arbetare" av mitt ord?

35 Hur stort är inte ert ansvar, lärjungar — så stort att ni måste svara mig för varje minut som jag har anförtrott er att utföra ert uppdrag.

36 Jag har sagt till er att ni först ska be, det vill säga börja med att skaffa er en verklig kunskap om det uppdrag som ni ska utföra — att ni ska ställa in ert hjärta genom att utöva barmhärtighet — att ni undan för undan ska ömsa ert väsen genom att sträva efter att bekämpa er själviskhet, som är frukten av materialism. Då kommer förändligandet att komma in i dig mer och mer.

37 Var inte längre små barn, så att ni förstår att jag ber er om goda gärningar när jag säger att ni ska be, eftersom det är era ord eller tankar — eller inte — som verkligen talar till min Ande. Om en tanke, hur vacker den än är, inte känns, saknar den innehåll. Om ett ord eller en mening, hur vackert det än uttrycks, inte blir ett verk, har det inget liv, och ni vet redan att det som inte har något liv är som icke-existerande, och därför kan det inte tas emot av mig.

38 Ni vet nu: När jag säger till er: "Be" bör ni inte begränsa er till att samla era tankar i inre hängivenhet, utan också lämna denna helgedom igen och lämna ett löfte om kärlek till sant broderskap i var och en av era medmänniskor som det säkraste beviset på att ni lever genom att vakta och be för er nästa.

39 På så sätt kommer era brister att försvinna lite efter lite, ni kommer att bekämpa er splittring och uppnå den förberedelse som jag så ofta talar om i min undervisning.

40 Om detta folk, vid den tidpunkt då människorna i sina hjärtan längtar efter mitt nya budskap, inte har förberett sig genom praktisk handling, inte heller har renat sig i en kamp för kärlek mot hat, för barmhärtighet mot själviskhet och för fred mot oenighet, sjukdom och lidande, så låt dem inte förvänta sig att nå botten av hjärtan enbart genom ordet och övertyga dem om min sanning.

41 Samtidigt som jag ger dig mitt ord säger jag därför till dig att du ska praktisera det, för det är bara på det sättet som du kan förstå kärnan i min undervisning, dess innebörd och dess oändliga godhet.

42 Från 1866 till 1950 har 84 år gått, en hel epok av andliga uppenbarelser under vilken det gudomliga ljuset oavbrutet har lyst ner på varje själ och på allt "kött" — under vilken den andliga världen har uppenbarat sig för detta folk på ett sätt, och för hela mänskligheten på många sätt.

43 Nu närmar sig ögonblicket att ta farväl av er på det sätt som jag har valt för min proklamation vid denna tid. Men jag kommer att vänta på er förberedelse och förändligande för att återuppta min förkunnelse till mänskligheten, även om jag inte längre kommer att använda hjärnor för att överföra mina budskap, utan kommer att använda direkt förkunnelse från min Ande till er.

44 När jag genom en antik profet sade att tider skulle komma då min Ande skulle hällas ut över varje själ och över allt kött, och att människor skulle få visioner och profetiska drömmar, syftade jag just på den tid som närmar sig då de gåvor som varje själ besitter kommer att manifesteras, och då den kommer att söka den gudomliga sanningen och bevittna uppfyllandet av allt som har profeterats för er.

45 Frukta inte den dag då jag ska tala till er för sista gången, och frukta inte heller den tid av kontemplation då ni inte längre kommer att höra mina ord genom människoläppar. För i sanning säger jag er: Jag kommer att vara närvarande, jag kommer att höra er och inte överge er för ett ögonblick, jag kommer att uppmuntra er tro genom min kärlek, jag kommer att göra min närvaro kännbar för er i olika former, jag kommer att fylla era sammankomster med andlig essens och gudomlig inspiration genom att ge er tankar, verk och ord, jag kommer att vägleda era steg och rädda er från fall och snubblande.

46 Var inte rädda för den nya tiden, tvivla inte på min närvaro i anden, för jag kommer att låta er höra min röst, ta bort ert tvivel och säga till er: Åh ni småtrogna, ni måste se och röra vid för att kunna tro.

47 Om ni verkligen vill bli förändligade, om ni med rätta vill kalla er för mina lärjungar i denna tredje tidsålder, tänk då djupt på dessa högtidliga ögonblick, på dessa läror, som är bland de sista som ni kommer att få.

48 Jag vill att ni, som goda lärjungar, ska ta er Mästare som ett exempel på hans sanningsenlighet, så att ni under hela er vandring kan fullfölja ert uppdrag utan att någonsin avvika från den riktning som lagen och samvetet anger.

49 Sedan jag tillkännagav min ankomst till er för många århundraden sedan har jag uppfyllt mitt löfte. Sedan jag lovade — efter att jag hade tagit kontakt med er genom mina röstbärare — en tid av anpassning där jag oavbrutet skulle tala om det andliga riket, har jag gjort det. Men eftersom jag avslöjade för er det datum då jag skulle avsluta detta budskap, kommer jag att och måste hålla det. För i Min Vilja kan det inte ske någon som helst förändring, inte heller kan Mina gudomliga planer genomgå en förändring, inte heller finns det någon annan makt eller vilja som kan förändra livets och människornas öde.

50 Allt har förutsetts av mig från evighet, ingenting har undgått min visdom. Varje tid var bestämd från början och varje öde var förutbestämt. Även om människorna aldrig har fått sin vilja att harmonisera med min, har min vilja ändå fullbordats.

51 Jag har alltid gett er tid att förbereda er och gett er medel för att rädda er själva. Innan jag skickade min dom till er för att kräva att ni ska stå till svars i slutet av en tidsålder eller en tidsperiod, visade jag min kärlek till er genom att varna er, väcka er och uppmana er till omvändelse, korrigerande och godhet. Men när domens timme kom, stannade jag inte upp för att fråga er om ni redan hade omvänt er, om ni redan hade förberett er, eller om ni fortfarande framhärdade i ondska och olydnad. Min dom kom i den bestämda timmen, och den som visste hur han skulle bygga sin ark i tid blev räddad. Men den som hånade när domens timme tillkännagavs för honom, och som inte gjorde något för sin frälsning, måste gå under.

52 Fundera på vad jag säger till er så att ni kan veta att er vilja aldrig kan förändra min, även om det ibland kan verka så för er — att när domens timme har kommit ska jag söka upp er och besöka er för att ge var och en efter sina förtjänster. Redan innan dess talade jag till er full av kärlek och ljus så att ni skulle bygga den räddande arken i tid — den som skulle kunna rädda er från att gå under i den världsomspännande reningens översvämningar under de dagar då domen är som störst.

53 Om denna händelse ännu inte har tagit form hos nykomlingarna och eftersläntrarna ligger ansvaret för den hos de äldste, hos de "första", hos lärjungarna, så att de kan lära sina små bröder och systrar hur man lyder Faderns vilja och hur man uppfyller hans lag. Men jag säger er: Om de inte ger ett exempel på lydnad eller ett vittnesbörd om min sanning, kommer jag säkert att ge dem ytterligare ett bevis på min rättvisa och på hur min vilja uppfylls över allting.

54 Du undrar innerst inne varför jag förebrår din själ så hårt. Men jag säger er: Om jag, när jag skapade dig, hade förnekat dig en av mina egenskaper skulle du ha anledning att klaga eller bli förvånad över mina förebråelser. Men eftersom jag vet att jag har placerat något av var och en av mina förmågor, dygder och egenskaper i din varelse, och jag har också gett dig uppenbarelser om min lag, om ditt öde och om livet, och jag har gett dig den tid som krävs för att du ska kunna förstå, utveckla och utveckla dig, så måste du betrakta det som rättvist att jag kommer ner till dig för att döma dina gärningar och den användning du har gjort av mina gåvor.

55 Jag säger er återigen att om jag hade förnekat er en enda av mina egenskaper skulle jag inte ha rätt att förebrå er för de misstag som ni begår i era liv.

56 På så sätt kommer du att kunna förstå att det inte finns och aldrig har funnits någon människa utan en själ som har besjälats den, och att det aldrig har funnits en människosjäl utan ande.

57 Vilken större ära finns det för människan än att veta att en ljusvarelse besjälats henne, en invånare i det andliga riket, en sändebud eller budbärare från en högre värld? Och å andra sidan — vilken större lycka finns det för själen än att veta att den för evigt har Andens strålande fyr, som är det gudomliga ljuset som lyser upp dess väg?

Men eftersom ni har slösat bort tiden och bara ägnat er åt jordiska ting och dagligen har avlägsnat er alltmer från tankar om det andliga livet — eftersom till och med era religiösa samfund lider av bristande förändligande, har ni en trött, sjuk och melankolisk mänsklighet som, när den hör rösten från sin Fader, som kommer att döma den och ställa den till svars, slås av kravet på att få stå till svars och frågar sig själv: Varför en sådan stränghet mot detta svaga, lilla, sjuka och okunniga folk?

Men den är inte medveten om att den inte har rätt när den på detta sätt reagerar på sin mästaress röst. För den är varken svag, eftersom den bär inom sig den styrka som Gud gav den, eller liten, eftersom den i sin själ och kroppsbildning ligger den visdom och fullkomlighet med vilken jag skapade den, eller okunnig, eftersom den med hjälp av anden är fullkomligt medveten om vad den gör, vad den borde göra och vad den borde avstå från att göra.



Om den däremot känner sig sjuk beror det på att dess bristande harmoni, både med det andliga och med det jordiska, har avlägsnat den från de ursprungliga livskällorna, såsom den andliga gemenskapen med mig och kontakten med dess moder, naturen.

58 Jag uppmanar er att tänka djupt på mitt ord och jag måste säga er: Om någon — efter att ha hört mig — fortsätter att betrakta mina förebräelser och mina domar som orättfärdiga, beror det bara på att han inte kunde förstå innebörden av mitt ord, och jag måste då förlåta hans förhårdade hjärta och sinne.

59 Ni har prövats under lång tid, älskade människor, för det är nödvändigt för er att rena er själva så att ni kan bli värdiga att bli mina

Ord till dina medmänniskor — idag, när nationerna är i så stort behov av ett fredsbudskap.

60 Jag sänder inte budbärare till dem som är döda för nådens liv, för de skulle inte ha något att ge. Jag kommer inte att anförtro detta uppdrag åt dem som inte har renat sina hjärtan från själviskhet.

61 Budbäraren av *Mitt Ord* måste vara en av *Mina* lärjungar, vars blotta närvaro får Min frid att kännas i hjärtan. Han måste ha förmågan att trösta sina medmänniskor även i livets svåraste stunder, och hans ord måste alltid utstråla ett ljus som skingrar allt mörker i själen eller intellektet.

62 Jag fann dessa människor "döda" och väckte dem till liv med ljuset från mitt ord. Varför skulle inte mina lärjungar kunna göra detsamma mot sina medmänniskor, eftersom det är vad jag har lärt dem?

63 När jag talar om "de döda" menar jag de som har dött i fråga om tron, det goda och sanningen, och jag kan säga er att det fanns en "död" i var och en av er när ni kom till min manifestation.

64 När mitt ord rörde vid ditt hjärtas gravsten fick det själen som länge varit begravd under ditt livs materialism att darra.

65 Okända känslor, begravda kärlekskänslor och själens glädjeämnen fick dig att uppleva mitt ord. Ivrigt kom ni till den gudomliga strålen som Röstbäraren utropade för att njuta av den essens som ni kände komma ner till era hjärtan från oändligheten.

66 Detta har varit stunder av sann frid för er, när ni, förflyttade till en värld full av ljus och fulländning, har glömt era jordiska öden.

67 Då överväldigades ditt hjärta av känslor av tacksamhet, för just när du inte förväntade dig något annat än smärta från livet, slogs mysteriets slöja sönder och en stråle av gudomligt ljus föll över din själ som ett budskap av kärlek, sanning och tröst.

68 I ditt mörka, smärtsamma och monotona liv skedde det oväntade miraklet med min återkomst genom en andlig och samtidigt begriplig proklamation.

69 Från och med den dagen har du fått ett nytt liv framför dina ögon. Skuggorna av tvivel och osäkerhet försvann och ljuset tändes i ditt hjärta.

70 Detta är den nya gryning som jag så ofta talar om i mitt ord, detta är den nya dag som ni har vaknat upp till.

71 Du har nu hopp, du känner dig trygg och du vet nu vad du behöver göra för att leva på den här vägen.

72 Ädla intentioner, goda intentioner, vackra intentioner föddes i ditt hjärta.

73 Stigen breder ut sig framför dina ögon, full av ljus, och inbjuder dig att vandra den oavbrutet, att visa dig dess skönhet och att avslöja nya lärdomar för dig vid varje vändning.

74 Vem av er önskar inte detta fantastiska uppvaknande för hela mänskligheten? Vem av er vill ha denna skatt bara för sig själv? Ingen. Jag ser i varje hjärta en önskan om en världsomspännande uppståndelse, en önskan om fred och ljus hos alla människor. I sanning, säger jag er, kommer denna önskan, som växer dagligen i ert hjärta, att vara den styrka som kommer att leda er i morgon att kämpa för att förverkliga det ideal som mitt ord har fått gro i er själ.

75 Jag kommer att ge mitt folk medel för att föra ut mitt budskap till alla nationer. Jag kommer att se till att den hittar människor av god vilja längs vägen som hjälper den att bära mina tillkännagivanden till jordens ände.

Min frid vare med er!

## Instruktion 324

Min frid vare med er!

1 Jag har kommit ner till ditt hjärta, som jag har funnit redo att ta emot mig. Vem av er har sökt mig och inte funnit mig?

2 Ni vandrar i en öken just nu, men ni har min närvaro i denna röst som uppmuntrar er oavbrutet i de otaliga provningarna på vägen. Ni har fått näring av Andens bröd medan många människor bor i öknar där de varken har hittat vatten, mat eller en vägvisare.

3 Jag kommer ner till alla och har inte gynnat någon ras. Min Ande kommer ner till alla människor, men endast de som är beredda tar emot mig och fräschar upp sig i min närvaro.

4 Jag välsignar "Israels folk" som har öppnat sina hjärtans dörrar för att ge mig skydd — de som har öppnat sina ögon för ljuset och upptäckt all sanning och härlighet i detta verk. Ty de skall bli frälsta, och genom dem skall de kommande generationerna bli frälsta.

Ni, det utvalda folket, som alltid har lyssnat till mig, kom idag en gång till, böj er inför mig och säg till mig: "Fader, styr våra steg, uppvigla vår tro ännu mer, låt oss inte falla i frestelse."

Du berättar för mig i din bön att du har stora vedermödor, att du har tömt en bägare av lidande, att dina fötter har krossats av törnen på vägen. Men Mästaren svarar dig: Ha tålmod i provningarna, drick din lidandets bägare med överlåtelse och invänta morgondagen medan du är engagerad i min undervisning.

5 Ni har blivit förvarnade, ni visste vad dessa tider skulle föra med sig eftersom jag meddelade er det. Du är inte blind, du vandrar på en väg full av ljus. Det är andra som snubblar, faller och gråter: det är de okunniga som inte vet vart de är på väg, som lever ett torftigt och meningslöst liv.

Men ni, människor, som vet att ni har alla andens gåvor, att ni har min närvaro i mitt ord och har tagit emot mig dag efter dag i min undervisning, ni är den starka som visar mig sin kampanda — en anda som har besegrat motgångar, som har gått över de stora hindren och brutit igenom de stora barriärerna i sin längtan efter mig, efter fulländning. För du måste vara den förste, den starke bland människorna, som talar sanning och vittnar om vad han har upplevt.

6 När den stora slutliga provningen närmar sig ska ni tala till era medmänniskor. Era ord måste bryta den tystnad som mänskligheten kommer att hamna i, störd för en kort tid av det stora besöket. Det kommer att vara "Israels" röst som reser sig upp, talar till världen och tillkännager vad jag har lovat den: Frid för människor av god vilja, frälsning för troende människor, auktoritet och styrka för alla som höjer sig till ett rent ideal.

För att uppmuntra er kommer jag att lägga mina ord på era läppar och mina inspirationer i era hjärtan, så att ni kan leda denna mänsklighet på ett säkert sätt.

Du har förberetts i stor utsträckning. I var och en av mina läror har jag inför era ögon öppnat en oändlig väg full av ideal och förändligande.

7 Era sinnen och ännu mer era själar har blivit uppfriskade när ni har njutit av detta ords glädjeämnen och har bevarat det i era hjärtan för att studera det senare. Redan nu närmar sig en tid av stora studier för "Israels folk", då ni måste reflektera över de ord som jag har berättat för er, över de läror som jag har gett er som ett testamente för er och för hela mänskligheten.

8 Var beredda, människor, för från alla hjärtan kommer det att komma många idéer som kommer att utmana era tankar, och ni kommer inte att finna något andligt släktskap bland människor. Det är dags för den annonserade striden. Medan vissa kommer att försvara min sanning och sprida min undervisning, kommer andra att vilja förstöra den, vilja riva ner sten efter sten av detta verk som jag har byggt upp i Israels folks hjärta.

9 De kommer att resa sig med fanatism och okunnighet, eftersom var och en kommer att ha förstått det i enlighet med sin förmåga att förstå. Men jag, Ljuset, kommer att komma ner till er för att vägleda er. Jag, Rättfärdigheten, kommer att lysa sanningen i hjärtat på dem som har hört mig med förberedda själar.

10 Israels folk: I denna stora strid ska ni bara bära kärlekens, fredens och rättvisans vapen. Vad skulle det bli av dig om du tog upp det tveeggade svärd som sårar och dödar? Framför allt ska du låta mitt ljus lysa och föra mitt ord till hjärtan. Ni ska beväpna er med tålmod, försiktighet och kärlek och minnas dessa läror som jag gav er mitt i denna fred. Trots att jag har sett samhällen som kämpar i stora stormar, i

stor förvirring, har mitt ord varit som en fyr i detta hav som har varit upprört av världsbilder, idéer och olika tolkningar.

Var och en av er bör vara en sanningens budbärare, alla bör ta mig som exempel, alla bör ni minnas den kärlek med vilken jag undervisade var och en av mina lärjungar — det tålmod med vilket jag tränade var och en av mina första elever — den förlåtelse som jag beviljade alla när de begick misstag och gav efter för frestelser.

11 Så du, Israel, som ska förbli min lärjunge, som ska vittna om denna Mästare, måste ta mig som exempel. Då kommer ögonblicket för prövning, för din möjlighet, då kommer du också att känna dig själv, då kommer du att känna din själs storhet. Men om du inte är förberedd kommer du att beklaga din svaghet.

Jag, som Mästare, har lärt er, har gett er oändliga instruktioner, och när detta år 1950 går mot sitt slut — ett nådens år, det sista under vilket jag talar i denna form — kommer ni att vara förberedda, och allt som ni inte borde ha hört genom röstbäraren kommer ni att få genom intuition i er själ.

12 På detta sätt kommer du att förstå stora läror. Den väg som jag har utstakat för dig är oändlig. Du kommer aldrig att kunna säga att du har nått slutet, att du inte har något mer att lära dig eller studera, att du har förstått allt. Nej, människor, en kort tid kommer inte att räcka för att ni ska förstå min undervisning, ni måste studera under hela denna resa på jorden, och efteråt, i det bortomliggande, kommer er själ att gå vidare till de andliga regionerna i längtan efter min Andes väsen och visdom, och ni kommer fortfarande att upptäcka andra horisonter, era ideal kommer att växa, och då kommer ni att förstå att er Fader är oändlig i sitt ljus och i sin kärlek till sina barn.

13 Idag är ni inte längre barnlärjungar, inte längre små barn i detta verk, ni har vandrat långt i fullgörandet av ert uppdrag. Jag har talat till er och berättat att "Israels folk" bodde på jorden för att ta emot mig. Därför finns det många epoker under vilka din själ har hört mig.

14 Du har redan gått igenom flera livsstadier, du har utvecklats. Du har erfarenheten och frukterna som du har skördat tidigare. Du har redan levt genom stora prövningar, därför kan din själ inte låta sig förföras av falska ljus. Ni känner till "smaken" av mitt ord, ni har öppnat era ögon och känner till det renaste andliga ljuset. Ni har läst i min visdoms stora bok och kan inte förvirras av de ofullkomliga vetenskaperna.

15 Jag har gett er kunskap om det sanna ljuset och den sanna vetenskapen som finns i mig. Jag har gjort er stora enligt själen, eftersom jag vill att ni ska söka mig mer med den än med intellektet, så att ni i sanning kan vara spirituella. Redan nu närmar sig tiden för stora möjligheter för Israels folk. Om ni i dag har känt er som fångar, med ett begränsat handlingsutrymme för att tillämpa min undervisning, så är nu den stund nära då jag kommer att öppna vägarna för var och en av er, och där kommer ni att tillämpa min undervisning, och när ni tillämpar den kommer ni att upptäcka storheten i vart och ett av mina ord.

16 Endast på detta sätt kommer ni att kunna förstå mig, på detta sätt kommer ni att tolka mitt ord korrekt och inte bilda teorier och idéer i ert sinne som förvirrar er och inte leder er till förståelsen av min undervisning.

Ni måste praktisera kärlek, fred och barmhärtighet för att bli ett med er Fader, då kan ni känna er själva som jag har förberett er — fulla av gåvor och nåd. Jag har berättat för er att jag har skapat er till min avbild och likhet, att var och en av er kan göra stora gärningar på det sätt som ska vittna om mig, som ska göra er lika mig, och i kraft av att ni är kapabla kan ni utföra dem.

17 Är du redan redo? Har ni redan förberett er för att ta mig som exempel? I sanning säger jag er att ni inte saknar något för detta, ni har redan nått själens mognad, och från och med nu kan ni bli aktiva och erbjuda mig de första frukterna av ert uppdrags fullbordan, medan en stor del av mänskligheten fortsätter att sova i väntan på den knuff eller den skakning som kommer att väcka dem.

18 Du ser och ber, håll din tro vid liv. Du ber för alla dem som känner sig arvlösa och som har avvikit från den andliga vägen, och denna bön omger människor och räddar dem, förlöser dem. Tiden kommer när de hjärtan som du har sått kärlek i och som du ännu inte känner, eftersom du har bett både för dem du känner och för dem du inte känner, kommer att komma till din väg, eller så kommer du till dem på din väg och upptäcker dem, och då kommer ni att bli ett med varandra, då kommer din själ att känna igen det frö som den har sått.

19 Provinserna väntar på er, jag har talat mycket med er om det, men ni har sett det som något avlägset eftersom ni inte såg det hända omedelbart. Men det ögonblick kommer när ni kommer att sprida

er, och då kommer ni att ta med er detta frö som ett rikligt frö för att sprida det på mänsklighetens fält. Där kommer du att inse dina framsteg, där kommer du att börja föra ditt ideal framåt, där kommer du att bli stor genom dina handlingar av kärlek och uppoffringar för mänskligheten.

20 Det är nödvändigt att ni går igenom dessa prövningar så att ni kan förstå min undervisning. Var och en av er måste bli en apostel och jag kommer att upplysa och välsigna er från det bortomliggande.

21 Du har samma gåvor som de hade på den tiden. Ja, Israels folk, för ni var mina lärjungar på den tiden, liksom de tolv och alla som hörde mig under den andra epoken. I er har jag placerat min säd, min visdom har omslutit era själar. Men om du under en kort tid inte har känt dig fylld av den, beror det på att du ännu inte har reflekterat och studerat.

22 Jag ger dig nu en tid av fred, en tid av distans från ditt jordiska liv, så att du kan studera och sedan börja ditt uppdrag förberett. När denna tid kommer, låt den inte passera obemärkt, ägna inte den tid som jag nu ger dig åt det världsliga livet. Jag ska ge dig vad du behöver för din försörjning och allt du behöver för din själ.

23 Jag har kommit för människans själs skull, för att rädda den från det mörker i vilket den har levt. Kroppen är sekundär, det jordiska livet, även om det är viktigt för människan, är också sekundärt. Det räcker med ett bröd för att få näring, en filt för att täcka kroppen och skydda den från vädrets makter, även ett enkelt klädesplagg, och det räcker. Men den själ som har en lång väg att gå, som måste nå mig med stora förtjänster för att få de stora löftena, har ännu inte fått sin chans hos dig, är fortfarande fastkedjad, ropar fortfarande ständigt på frälsning och befrielse. Hon stiger upp i ditt inre och skakar ditt hårda hjärta. Men det är hon som ska styra "köttet" och inte detta som ska styra själen.

24 Det fysiska skalet är bara ett klädesplagg, ett verktyg som jag har gett dig på jorden för att du ska kunna leva på det under en tid. Jag kommer att be själen att redogöra för sin kropp när du har tagit av dig detta klädesplagg.

Men den materialism som ni lever i är en fängelsehåla där ni har förtryckt er själ. Jag kommer nu att öppna dess dörrar, jag kommer att ge er frihet så att ni kan leva mycket nära mig och älska denna mänsklighet med alla krafter i ert väsen.

25 Jag vill att Israels folk ska vara som en öm mor som tar emot denna försvarslösa mänsklighet, att ert sköte ska vara varmt, att era ögon ska vara fulla av kärlek och medkänsla för denna mänsklighet. Jag anförtror dem till dig så att du kan tänka på dem som en lillasyster, eller — om du vill — som en dotter.

Jag kommer att lämna er som representanter för mig, och på samma sätt som jag älskar, välsignar och omfamnar mänskligheten ska ni göra det. De hungrar efter kärlek, exempel och ljus. Jag kommer att säga till mänskligheten: Sök upp "Israels folk", i dem kommer ni att finna mitt substitut och mina mirakel, över dem kommer jag att utgjuta min undervisning och mina förmåner!

26 Hur stor är inte er uppgift, kära människor, ni har ännu inte förstått den! Men oro dig inte. Om du tror på mig kommer du att kunna höja dig till dess fullbordan och du måste ta den hedersvärda platsen gentemot mänskligheten.

Förbered er nu när ni fortfarande har tid att reflektera och meditera — nu när ni ännu inte står och predikar inför de stora skarorna och fortfarande kan korrigera felen själva. Träng in i ditt inre för att känna igen vad det innehåller av gott och ont och för att främja de dygder du kan upptäcka, som jag har präglat in i din själ sedan början, sedan du skapades. Men det som du bör upptäcka av det dåliga — alla de brister som bör finnas i dig, bör du förvandla till fulländningar.

27 Jorden är en försoningens och prövningens dal för anden. Men den måste segra genom den styrka och kraft som jag har gett den, för den är en del av mig själv, den är min egen essens, mitt eget liv. Ni är mina varelser, som jag. Vilka hinder kommer du därför att stöta på på din väg som du inte har kunnat övervinna på vägen mot förändligande och uppåtgående utveckling?

28 Människor: Det räcker att ni ber dagligen och tränar er i att studera Mina läror för att bereda er en väg genom era egna ansträngningar, att klara alla prövningar, att vänta med tålmod när ni måste vänta och att ta emot allting så som det är Min vilja. Jag har inte lovat dig en blommig väg, jag har inte sagt att du kommer att bli lycklig och njuta av perfekt lycka på denna jord. Jag har lärt er att ni kommer att utsättas för prövningar och att ni kommer att gå igenom en försoningsväg, där ni ska gottgöra era tidigare överträdelser, precis som ni måste skaffa er meriter för att kunna stiga upp.

29 Detta är vad jag har sagt till er, människor. Var därför hängivna i trångmål och uthärda ditt liv med glädje. Hoppas att det som du inte fick vid mörkrets inbrott, kommer du att få vid gryningen. Ty var och en som litar på mig får det, och var och en som ber blir stark. Därför vägleder denna Mästare alltid er lärjungar till bön, till studier av andliga läror, till studier av mänskligt liv, så att ni alltid kan vara kloka och rättvisa, så att ni kan vara rättvisa i alla era beslut, så att ni kan vittna om att ni är mina apostlar, och så att ni kan känna er fulla av frid på grund av den rättvisa som ni har visat i era handlingar.

30 Det är så jag förbereder er, Israels folk, det är så jag har förenat er i denna gemenskap. De av er som har kommit under de sista timmarna av Mitt Ord har jag undervisat och lyft upp dem för att förena er alla i en tanke, i samma studie, så att ni nykomlingar kan nå en lika hög utvecklingsnivå som de som länge har hört Mig.

31 Jag ser er alla trampa på samma stege och ge näring åt höga ideal, alltid sätta själen först, be och förvänta er allt från mig. Jag välsignar dig och säger till dig: Detta förväntar jag mig också av mänskligheten.

När kommer hon att omvända sig? När kommer hon att ha kastat av sig sin orena mantel? När kommer hon att ha avstått från sin materialism för att söka efter den andliga klädseln?

Detta stora arbete kommer inte att utföras av er. Jag, som arbetar outtröttligt, kommer att omvända mänskligheten under den tid som krävs för det. Den kommer att utvecklas, den kommer att ta stora steg på ett ögonblick, eftersom jag förbereder de provningar och omständigheter som måste föra den till förändligande.

Ni ska fullgöra ert uppdrag under den nuvarande perioden, men jag kommer att arbeta och fullgöra mitt uppdrag i alla tider.

32 Ni har lärt känna mitt ord, ni har insett att det kommer från mig, men ibland längtar ni också efter moderskärlekens värme och ömhet. Men Mästaren frågar er: Har ni inte också känt igen Moderns ömhet och kärlek i detta Mästarens ord?

Jag har sagt er att jag är en enda Mästare, en enda Ande, och i mig finns alla sorters kärlek. Om du har en önskan om Maria, sök henne i mitt eget ord — i detta ord här, som ständigt välsignar och smeker dig.

33 Ja, Israels folk, i mig talar Fadern och Modern, i mig talar all slags kärlek. I detta mitt ord, som jag alltid har talat, kommer du att finna — om du känner igen mig — allt du längtar efter. Det kommer inte att finnas någon tomhet i ditt hjärta, i mig kommer du att finna Fadern, Vännen, Brodern, Mästaren, men också Modern. Jag är den perfekta kärleken, den största kärleken. Var glada, människor, och tacka mig för att jag har uppmärksammat er på dessa lärdomar.

34 Jag fyller din väg med välsignelser varje morgon av nåd. Vem av er som frågar mig med rädsla eller med längtan har inte blivit hörd? Jag ser allt och vet allt. Jag talar till er från det bortomliggande.

Du tillhör dem som kommer till mig, som flyger upp för att finna mig i andens regioner. Jag har inte kommit till jorden vid denna tid, jag stiger ner andligt och kontaktar er genom den universella strålen, och därifrån ser och hör jag allt, jag talar till er och välsignar er, och på denna nådesmorgon säger jag till er: förvärva meriter, för ni närmar er redan mitten av detta år. Om du har använt den på rätt sätt, bli välsignad. Men jag som mästare råder dig: Utnyttja varje dag och varje ögonblick så att du kan memorera mitt ord och bevara det i ditt hjärta för alltid.

Denna atmosfär, denna fred, detta ljus, denna glädje och denna kärlek ska fortsätta, ni ska fortsätta att andas den efter detta år i era sammankomster och utanför dem, jag ska ge er den. Varhelst ni samlas kommer ni att ha min närvaro, varhelst ni anropar mig kommer jag att vara med er.

35 Så, människor, inse att den gudomlige Mästaren manifesterar sig just nu mitt i en atmosfär av fred, förståelse och förändligande. Jag har förenat era sinnen och ni har byggt ett andligt tempel dit jag kommer ner. Där avslöjar jag mig själv och gör mig känd. Där kommer ni att känna igen mig efter detta år, för på detta sätt kommer jag att fortsätta att manifesteras mitt i freden och förändligheten. Din själ ska eliminera osämja och skapa en atmosfär av harmoni, av enighet i trosuppfattningar.

36 När tiden är inne kommer ni att skingra er utan att bilda grupper och utan att lämna förvirring eller dåliga exempel.

37 Du bör tala från ditt hjärta och din själ full av frid, så kommer all rättvisa och sanning som jag vill göra känd i världen att rymmas i en av dina meningar. Se därför till att bevara din frid, din andliga energi

och din tro väl, så att du alltid kan vara sanningens röst, den röst som profeterar, den röst som tystar den onde och som väcker själen genom andens röst.

38 Detta skall ni vara, folk, mitt i den störda mänskligheten, för detta har jag förberett er. Var och en av er kommer att fullgöra sitt uppdrag i en folkmassa, men ni kommer alla att vara andligt förenade, även om ni fysiskt är långt ifrån varandra. Och ni ska utbyta med varandra, antingen på ett andligt sätt eller genom brev. På så sätt kan du gradvis utveckla mitt arbete, och på så sätt kan du föra det närmare världen. Därför har jag vid denna tid väckt idealet i er att utveckla andliga gåvor genom sanning och rättvisa, så att ni alltid kan vara rättfärdiga och andliga.

39 Jag lämnar er förenade som en familj där det inte ska finnas några gräl. Ni ska alla betrakta er som bröder och systrar, alla på samma utvecklingsnivå, med samma vilja att fullgöra sitt uppdrag och med ett högt ideal. Ni kommer alla att få välsignelser från min Ande, uppmuntran och det ni behöver för er kamp.

Jag stärker dig i denna morgon av nåd. Memorera var och en av mina läror, de innehåller stort ljus, även om de är korta.

40 Var välsignad. Jag väntar alltid på dem som vill stiga upp andligt — de som söker bortom vad deras ögon kan skåda — de som upptäcker det Eviga Livet med sin andes ögon i det bortomliggande.

41 Jag gör er bekanta med era andliga gåvor och låter kallelsen gå ut till er. Men var och en av er måste nå mig genom sina förtjänster.

42 På denna nådens morgon, genom bönerna från Israels folk som samlats i olika samhällen inom och utanför detta land, välsignar jag hela mänskligheten och ger dem min fred och barmhärtighet.

43 Därför förbereder jag er nu för svåra tider. Era ord måste bryta den tystnad som nu kommer att falla över mänskligheten, krossad av de många katastroferna, förvirrad av den mångfald av världsåskådningar som kommer att uppstå bland de andliga ledarna för olika trosriktningar.

Under den tid av ångest, som ni inte vet hur länge den kommer att pågå, kommer en röst att höras i varje själ och säga: "Frid för människor av god vilja." Då kommer de att bli frälsta som känner tro i sina hjärtan och som håller sin lampa brinnande. De kommer att känna en stor kraft inom sig.

44 Nu närmar sig tiden för studier för detta folk, då de ska tänka på mina ord och bud, och ni ska vara förberedda för denna strid. Era tankar kommer att krocka, era slutsatser kommer att skilja sig åt. Men över alla dina idéer kommer mitt ljus att lysa, och jag kommer att använda mig av dem som med en sund själ ger sig ut för att genomföra mina planer.

45 Jag ger er endast kärlekens, vishetens och tålmodets vapen i denna kamp. Men när ni utför detta uppdrag kommer ni att minnas med vemod de timmar av fred, den härliga atmosfären där jag instruerade er och förberedde er för kommande tider. Men i detta hav av olika världsåskådningar, idéer och sätt att se på saker och ting kommer ni att kämpa för att bevara er frid och er värdighet som mina lärjungar.

46 Det räcker inte med att förstå mina läror och deras innebörd för att uppnå frälsning. Det är nödvändigt att följa deras instruktioner så att du blir ett med mig och att din själ blir alltmer mogen och fast i sina övertygelser.

47 Jag har inte lovat dig en blomstrande väg i den här världen, men trots dess svårigheter kan du leva ditt liv med glädje, hoppas med tillförsikt på framtiden och vara rättvis och rättfärdig i alla dina handlingar. Arbeta och fullgör din uppgift under denna tidsperiod och jag kommer att arbeta hela tiden.

48 Behåll din andlighet så att du alltid är den röst som talar sanning, som tystar den onde och som uppfyller sin uppgift att vägleda och instruera medmänniskor.

Kalla kärleksfullt på er himmelska moder i alla era sammankomster. Men Mästaren säger till dig: Hennes och min ande är ett. Har ni inte känt igen hennes ömhet och hennes nåd i mina ord? I denna undervisning talar Fadern och er Moder i en perfekt gudomlig förening.

49 Hur ofta har jag inte kommit på människor som frågar sig själva om det inte finns något sätt att kontakta Gud, och ofta har de med en suck utropat: "Åh, om jag bara kunde ställa en fråga till Herren och få svaret!" Men efteråt resignerar de eftersom de tror att detta är omöjligt, och de fortsätter att söka min barmhärtighet genom yttre former av dyrkan och materiella offer, trots att de i djupet av sitt väsen inte kan förstå hur en Fader som alltid har sagt att han älskar sina skapade varelser så mycket, inte låter sig besvara dem när de ber och åkallar honom.

50 Ack, ni omyndiga som har fallit offer för det jordiska livet!

Människor, om ni bara visste att detta behov av att kommunicera med mig är den törst som jag känner i min ande! Om ni bara visste att inte bara den gemenskap som ni längtar efter har beviljats er, utan att all Min undervisning som uppenbarats för er i alla tider är till för att leda er till gemenskap mellan andevärlden! Men sedan ni levde i materialiserat tillstånd har ni velat höra min röst som svar på de ord som era läppar uttalar, och detta kan och får inte ske. För då skulle det inte längre vara en andlig dialog, utan en dialog där er Herre skulle sänka sig själv till nivån för er materialism.

51 Därför måste det sätt som jag har valt i denna tid när jag manifesterar mig genom dessa röstbärare vara kort, eftersom det inte är den perfekta formen av uppenbarelse, men — när den väl är över — kommer förberedelsetiden då många människor kommer att börja sin utveckling mot en dialog av ande till ande.

52 Jag har aldrig varit långt ifrån er, som ni ibland har trott, och jag har aldrig varit likgiltig inför era lidanden eller döv för era rop. Detta är vad som har hänt: Ni brydde er inte om att förädla era högre sinnen och förväntade er att uppfatta mig med köttets sinnen. Men jag säger er att den tid då jag gav detta till människor var för länge sedan.

53 Om du hade ansträngt dig lite för att utveckla några av dina andliga förmågor, såsom inre upphöjning genom andlig kontemplation, bön, spådomar, profetiska drömmar eller andliga visioner — jag försäkrar dig att du genom var och en av dessa skulle komma i kontakt med mig och därför få svar på dina frågor och gudomlig inspiration i dina tankar.

54 Jag är alltid redo att tala till dig, jag väntar alltid på din upphöjdhed och andliga beredskap för att behaga dig och förbereda lyckan för dig att göra mig känd för din ande. För detta är det bara nödvändigt att ni med största uppriktighet gör er redo att uppnå denna nåd.

55 Jag tar emot er och ger er mina förmåner, oavsett i vilken form ni ber om min barmhärtighet. Men om du också får det du har bett om från mig, kommer din själ aldrig att uppleva lyckan av att ha gjort sig värdig det goda.

56 Jag måste säga er att den dag ni vet hur ni ska nå den andliga nivån med era önskemål kommer er lycka att få min nåd att bli ojämförligt mycket större. För den som vet hur man ber, vet naturligtvis också hur man tar emot.

Jag berättar detta för er eftersom vissa får det de önskar av mig, fastän de inte visste hur de skulle be om det. Vilket värde kan de då tillskriva det som de inte ens visste hur de skulle tigga eller be om? De hör till dem som inte vet hur man tar emot, som inte kunde förstå den kärlek med vilken Fadern beviljade deras begäran.

Men min plikt som far är att hjälpa barnen i deras kamp för livet, att skydda dem, att stå vid deras sida och att trösta dem. Därför kan min barmhärtighet aldrig sluta att flöda ut över mina barn.

57 Denna Fader som älskar dig så mycket kan inte se dig sjunka ner i andlig okunnighet, vilket är mörker, fattigdom och elände. Därför väcker jag ert samvete, som är som en Mästare som uppstår ur er själva och alltid söker efter medel för att bli hörd och kännbar, för att uttrycka sig i ord och läror som korrigerar era misstag och höjer er till höjderna av ljus, kunskap, ande och själens storhet.

58 Föreana i ditt sinne och din ande Mina uppenbarelser som Gud, som förkunnar Lagen för dig; Mina uppenbarelser som Fader, som avslöjar Min oändliga kärlek för dig; och Mina läror som Mästare, som avslöjar Min visdom för dig, då kommer du att få *en* essens från allt detta, *en* Gudomlig avsikt: att du ska komma till Mig på det andliga ljusets väg — något mer än en proklamation till dig. Jag vill leda dig in i mitt eget rike där jag alltid är närvarande för dig, för evigt inom dig.

59 Gör först och främst en ansträngning för att andliggöra er själva så att era dolda gåvor gradvis kan vakna upp och ni kan komma närmare och närmare, steg för steg, först till dialogen mellan ande och ande och sedan till den fullkomliga världen.

Min frid vare med er!

## Instruktion 325

1 Välsignade är de som gråter av kärlek, för det är ett bevis på att deras sinne och hjärta lever i harmoni.

2 Det är stunderna av självrannsakan, den lämpliga timmen för att förstå och känna min kärlek, ögonblicket då ditt hjärta öppnar sig — nästan utan att du märker det — som en blomma och den söta källan av tårar sprutar fram ur dina ögon.

3 Dessa tårar talar mer än alla ord och säger mer än alla tankar. I dem finns uppriktighet, ödmjukhet, kärlek, tacksamhet, ånger och löften.

4 När du hör mig tala så här känner du dig förstörd och älskad av mig. Ja, mina små barn, jag ser er alla och hör er alla, jag känner era namn, jag känner till alla era behov, jag hör era klagomål och era böner, och jag tar emot alla era böner och offergåvor.

5 Ja, ni är mina barn eftersom ni har kommit fram ur min Ande. Hur kunde jag inte känna och älska dig?

6 Om smärta och lidande ibland kvarstår trots era böner är det inte för att jag inte har hört er — inte heller för att jag inte vill uppmuntra er, utan för att jag vill pröva er för att ge er den ena lektionen efter den andra, för det är min plikt som Fader att korrigera er, att besöka er och att fullända er på den väg som är livet.

7 Välsignade är de som välsignar mig på skapelsens altare och som vet hur de ödmjukt ska acceptera konsekvenserna av sina överträdelser utan att tillskriva dem gudomliga bestraffningar.

8 Välsignade är de som vet hur man lyder min vilja och accepterar sina provningar med ödmjukhet. De kommer alla att älska mig.

9 Ni kommer för att ta er tillflykt till mig eftersom det som händer i er värld fyller er med rädsla. Ni har märkt att all rättvisa, all kärlek och all sanning har lämnat människornas hjärtan. Ni har frågat er själva: "Vem ska jag ta min tillflykt till? Vem ska jag be om hjälp och vem ska jag hoppas på?" Och sedan kom du ihåg mig.

10 Ni stackars folk på jorden — vissa förslavade, andra förtryckta och resten utnyttjade av sina egna ledare och representanter!

11 Ditt hjärta älskar inte längre dem som styr dig på jorden eftersom din tillit har blivit besviken. Du tror inte längre på dina domares rättvisa eller storsinnet, du tror inte längre på löften, ord eller leende ansikten. Ni har sett hur hyckleriet tar tag i hjärtan och upprättar sitt rike av lögn, falsarier och bedrägeri på jorden.

12 Stackars människor, ni som bär på era axlar ett arbete som en outhärdlig börda — ett arbete som inte längre är den välsignade lag genom vilken människan fick allt som var nödvändigt för hennes försörjning, utan som har förvandlats till en desperat och fruktansvärd kamp för överlevnad. Och vad får man för att offra sin styrka och sina liv? En obetydlig brödbit, en bägare full av bitterhet.

13 I sanning säger jag er att detta inte är den näring som jag placerade på jorden för er glädje och bevarande, utan det är bröd av oenighet, fåfänga och omänskliga känslor — kort sagt, beviset på bristen eller frånvaron av andlig mognad hos dem som styr ert mänskliga liv.

14 Jag ser att ni tar brödet från varandra, att de som strävar efter makt inte kan tåla att andra äger något eftersom de vill ha allt för sig själva, att de starka tar de svagas bröd och att de svaga måste nöja sig med att se de mäktiga äta och njuta.

15 Nu frågar jag dig: Vad är mänsklighetens moraliska framsteg? Var utvecklas deras ädlaste känslor?

16 Sannerligen säger jag er att under den epok då människan levde i grottor och täckte sig med skinn, tog hon också mat från varandras munnar, den starkaste tog också den största delen, de svagas slit var också till gagn för dem som underkuvade dem med våld, män, stammar och folk dödade också varandra.

17 Vad är då skillnaden mellan dagens och dåtidens mänsklighet?

18 Ja, jag vet redan att ni kommer att berätta för mig att ni har gjort stora framsteg — jag vet att ni kommer att hänvisa mig till er civilisation och er vetenskap. Men då kommer jag att säga er att allt detta bara är en hycklerimask bakom vilken ni döljer era sanna känslor och era fortfarande primitiva instinkter, eftersom ni inte har gjort den minsta ansträngning för att utveckla er själ, för att uppfylla min lag.



19 Jag säger inte att du inte ska söka vetenskapligt — nej, tvärtom: Sök, forska, öka och öka kunskapen och intelligensen i det materiella livet, men var barmhärtiga mot varandra, respektera era grannars heliga rättigheter, förstå att det inte finns någon lag som ger människan rätt att förfoga över sina medmänniskors liv — kort sagt, män, gör något, att tillämpa mitt högsta bud "älska varandra" i era liv, så att ni kan komma ur den moraliska och andliga stagnation som ni har hamnat i, och så att ert ljus kan tränga igenom, uppriktighet kan lysa och sanningsenlighet kan komma in i era liv när den slöja av lögn som täckte ert ansikte faller bort. Då kan du med rätta säga att du har gjort framsteg.

20 Bli andligt stark genom att följa mina läror så att dina ord i framtiden alltid bekräftas av verkliga gärningar av barmhärtighet, visdom och broderskap.

21 Jag vet att du innerst inne i ditt hjärta undrar om du, om du inte längre hör mitt ord, kommer att ha den nödvändiga inspirationen och styrkan för att ta dig upp i striden och inte ge upp i den.

22 Du undrar om du inte kommer att förlora den kraft eller utrustning som du får när du hör mitt ord.

23 Jag ser dig som nyckfull och osäker när du tänker på den dag då jag talar till dig för sista gången. För ni förstår att då kommer timmen att ha kommit då ni börjar förvandla er själva från lärjungar till mästare, och ni känner att ni inte kan leva utan Mitt Ord.

24 Jag berättar allt detta för att om jag visste att det utan dessa manifestationer måste vara omöjligt för er att existera i er andliga kamp, skulle jag inte dra tillbaka mitt ord. Men jag vet att det är nödvändigt att avsluta mitt budskap så att ni snart inte längre tänker som lärjungar eller elever, utan börjar tänka som mästare.

25 Förstå att ni inte ska tillbringa era liv med att gå till dessa samlingsplatser för att söka andlig lycka eller tröst. Ni måste förstå att det ögonblick måste komma då er ande måste lära ut allt som den har fått från mig för att främja era medmänniskor.

26 I sanning säger jag er att det är nödvändigt för er spiritualisering att jag slutar manifesteras mig i denna form. När mitt budskap är färdigt kommer ni att sträva efter att fullända er bön och er hänryckning för att känna min osynliga gudomliga närvaro, och ni kommer också att sträva efter att förädla era sinnen och förmågor.

27 Men var vaksamma, för män och kvinnor kommer att dyka upp i era led som kommer att förneka att jag har satt stopp för min manifestation. De kommer att lägga fram många argument och säga att den gudomliga vibrationen är evig och att det därför är omöjligt att jag inte längre gör mig känd genom den mänskliga intellektuella förmågan. Men redan i dag säger jag er att precis som det är säkert att Min Ande vibrerar för evigt i människorna, är det också sant att det sätt på vilket Jag gör Mig själv känd genom dessa röstbärare inte kommer att vara för evigt, eftersom det inte är det mest fulländade, eftersom Jag nu förbereder er för en dialog från ande till ande.

28 Denna manifestation bland er får inte pågå längre, så att ni inte gör den till en tradition, en vana eller en ritual. Du bör inte heller lyssna på dem som säger att dialogen mellan andar och andar är förbehållen generationer i en mycket avlägsen framtid. Nej, lärjungar. Det är sant att ni kommer att nå *perfekt* andlig gemenskap först efter en stor utveckling, men detta kommer att ske genom att praktisera min undervisning, som alltid kommer att nå en högre nivå.

29 Be direkt till mig, utan mellanhänder, utan ord, symboler, riter eller bilder. Detta kommer att bli början på dialogen mellan andevärlden, för det är då som din inre och högre varelse stiger upp i längtan efter mig. Din andliga röst har då kallat på mig och min gudomliga röst svarar dig. Hur tar din varelse emot min Andes budskap: genom intuitionens och inspirationens gåvor, det vill säga på ett subtilt och andligt sätt.

30 Är inte denna typ av kommunikation mer fullkomlig och andlig än den som ni har genom era röstbärare? Därför säger jag er också att er andliga dialog kommer att ha sin grad av fulländning i enlighet med er förberedelse, precis som det hände med röstbärarna och med de många som hjälpte dem i deras förberedelser.

31 Öva dig mer och mer i den mentala bönen, så att du redan nu kan förvissa dig om dess godhet och sanning. Vänta vid att söka inspiration och utveckla er intuition genom denna typ av bön. Då kommer du att uppleva en ljusström i ditt sinne som kämpar för att omvandla sig själv till mänskliga uttryck och ord, till ädla känslor och goda gärningar.

32 När du har utvecklat bönen på detta sätt, vilket är början på dialogen från ande till ande, kommer du inte längre att ha behov av röstbärare för att förmedla ett gudomligt budskap till dig. För i stället för att utse en annan person som förbereder sig för att ta emot och sända detta ljus, kommer det att vara var och en av er som förbereder sig för att ta emot från sin Fader direkt och enligt de förtjänster han har förvärvat gentemot honom.

33 Lärjungar, det är jag som vid denna tidpunkt har avslöjat för er alla de förmågor som ni har, så att ni kan utveckla dem mer och mer under den andliga världens ledning, och på så sätt — när era bröder, de andliga rådgivarna, manifesterar sig — skulle ni redan vara beredda att fullgöra ert uppdrag väl.

34 Nu när ni tar emot min sista undervisning, eftersom ni befinner er i år 1950 och eftersom andevärlden kommer att ge er sina sista manifestationer, kommer ni att kunna inse att detta folk här inte har utnyttjat denna tid av förberedelser och utveckling.

35 Hur många av mina utvalda har inte ens tagit det första steget till förberedelse! Vad kommer de att göra när de inte längre har möjlighet att höra sin Mästare och sina andliga bröder som de har haft under en så lång tid?

36 Många kommer att gråta över den förlorade tiden och säga till sig själva: "Varför uppskattade vi inte alla de välsignade stunder som Fadern gav sitt folk? Vad kunde ha varit bättre än att ha börjat utveckla våra gåvor under Mästarens undervisning och under den andliga världens råd och övervakning?" Men nu är det för sent, för människans vilja kommer inte att kunna ändra den dag och den timme som min vilja har fastställt för slutet av denna period av manifestationer. Då börjar en ny period och med den ett nytt sätt att utveckla dina andliga gåvor på ett enklare, högre och mer andligt sätt.

37 För dem som har försökt att göra det bästa av denna tid kommer det att finnas ett lugn i deras hjärtan och en frid i deras själar. Men de som har väntat till de sista morgonandakterna för att vakna upp ur sin djupa sömn kommer med tårar i ögonen att se mitt ords sol, som har upplyst denna tid, gå ner utan att ha använt sitt ljus för att börja så ett frö av förändligande.

38 Minnet av dessa dagar kommer att vara glädjande för vissa, medan det kommer att vara plågsamt för andra. De senare kommer att få sitt samvete väckt till verklighet och de kommer att inse vilka konsekvenser mitt nya ord har för världen. Detta kommer att få kärleken till studiet av mitt verk att vakna i deras hjärtan och steg för steg kommer de att återfå den förlorade tiden genom sina böner och sin meditation över det skrivna ordet.

39 Sannerligen säger jag er att i alla de som har en mycket djup bur och en mycket stor önskan om förändligande, kommer min hjälp att visa sig fullt ut och snart kommer de att kunna vara bland de mest avancerade.

40 Tiden kommer när alla som har hört mig under denna tid kommer att känna ett behov av att vittna om mina ord, för världen kommer att visa sig som ett enormt fält som törstar efter vatten och utsäde. Fundera då: Vad har du redan i ditt hjärta att erbjuda dina medmänniskor? Hur kommer ni att vittna om min sanning och visa hur stort mitt verk är?

41 När timmen kommer för att människor ska förhöra er, för att kräva bevis och vittnesmål från er om vad ni har sett och hört från mig, kommer alla att ge vad de har, och därför säger jag er redan nu att det är bättre om ni är förberedda, så att provningens timme inte överraskar någon. Se, om era medmänniskor skulle finna er sovande skulle ni vakna upp huvudlösa, förskräckta, och i era ord skulle det finnas felaktigheter och osanningar eftersom ni inte hade förberett er i tid, och övermod skulle få er att begå många misstag.

42 Nej, älskade människor, jag vill inte att behovet av ljus ska överraska er som är nedsänkta i mörker, och därför talar jag till er med full klarhet så att ni kan undvika fall i framtiden.

43 Var alltid medveten om att vilken tid som helst kan vara gynnsam för själens utveckling och självreflektion.

44 Gjorde inte alla dessa "arbetare" som arbetade med mig det mitt i sina livskvaler och olyckor? Men jag instruerade dem att dra sig tillbaka från allt som omgav dem för att helt och hållet ägna sig åt sitt uppdrag i det andliga arbetets ögonblick, vare sig det sker i andevärlden eller i den jordiska kroppen.

45 Ta emot dessa läror från mig och glöm inte bort dem, och ta emot det exempel som era bröder ger er, så att ni kan uppmuntras av det.

46 Om ni väntar på fredstider för att kunna börja fullfölja ert uppdrag, har ni fel, för dessa fredstider kommer att komma just genom mitt folks arbete, kamp, ansträngning och till och med uppoffring.

47 Vad skulle det tjäna till att så på ett fält som redan bär frukt? Jag har kallat er "arbetare" eftersom er uppgift är att så. Men det är just det frö som jag har anförtrott dig som kommer att ge dig den frid du längtar efter, vilket innebär att du måste så det först för att kunna skörda det.

48 Även om ni tycker att ni är mycket obetydliga, säger jag er i sanning att ni kommer att vara mycket användbara för mänskligheten — andligt användbara. För detta är det nödvändigt att ni förbereder er redan nu.

49 Senare kommer ni inte att behöva bära den andliga helarens gåva, eller den som bär rösten till andra nationer, för då kommer tiden för min förkunnelse redan att vara över, men ni kommer att bära vidare den skatt av inspiration och visdom som jag har gett er i mitt ord.

50 För ert arbete är det nödvändigt att ni förblir förenade i mitt arbete och på så sätt bildar en sann andlig familj. Men ni vet alla redan att det inte kommer att bli några fler manifestationer i denna form efter slutet av år 1950.

Som en uppmuntran och tröst försäkrar jag er dock att min Ande alltid kommer att vara med er och att ni kommer att känna min närvaro ännu djupare i ert väsen.

51 Jag kommer att manifesteras för er i era tankar, glädja mig åt era sammankomster, göra mig kännbar i era hjärtan och andar och utgjuta mig själv i barmhärtighet på många olika sätt, belöna och uppmuntra er tro och spiritualisering.

52 Den som uppfyller min vilja på detta sätt kommer att vara ett troget vittne till mitt ord, och hans iver och lydnad att följa mina instruktioner kommer att vara den fasta grund på vilken han bygger sitt andliga tempel. Dessa kommer att bli mina lärjungar som sprider min undervisning över hela jorden. Men om det skulle finnas några som efter 1950 insisterar på att jag fortsätter att tillkännage mig själv i denna form, då kommer de att bedra och deras vittnesbörd kommer att vara falskt. För ingen av mina lärjungar är omedveten om den tillkännagivna och fastställda dagen för min sista manifestation.

53 Jag har gett dessa människor tillräckligt med tid för att ackumulera andligt ljus, vilket är visdom och utbredning av alla själens förmågor, så att de kan förbli en mästare i världen när jag lämnar dem.

54 Skapa redan nu en andlig förbindelse med mänsklighetens andra folk så att ni undan för undan kan bereda vägen för dem som måste bli budbärare av mitt ord. Genom bön kommer ni att kunna upprätta den andliga förbindelse som jag ger er.

55 Om ni följer det råd som jag just har gett er i min undervisning i dag, tänk då inte på om de medmänniskor som ni bad för, när ni bad för ett visst folk eller en viss nation, kände det eller inte märkte att någon tänkte på dem och bad för dem. Du bör inte heller förvänta dig att de svarar på samma sätt. Kom ihåg att den dag då människor kommunicerar med hjälp av tankar kommer de redan att ha tagit ett stort steg mot en tidsålder av dialog mellan andar, men knappast nu när ni precis har börjat sträcka ut de osynliga trådarna av broderskap, kärlek, förståelse och andligt närmande.

56 Allt kommer att uppfyllas i sin tid, eftersom allt som har profeterats alltid har haft en djup anledning, även om människor har tvivlat på det när meddelandet har uppenbarats för dem långt innan det har uppfyllts.

57 Ni ser redan hur majoriteten av de tidigare profetierna har blivit sanna. Lita på att det som jag har meddelat och lovat er nu också kommer att bli verklighet. Sanningen kommer att segra, min vilja kommer att uppfyllas, ljuset kommer att lysa.

58 Inse hur en osynlig kraft dagligen visar sig i din värld. Känn närvaron av domens tid bland människorna, se hur allt för närvarande förbereder sig för den slutliga striden där alla mänskliga passioner som kämpar mot godhet och sanning kommer att besestras och förstöras för att ge plats åt nya känslor och nya ideal.

59 Min rättvisas sickel kommer att slå ner era åkrar, och jag förklarar för er i sanning och ande att allt som inte har djupa rötter av godhet kommer att klippas ner, och att allt som är överflödigt kommer att elimineras.

60 Den tid då ondskan hindrar det goda från att utvecklas kommer att passera, och även om denna kamp alltid kommer att finnas så länge en själ bor i ett människokött, kommer det goda att segra och bli dominerande.

61 Tjäna meriter för att kunna tillhöra den värld av ljus som jag meddelar er. Lämna ett frö nu som kommer att bära god frukt i morgon. Tro inte att det inte längre är du som kommer att kunna skörda och njuta av frukterna. Fördriv all själviskhet ur era hjärtan och kom ihåg att det är era barn av blod eller era bröder och systrar av ande som kommer att skörda skörden av sina äldre bröder och systrar, som de kommer att kalla pionjärer och välsigna i sina böner.

62 Folk talar om förflutna tider, om forntiden, om långa århundraden och oändliga tidsåldrar, men jag ser att du fortfarande är liten. Jag ser att du har mognat väldigt lite i din själ. I mina ögon är er värld fortfarande i sin linda, även om det verkar som om ni har nått mognad.

63 Nej, mänskligheten, så länge det inte är själen som ger prov på mognad, utveckling, fulländning och framsteg på livets olika områden, kommer ni oundvikligen att presentera mig mänskliga verk som är stora bara till utseendet, men som, på grund av bristen på kärlek, saknar moraliskt innehåll och inte håller i längden.

64 Tror ni att jag skulle kunna ta emot den frukt ni erbjuder mig om jag skulle ställa er till svars i dessa ögonblick? Nej, mänskligheten, ingen kan erbjuda mig en frukt som är värdig mig — något som skulle vara ett bevis på kärlek mellan människor, på deras harmoni, på deras tro på mig, på deras liv som upphöjts genom att praktisera det goda.

65 Jag kommer inte att acceptera vissa och inte acceptera andra, jag kommer att vänta tills ni erbjuder mig frukten av er harmoni. Detta kommer att bli din gottgörelse på jorden.

66 Säger du mig att du älskar mig? Du påstår att du älskar sanning och rättvisa? Jag säger er att om ni alla älskade sanning och rättvisa skulle ni inte leva som ni gör — åtskilda av sociala klasser, trosbekännelser, raser och seder.

67 Om ni älskade sanningen och rättvisan skulle ni älska varandra, ni skulle sträva efter att förstöra barriärerna, förkorta avstånden och undanröja skillnaderna.

68 Har du gjort detta? Ni vet mycket väl att så inte är fallet, utan ni har snarare arbetat för att upprätthålla dessa skillnader, att det finns starka och svaga, rika och fattiga, mäktiga och eländiga, utbildade och okunniga, och jag hittar detta dåliga frö överallt.

69 Vill du att jag ska ta emot dig på detta sätt — besudlad av avundsjuka, av fåfänga och låga passioner?

70 Hur lite förstod ni inte innebörden av att jag kom till världen på den tiden när jag uppenbarade mig bland er som människa för att förklara för er att hela lagens innehåll består av två högsta bud: kärlek till Gud och kärlek mellan medmänniskor. För detta är livets väsen och det gudomliga band som förenar Guds familj!

71 Inser du hur fel du lever när du tror att du är på höjden av din makt och kunskap? Om du ännu inte är övertygad om vad jag har sagt till dig, så svara mig: Är allt du skapar med din vetenskap till för att göra din nästa lycklig, för att lösa deras problem och för deras välbefinnande? Du kommer inte att kunna svara mig "ja", för då skulle du ljuga, och du kommer inte heller att kunna säga till mig att du måste förstöra ogräset så att en bättre värld kan uppstå. Min lag har aldrig gett människan rätt att förfoga över sina medmänniskors liv.

72 Är det kärleken som inspirerar din vetenskap i dessa ögonblick? Är inte allt det ni förbereder just nu till för att tillfredsställa hatet och maktbegäret? Underkasta det då ditt samvete, och du kommer att se hur det säger dig att de flesta av människornas gärningar vid denna tid inte är bevis på andliga framsteg, utan förnekandet av allt det som jag lärde dig vid den tiden med mitt ord och mitt liv.

73 Jag är er Fader och det är nödvändigt att jag talar till er på detta sätt. Jag kan inte lura dig, och jag vill inte heller att du ska leva som en bedragare. Jag skickar detta meddelande till dig och låter det nå alla. Men om ni inte skulle tro på det, eftersom Ordet är enkelt och dess röstbärare obetydliga, kommer fakta, prövningar och händelser att överraska er, och då kommer ni att förstå att detta budskap har varit sant, men att ni inte ville höra det eller acceptera det i tid. Liksom på Noas tid kommer människorna att håna profetiorerna, och först när de känner att vattenfloden redan begraver deras kroppar kommer de att börja tro och omvända sig.

74 Min barmhärtighet ville alltid stoppa dig i din oförsiktighet, men du ville aldrig lyssna på mig. Sodom och Gomorra blev också varnade för att känna rädsla och omvändelse för att undvika sin undergång. Men de ville inte lyssna till min röst och gick under.

75 Jag uppmanade också Jerusalem att be och återgå till den sanna gudstjänsten. Men hans otroende och köttsligt sinnade hjärta förkastade Min faderliga förmaning och var tvungen att övertygas om sanningen genom det som hände. Hur bittra var inte dessa dagar för Jerusalem!

76 Inser du nu sanningen att du fortfarande är densamma? För ni har inte velat lämna er andliga barndom för att växa och klättra uppåt på visdomens väg som finns i mitt ord.

77 Jag sänder er alla detta budskap, som kommer att tjäna folk och nationer som en profetia för uppvaknande och vaksamhet. Välsignad är du om du tror på dess innehåll. Tänk på dess innebörd, men vakta och be för den. För om du gör det kommer ett inre ljus att vägleda dig och en högre makt kommer att skydda dig tills du blir räddad.

78 Idag är ni vittnen till det faktum att jag helar de "psykiskt sjuka" med sanningens helande balsam, från vilken all visdom kommer.

79 Det som fortfarande saknas är att du förenar all den kunskap du har förvärvat om det mänskliga livet med kunskapen om det andliga livet. Så länge ni inte är säkra på ert ursprung, ert öde och ert slutmål kommer ni inte att känna igen er själva och ni kommer inte heller att veta vem ni är.

80 I den mänskliga världen vet man vilken dag man föddes, och man vet också att när någon inte längre lever måste man begrava liket. Men vem vet i vilket ögonblick din ande själ sprang ur mitt livmoderliv, hur den föddes, hur den inkarnerar och hur den återvänder till det livmoderliv som den sprang ur? Något, men väldigt lite, har människorna förstått utan att kunna upptäcka hela sanningen, eftersom människan aldrig kommer att kunna tränga in i livets hemlighet på egen hand.

81 Det är jag, er Mästare, som återigen närmar mig folket i en tid av andlig oro, frågor och missnöje inför det som har förblivit höljt i mystik.

82 Jag avslöjar sanningen och lugnar människors andliga oro. Jag svarar på deras frågor och tar bort den oro de känner inför sin oförmåga att hitta sanningen. Jag närmar mig också för att tala om för dem att mycket av det som de ser höljt i mystik har varit något som de inte har kunnat klargöra på grund av bristande förberedelser och renhet, men som jag har tillåtit för att de ska få veta dess väsen.

83 Eftersom jag lovade världen att komma tillbaka för att upplysa mysterierna med mitt ljus och för att ta bort det mänskliga intellektets förmörkelse, är nu den lämpliga tiden för min återkomst, då min Ande öppnar Visdomens bok på nytt, så att människorna i den kan finna allt det som de har rätt att veta och som de har fått genom mig.

84 Alla dessa människor har frågat mig varför jag har valt den andliga formen vid denna tid för att göra mig känd för människorna, med tanke på att det är en alltför upphöjd och svår form för dem att förstå och känna.

85 Jag vet att dagens människor berättar detta för mig eftersom de vet att jag i det förflutna inkarnerade mig själv, gjorde mig mänsklig, synlig och berörbar. Men detta folk har inte tänkt på att innan jag kom in i världen som människa hade jag redan gjort mig känd för människor andligt, och de hade hört mig och trott på mig, men aldrig bett mig komma ner till världen för att se mig.

86 Jag tog mänsklig gestalt eftersom det var absolut nödvändigt att ge ett perfekt och levande exempel på vad uppfyllelse är i den gudomliga lagen, och ingen annan än jag var lämplig att göra detta — jag som skapade lagen — jag som var tvungen att ge er lagen förklarad i ord och gärningar som gav form åt en undervisning.

87 Om jag, i stället för att välja den mänskliga formen för att bo bland er, hade tagit formen av en ängel, skulle människor ha känt sig obetydliga och oförmögna att följa mina steg, och de skulle ha betraktat mitt ord som något omöjligt för människan att förverkliga, och å andra sidan skulle ni inte ha trott på att jag skulle offra mig av kärlek till er.

88 Om jag nu, i stället för att välja en form som är högre än den mänskliga, hade tagit formen av en fågel eller en växt, eller om jag hade gömt mig i en av de många varelser som finns under människan, skulle ni inte ha ansett att den manifestationen var perfekt, ni skulle ha känt er förödmjukade för att *ni* inte hade valts ut som medel för den gudomliga uppenbarelse.

89 Nu säger jag er att varje form som jag använder för att manifesteras mig själv är riktig och perfekt, och att om ni inte har blivit medvetna om att jag är närvarande, manifesterad och berörbar i alla naturens världar, så beror det på att ni inte har varit intresserade av att lära känna det gudomliga språket.

90 Tidsåldrarna har gått och de har bara delvis utnyttjats. Därför kommer jag nu till dig för att visa dig hur du kan återfå den förlorade tiden.

91 Här är er Mästare som påminner er om att jag under den andra tidsåldern blev människa i Jesus för att tala till er hjärta till hjärta, och att jag för närvarande förbereder er för att kommunicera med mig ande till ande. Jag instruerar er också att observera naturens element i vilka min makt, min visdom och min rättvisa manifesteras. Slutligen, lärjungar, har jag lärt er det andliga språket så att ni kan höra och förstå min röst, som ständigt talar till er och som instruerar och vägleder er.

92 Det är denna undervisning som kommer att ge människan den förandlighet hon behöver för att steg för steg, steg för steg höja sig till andlig visdom, där hon kommer att upptäcka sitt ursprung, sin kärna, sitt existensberättigande, och då kommer hennes kärlek till Mig att vara mycket stor och hon kommer att välsigna allt liv och allt som existerar och omger henne, eftersom hon i allt kommer att se, höra och känna sin himmelske Faders närvaro.

Min frid vare med er!

## Instruktion 326

1 Du börjar höra mitt ord och dina ögon blir en outtömlig källa av tårar. Varför gråter ni, människor? Du vet inte alltid orsaken; ibland händer det för att livets kamp har varit grym — ibland för att livet har plågat dig med motgångar, besvikelser, misslyckanden, sjukdomar eller dödsfall. Men det finns tillfällen då ni, utan någon av dessa orsaker, fäller många tårar när ni hör mig.

2 Jag känner till orsaken till denna gråt utan synlig orsak, jag känner till dess ursprung: det är din själ som gråter och som gör det känt genom tårar med hjälp av köttet. Varje tår är en skatt av ömhet, av smärta för att den känns instängd, av ånger för misstag som gjorts, av ångest för att du har blivit svag, av sorg för att du har slösat bort tid.

3 Vad vet den materiella naturen om allt detta? Därför har du ofta trott att du gråter utan anledning.

4 Du frågar mig om det är ett misstag att gråta med mig. Jag säger er i sanning att den som inte känner detta behov av att lindra en smärta eller uttrycka en stor glädje bär en sten i bröstet istället för ett hjärta, för han känner inte min närvaro på något sätt.

5 Gråt, älskade folk, för gråt är också ett sätt som jag har gett människan för att rena sig och befria sig från en börda som tynger henne. Se hur du efteråt känner dig friare, lättare och renare för att återuppta dagens arbete.

6 Din själ behöver denna rening för att bli värdig att utföra den uppgift som är avsedd för den, och den måste befria sig från den börda som har samlats i den med tiden. För en ny strid väntar den — en strid som den måste börja utan att känna någon trötthet.

7 Ja, lärjungar! Att gråta i stunderna av inre kontemplation är ett bevis på uppriktiga känslor, och varje tår är mer värt än tusen av de vackraste och mest uttrycksfulla orden på ditt språk. Men det är inte alltid som själens gråt, omvändelse eller glädje visar sig genom tårar. Hos många av mina barn är denna känsla inåtvänd, dold, synlig endast för mig. De verkar avtrubbade eller likgiltiga, men deras hjärta är lika känsligt eller mer känsligt än de som uttrycker sina känslor.

8 När ni alla väl har förstått och levt spiritualisering kommer ni också att ha era andliga känslor under kontroll utan att visa dem för era medmänniskor, eftersom ni har förstått att den som ni ska bekänna, omvända er och rena er inför är er Fader och att ni kommer att bära honom i er varelse.

9 Först och främst, kära lärjungar, är det viktigt att ert hjärta börjar känna själens vibrationer i er varelse, behovet av att förstå att ni måste rena er själva för att kunna ta emot lidandets bågare när den når era läppar, och att det är lika själsligt fördelaktigt att känna de känslor som är dolda i kärnan av er varelse som att manifesteras dem utåt.

10 En hel värld väntar på er, en mänsklighet väntar på er, och därför bör ni sträva efter att rena er, så att när ni ger er ut på vägen, efter att ha blivit missionärer för detta andliga budskap, inte dygder blandas med laster i era hjärtan, för då kommer ni att finna er själva ständigt bedragna av er själva. Du kommer att vilja vara uppriktig, men hyckleriet kommer att komma fram för att lura dig. Du kommer att ha en önskan om att vara barmhärtig, men ditt hjärtas självviskhet kommer att hindra det. Därför säger jag er att er rening måste vara sann för att ni ska bli värdiga att hålla det här andliga uppdraget. Men det finns ingen annan än ditt samvete som kan få denna inre rening att bli permanent, sann, som en mogen frukt, genom introspektion, erfarenhet, självreflektion och genom att följa min undervisning.

11 Kan du föreställa dig den lycka som ditt hjärta kommer att uppleva när du talar till dina medmänniskor om vad jag har uppenbarat för dig vid denna tidpunkt, och sedan ser dem gråta i tystnad — med en gråt som inte bara kommer att vara köttets gråt utan också själens gråt som törstar efter ömhet?

12 Varje gång mitt ord uttalas av dina läppar, som tidigare förberetts genom bön och inspirerats av min barmhärtighet, kommer mitt väsen att vara levande och mitt ord kommer att vara gripande, vilket är anledningen till att jag säger till dig att det kommer att ge samma effekt genom din mun som det gav i lyssnarnas hjärta när det överfördes genom röstbärarnas förmedling.

13 Lärjungar: Det ord som jag har gett er i denna tid ska ni inte använda som grund för en ny religion, för det är bara en förklaring av den lag som jag har uppenbarat för er från de tidigaste tiderna.

14 Tänk på att om det var en religion skulle den bara vara till för dem som bekänner sig till den. Men eftersom det är Guds oändliga ljus lyser det ner på alla, det kommer ner till alla för att lysa upp mänsklighetens vägar utan åtskillnad mellan folk, raser, språk eller trosbekännelser.

15 Min lag är det altare till vilket alla måste komma för att tillbe sin Herre. Varhelst en människa existerar, där kommer altaret att finnas i hans själs hållighet och vänta på hans hyllning och kärleksoffer.

16 Förstå, lärjungar: Vad jag vill att ni ska förstå är att alla som tar emot denna undervisning också ska förena sig andligt med alla och bli ett, utan att de yttre skillnaderna i de olika formerna av tillbedjaning är ett hinder som hindrar er från att erkänna och älska era grannar som bröder och systrar i mig.

17 När du känner så här har du gjort min undervisning till din egen och under de svåra provningsdagar som närmar sig kommer du att kunna ge ut och dela med dig av dina gåvor utan att utesluta någon av dina medmänniskor.

18 Jag ber inte människor att förenhetliga sedvänjor, jordiska lagar eller vetenskaplig kunskap. För så småningom och i slutändan kommer den dag då ett avtal kommer att leda till att folken förenas. Det jag inspirerar er till är andlig harmoni, förening i tanken, så att hela mänskligheten kan lära känna och praktisera andlig bön, där ni alla kan höja er inåt och ta emot det eviga livets bröd direkt från min Ande.

19 Det finns många religiösa samfund på jorden, och de flesta grundar sig på tron på Kristus. Ändå älskar de inte varandra och erkänner inte heller varandra som lärjungar till den gudomlige Mästaren.

20 Tror ni inte att om de hade förstått all min undervisning skulle de ha använt den för att leda konfessionerna till försoning och fred? Men så var det inte. De tog alla avstånd från varandra, och därmed skiljde de andligt sett folket åt och splittrade det, som sedan betraktade varandra som fiender eller främlingar. Var och en av dem söker medel och argument för att bevisa för de andra att *han eller hon* är innehavare av sanningen och att de andra har fel. Men ingen har styrkan och modet att kämpa för en förening av alla, och ingen har heller den goda viljan att upptäcka att det finns en viss sanning i varje tro och i varje gudstjänst.

21 Jag förväntar mig en spiritualisering av världen. För mig har de namn som varje kyrka eller sekt utmärker sig med ingen som helst betydelse, inte heller den mer eller mindre stora praktiken i dess riter och yttre former av gudstjänst. Detta når bara de mänskliga sinnena, men inte min ande.

22 Jag förväntar mig att människorna ska förändligas, eftersom det innebär att man höjer sitt liv, att man strävar efter perfektion, att man älskar det goda, att man vänder sig till sanningen, att man utövar kärlekens verksamhet, att man är i harmoni med sig själv, vilket är harmoni med andra och därmed med Gud.

23 För närvarande ger jag det regn som förbereder åkrarna där min säd i morgon kommer att växa upp och bära frukt. I dag verkar det fortfarande omöjligt att denna värld kan förvandla sig jordiskt och andligt, med tanke på att ondskan har slagit rot i mänsklighetens hjärta. Men jag säger er att det inte kommer att dröja länge förrän ni får uppleva början på den andliga omvandlingen av era folk.

24 Vem skulle vid den tiden ha trott att i det hedniska, syndiga och sensuella Rom — en stad där livet var en ständig orgie av laster och nöjen, synder och brott — skulle tron på kärlekens ord, på Kristus, tändas tidigare än hos något annat folk? Och ändå är det så här det gick till.

25 Rom var tvungen att synda mycket i förväg och nå utmattning och avsky för att nå den punkt där hon kunde ta emot mitt ords säd i sitt hjärta. Men när det kom till dem öppnade sig dessa hjärtan, trötta på nöjen och sönderslitna av besvikelse och smärta, vid kontakten med kärnan i mitt budskap, som förtorkade blomkåpor öppnar sig när en fuktig bris smeker dem.

26 Folkets hjärta slog med kraft och hans själ skakades. Hans synder blev förlåtna tack vare hans tro och mod att svara på min kallelse.

27 Mod och uppoffringar behövdes av dessa människor för att stärka deras tro och deras kärlek till sanningen, som började upplysa deras hjärtan. Men de var starka män och kvinnor, oavsett om de var vuxna, ungdomar eller barn.

28 Förstår ni, lärjungar? Jämför sedan detta styre av fåfänga, laster och kärlek till världen med dagens mänsklighet, och du kommer att upptäcka att även den — som är äcklad och trött på fåfänga och trött på att synda — närmar sig den dagen, när dess själ överraskas av den gudomliga brisen som väcker den — en bris som föregår daggen som släcker den andliga törst som plågar den och som är en förberedelse för det frö av förändligande som senare kommer att falla i alla hjärtan.

29 Hur ofta har du inte frågat mig i ditt hjärta varför jag inte har visat dig det andliga livet i all dess klarhet. Men jag säger er: Om du skulle röra det livet med dina fysiska sinnen skulle du aldrig göra den



minsta ansträngning för att uppnå någon förändlighet. Du skulle aldrig utveckla dina andliga gåvor och förmågor, och du skulle inte heller sträva efter att skaffa dig meriter för att förtjäna mina uppenbarelser.

30 Mellan dig och den andliga dalen finns en slöja som tillåter ingen att vanhelga den helgedomens renhet, och endast den som är klädd med vördnad och ödmjukhet, uppriktighet och ett ädelt syfte, med kärlek och sann tro, tillåts att gå över dessa trösklar.

31 Jag säger "sann tro" eftersom det finns en skenbar tro som inspireras av något överkligt — av något som, eftersom det är falskt, försvinner och bleknar så snart du känner till sanningen.

32 Det finns många som har försökt föreställa sig det andliga livet för att tro på det. "Stora och små, okunniga och bildade, alla har de velat veta hur himlen är, hur Gud är, vilken form de andliga varelserna har, hur ljuset och tillvaron i den världen ser ut. Sedan har de föreställt sig ett vackert rike bortom stjärnorna, ett majestätiskt palats, en tron och Gud som sitter på den i mänsklig gestalt.

Du har också gett andarna mänsklig form och föreställt dig att de flyger som fåglar för att förflytta sig från en plats till en annan. Allt detta skådar du fullt av ljus — ett ljus som liknar det du har på jorden, allt skiner som guld och är prytt med de vackraste saker du känner till i den materiella världen: himmelska sånger och gudomlig musik fyller rummet, medan miljontals varelser evigt dyrkar Herren, alltid knäböjande inför hans tron, prisar honom och erbjuder honom rökelse.

33 Det är så många människor tänker sig det andliga livet, och när de väl har skapat den bilden i sina sinnen har de trott att det är så, att det måste vara så, och de har förbundit sig till den tron.

34 Vad kommer att hända med dem när de får kännedom om denna undervisning och lär sig att det de har föreställt sig inte stämmer överens med verkligheten? Vissa kommer omedelbart att öppna sina ögon för sanningens ljus när de inser de fel som deras materialism har skapat. Andra kommer att bli förvirrade och förneka sanningen i mina uppenbarelser.

35 Jag säger er bara att det är nödvändigt att ni förvisar alla de bilder som ni har skapat om det andliga livet från era sinnen, för Gud är inte mänsklig, och han sitter inte heller på en tron som jordens kungar gör, och himlen är inte heller bortom stjärnorna, och hans ljus är inte heller likt solens, och själar är inte heller mänskliga. Allt är annorlunda än vad du har föreställt dig — till den grad att även om jag skulle förklara för dig hur det andliga livet ser ut i verkligheten skulle du inte förstå det, eftersom inte ens ditt språk skulle kunna uttrycka sanningen, den eviga härligheten, skönheten och fulländningen hos den Evige.

36 Kan du berätta vilken form eller volym samvetet har? Kan du berätta för mig vilken form kärlek eller intelligens har? "Nej, Mästare", säger du till mig. Precis som samvetet, intelligensen och kärleken inte har någon form, kan du inte heller jämföra jordiska saker med andliga saker. Men det finns inget vackrare än den ljusa själens egenskaper, som är en kombination av förmågor och dygder som inte behöver någon form för att existera.

37 Gud har ingen form, för om han hade det skulle han vara en begränsad varelse, som människor är, och då skulle han inte vara Gud. Hans "tron" är fullkomlighet, rättvisa, kärlek, visdom, skapande kraft och evighet.

38 Himlen" är den högsta lycka som en själ når på sin väg mot fulländning när den stiger så högt i visdom och kärlek att den uppnår en grad av renhet som ingen synd och ingen smärta kan nå.

39 När mina profeter talade om det andliga livet gjorde de det ibland med hjälp av mänskliga manifestationer och föremål som ni känner till.

40 Profeterna såg troner som jordens kungars troner — böcker, varelser med mänsklig gestalt, palats med gobelänger, ljusstakar, Lammet och många andra figurer. Men idag måste ni förstå att allt detta bara var en symbol, en gudomlig mening, en uppenbarelse som måste uttryckas för er i en bildform, eftersom ni inte kunde förstå en annan, högre form.

41 Nu är det dags för er att korrekt tolka innebörden av alla mina liknelser och läror som jag har uppenbarat för er med hjälp av allegorier, så att innebörden tränger in i er ande och den allegoriska formen försvinner.

42 När du kommer till denna insikt kommer din tro att vara sann, för då har du grundat den på sanningen.

43 Ni människor, jag profeterar för er i mitt ord en bättre värld än den ni lever i, och det är när ert hjärta har tvättat bort sin orenhet i det blod som jag utgöt på korset — ett blod som har förkroppsligat den gudomliga kärleken, den suveräna förlåtelsen och frälsningen av alla människor.

44 Ni — icke-troende och tvivlare — kan inte tro på en rättvis värld och ni kan inte heller föreställa er ett liv i kärlek och dygd på er jord. Kort sagt, ni tror att ni är oförmögna att göra något gott och ni tror inte heller på er själva.

45 Men jag tror på er, jag känner fröet som finns i vart och ett av mina barn, för jag skapade dem, för jag gav dem liv genom min kärlek.

46 Jag sätter verkligen mitt hopp till människan, jag tror på hennes frälsning, på att hon ska bli värdig och på hennes uppstigning. För när jag skapade honom, bestämde jag att han skulle vara *Herre* på jorden, där han skulle skapa en plats av kärlek och fred, och jag bestämde också att hans själ skulle bli stark i livets kamp för att genom förtjänst uppnå att leva i ljuset av fullkomlighetens rike, som är dess eviga arv.

47 Den här jorden, som ni kallar "tårarnas dal" eller "förvisningens plats", förbereddes av mig med oändlig kärlek för att erbjuda den till de barn som skulle bebo den. Allt på den var fyllt av liv, överflöd, välsignelse och glädje för dem som ville äga den. Det fanns ingenting på den som hade skapats för att orsaka människan smärta — tvärtom, allt var förberett på ett sådant sätt att om mänskligheten skulle skada sig själv med sina misstag, skulle den själv, på sin väg och överallt, finna de nödvändiga medlen för att läka sina lidanden och segra över sina olyckor.

48 Många århundraden har passerat över människan på jorden, och ändå har hon inte kunnat vara lycklig på den. Varför? Helt enkelt för att han ville finna denna lycka utan att söka den på den sanna vägen, som är den väg som är utstakad av min lag, kärlekens och rättvisans lag, harmonins och renhetens lag.

49 Tror du att det är absolut nödvändigt att lida på jorden för att få komma till himlen? Nej, mänskligheten, det enda man uppnår genom lidande är en *viss* rening. För den sanna och absoluta reningen av själen uppnås genom den kärlek som min lag inspirerar er med.

50 Vad är det för förtjänst i att vissa som har lidit mycket på jorden lever av denna anledning med en önskan att komma till himlen? När de ser att världen nu inte har något att erbjuda dem är det naturligt att de tänker på det andliga livet. En verklig förtjänst är den som — trots att han har allt i världen — när som helst skulle vara beredd att avstå från sina ägodelar och bekvämligheter. För då skulle han verkligen bevisa sin högre grad av andlig utveckling och vittna om att himlen eller saligheten inte är en viss plats som skapats av människornas fantasi genom tiderna och tidsåldrarna, utan ett själsligt tillstånd som han kan börja uppleva, lära känna och njuta av redan i sitt mänskliga liv — ett tillstånd som blir allt renare och mer fulländat i takt med att själen klättrar uppför den stege som leder den från den jordiska världen till det andliga livets topp.

51 Om jag inte visste att ert öde är så högt, skulle jag inte tala till er på detta sätt, och jag skulle inte heller ha skickat min lag till er, och jag skulle inte heller ha gett mitt liv för er om jag hade vetat att ni aldrig skulle bli återlösta av den.

52 Jag sökte bara en väg för att göra mig känd för människorna under tre tidsåldrar eftersom jag visste att ni i slutet av tidsåldrarna skulle höja er över passioner, köttslig natur och mänskliga svårigheter och leva ett ädelt liv fullt av höga inspirationer, fullt av verk som skulle avslöja er själsliga mognad.

53 Tror du att när människor lever på ett sådant sätt kommer de fortfarande att känna hunger och törst efter rättvisa, eller att de fortfarande behöver domare och härskare som leder dem i världen och dömer dem och bestraffar deras handlingar? Tror du att det fortfarande kan förekomma krig, elände och smärta i en värld där den goda viljan råder bland människor och där broderskap och rättvisa existerar? Nej, mänskligheten. Du kommer då att se hur denna jord bara kan ge dig värme och liv, näring och välbefinnande, visdom och lycka — en lycka som, även om den inte är i sin högsta grad — för man får veta detta först när man når höjden av perfektion — ändå är en lycka som rättvist belönar dem som kämpar för att stanna kvar i sanningen.

54 Det är dit ni alla är på väg, mot ett liv i glädje och frid, inte mot avgrunden och "döden" som ert hjärta tror att ni är på väg mot. Det är sant att du fortfarande måste uppleva många bittra saker innan tiden för din förändligande kommer. Men varken död, krig, pest eller hunger kommer att stoppa livets gång och den andliga utvecklingen av denna mänsklighet. Jag är starkare än döden, och därför kommer jag att ge dig livet tillbaka om du skulle dö och låta dig återvända till jorden närhelst det är nödvändigt. Jag har fortfarande många saker att avslöja för er, älskade mänsklighet, min bok av gudomlig visdom innehåller fortfarande många överraskningar.

55 Naturen har fortfarande många lektioner i beredskap för dig, och jorden har ännu inte gett dig allt vad den har i sitt sköte.

56 Ni är svaga och smärtekänsliga, ni är svaga och små, och därför förbarmar jag mig över er.

57 Själens kamp är mycket stor så länge den bor i materien, men det är där som den stålsätts, så att den får sina förtjänster, och där den provas.

58 Min gudomliga instruktion är inte bara avsedd för anden — nej, den måste också nå det mänskliga hjärtat så att både den andliga och fysiska delen av människan blir harmonisk.

59 Det gudomliga ordet är avsett att upplysa sinnet och göra människans hjärta känsligt, och den livsessens som finns i detta ord är avsedd att ge näring och lyfta själen.

60 För att människans liv ska bli fullständigt behöver hon absolut andligt bröd, lika mycket som hon arbetar och sliter för materiell näring.

61 "Människan lever inte enbart av bröd", sade jag till er under den andra eran, och mitt ord gäller fortfarande, för aldrig kommer människor att kunna klara sig utan andlig näring utan att drabbas av sjukdom, smärta, mörker, olycka, elände och död på jorden.

62 Materialisterna skulle kunna säga att människor redan lever på det som jorden och naturen ger dem, utan att behöva sträva efter något andligt som ger dem näring och styrka under deras resa genom livet. Men jag måste säga er att detta inte är ett perfekt och fulländat liv, utan en tillvaro som saknar det väsentliga, nämligen andlighet.

63 Andlighet innebär inte fromhet, och förutsätter inte heller att man praktiserar någon rit, och är inte heller en yttre form av gudstjänst.

64 Spiritualisering innebär utveckling av människans alla förmågor — både de som hör till den mänskliga delen och de som ligger bortom de kroppsliga sinnena och som är själens krafter, egenskaper, förmågor och sinnen.

65 Andlighet är ett rätt och gott utnyttjande av alla de gåvor som människan har.

66 Spiritualisering är harmoni med allt som omger dig.

67 Behovet av att ge sig själv andlig näring blir allt större hos människan, men hon strävar med alla tänkbara medel efter att tillfredsställa sig själv med det hon har i världen.

68 Denna längtan måste bli mer påtaglig varje dag som själen utvecklas, tills den uppnår egenskaperna hos oändlig törst och hunger, tills den känner förtvivlan och rädsla som de som en vandrare som gått vilse mitt i en het och torr öken känner — som de som en skeppsbruten skeppsbruten på en öde ö känner.

69 Men en dag, när mänskligheten åtminstone tror det, kommer nationerna att vakna upp och ropa efter rättvisa, ljus, sanning och kärlek, människor kommer att tröttna på så mycket synd och så mycket lögn och inse att det i deras liv har funnits en enorm tomhet som de aldrig har kunnat fylla och en hunger som de aldrig har kunnat tillfredsställa.

70 Det är sant att tusentals och åter tusentals män och kvinnor bekänner sig till en kultform och strävar efter att genom sina olika religioner ge näring åt sina själar. Men det är så lite som de gör, och det är så ofullständigt, att knappt något når hjärtat genom sinnena, eftersom det inte kan nå själen, eftersom själen bara kan äta andligt bröd och dricka vin, som är gudomlig essens.

71 När de människor som söker ljuset genom ceremonier och liturgiska handlingar avstår från varje rit och yttre kult, kommer de omedelbart att se sanningens ljus dyka upp i överflöd, som en underbar korg full av bröd och fiskar som inför människornas begär outtömligt ger sina gåvor.

Min frid vare med er!

## Instruktion 327

Min frid vare med er, Jesu älskade lärjungar!

1 Elias' ande har gått före er och rört era själar med ljus och kärlek, och förberett tiden och vägen för er. Elia är som ett svärd på varje fårs väg, som en sköld som hjälper dig att övervinna de många hinder, de frestelser som står i din väg, och den som kan känna honom, som åkallar honom och söker honom som det vilna fåret söker sin herde, kommer alltid att hitta honom, kommer alltid att bli hörd och lyssnad till i sina klagovisor, i sina böner.

2 Ofta frågar ni er själva: Varför finns det så många hinder som hindrar mig från att komma till Mästaren och tjäna honom, trots att jag innerst inne i mitt hjärta längtar efter att följa honom? Då stiger din själ upp i en bön som är en bön om gudomlig hjälp, och i det ögonblicket skyndar sig Elia, som av Gud har fått i uppdrag att vakta hjorden i den tredje tidsåldern, och visar sig på din väg och hjälper dig att övervinna svårigheten. Sedan lyfter du upp ditt ansikte i triumf och tackar Fadern, och din tros lilla lampa tänds igen, och du fortsätter på din väg med frid och tillit till mig.

3 I sanning säger Mästaren till er: Jag har förberett ett rike av fred och fullkomlighet för varje själ. Men detta rike som jag har förberett står i motsats till ett annat rike: världen. Medan mitt rike vinnas genom ödmjukhet, kärlek och dygd, krävs det arrogans, ambition, stolthet, girighet, själviskhet och illvilja för att erövra det andra riket.

Världen har alltid gjort motstånd mot mitt rike, och de som följer mig har alltid trakasserats och frestats på sin väg, antingen av synliga influenser eller osynliga krafter. Detta är inte den enda gången du har gått över törnen för att nå mig, det är inte första gången din själ har snubblat i ansträngningen att nå min närvaro. Du har alltid utkämpat kampen i din innersta del av ditt väsen. Min Andes inspiration lyser upp ditt inre och har antänt en kamp med de mörka krafterna, med de falska ljusen, med de falska dygderna, med materien, med allt som är överflödigt, med all den falska härligheten i denna värld.

4 Din själ har skrivit sitt förflutna och sin väg genom livet i de sju seglarnas bok. Där har jag registrerat alla dina handlingar, varje steg, tanke och ord. Din själs stora gärningar, ödets och livets stora slag, dess stora prövningar, dess lidandets koppar — allt är skrivet där sanningsenligt.

Din själ har upplevt mycket, men ditt "kött" vet inte om det. Om din kropp har glömt de första stegen i din barndom — hur ska den då kunna veta hur din själ utvecklas under den långa resan genom livet? Hur lite har inte din själ kunnat avslöja för sin jordiska kropp — jag har ännu inte gett dig det på grund av din bristande utveckling.

5 Tider kommer när människans sinne och hjärta, som renats och renats genom förändligande, kommer att kunna ta emot sin egen själs röst genom intuition, de kommer att kunna ta emot klart och tydligt varje uppenbarelse som själen gör till sitt kroppsliga hölje.

6 Idag är du ännu inte redo att se din själs förflutna under ditt mänskliga liv. Men Fadern säger till er: Hur långt har din resa varit! Hur mycket din själ har kämpat för att hålla sig på rätt väg! Hur ofta har den inte skadats av livets törnen, och hur många sträckor av din väg har inte märkts med blodspåren från dina steg!

Men trots alla prövningar och motgångar följer du Fadern, din Mästare, som du älskar — den Gud som är källan till ljus och tröst för din själ. Och även nu i den tredje eran, när ni vill följa mig, stöter ni på svårigheter, ni snubblar genom olyckor. Vissa kallar ni prövningar och andra frestelser.

Eftersom ni älskar mig så mycket och önskar så mycket att följa mig på Vägen och komma till mig — varför tillåter er Fader då att ni prövas och frestas så mycket? Sannerligen säger jag er: För vägen som leder till mig är smal, och i denna smalhet finns svårigheter. Den är lika smal som passionsstigen, den har sina fallgropar, sina törnen, många obegripligheter och otacksamheter och alla livets lidanden.

7 Men för att nå detta fulländade rike finns det bara detta sätt. Den breda vägen leder till världens rike och synden.

8 Mitt rike är starkt och mäktigt, och om jag har låtit en annan makt stiga upp före min styrka och min makt, onskans makt, så är det för att bevisa min, så att ni inför bedrägeri och mörker kan se och uppleva styrkan i mitt ljus och min sanning. Det är för att ni ska kunna inse att detta rike av mörka skuggor av aberrationer och frestelser, även om det har stor makt, är mitt instrument och jag använder det i verkligheten.

9 När jag prövar er är det inte för att stoppa er på er utvecklingsväg, för jag väntar på er ankomst till mitt rike. Men jag vill att ni ska komma till mig som *segrare* efter striderna, *starka* efter striden, fulla av ljus av andlig erfarenhet efter den långa pilgrimsfärden, fulla av förtjänster i anden, så att ni ödmjukt kan lyfta upp ansiktet och skåda Fadern i det ögonblick då han närmar sig för att ge er sin gudomliga kyss — en kyss som innehåller all lycka och fulländning för er själ.

10 För att segra i alla prövningar, gör det som Mästaren har lärt dig: Vakta och be så att dina ögon alltid är vaksamma och att du inte blir överrumplad av frestelser. Kom ihåg att den onde har en stor näsa för att fresta dig, för att få ner dig, för att besegra dig och för att utnyttja din svaghet. Var lyhörd så att du vet hur du ska upptäcka den när den ligger och väntar på dig. För även om ni har haft stora prövningar och frestelser som ni har segrat i för att följa mig i denna tid, kommer ni att ha mycket stora prövningar och frestelser under detta år.

Kampen inom dig är stor, kampen inom mänsklighetens sköte är stor, den andliga kampen i hela universum är också mycket stor. Det är den avgörande tiden för mitt styre, för min rättvisa, för min makt. Och de som nu är med mig, som har lärt sig av mitt ord, som för närvarande stärker sig med mig, måste veta och förstå allt för att kunna vara segerrika, för att kunna stå emot de stora prövningar som kommer över mänskligheten.

11 Jag lär er att vakta och be — inte bara för er själva utan också för andra, så att ni kan bli som andliga profeter som genom sina böner förmedlar intuition till sina medmänniskor, vilket gör att de känner farorna och frestelserna. För på så sätt kan du bespara mänskligheten allvarliga dåliga beslut.

Detta är obegripligt för vissa, omöjligt för andra, men jag säger er: det är vad den Helige Ande gav till sina lärjungar i den tredje tidsåldern: förändligandet, själens utbredning genom andens undervisning, så att den kan utvecklas uppåt, så att den kan upptäcka sin andliga horisont, sitt lämpliga fält att gro, så att den kan hitta himlens steg, så att den när den stiger uppåt alltid kan finna mästarens närvaro, stegen med trappsteg på vilken den stöder sig och längs vilken den närmar sig fulländning.

12 Hur få kände den inre upplysningen vid den första impulsen under den tid då jag sände ut kallelsen till var och en av er. Hur få var inte de som bekände att deras själ förutsåg miraklet, att deras själ kände att uppfyllandet av det gudomliga löftet nu blev verklighet inom dem: Mästarens återkomst. Men hur många av er har inte fastnat i tvivlets nät och motsägelseandan?

13 Andra av er som redan ville gå till Mitt Ord och Min Närvaro blev upptagna av högtider, nöjen, av jordiska kärlekar och känslor, av era mänskliga affärer, och Mästaren fortsatte att vänta på er. Men till slut, med min hjälp, segrade din själ och kom till mig för att övertygas av min närvaro om att det "omöjliga" var möjligt, att mitt löfte hade blivit verklighet.

14 Eftersom du testades när du fortfarande var svag — hur mycket mer svag kommer du att bli nu när du är stark!

15 Kommer Fadern att låta stora förvirringar eller frestelser komma över sina lärjungar? Sannerligen säger jag er: Jag tillåter detta nu. Men inte för att ni ska besegras av frestelsen i dessa prövningar — nej, utan för att ni ska vända mörker till ljus och, genom att besegra era fiender, förvandla dem till vänner och bröder — så att även ni ska höja er över människornas synder och lämna spår av godhet och dygd och förvandla människor till goda människor. Därför låter jag prövningar drabba dig. Jag har redan instruerat er hur ni ska passera: Genom att titta på, be och tillämpa min undervisning.

16 Hur kommer de prövningar att se ut som kommer över er och som snart kommer att komma? På många sätt. En del av dem har du redan upplevt, andra är du på väg att uppleva och andra kommer att komma senare.

Låt varken sorg eller rädsla finnas i din själ. Precis som varje dag ger dig en tillfredsställelse och ett bröd, ger varje dag dig också en smärta. Ta dessa prövningar som stora lärdomar som livet ger dig och i vilka du ska tillämpa mina lärdomar.

Från "barn-eleven" till den avancerade — ni kommer alla att få prövningar på vägen, och jag påpekar redan för er att det är min vilja att ni ska vara vakna. Jag vill inte att någon av er ska misslyckas i sådana prövningar. Om någon vacklar finns det alltid en vänlig hand, en broderlig hand, vid hans sida för att föra honom tillbaka till vägen.

Om någon sover och blir överraskad i sömnen, gå till den som har somnat och väck honom. Om sömnen är djup och han inte vaknar, låt den som är vaken vara vakt för den som har somnat.

17 Det är så jag instruerar er, det är så jag förbereder er och gör er redo för en fullständig försoning, så att även ni kan veta hur man förlåter.

18 Tänk efter, människor, ni vet inte om de många prövningar som ni hade för länge sedan, och som ni lyckligt övervann av kärlek till min sak, inte gör er förtvivlade när de dyker upp igen på er väg. Du vet inte om inte sjukdomar eller bristen på det som är nödvändigt för ditt liv får dig att tvivla på min barmhärtighet för stunder, får dig att tvivla på dina förberedelser.

19 Jag talar till er om allt detta eftersom frestelsen kommer att använda alla sina konster, alla sina krafter, för att plåga mina lärjungar — mina lärjungar som inte är ensamma inom spiritualismen, eftersom de finns över hela världen. Jag ser dem utspridda, även om de är sparsamma, men de finns överallt eftersom jag har sänt dem.

De kommer att sökas för att pröva sin själ i dess dygd, i dess kärlek till mig, i dess kärlek till andra, för att böja den, för att erbjuda den denna världens rikedomar, de jordiska, förgängliga härligheterna, härlighetens glans och jordisk storhet. Men på samma sätt som jag varnar er med hjälp av människans intellekt, varnar jag alla dessa lärjungar med hjälp av uppenbarelser och intuition.

20 Var vaksamma, säger Mästaren till er! Även om du snart kommer att drabbas av prövningar i det jordiska livet och ofta kommer att segra i dem, kommer det också att komma andra prövningar för själen. År 1950 närmar sig sitt slut och alla de som inte har förberett sig inom mitt folk kommer att fresta mina röstbärare, min andevärld, kyrkoledarna och även "arbetarna".

21 Många kommer att resa sig som inte håller med om att mitt ord ska upphöra — alla de som känner sig oförmögna att leva redan utan denna manifestation kommer att resa sig för att be Mästaren att han ska upphäva sitt dekret, ändra sitt beslut och utfärda nya dekret för sitt folk. Men i allt detta kommer frestelsen att finnas med, som sår sitt frö och plågar röstbärarnas hjärtan, alla utan undantag. På dem som hon finner vakna och bedjande, upplysta av hennes ande, kommer detta inte att ha någon effekt. Men de som den finner redan påverkade av bristande förberedelser, av uppror, av förvirring och rädsla för att bli övergiven, kommer den säkert att inspirera, i dem kommer den att finna en bas, och dessa hjärtan kommer att ta sig rätten att förvränga min undervisning i stor utsträckning.

22 Vem är den som kan få Fadern att ändra sina gudomliga beslut? Sannerligen säger jag er: Inte ens Jesus har fått detta av Fadern.

När timmen för mästartens offerdöd närmade sig under den andra tidsåldern sökte sig Jesus till trädgårdens avskildhet och hade sällskap av sina lärjungar. Sorgen översvämmade apostlarnas hjärtan, och de blev förtryckta av att svåra prövningar skulle komma att inträffa. Men Jesu hjärta var också genomborrat av stor sorg. Då sade Mästaren till sina lärjungar: "Titta på och be med mig några ögonblick." Men när Mästaren såg och bad gjorde han det inte bara för dessa lärjungar utan för hela världen.

23 Mästarens hjärta som människa kände sig för ett ögonblick övergiven av alla, missförstådd och ensam, och blodig svett rann från hans kropp. Detta hände när Jesus höjde sin blick och sin röst och sade till Fadern: "Min Gud, om det är möjligt, ta denna bittra bägare från mig. Men inte min vilja, utan din ska ske."

24 Med tanke på Sonens begäran att Fadern skulle återta sin vilja, om det var möjligt — hörde Fadern dessa ord? Sannerligen säger jag er: Nej, det var skrivet och bestämt, och alla mästartes mästartare var tvungen att göra sig känd över den välsignade kroppen, så att anden skulle segra över kroppen. När jag sedan återvände till lärjungarna som hade sovit, sade jag till dem: "Anden är villig, men köttet är svagt."

25 Hur kärleksfull var inte hans förebråelse för denna kropp!

26 Den tredje tiden närmar sig sin höjdpunkt, och därför vill Mästaren att du ska titta på. Ja, mina lärjungar i denna tidsålder. För även om de som tillhörde den andra tidsåldern sov under den välsignade och högtidliga timmen, och Herren vakade och bad för alla, vill jag att ni i dag vakar och ber, så att ni inte faller i frestelse, så att ni låter Fadern verka sin vilja bland er. Och om han har tillkännagivit timmen för sin avgång, om han har indikerat för dig den tidpunkt då han kommer att dra tillbaka sitt ord, då måste du lyda Herrens höga bud, även om det är en stor prövning för dig. Men du vet redan att min Ande kommer att vara evigt närvarande, att jag kommer att göra mig känd från ande till ande och att min andliga värld kommer att stå upp för dig och skydda dig.

27 Ni är vana vid dessa manifestationer som ni fått under en så lång tid, ni har blivit vana vid dem i stor utsträckning, och det är därför ni känner smärta när dessa manifestationer upphör. Men var starka

inför denna smärta, mina barn, inför denna prövning, ge tecken på er höga nivå av andlig utveckling. Men i sanning säger jag er: Alla de röstbärare som når denna dag väl förberedda kommer att känna att även de berörs av döden under en kort tid. Men jag kommer att återupprätta dem efteråt. Andra kommer att känna sig föräldralösa.

Men det enda som kommer att saknas — det enda de kommer att förlora — är ljudet av den fysiska rösten, ljudet av det mänskliga ordet, för vibrationerna av mitt ljus, min ande och mina inspirationer kommer att följa er överallt. Och ju mer du förändligar dig, desto mer kommer den Helige Ande att avslöja för dig.

28 Åh, om jag bara verkligen kunde ge Min undervisning till alla Mina lärjungar i denna tid, förenade i en enda skara — om hela Mitt folk skulle höra dessa varningar! Men det sista ögonblicket av denna period närmar sig, och jag finner er fortfarande splittrade, andligt avlägsna, utan kärlek från den ena till den andra. Ändå föds inte den andliga respekten och kärleken ur era renaste hjärtan, men där finns de dygder som jag har sått som gudomliga frön i alla mina barns hjärtan, och som väntar på att själen ska utvecklas för att återfödas till nådens liv.

29 Endast förändligande kan ge dig förening. Tills ni har uppnått förändligande i Mitt verk kommer det inte att finnas någon barmhärtighet, ingen förståelse eller kärlek, och utan dessa dygder kommer ni inte att kunna förenas med Mig. Jag vill att ni ska vara förenade med varandra så att ni kan vittna om er Mästare och jag om er. När ni säger bland människor: "Denne är min Mästare", vill jag också säga till hela jordens krets: "Dessa är mina lärjungar." Men jag måste fortfarande arbeta med dig, och du måste fortfarande lära dig och arbeta.

30 Gå framåt med mig, mina barn, för jag ska hjälpa er att klara alla prövningar. Jag ska ge dig ljuset så att det inte finns något mörker på din väg. Jag kommer alltid att vara den kärleksfulla rösten som inte låter dig sova. Och när den timmen närmar sig, som redan är nära förestående, när jag kommer att säga det sista ordet till er genom denna kungörelse, då kommer jag att finna andlig hängivenhet, underkastelse, verklig förståelse och stråvan efter att göra framsteg bland er. Men ve dem som motsätter sig min vilja! Ve dem som förför mina röstbärare! Ve dem som låter dem falla i frestelsens nät! För ingen kommer att kunna säga att han var okunnig, ingen kommer att kunna hävda inför min rättvisas domstol att han inte visste vad han gjorde. Vilken spiritualist vet inte att denna form av mänsklig manifestation kommer att upphöra i slutet av 1950? Vem vet inte att det är jag ensam i mina höga råd som måste bestämma detta? Vem har inte hört att jag är en obeveklig domare?

31 Så när jag säger mitt sista ord till er, som kommer att vara "Min frid vare med er", kommer det att bli tyst i materialet. Din Fader kommer inte längre att låta sitt ord ljuda genom det mänskliga sinnet. Jag har inte gett något straff, jag har inte satt upp någon galge för de barn som inte lyder mig eller motsätter sig min befallning — för dem som sätter mig på prov vid den avgörande tidpunkten. De kommer att vara försvarare av sig själva, försvarare inför sitt samvete. Det är de som undertecknar sin egen dom och de är också sina bödlar.

32 Men vilken frukt kommer de att kunna överlämna, vilken essens kommer de att kunna hålla ut i människornas hjärtan? Den som på detta sätt reser sig i olydnad kommer att med sin egen hand beröva sig själv auktoritet, gåvor och uppdrag.

33 Jag *kan inte* lura dig! Jag är aldrig falsk, jag gömmer mig inte i mörkret. Min sanning är alltid naken. Men om människor inte har kunnat se min Andes nakenhet, så beror det på att de inte har velat det. Jag döljer inte min sanning för er genom något klädesplagg. Min nakenhet är gudomlig och ren, min nakenhet är helig, och jag ska visa den för alla varelser i universum. Som en symbol för detta kom jag in i världen naken som en man, och naken lämnade jag er.

34 Jag vill att sanningen alltid ska regera bland mina egna, för jag är och kommer alltid att vara i din sanning. Jag vill att kärleken ska vara bland er, och *min* kärlek kommer alltid att vara i *er* kärlek. Det finns bara en sanning, en sann kärlek, och när denna sanning och denna kärlek finns inom dig kommer din kärlek och din sanning att vara min, och min sanning och min kärlek kommer att vara din.

35 Jag vill att mina lärjungar ska vara sådana, för även efter 1950 kommer jag att fortsätta att tala till dem i deras meditationsstunder, vid era sammankomster, när ni går ensamma. När du är i sällskap kommer du alltid att träffa resenären, vandraren, som korsar din väg och ber dig att bjuda in honom att gå med dig, och mina inspirationer kommer då att vara stora, och du kommer att känna din själ tröstad och säga: "Det

som Fadern sände från det bortomliggande, det sa han aldrig genom röstbärandens sinne. Anledningen är att Fadern fortsätter sitt arbete bland oss."

36 Därför vill jag se er i sanning — med denna ödmjukhet, med denna vilja att kunna göra mig känd för er. För jag har fortfarande stora lärdomar i beredskap för framtiden — allt som jag inte har överlämnat till er i denna tid.

Min andliga värld kommer att komma till din ande och detta kommer att bli den kraftfulla uppmuntran som tröstar dig och uppmuntrar dig på din väg: Faderns närhet, hans och hans andliga världs verkliga närvaro, närheten till hans rike bland dig.

När ni går till folkmassorna ska ni vittna för dem och berätta för dem att jag och min andliga värld har varit med er, överförda genom det mänskliga intellektet — att det har varit ni som har talat med Fadern och de som har haft samtal med mina välsignade Varelsor.

37 Om världen skulle fråga dig: "Har detta utbyte av tankar och dessa andliga samtal upphört hos dig?" Då bör du säga: "Dialogen med Fadern är evig. Han har sökt upp sina barn från början av deras utveckling, och i varje ögonblick har han utbytt tankar med sina skapelser. Men med tiden har han sökt en bättre, mer perfekt, högre och mer andlig form av manifestation."

Om du talar med denna enkelhet kommer mänskligheten att förstå många gudomliga uppenbarelser och du kommer att få den mörka ögonbindeln att falla bort som hindrar själen från att förstå min sanning. På så sätt kommer du att få dem att inse min storhet och fanatism och avgudadyrkan kommer att försvinna från deras hjärtan.

38 På detta sätt måste de stolta byggnaderna, altaren av guld och silver, riterna fulla av pompa och ståt falla, de kommer alla att falla av sig själva, bara besegrade av tiden. Men avgudadyrkan, fanatismens tempel som lever i människornas hjärtan, det ska falla samman enligt min vilja, det ska förstöras. Och från de människor som har förolämpat mig mest ska jag rycka bort allt som de har i sina hjärtan, så att inget spår av dessa vanhelgningar ska finnas kvar.

39 O välsignade Israels folk! Fyll dig med min styrka och mitt ljus. För om jag alltid meddelar er svåra provningar och smärtsamma händelser i mitt ord, så är det för att ni ska kunna skydda er från dem och komma igenom dem helskinnade. Men i mitt ord håller jag också alltid balsam och glädje, förtroende och hopp in i ditt hjärta och din själ.

Till ditt hjärta meddelar jag att jag förbereder ett bättre liv på jorden. Jag tröstar och välsignar ditt människohjärta — vare sig det är ett barn, en ungdom, en man eller kvinna i mogen ålder eller äldre — och öppnar upp nya möjligheter på livets väg för att hålla välsignelser på din väg.

Jag lär dig det bästa sättet att finna frid i världen, att lära känna de frukter som smakar sött i munnen. Jag lär dig vilka tillåtna verk som kan göra dig lycklig och värdig min fred i denna värld som är en dal av tårar. Jag stärker dina kärleksband med dina barn, föräldrar, bröder och systrar, släktingar eller vänner och mellan folk.

Jag lär också din själ återigen livet i det höga bortom, som du kan uppnå genom de förtjänster du förvärvar.

För ni alla, utan undantag, kommer oundvikligen att behöva gå in i det hinsides, utan att veta när ni kommer dit, för döden kommer inte bara genom ålderdom, inte bara genom livets utmattning — den kommer när som helst, vilken dag som helst, i det minst väntade ögonblicket. Kom ihåg att ni alla - absolut alla - kommer att lämna detta liv bakom er.

40 Men om du njuter av och utforskar detta människoliv som du lever — om du aldrig helt har känt detta liv som du njuter av och lider av, som du studerar så mycket och också tjänar — hur kommer det andra livet att se ut som är ovanför det här? Din själ vet något om det, men det är inte allt.

Vissa mer och andra mindre — de har alla levt i själens "dal", de höga regionerna, de världar som är högre än den här världen. Men ändå måste din själ alltid vara beredd att gå in i andra världar — inte den du lämnade förra gången, utan en annan, högre värld, på ett högre steg på stegen mot själens fulländning.

Det är därför jag kommer till er, det är därför jag talar till er, inte om det jordiska livet, utan också om själens liv. För det är längre, det är det perfekta livet, för det är det hem där du kommer att stanna för evigt, och jag vill inte att du ska bli förvirrad när du når dit. Jag vill inte att din själ ska känna sig ovärdig att knacka på min dörr — jag vill inte att du ska bli förvirrad av steget från detta liv till det andra. Detta steg är viktigt, det är verkligen ett test, en kamp.



41 Jag drar inte bort allt ditt tänkande från mänskligt liv. Det är jag som gav dig en kropp, som inkarnerade din själ. Det är min barmhärtighet som har sänt er till jorden, som har prytt och välsignat denna planet med alla slags gåvor, naturriken, element, varelser fulla av nyttigheter för er näring, bevarande, uppfräschning och utveckling. Det är jag som gifter mig med er, som ger er mandat att växa och föröka er.

42 Det är jag som lägger arbetsredskapen i era händer och som välsignar detta arbete och er frukt. Det är jag som välsignar svetten på din panna. Därför kan jag inte vara den som hindrar dig från att fullgöra din plikt så länge du verkligen är engagerad i den. Men om ni uppfyller den, som ni bör göra, med ödmjukhet, med respekt och medkänsla för er själva och även med medkänsla för andra, så kommer ni med minsta jordiska ansträngning att skörda en frukt som kommer att ge frid och tillfredsställelse i ert hjärta.

43 Men förutom dessa plikter, dessa kärlekar, känslor och band som förenar er, kräver jag också uppmärksamhet och tid för din själ, för den högre varelse som bör styra alla rörelser i ditt hjärta, ditt sinne och hela ditt väsen — för den varelse som styr ditt kroppsliga skal, för den varelse som är min tjänare och som din kropp bör vara detta enda för. Jag vill att ni också ger den tid för sitt självmedvetande, för sitt arbete, för sin utveckling, för sin tillbedjan av Gud, för sina andliga plikter gentemot sin Fader och gentemot de andra själarna.

44 I min lära och i min lag har jag i alla tider förenat alla lagar, alla plikter och alla former av dyrkan. På samma sätt kommer jag till er i denna tredje tidsålder och undervisar med denna bredd, så att ni inte faller in i ny fanatism, så att ni inte faller in i hemlighetsmakeri eller frestelser, utan är enkla i fullgörandet av alla era plikter, så att själen inte blir fanatisk, och så att kroppens skal inte gör sina plikter svåra — så att själen inte är ett hinder för hjärtat eller för sinnet, så att kroppen också är villig och samvetet gör sig känt i kroppen, så att den inte heller hindrar själen från att fullgöra sina plikter.

45 Dessa är mina lärjungar. Välsignade är de som verkligen utnyttjar min lektion. Välsignade är de som vakar och ber i detta provningens år — i detta år då frestelser och förvirring kommer att komma i er väg. På så sätt kan ni vara starka, ni kan övervinna allt genom bön, genom fasta, genom att följa min undervisning och veta hur man förenar och älskar varandra och visar barmhärtighet. Jag vill inte att det ska uppstå hinder för mina manifestationer, jag vill inte att det ska uppstå meningsskiljaktigheter mellan er, men förståelse och barmhärtighet, broderskap och kärlek råder alltid, mildhet och ödmjukhet. Då kommer jag att fortsätta att belöna er och göra mig känd genom mitt ord i detta folks famn.

46 Vakta alla, vakta er själva, så att godhet och fred äntligen kan övervinna era meningsskiljaktigheter, så att mitt rike tillsammans med er kan besegra lögnens, mörkrets och ondskans rike.

47 Jag ska upphöja mig själv i er som segrare — jag vill att ni ska se er Fader som härskarornas konung som besegrar det onda i er, och er själva som soldater fulla av andlig ära, fulla av tillfredsställelse och sinnesfrid. Då kommer den universella harmonins hymn att höras i den största av segrar — den triumf som kommer att komma, men där varken er Fader eller ni själva kommer att sörjas över att ha "*besegrat*" genom er kärlek. Våra "*besegrade*" kommer inte att vara själar — det kommer att vara ondskan, alla mörker, synder och ofullkomligheter. Faderns triumf kommer att vara räddningen av alla efterblivna själar som har sina rötter i mörker och ondska.

Du har fel om du tror att någon kommer att gå förlorad. Jag skulle inte längre vara Gud om inte en enda själ skulle finna frälsning. Alla de som ni kallar demoner är också själar som kom ut från Gud, och om de fortfarande är vilse idag kommer de också att finna frälsning. När kommer det sanna ljuset att finnas i dem? När du sedan tillsammans med ljusets andliga värdar bekämpar deras okunnighet och synd med din bön och dina gärningar av kärlek och barmhärtighet.

48 Din Faders *och din* fullkomliga lycka kommer att vara Herrens stora dag. Den universella banketten kommer att äga rum när ni alla äter det eviga livets bröd vid hans bord.

Min frid vare med er!

## Instruktion 328

Min frid vare med er!

1 Var välkomna i min närvaro som själ och som kropp! För båda fräschar upp sig, mättar sig i min gudomliga essens och stärker sig i mig för att fortsätta dagens arbete.

2 Här är min anda, och här är din också!

3 Fadern och barnen är närvarande, de ser kärleksfullt på varandra ansikte mot ansikte, de känner igen varandra, älskar varandra och välsignar varandra. Jag säger er i sanning, människor, att er själ aldrig tidigare än nu har funnit en säker väg att nå mig. Idag finner ni mig genom ett ögonblick av upphöjdhet, av befrielse från jordiska plikter, genom ett ögonblick av sann omvändelse och kunskap om vägen till andlig bön.

4 Det är inte längre dags för botgöringsövningar, ceremonier eller riter för att förena er med mig, för att ni ska kunna tro att ni förhållar mig och behagar mig. Du har för länge sedan lämnat den tiden bakom dig. Din själ har frigjort sig själv, och den fräschar upp sig själv i den tredje tiden genom att breda ut sina andliga vingar och bemästra oändligheten, lyfta och överföra sig själv till mig och frigöra sig från jordiska lidanden och svårigheter.

När den återvänder till sin kropp efter upphöjningen förmedlar den sin styrka och sitt ljus till den, den lyfter upp den, stärker och tröstar den. Genom att ta sin egen kropp i famnen, som en vuxen gör med ett litet barn, bär själen den på livets och ljusets stigar och ger den livskraft med tro och hopp.

5 När tiden går slutar din själ att känna sig svag, den känner sig starkare och starkare genom min undervisning och genom det ljus som den fått genom sina prövningar och sin kamp. Därför vill jag att mina lärjungar ska bli lärjungar, apostlar i detta verk fullt av ljus, andlighet och kärlek, för att kunna lämna er i mitt ställe för att undervisa människor, visa dem de lärdomar som de inte har upptäckt och för att ihärdigt och ståndaktigt visa dem vägen till sanningen — den väg som leder till fred på denna jord och till salighet och själens eviga frid.

6 Från min höga tron sänder jag min universella stråle. Den sprider sig och håller ut sin kärlek över alla existerande varelser. Men med er, utvalda människor, blir min stråle ett mänskligt ord, ett ord som är begripligt för sinnet, och dess innehåll är den gudomliga essensen och det gudomliga mysterium som förklaras.

Mitt Ord kommer ner till hela Mitt folk, och sannerligen säger Jag er, även om Mina barn ofta har sagt: "I en sådan förmedlare av Ordet och i en sådan församling finns det bedrägeri", så har Min Ande varit närvarande, oberoende av allt bedrägeri och brist på förberedelser. Minns ni inte att jag ofta har sagt till er: Jag ser inte på mina barns fel eller brist på förberedelse?

7 Nu är min tid inne. För Fadern är det en tid för uppfyllelse, som han själv har påtvingat honom av kärlek till sina barn. Varför skulle jag hålla tillbaka inför er synd, eftersom det är just den som jag kämpar med och som jag kommer att besegra genom mitt ljus och min kärlek?

8 Fördöm inte någon som en bedragare, fördöm inte någon som en lögnare eller som en fläck. Ser ni inte att ni alla är mina lärjungar, att ni alla för närvarande lär er av mig?

Efter 1950, när min Universella Stråle inte längre blir ett mänskligt ord bland er, då ska ni verkligen säga: "Ve, ve!" till den som — hur stor hans förberedelse än är — försöker få min Universella Stråle att manifesteras sig som i denna tid. För trots sin stora förändlighet och förberedelse kommer han att vara en bedragare genom sin olydnad.

Det kommer att bli den tid då ni inte längre kan räkna med Faderns närvaro i den form som ni hade den från början av denna uppenbarelse fram till 1950, eftersom mina lagar och förordningar är oföränderliga. Jag ändrar aldrig mitt arbete, min rättvisa är obeveklig, och mina lärjungar måste leva i harmoni med sin Fader, i lydnad mot honom och i fullständig samförstånd med honom.

Som Mästare försäkrar jag er dock att trots deras stora oförbereddhet och ofullkomlighet förlåter jag de förmedlare av ordet genom vilka jag gör mig själv känd, nu, vid tiden för min manifestation, och jag gör mig själv känd och utgjuter min barmhärtighet över folkmassorna. Om de i mitt ord, som är renhet och fulländning, märker köttets brister, har jag instruerat er att känna igen trädet på dess frukt, så att ni kan förlåta de mänskliga bristerna och veta hur ni kan upptäcka er Herres närvaro, kraft och väsen i den andliga smaken av frukten.

9 Jag håller för närvarande på att skapa en andlig minnesbok i din ande, och enligt mina gudomliga instruktioner skapas också en materiell bok av mitt ord. Det är det gudomliga testamentet som jag lämnar till eftervärlden, till framtida generationer, till de generationer som kommer efter er. Men sannerligen säger jag er: de kommer inte att känna smaken av era brister.

Mitt ord — vare sig det är det som din ande har bevarat eller det som är nedtecknat på papper — kommer att vara fullkomligt, kommer att vara rent utan några fläckar, utan någon som helst orenhet och ofullkomlighet, och det kommer att vara det kristallklara vattnet vars mirakulösa kraft släcker människans törst, själens törst. Det kommer att vara brödet och vinet som människans själ firar många gånger med. Den kommer att vara den lysande fyren och även den väg, upplyst av den helige Andes ljus, där de som är på väg eller de förlorade skeppsbrutna kan upptäcka riktningen för att nå den säkra hamnen.

10 Att etablera spiritismen i världen ska inte verka svårt för er, än mindre omöjligt. För jag har gjort åkrarna bördiga, och det utsäde som jag har anförtrott dig kan gro. Fälten väntar på den, och även om inte alla är förberedda, väntar vissa på att sås, andra renas, och denna rening är ett stänk av rättvisa, av provningar, av visdom och kärlek från er Fader.

11 Nu får mänskligheten, uppdelad i folk, raser, språk och färger, från min gudomliga ande sin respektive del av domen, de provningar som hör till var och en, kampen, smältdegeln och försoningen som jag har tillhandahållit för varje person och varje ras. Men ni vet att min dom har kärleken som grund, att de provningar som Fadern sänder till människorna är provningar av kärlek — att allt är inriktat på frälsning, på det goda, även om det verkar vara olycka, undergång eller elände i dessa besök. Bakom allt detta ligger livet, bevarandet av själen och dess återlösning. Fadern väntar alltid på den förlorade sonen för att omfamna honom med den största kärlek.

12 Det finns hela raser som inte känner igen mig, det finns folk som envist tar avstånd från mina lagar, som inte vill känna till min undervisning, som motsätter sig den för att de anser att den är föråldrad. De som inte har förstått mig är de som insisterar på jordiska friheter. De är också de som ofta gör det goda av egen fördel och inte av generositet.

Men till varje folk och ras är min rättvisa och mina provningar avsedda, och dessa anländer dag för dag för att slutligen göra deras hjärtan och själar fruktbara, som om de vore odlingsbara åkrar, och efter att de har bearbetats, för att placera fröet i dem, det eviga fröet av min kärlek, min rättvisa och mitt ljus. Dessa folk kommer att tala om mig med kärlek, dessa raser kommer då att sätta sitt hopp till mig, och i själarna hos alla människor i denna mänsklighet kommer jubelsånger att ljuda, kor av lovsång och kärlek till alla människors enda Herre.

13 Men nu är det en tid av provning och kamp. Till och med din Gud kämpar just nu. Han är härskarens herre och har utsett er till sina soldater.

I dag är ni fortfarande svaga och misstänksamma mot er själva. Du mäter provningarna, föreställer dig kampen och låter din själ och ditt hjärta bli fega.

Din ande skapar en skala inom sig själv, och i den högra skalan placerar den det goda och i den vänstra skalan det onda i denna mänsklighet. Så länge du ser att det goda bara är som ett majskorn, men det onda som hundra skäppor, vet du inte vad du ska göra. Då tittar ni in i er själva och ser att ni varken är rättvisa, dygdiga eller heliga, och ni tror att endast de rättvisa, dygdiga och heliga kan åstadkomma en förlösning av denna mänsklighet, som är avtrubbad av ondska, förhärdad av hat, materialiserad i passioner, laster och elände.

14 Du bedömer din egen helgedom och ser i den ditt lilla offer, din svaga låga. Du invaderar andras helgedomar och ser att det inte längre finns några tyglar som kan stoppa människornas galna utveckling. Då tror du att man inte lyssnar på dig när du talar om Gud — att man skrattar åt dig när du talar om andens förmågor.

15 Varför så lite tillit till den skatt av ovärderligt värde som jag har anförtrott er i detta verk som jag har uppenbarat för er? Jag säger er i sanning: utan att bli heliga eller rättfärdiga kommer ni att kunna göra stora frälsningsverk bland människorna, stora mirakel bland mänskligheten, och ni kommer också att kunna vara ett föredöme bland människorna. Om jag skulle sända heliga och perfekta varelser till den här mänskligheten för att föregå med gott exempel för människorna, skulle det vara omöjligt för dem att ens likna dem!

Jag skall sända bland människorna omvända syndare som — utan att bli rättfärdiga, helgon — vet hur man lämnar ett exempel på förnyelse, omvändelse, mod, iver i Faderns undervisning, längtan, framsteg och andlig utveckling, och dessa är ni!

16 Din själ kommer att nå fulländning en dag, men du vet inte när. Fadern kommer inte att tvinga dig och du kommer inte heller att tvinga dina steg. Men du bör ändå aldrig sluta. Även om ditt steg är långsamt vill jag att det alltid ska vara fast och uppåt.

17 Att ni måste kämpa bland folket? —

Detta är sant. Att det vittnesbörd som du bär bland dem, att jag gjorde mig själv känd genom det mänskliga intellektet för att ge dig detta Ord som du nu för vidare, kommer att ifrågasättas? Det är säkert. Men detta ska inte förolämpa er, för mänskligheten har i alla tider tvivlat på min närvaro och min ankomst till denna värld, och detta beror på att människorna inte har känt sig själva — eftersom mänskligheten, även om den säger sig vara älskad av Fadern, aldrig har förstått omfattningen av denna kärlek — eftersom den, även om den tror att den känner sin Herre, inte vet att en av hans vackraste egenskaper är ödmjukhet. Därför har jag alltid kommit till människor på ett ödmjukt sätt, och jag har aldrig använt all min kraft, all min prakt eller all min härlighet i mina gudomliga manifestationer. Då kunde folk inte se på mig, de kunde inte heller motstå mig!

18 Jag har alltid begränsat mig själv, men jag har inte begränsat mig själv i ödmjukhet, kärlek och ömhet. För med samma kärlek som jag älskar dig i dag, älskade jag dig i den andra tiden, i den första, och jag kommer att älska dig i all evighet. Jag kan i sanning säga er att Fadern älskade er innan ni fanns.

19 Bland er finns det lärjungar som frågar sig själva: "Varför kunde vår själ inte stanna kvar och framhärda i godhet och dygd, trots att den härstammar från en far full av kärlek, full av renhet och fullkomlighet?" Mästaren svarar dig: Jag skickade din själ till jorden, utrustad med alla de egenskaper som finns hos Fadern, och skapade den som ett barn som liknar sin Skapare. Den fick en kropp för sin vandring på jorden, men denna kropp har orsakat prövningar och kamp för själen eftersom köttet är svagt. Det måste vara så här — förförbart — för att testa själens styrka.

20 Dygden visar sig bara i prövningar. Ljuset lyser starkast i mörkret, ljuset lyser inte i ljuset, och därför var det nödvändigt att din själ prövades och renades. För din själ har en början, men i sin oskuld hade den inga meriter, den saknade erfarenhet, utveckling och fulländning. För detta fick den ett lägre livsstadium för att kunna stiga upp till ett annat, högre, och så vidare uppför de sju stegen på stegen till fullkomlighet, tills den kommer till Faderns närvaro som en perfekt och ren själ — full av ljus, utvecklad genom att utveckla alla sina gåvor, fulländad i alla sina förmågor, med många förtjänster som förvärvats i strid, full av kunskap om sig själv, sin Fader och livet, medveten om sitt ursprung, vad den skapades för och vart den återvände till.

21 På samma sätt som själen i köttet mötte början på sin kamp på den jordiska vägen, mötte den också ett oändligt antal prövningar och frestelser — vissa prövningar som var påtagliga och andra osynliga — frestelser och prövningar som var så kraftfulla att de fick den att falla genom köttet — vissa synliga och andra som bara var märkbara för själen, anden, hjärtats och sinnets ömma strängar.

22 Själens har prövats på alla sätt från sitt ursprung. Eftersom den har prövats av ondska — tror du att Fadern skulle kunna ha ondska för att fresta sina barn? Sannerligen säger jag er: Nej, men ondskan existerar också från ditt ursprung, den har orsakat själens och "köttets" svaghet och förföriskhet.

Eftersom själarna inte visste hur de skulle använda sin egen styrka och "köttet" gav efter för frestelser — vad gjorde Fadern med tanke på detta? Han har låtit ondskans krafter sätta dig på prov. En gång och tusen gånger har jag tillåtit det för att i dig pröva Mitt eget ljus som jag har anförtrött dig, för att sätta din egen dygd, som är Min, på prov, för att rena dig i smärtan, i de svåra kristiderna, i livets kaos, så att din själ under dessa prövningar och dessa svåra händelser kan finna tillfällena till fulländning, till uppfyllande av lagen — tillfällena att bevisa för dina medmänniskor och för din Fader sin styrka och ståndaktighet i Mina lagar.

23 Ni har alltid känt min lag intuitivt — min lag som befäller det goda och fördömer det onda. Intuitivt känner varje människa, från sina första steg på jorden, igen det goda och upptäcker det onda. Men ni har inte, som de första människorna, kunnat stanna kvar i den naturliga lagen, som mitt folk gjorde innan Moses kom. Tror ni att mitt folk Israel, som var på väg att bli till, inte kände igen sin Fader innan Moses kom? Sannerligen säger jag er att det inte var så.

Sedan mänsklighetens början har det funnits någon som har känt igen mig, och genom honom har andra känt igen mig. Men när det onda fick större vikt än det goda inom mänskligheten var jag tvungen att komma för att påminna människorna om det goda, jag var tvungen att göra mig fysiskt märkbar för att göra mig synlig och påtaglig för människorna, som det skedde på Sinai, när jag förkunnade min lag inför Moses, som var omgiven av sitt folk, och gav den till honom inhuggen i sten och sände honom till sitt folk för att det skulle bli säd bland alla nationer.

24 Genom denna lag räddades mitt folk, de befriades och fick välbefinnande och lycka på denna jord och hopp om livet efter detta. Men dagen då min lag fördärvades kom, dagen då man vänjer sig vid den, och återigen spred sig onskan tills den övervågde även det goda.

När dessa bud gradvis förvrängdes, när människorna började skapa nya vägar inom mina, var jag tvungen att komma igen, men nu som Messias, som människa bland människorna, för att göra vägarna raka och förbinda dem med sanningens väg, för att dra människorna till sanningen och det goda, för att bjuda in dem till rättvisans och kärlekens väg — för att avslöja bedragarna, för att förstöra allt som är falskt, all vidskepelse, och för att säga till dem: "Detta är Lagen, detta var vad jag levererade i de första tiderna!"

25 Genom denna min ankomst har nya folk på jorden och nya raser också funnit vägen, freden, den andliga lyckan, näringen och hoppet för det kommande livet.

26 Under en lång tid har denna mänsklighet ätit av himmelrikets rika bankett. Men se, denna måltid var också oren, och redan i detta tillstånd fördes den till det hungriga folket, min undervisning förfälskades, min undervisning förvrängdes och misstolkades. Barnens uppfyllande av lagen och deras dyrkan av Gud var inte vad Fadern hade beordrat, och därför blev det nödvändigt att återvända till folket och därmed lösa in ett löfte. För jag visste i förväg att min närvaro bland människorna var nödvändig från tid till annan.

Därför är nu den förutspådda tidsåldern då Herren skulle komma till er igen för att kräva att ni ska redogöra för lagen från de gångna tiderna, för de uppenbarelser, läror och mirakel som ni har blivit rikligt välsignade med under de två tidsåldrarna som har passerat tidigare.

27 Detta är anledningen till att jag har kommit hit. Ni har nämligen inte kunnat stå fast i godheten och stanna kvar där, eftersom ni har gett efter för köttets svagheter, eftersom ni har fallit för både synliga och osynliga frestelser — under den övernaturliga onskans makt som finns över er.

28 Tror ni att alla vittnen till Min ankomst blev troende i den första tiden? Sannerligen, inte alla!

29 Tror ni att alla trodde på denna uppenbarelse när den fördes till andra länder, till hedniska länder? Nej, många förstod inte att lagen var ett gudomligt verk. De trodde snarare att det var människans verk. Men när denna lag var etablerad och manifesterad genom sin rättfärdighet, genom deras egna gärningar, då undersökte de stora otrogna den.

30 Det var samma sak under den andra epoken. Tusentals och åter tusentals män och kvinnor hörde mig. Många trodde verkligen, men ännu fler tvivlade och trodde inte att den mannen var Messias, utan att han var en människa som alla andra. Hans ord blev obegripligt och förvirrat på grund av deras otro, och det var bara begripligt och klart för dem som trodde väl. Därför blev jag bekämpad, hånad och förföljd av de icke-troende, och mitt lidande, mina gärningar och mirakel betraktades inte av de icke-troende som gudomliga gärningar, utan som människors verk.

31 När min lära spreds över hela mänskligheten genom sina egna manifestationer, när mina vittnen också gav bevis på att de var mina sanna lärjungar, mina sanna vittnen, omvände sig den icke-troende mänskligheten till min lära, fällde tårar av ånger och blev också mina lärjungar.

32 Varför skulle du bli förvånad över att detta också sker just nu?

33 Vissa kommer att tvivla på ditt vittnesmål och på att jag har gjort mig känd för människan genom intellektet. Vissa, när de vänder sina ögon mot de materiella böcker som innehåller Mitt Ord, kommer att tvivla på att det är ett gudomligt verk som tagits emot genom inspiration. Då kommer de att tillskriva allting till er, människor, till mänsklig fåfänga, eftersom det finns en misstro mot denna mänsklighet. Men ni bör bortse från misstro och misstro utan att fördöma era medmänniskor, utan att göra våld på er själva med det, för ni vet att efter misstro och misstro kommer tron som ett resultat av era egna handlingar.

Låt dem se era gärningar, låt era vittnesmål verkligen vara fulla av ljus, så att det inte är varken böckerna eller era ord som omvänder världen, utan era goda gärningar med vilka ni förseglar vittnesmålet

om att jag har varit med er, att jag har kommit "på molnet" för att göra mig känd med hjälp av Min stråle genom en röstbärare, en människa, som har utsetts så av Min Gudomliga Ande.

34 Jag skall sända er till alla delar av världen och era barn, som också skall bli den helige Andes lärjungar, och deras barn skall också bära fram min säd. Men sannerligen säger jag er att det inte kommer att gå tre generationer efter er innan denna mänsklighet, inför spiritismen, inför den helige Andes ankomst, kommer att skakas om i sina grundvalar av extraordinära händelser, av vilka jag har åstadkommit en del bland er, medan jag förbereder andra för framtiden. På samma sätt kommer du gradvis att eliminera onskans rike. Denna makt kommer att smulas sönder mer och mer genom dina verk av kärlek och rättvisa.

35 Varje människa som omvänder sig till spiritismen är en mindre som tillhör detta rike. Men om ni tror att jag ger er uppgiften eller uppdraget att övervinna onskans atmosfär genom era verk av kärlek och ljus, säger jag er i sanning att det ännu inte är dags att helt besegra den, att den fortfarande är starkare än ni är. Men på grund av dessa ord som jag säger till er, göm inte era vapen och avstå inte från att dra dem — nej, mina barn. Kom ihåg att även om ditt svärd inte är allsmäktigt så är jag allsmäktig och jag finns i ditt svärd.

36 Kämpa mot frestelserna, upptäck fällorna, riv sönder de förföriska näten och repen, upptäck dem genom din intuition när de gömmer sig bakom det bortomliggande, upptäck dem när de gömmer sig bland människor eller i människors kamp - kämpa alltid.

Jag säger till er: Du ska vara med mig i denna strid. Jag är med som en stor kämpe mot mörkret och all existerande ondska, och i slutändan kommer det att vara jag som slår det sista slaget och som segrar, som står vid er sida, och ni kommer att vara de som hjälper mig att segra. Den slutliga segern över frestelser och ondska kommer inte att komma till er, mitt folk, under denna tid. Jag måste binda den kraften under en tid, men dina förtjänster i att göra det kommer att räknas till dig.

Den tid under vilken denna makt kommer att vara bunden kommer att tjäna till att godheten slår rot i människans hjärta, till att godheten i alla dess former ökar i styrka. När människan sedan har vuxit sig stark i godhet, när godhet väger mer än ondska på min rättvisas vågskål, kommer frestelsen i alla dess former att släppas lös under ytterligare en tidsperiod, och just under den tiden kommer det inte att vara mitt svärd som besegrar den, utan era egna vapen.

37 Jag kommer bara att titta på från oändligheten, för då kommer du att ha den nödvändiga styrkan för att besegra fienden. Dygden i alla dess former kommer att ha segrat i den här världen, och frestelsen kommer inte att hitta något hörn, ingen öppen dörr eller rum, och dess största fällor, dess största snaror kommer att vara upphävda till sista delen av frestelsens makt. När deras rike är sönderslaget och splittrat kommer början på er triumf, och mörker kommer att förvandlas till ljus, det onda kommer att bli gott och de förlorade kommer att hittas.

38 Se, detta kommer att bli triumfen i er själ, och när ni sedan sjunger era lovsånger kommer det att vara ljusets, rättvisans och kärlekens triumf. För ni kommer inte att lämna denna värld som misslyckade, ni kommer inte att lämna den förstörd av frestelser. Nej, mina barn. Även om ni har fallit under lång tid och kommer att fortsätta att falla genom dessa snaror, kommer er triumfs dag när ni lyfter upp era ansikten och ser till er Herre, som soldaten reser sig inför sin befälhavare.

39 Människor, jag förbereder er för de kommande striderna. Jag vill att du alltid ska segra i alla strider. Men jag vill inte att dessa segrar ska smickra er stolthet. De ska inte vara segrar för din fåfänga, utan för mitt rike. De ska vara djupa, innerliga tillfredsställelser för din andliga ödmjukhet som inte ens syns i ditt eget ansikte.

40 Era verk av kärlek och barmhärtighet skall inte bli kända, det skall inte finnas några fariséer bland er som gör sig lustiga över den välgörenhet som utövas bland deras medmänniskor. Ni ska vara de som gör gott i tystnad.

Du lever redan i den heliga andens tid, och din själ utvecklar nu alla sina förmågor att göra gott med hjälp av den. Du kommer att kunna ge — inte bara det du äger på jorden, utan också det som ditt sinne, ditt hjärta och din själ äger. Det du inte kan göra genom ditt ord, genom din jordiska personlighet, gör du genom bön. Tala till mig, stig upp till mig, och du kommer att kunna göra stora barmhärtighets- och kärleksgärningar därifrån.

Men om ditt samvete säger dig att du måste avstå från något materiellt för att ge det till behövande, så har du inte för avsikt att ersätta det med en bön. Försök inte dölja eller dölja din själviskhet genom andliga böner. Begär inte att Fadern ska göra det som *du* kan göra.

41 Låt ditt samvete alltid beordra dig och tala om för dig på vilket sätt du måste göra välgörenhet, och om du i denna välgörenhet måste avstå från något av ditt eget, låt inte ditt hjärta ångra det. Räck ut handen och du kommer att känna lycka i din själ. Då kommer ditt hjärta också att förvänta sig glädjen hos din Fader.

42 Jag förbereder er för de stora striderna bland mänskligheten och berättar för er: Dagens människor är intresserade av livet efter detta — inte riktigt alla, men ändå utforskar man det andliga i alla delar av jorden, man strävar efter att utforska Herrens hemliga skattkammare, man diskuterar och studerar böcker, man tränger in i filosofier och vetenskaper.

Orsaken är att jag söks, att min närvaro känns av alla och att de försöker hitta mig. Själarna vet att jag är källan till kärlek och förlåtelse, och därför vågar de söka mig trots sina överträdelser eftersom de hoppas på förlåtelse och frälsning. De vet att jag är en outtömlig källa till barmhärtighet och att jag också är ett bord som är täckt med mat för att stilla deras hunger och törst.

43 Tror du att människor inte blir starka och förbereder sig i detta sökande? Tror du att de inte utvecklas och utvecklas i sina studier? Ja, människor. När du väl har slagit in på vägen kommer du att bli överraskad. Om du talar med dina medmänniskor som äter andra frukter än de som jag har erbjudit dig — som äter andra frukter än de som jag har erbjudit dig — kommer du att få veta att även de har ätit sig mätta, att även de är starka. Och när stridsögonblicket kommer, när du måste använda ditt förnufts svärd, din kunskap och din andliga upphöjdhet, kommer du att uppleva att dina medmänniskors svärd också har ljusets kraft.

44 Sov inte för att kunna slåss, utan lär dig att känna igen segern. Ofta kommer segern att vara i ditt nederlag, och motståndarens nederlag kommer bara att vara uppenbart. Segern kommer att finnas i er själva, och efteråt kommer den att reflekteras i ansiktet på den som uppenbarligen besegrade er.

45 Förstå mig, människor. För ögonblicket kommer när ni måste vara tysta, när ni ödmjukt måste böja era halsar i sann ödmjukhet, och då kommer motståndaren att höja sig över er och slå till. Men du kommer att ha varit tyst, du kommer medvetet att ha böjt nacken, och senare kommer du att se fröet som du har lämnat grodda i den personens själ, och att slaget från ditt svärd av ljus och kärlek lämnade ett djupt sår i din brors hjärta — inte din fiendes — och genom det såret kommer det hjärtats arrogans att försvinna och Mästarens frö att komma in.

46 Ni har redan erfarenhet, för ni kom ofta till Min helgedom för att säga till Mig: "Mästare, jag sådde i ett hjärta med stor kärlek, men hans öron hörde mig inte, han förblev kall och hård, och hans läppar hånade mig."

Men Mästaren log kärleksfullt, fyllde dig med frid och hopp och sa till dig: Vänta, för din säd har inte gått förlorad, den har nått botten av det hjärtat. Lämna den där! Jag ska ge det regn och göra det fruktbart. Jag ska ta bort det ogräs och de stenar som din hand inte kan ta bort för tillfället. Men be för den, glöm inte bort den, be andligt och hoppas att tiden för din tillfredsställelse och din lycka kommer.

Men om den tiden har kommit för sent har det lett till att tvivel har uppstått i dig. Men för att tvivlet inte ska bestå för evigt har jag sagt till er: "Kom ihåg det frö du sådde. Den har försvunnit, men i dess ställe har en buske vuxit upp. Vårda den nu så att den kan bära frukt." Då var din och andras glädje stor.

47 Jag förbereder er, människor, så att ni inte blir otåliga, så att andligt tålmod kommer att avgöra hur uppdraget ska fullbordas. För det frö som jag anförtror dig en gång till har ingen tidsgräns för att gro, som fröet på jorden. Den utspelar sig inom evigheten, och denna tid kan vara både kort och lång. Du vet inte detta, din uppgift är bara att vårda och skydda det genom din bön och kärlek.

48 På detta sätt förbereder Mästaren dig för tiden efter hans avresa. Jag vill att den lycka som ni åtnjuter idag när ni hör mitt ord genom det mänskliga sinnet ska fortsätta efter min avresa. Människor, jag vill att — när min ande väntar i det höga bortom på att ni ska närma er genom bön, individuellt eller kollektivt — jag i mina barns hjärtan ser den lycka och glädje som jag ser i dag; att ni i full kunskap om allt som har hänt under denna tid — om allt som Fadern gav er och om den slutpunkt som han satte för sin manifestation genom intellektet, kommer ni för att erbjuda honom ert oändliga tack; att ni med en lovsång som era läppar döljer men som brinner i er själ, kommer för att säga till honom: "Fader, hur många saker

har du inte skänkt oss! Hur mycket glädje i våra själar under dessa tider! Hur översvämmad av ljus har du inte lämnat själarna, och vilket värdefullt arv har du inte lämnat till mänskligheten!"

49 Så lycklig vill jag se er, o folk! Jag vill inte se en själ bland er som har hamnat på efterkälken, jag vill inte se någon som fortsätter att vandra i otro, som splittrar hårstrån mitt i sina synder och sin brist på användning av min nåd. Jag vill se enighet bland folket, så att jag i min egen ande kan se deras utstrålning och deras

kan känna böner som uttrycker följande: ENHET, FRED OCH VÄLVILJA — TRO, HOPP OCH BARMHÄRTIGHET.

50 Därför vill jag se dessa dygder kultiverade av din själ och viftande som en fana i vinden, i det oändliga, så att jag kan ge dig befallningen att sända ut dem till alla folk, till folkmassorna, som verkligen väntar på mig och med brinnande hjärta längtar efter att Messias, Återlösaren, ska återvända till folket. Vissa säger: "Mästaren finns redan bland oss, men han är osynlig." Jag säger er: välsignad vare intuitionen och föraningarna hos dessa själar. Andra säger: "Nej, han har inte kommit ännu, han måste komma synligt och påtagligt som i den andra tiden." Orsaken till detta är att de har glömt "molnet" — det andliga moln i vilket jag kom i den tredje tiden.

51 Det finns andra som helt har glömt detta löfte och varken vakar eller ber. Men ni har förberetts, ni har fått den tredje epokens uppenbarelse med levande röst, så att ni kan gå till era medmänniskor utan att tveka, med full säkerhet, och inte låta er skrämmas inför stora folkmassor.

För när tiden är inne kommer ni att bli förhörda och ni kommer att lämna hjärtan nöjda med ert vittnesmål. De troende kommer att bilda legioner, de icke-troende kommer också att bilda sådana och slåss. Men de icke-troendes arméer kommer snart att decimeras, för då är det dags för den helige Ande att ta överhanden. För han kommer att tränga in i alla hjärtan.

52 Stärk er själva, lärjungar, ge er själva näring, få det bra med mig, klara de jordiska provningarna, ha gott mod inför livet. Se inte likgiltigt på den smärta som drabbar dig, för den kommer att fullända dig. Förbanna inte smärtan och förbanna den inte heller, utan välsigna den. Om du måste dricka lidandets bägare, drick den. Om du inte kan dricka dess jäst, dricker jag den. Men var hängiven och tålmodig.

Se på smärta mer med själen än med "köttet", eller känn den mer med själen än med kroppen, så kommer du att uppleva hur mycket stärkande du kommer att finna i din själs meditationer. Du kommer att uppleva hur mycket ljus anden ger till själen och detta till dess kroppsliga hölje. I din själ hittar du den gudomliga balsamen, den sanna balsamen, som lindrar och läker allt lidande, och genom den kommer du verkligen att bli frisk.

53 Var den sanna spiritualisten, var min sanna lärjunge, o folk! Då kommer alla törnen, stötstenar och hinder på vägen att lätta och lindras. Den börda som tillfälligt vilar på dina axlar blir oförklarligt lättare om du mediterar och ber. Ni kommer att få förklaringen till detta inom er själva. Det beror på att själen kommer att stiga upp, och den blir upplyft och stark och gör sitt "kött" starkt. Därför vill jag att du ska leva ett upphöjt liv, så att du därifrån kan dominera det livet, och din själ kan kämpa och segra i alla provningar — så att den därifrån kan dominera "köttet", dess passioner, svagheter och svårigheter.

54 Stå upp mer och mer, mitt folk, då kommer freden och Faderns rike att vara inom räckhåll för er, och medan ni fortfarande bor på denna jord kommer er själ att vara en invånare i Faderns fredsrrike!

55 Detta är mitt undervisningsord, som jag ger er i denna morgonandakt som en instruktion. Ta den med dig i din själ, i den finns all mästarens kärlek, i den finns ett vapen med uppmuntran att resa sig och kämpa i framtiden.

56 Be för hela mänskligheten i detta ögonblick, säger Mästaren till er, och be i sanning för alla era andliga bröder och systrar! Nu är det dags för bön. Min kärlekens och fredens Ande kommer att sprida sin mantel över hela universum för att omsluta alla mina barn i denna smekning, i denna balsam och i denna faderliga välsignelse, ni välsignade människor av min gudomlighet!

Min frid vare med er!



## Instruktion 329

1 Välsignade är ni som vill öka er kunskap för att upptäcka de högre sakerna.

2 Lyckliga och välsignade är de som vill se klart. Men sannerligen säger jag er att ni måste studera och utforska mitt ord så att den ögonbindel som täcker era ögon kan falla.

3 Människan är dubbelt skyldig. Inte bara för att han inte anstränger sig för att få bort det bandage som hindrar honom från att lära känna mina läror, utan också för att han utmattar sig själv i köttets band som frestar honom till jordiska nöjen på bekostnad av andliga glädjeämnen. På så sätt har han blivit slav under sina passioner och hans vilja till förnyelse har förstörts.

4 De blinda vill vägleda de blinda, och de som inte har följt min undervisning vill vägleda syndare. Människan är svag eftersom hon inte vill börja förnya och rena sig med mitt ord. Han ville inte använda sig av den styrka som han är utrustad med, nämligen viljan att kämpa mot sina laster och övervinna sig själv.

När din själ vinner denna kamp kan du säga att du är befriad. När din själ har herravälde över "köttet" kommer du att se att till och med rovdjuren försiktigt kommer att böja sig för din kärlekskallelse.

5 När människan förändligar sig själv kommer hon genom ljuset från min heliga ande att förstå allt det som hon har betraktat som ett mysterium i Gud och i naturen.

6 Säg inte att du tror på mig när dina gärningar eller tankar säger raka motsatsen. Den dag kommer att komma då ni, på grund av er förändligande, kommer att känna att jag är i er och ni är i mig. Om ni vill vara mina sanna lärjungar, sök denna förändligande process.

7 Mitt bord är dukat, kom och ge er själva näring med det eviga livets bröd, förbered er med mina kärlekslektioner, avlägsna er okunnighet genom mitt ljus, frigör er från passionerna, bli ljusets barn.

8 Då kommer dina gärningar och din förändligande att vara som en hymn som din själ sjunger för att förhärliga din Fader.

9 Förbered er, lärjungar, för den dag närmar sig då jag kommer att tala till er för sista gången på detta sätt, och ni måste då vara starka för att invänta den nya dagen, den nya tiden, då jag inte längre kommer att använda era röstbärares hjärnor som instrument för att överföra mitt ord, utan jag kommer att vara närvarande i andevärlden — redo att ingjuta min inspiration i själen hos var och en av er.

10 Det återstår bara några månader för er att för sista gången uppdatera er med dessa manifestationer. Men jag säger er att det är tillräckligt med tid för att reflektera över mitt budskap och mina uppenbarelser, så att ni kan förbereda er genom att studera, be och iaktta, så att ni kan samla kraft.

Stå vid sidan av dina medmänniskor, lyft upp dem som fallit, ge tröst åt dem som gråter i sina svåra provningar och lämna ett verkligt spår av förändligande med varje steg du tar.

11 Den som är på sin post i den viktigaste timmen, när jag ger er mitt sista ord, kommer att förbli orubblig i striden, kommer att stå på sina fötter. Men den som tar fel steg kommer att falla, för endast det som är fast grundat kan stå emot de virvelvindar som kommer att drabba detta folk efteråt, och därför säger jag er att varje verk som inte är byggt på en grund av sanning, hängivenhet, grannsämja och förändligande kommer att rivs ner.

12 Lär dig att urskilja innebörden av mitt ord så att du kan ge din själ näring enbart från det. För jag har sett att — eftersom ni inte har försökt att upptäcka mitt väsen — har ni i stället antagit röstbäras och de inspirerade talarnas uttryck. Men glöm inte att den uppfriskning du vill ge världen är inte mänsklig utan gudomlig.

13 Sannerligen säger jag er att om röstbäras kroppar hade förberett sig för att utföra sin uppgift, som är så hög och svår, skulle deras läppar, när de förmedlade mitt budskap, inte ha behövt tala så mycket för att uttrycka min inspiration, och inte heller skulle mina uttalanden ha dragit ut på tiden i timmar.

14 Om de hade förstått och lytt sitt samvetes röst och om de hade inspirerats av kärlek till folket och barmhärtighet för dem som önskar andligt ljus, skulle mitt ord ha begränsats till några få meningar, som dock skulle ha varit så perfekta till och med till formen att de skulle ha skakat om dem som anser sig vara de mest lärda på jorden. Och mina meddelanden skulle bara ha varat i minuter, men i dessa skulle så mycket essens ha förmedlats att lyssnarnas själar skulle ha känt sig förflyttade till evigheten, där tiden varken är lång eller kort. Och ni skulle ha känt min närvaro i all dess intensitet, eftersom den inte skulle ha varit dold av era röstbärares ofullkomligheter, orenheter och jordtyngd.

15 Ah, mina barn, jag ser er gråta i dessa ögonblick, men tyvärr är det redan för sent. För det som återstår att göra för att fullfölja ditt uppdrag finns det inte längre tillräckligt med tid för att få en perfekt frukt — den frukt som du borde ha låtit mogna under en ständig kamp för att nå förändligande! Men du kommer att kunna göra något under de sista timmarna på morgonen.

16 Nu ska jag berätta för dig hur du kan förbättra dina misstag så att du inte längre bär dem med dig, och än mindre för dem vidare till dina medmänniskor som om de vore en del av sanningen.

17 Ta emot ordet så som du har hört det från röstbärandens läppar, lugnt och förnuftigt, och lyft upp ditt sinne genom bön. Reflektera över dessa lärdomar tills du har upptäckt deras mening, deras väsen, deras innehåll. Detta kommer att bli den gudomliga essensen som du ska behålla i ditt hjärta och som du sedan ska föra ut till mänskligheten som ett budskap av ljus.

18 När du väl avstår från tomma ord, formaliteter, symboliska handlingar och ceremonier har du slitit sönder slöjan som hindrar dig från att känna sanningen. Om du förkastar det yttre och överflödiga är det ett tecken på att spiritualiseringen gradvis börjar kännas och levas av dig. Då kommer din själ, ditt hjärta, ditt sinne och till och med dina sinnen inte längre att vara så lätt imponerade av yttre eller obetydliga uppvisningar. Själen söker meningen, sanningen, livet och principen i allting.

19 Skulle någon av dessa lärjungar kunna ge sina medmänniskor ett budskap där det rena blandas med det orena, det gudomliga med det köttsliga och det höga med det vanliga? Nej, människor, det är bara naturligt och rätt att ni tänker att dessa goda lärjungar bara sprider ett himmelskt budskap, som är ett levande vittnesbörd om ljus och sanning både till sitt innehåll och till sin form.

20 Vem ska jag anförtro arbetet med att omvandla Mitt Ord till skrifter så att de kan bli ett annat sätt att sprida ert vittnesbörd? Det är bara jag som vet. Men sannerligen, säger jag er, kommer jag att pröva dem mycket, och de kommer att väljas ut bland dem som känner mest kärlek eftersom andligheten i min lära sprids bland deras bröder och systrar.

21 Uppmuntra er själva i dessa läror så att ni kan vara ståndaktiga i den sista timmen av mitt möte och därefter gå iväg för att bli en del av det antal soldater som kämpar för kärnan, andligheten och enkelheten i detta arbete.

22 När mitt frö har grott i hjärtat hos de folk som utgör mänskligheten kommer det att ske en absolut förändring i människornas liv. Hur stor kommer inte skillnaden att vara både i deras mänskliga liv och i deras andliga dyrkan av Gud, om man gör en jämförelse mellan det sätt att leva, tro, dyrka, "kämpa" och tänka som människorna i tidigare tider hade och de som lever i andlighet.

23 Från den tiden av fanatism, avgudadyrkan, materialisering och absurda trosdogmer kommer inte en sten att lämnas kvar på en annan. Alla de fel som era förfäder och ni själva har lämnat efter er till kommande generationer kommer att avlägsnas. Allt som inte har någon essens av godhet och sanning i sig kommer inte att bestå. Men allt det goda som du har ärvt kommer de att bevara.

24 Denna undervisning, som presenteras i en mer andlig form än tidigare, måste kämpa bland människor, folk, kyrkor och sekter för att få acceptans och fotfäste. Men så snart den korta tiden av förvirring är över kommer fred att komma till folket och de kommer att glädjas när de tar till sig av mitt ord den betydelse det alltid har haft.

25 Idéerna om min gudomlighet, om det andliga livet och om syftet med er existens kommer att föras in i rätt kanaler, eftersom varje människa kommer att vara en god uttolkare av allt som er Mästare, hans budbärare och profeter har berättat för er i liknelser och allegorier.

26 Detta uttrycksätt förstod folket bara delvis. Det var *den* undervisning som var avsedd för dem, i enlighet med deras ökande andliga och intellektuella förmåga att förstå. Men eftersom de ville veta allting på en gång, blev de indragna i fler och fler motsägelser och felaktiga idéer, eftersom de gav materiella tolkningar till det som bara kunde tolkas på ett andligt sätt.

27 Nu lyser ljuset på nytt i varje själ, och ni kommer därför att kunna tränga in i kärnan av dessa och dessa uppenbarelser. Men glöm inte att — om ni verkligen vill veta innebörden eller kärnan i mitt ord — måste ni ägna er åt att studera dessa uppenbarelser och utforska dem andligt. Då blir det enkelt, dess innebörd blir uppenbar, klar och enkel. Mysterierna kommer att försvinna och med dem okunskapen. Då kommer jorden att, lite efter lite, skicka tillbaka ljusvarelser till den andliga dalen och inte mörka varelser som är insvepta i okunnighetens slöja.

28 Sedan den här manifestationen började manifesteras sig har era sinnen blivit upplysta av min undervisning, även om det också har dykt upp otrogna — både bland dem som har tränat sina sinnen och bland de utbildade och okunniga.

29 Hur många argument finns det inte för att förneka denna uppenbarelse! Hur många försök att förstöra detta ord! Ändå har ingenting stoppat mitt budskap — tvärtom, ju mer detta verk har bekämpats, desto mer har människornas tro tänts, och ju mer tid som har gått, desto fler blir de genom vilka jag förmedlar mitt ord.

30 Vad ska vi lära oss av detta? Att mänsklig makt aldrig kommer att kunna hindra gudomlig makt från att genomföra sina råd.

31 Om den nuvarande människan, med all sin vetenskap, inte kan underkasta sig naturens element sin vilja — hur skulle hon då kunna utöva sin makt på de andliga krafterna?

32 Precis som himlakropparna i kosmos följer sin oföränderliga ordning utan att människans vilja kan få dem att ändra sin kurs eller sitt öde, så kan ingen ändra den ordning som finns i det andliga.

33 Jag skapade dagen och natten, det vill säga jag är ljuset och ingen annan än jag kan hålla det tillbaka. Samma sak gäller för det andliga.

34 Jag är ljuset i din själ och jag är den enda som vet när jag ska skicka dig den gudomliga klarhetens skatt.

35 Ingen kommer att kunna ändra livets gång, ingen kommer att kunna hindra ljusets framfart. Därför ser ni att — efter att min proklamation har gjorts känd för er i denna form under så många år, närmar den sig nu sitt slut, utan att någon av de så många motståndarna till denna lära har lyckats förhindra att min proklamation genomförs ens en enda dag.

36 Röstbäraren kände sig stark, oövervinnlig, osårbar när han kom i kontakt med mitt ljus, och det var så det verkligen var.

37 När folket möttes på dessa mötesplatser gjorde de det alltid utan rädsla för världen, alltid fulla av tillit till min närvaro och mitt beskydd, och jag bevisade för dem att deras tro var baserad på sanning.

38 Med tanke på de bevis som jag har gett detta folk om sanningen i min närvaro har folkmassorna kommit mer och mer, och antalet platser där jag gör mitt ord känt har mångdubblats.

39 Jag måste också säga att antalet icke-troende, tvivlare och förnekare har ökat. För så länge mänskligheten inte har den uppfattning om mig som motsvarar sanningen kommer det alltid att finnas de som förnekar mig. På grund av deras förvirring kan de inte förstå mig, inte heller kan de höra mig eller känna mig, och då måste de förneka mig och bekämpa det som inte kan vara sant för dem eftersom det ligger bortom deras förståelse.

40 Jag förlåter dem eftersom det inte är deras avsikt att skada mig på något sätt, och de skulle inte heller kunna göra det. De tror verkligen att dessa människor är offer för förförelse eller bedrägeri och skulle gärna skona dem från detta.

41 Men det kommer också att komma andra förnekare som — när de hör innebörden av denna undervisning — kommer att darra inför dess sanning och rättfärdighet, och eftersom de ser sin makt och sitt namn i fara kommer de att kriga och bekämpa mitt arbete med ovärdiga vapen. I dessa hjärtan är det inte okunnighet eller ärlig övertygelse som får dem att bekämpa detta folk — det är illvilja, hat och rädsla för att det ska bli ljus i mänskligheten. Men ingen kommer att kunna hindra den från att bli ljus när det blir dags för själen att bryta upp.

42 Vet du vad som är ursprunget till det ljus som finns i de ord som talas av röstbärarnas läppar? Det har sitt ursprung i godheten, i den gudomliga kärleken, i den universella ljuset som utgår från Gud. Det är en stråle eller gnista av den lysande Allvarelse som ger dig liv; det är en del av den oändliga kraft som rör allting och under vilken allting vibrerar, rör sig och oupphörligt kretsar. Det är vad ni kallar gudomlig utstrålning, det är den gudomliga andens ljus som lyser upp och upplyser själarna.

43 Denna strålning påverkar både själen och kroppen, världarna och människorna, växterna och alla skapade varelser. Den är andlig för anden, den är materiell för materien, den är intelligens för sinnet, den är kärlek i hjärtat. Den är kunskap, talang och självmedvetande, instinkt, intuition och står över alla varelsers sinnen i enlighet med deras ordning, natur, art och utvecklingsnivå. Men ursprunget är ett: Gud, och dess väsen är ett: kärlek. Vad kan då vara omöjligt med att jag upplyser dessa varelsers sinnen för att sända er ett budskap av andligt ljus?

44 Växterna tar emot den livsstrålning som min ande sänder dem så att de bär frukt. Stjärnorna tar emot den kraft som min Ande sänder ut till dem för att kunna rotera i sina banor. Jorden, som är det nuvarande levande vittnesmålet, som är tillgängligt för alla dina sinnen, tar oupphörligt emot den livsstrålning som får så många underverk att komma fram ur dess sköte. Varför skulle det då vara omöjligt för människan, i vars väsen som en juvel lyser närvaron av en Ande, i vilken hennes likhet med mig är grundad, att direkt från min Ande till sin ande ta emot den gudomliga utstrålning som är det andliga fröet som skall bära frukt i henne?

45 Känn mig, ni alla, så att ingen förnekar mig — känn mig så att er uppfattning om Gud bygger på sanning och ni vet att där det goda visar sig är jag där.

46 Godhet blandas inte med någonting. Godhet är sanning, kärlek, barmhärtighet och förståelse.

47 Godheten är tydligt igenkännbar och omisskännlig. Känn igen den så att du inte gör fel. Varje person kan gå sin egen väg, men om alla möts på *en* punkt, vilket är det goda, kommer de till slut att känna igen sig och förenas. Inte om de envist bedrar sig själva genom att ge det onda sken av det goda och dölja det onda som gott, vilket händer med människorna i denna tid.

48 Tänk på denna instruktion, ni som inte tror på min manifestation och mitt ord, och döm först därefter. Men kom först ihåg att när jag var bland människor sa jag till er att mitt rike inte var av denna värld, och därmed fick jag dem att förstå att mitt hem är andligt.

När jag talade till dem om det andliga livet gjorde jag det med hjälp av liknelser, eftersom de inte kunde ha förstått det om jag hade beskrivit himmelriket för dem i all dess härlighet och sanning.

49 Människor har felaktigt tagit mina allegoriska liknelser och läror bokstavligt, eftersom de i sin fantasi har gett allt gudomligt en jordisk eller mänsklig form.

50 På grund av den jordiska tolkning som det mänskliga sinnet har gett mina uppenbarelser är många idéer om det andliga livet så långt ifrån sanningen.

51 Hur skulle människor på detta sätt kunna ge en korrekt tolkning av det som jag har kallat "himmelriket"? Hur skulle de kunna erkänna Min rättvisa så länge de tror att det finns ett helvete som liknar det som deras fantasi har skapat, och när kommer de att acceptera och förstå att reinkarnationens lag inte bara är en teori eller en falsk tro hos vissa människor, utan en lag av evig rättvisa och kärleksfull balans genom vilken själen renar, fulländar, formar och höjer sig själv?

52 Hör mig igen, mänsklighet: Nu är det tredje gången som jag har satt mig för att berätta för er att jag inte har kommit för att utplåna ett enda av de ord som jag uppenbarade när jag var på jorden, utan för att utplåna alla de falska tolkningar som ni gav mina läror från era hjärtan.

53 När du gör dig av med din fanatism, som är det som förblindar dig och hindrar dig från att inse sanningen, kommer du gradvis att förstå denna doktrin och du kommer att se innehållet i mina uppenbarelser, både i denna tid och i tidigare tider, fullt av ljus framför dig. Då kommer du att kalla det som du hittills har kallat mysterium för perfekt rättvisa, och du kommer att veta hur man ger evigt värde åt det oföränderliga och en riktig mening åt det mänskliga och förgängliga.

54 På så sätt får du veta att en enda tillvaro på jorden — eftersom den är så kort i jämförelse med det andliga livet — inte kan vara avgörande för en själs evighet. Det vill säga, det kommer inte att räcka för en av er att inom den uppnå den perfektion som tar er direkt in i den högsta andlighetens rike, som ni kallar "himlen", och inte heller kommer misstagen under *ett* liv på jorden att kunna avgöra att en själ för evigt förgås i mörker eller smärta.

55 Det är sant att ett mänskligt liv som ges till en själ har ett så stort värde och utgör en möjlighet som är så gynnsam för en själs utveckling, att om man inte använder det, eller om man använder det dåligt, så innebär det att Min evigt obönhörliga rättvisa manifesterar sig i vägen för den som förnedrar sådana heliga gåvor som de som Jag anförtror varje själ när Jag sänder den till jorden. Men att en så kort tillvaro som människans existens på jorden skulle vara beroende av hela hennes själs evighet är ett misstag — särskilt om man tar hänsyn till att mänskliga misstag är specifika för varelser som saknar utveckling, ljus och höjd.

56 Min undervisning, som är full av ljus och kärlek, stärker anden så att den kan utöva sin makt över "köttet" och göra det så känsligt att samvetets uppmaningar blir allt mer märkbara för det.

57 Andlighet är det mål som människan bör sträva efter, för då kan hon bli helt och hållet ett med sitt samvete och slutligen skilja gott från ont. På grund av människans brist på själens upphöjdhet har den djupa och kloka, orubbliga och rättfärdiga inre rösten inte kunnat höras och tolkas tillräckligt, och därför

har människan inte uppnått den obegränsade kunskap som verkligen gör det möjligt för henne att skilja gott från ont. Men inte bara det, utan han bör inom sig själv finna den nödvändiga styrkan att följa varje god impuls och lyda varje ljusfylld ingivelse och samtidigt avvisa varje frestelse, varje oärlig eller dålig tanke eller känslomässig impuls.

58 De bästa vapnen för att besegra alla sina fiender finner människan i sin egen själ, och det är samvetet som kommer att avslöja för henne hur hon ska agera för att kämpa och försvara sig i den kamp som hon oundvikligen måste utkämpa mot ondskan — den kraft som människan är så attraherad av och som hon personifierar i en ande som hon har gett så många namn och en gestalt åt.

59 Jag säger er att ni måste kämpa mot ondskan, frestelsen och mörkret, men inte i den varelse som ni har skapat i er fantasi, utan inom er själva, där svagheterna, de dåliga tendenserna och mörkret har sin hemvist. Människor har nämligen älskat mörkret mer än ljuset.

Min frid vare med er!

## Instruktion 330

Min frid vare med er!

1 Älskade lärjungar, erkänn mig återigen som den Mästare som söker er själ för att ge den ny undervisning.

2 Mitt ord blir en läkande balsam bland er, och i längtan efter denna balsam kommer ni hit. Hela din varelse stärks och din själ tröstas av min närvaro. För ni lever i tider av bitterhet och kamp, för var ni än sätter er fot känner ni törnen som gör ont. Men när smärtan genomsyrar hela din varelse vänder du dina tankar uppåt i en önskan om att Mästaren ska visa honom förståelse och överlåtelse inför prövningarna.

3 Redan under den andra eran lovade jag er en stor tröst som ni inte visste när den skulle komma. Denna stora tröst skulle komma vid den tid då freden hade lämnat denna värld, då det inte fanns någon kärlek och barmhärtighet i människornas hjärtan; och se, här är den utlovade trösten hos er! Här är värmen från Min Gudomliga Ande som omger er — inte bara för dem som hör Mig genom människans intellekt, utan för Mina skapade varelser över hela världen!

Jag låter er känna Min värme, Min tröst och Min styrka vid denna tid — ni som utgör Mitt apostelskap och som har haft Mig med er under den Tredje tidsåldern och som har hört Mig genom dessa manifestationer.

4 Var välsignade för ert mod, för er överlåtelse och er själsliga upphöjdhet inför de prövningar som jag har skickat er, för smärtan har renat er. Men det är inte bara smärta som måste föra dig till min rätt, det är inte bara lidande som måste ge din själ fulländning. Det är sant att smärtan tvättar bort de mentala och sinnliga fläckarna, att den vid vissa tillfällen är ett hinder, en begränsning, ett tillfälle till självreflektion, till omvändelse, till förståelse för andras lidanden. Men själens uppåtgående utveckling, själens fulländning uppnås genom att utöva kärlek och barmhärtighet.

Så låt smärtan rena dig när den kommer, kalla aldrig på den, låt den komma när den ska komma till dig. Sök inte smärta, sök fred, sök välbefinnande och glädje, sök dem för dig själv och för andra, önska dem för alla. För jag är fredens, glädjens och ljusets Gud.

5 Jag är hoppets Gud och förverkligaren av alla de förhoppningar som mina barn får. Om smärtan genomsyrar dig, låt den fylla sin funktion, men kom ihåg att om du vill klättra uppför stegen till fulländning, till andlig utveckling, får du inte nöja dig med att vara stark och hängiven i prövningar, i smärta. Du bör också tänka på din nästas lidande, ha medkänsla med andra och älska dina medmänniskor. Då kommer din själ att ha förvärvat meriter, den kommer att ha övervunnit den mänskliga egoismen, den kommer att ha besegrat det kroppsliga skalets egenkärlek och kommer att ha utvecklats uppåt som en god lärjunge till den gudomliga Mästaren.

6 Vem av er önskar inte verklig fred i denna värld? Vem av er längtar inte efter kärlekens, dygdens och glädjens rike i alla människors hjärtan? Men jag ser att ditt hjärta har kommit till en sann överlåtelse till smärta, till en stor acceptans mitt i prövningarna, och för detta välsignar jag dig.

Men utöver det uppmuntrar jag er att hoppas på förändring i era liv: Misströsta inte, tro inte att ni inte kommer att uppleva i era hjärtan eller i era älskades hjärtan den frid som i gångna tider har fyllt alla människors hjärtan och vägar.

Upplysta människor. För detta instruerar jag er nu och förbereder er för att rena och förbereda åkrarna och stigarna genom era rättfärdiga aktiviteter, genom era böner, genom era kloka råd som ni lärt er av mig, genom era andliga verk — kärleksverk —. På detta sätt förbereder ni världen och gör den värdig för att Faderns rike återigen ska kunna komma in i hans barns hjärtan.

7 Resignera inte med att denna värld för alltid kommer att vara en dal av tårar. Jag vill att ert uppdrag uppfylls och förnyas för att förnya nationerna, raserna och folken, och genom denna förnyelse kommer tårarnas dal att bli en dal av kärlek och fred. Har jag inte erbjudit himmelriket till mänskligheten i tidigare tider? Har jag inte fört fram det i mina ord och i mina manifestationer?

8 Förbered er därför, lärjungar, så att din Andes kraft kan göra öppningar, öppna stigar och bereda vägar, så att ni kan bli föregångare till min ankomst på människornas väg. Jag kommer att göra alla dina verk nya!

Jag har gett människan viljans frihet och anförtrott henne planeten jorden. Jag har gett honom makt och herravälde över alla naturens riken, ämnen och varelser, så att han kan skapa sitt hem.

Från människans början, från andens själs början, har jag visat mig som en lag av kärlek och rättvisa, jag har visat mig på många sätt i bud, i levnadsregler och i liknelser. Jag har gjort livet, naturen, till en sann och perfekt lärobok, så att människans själ inte ska gå vilse på krokiga stigar, så att människan alltid kan hitta vägen och lära sig av den stora boken om livet som Gud har skrivit och skapat.

Men nu har en tid kommit då jag måste dra alla människors uppmärksamhet till mig, och jag har börjat med er, de "sista", de fattiga och ödmjuka, för att göra er till apostlar för denna sanning, profeter för de händelser som kommer att inträffa, vittnen till min tredje ankomst.

9 Min undervisning är till för alla, och i denna återupplivande kallelse till mänskligheten kommer jag att skapa rättvisa och påminna alla mina barn om deras uppgift. Genom dem kommer jag att göra allt som är förstört till nytt, allt som är förnedrat kommer jag att göra värdigt och lägga grunden för ett nytt liv i denna värld. Jag kommer att eliminera allt som är onödigt och överflödigt, jag kommer att förstöra allt som är skadligt i människornas liv, jag kommer att bekämpa alla bedrägerier och laster, arrogans, egoism och hyckleri, och jag kommer än en gång att visa mänskligheten den oföränderliga lagen, alla tiders lag, den eviga lagen, som jag än en gång påminner er om. Då kommer ni verkligen att känna närheten till mitt rike, den Universelle Faderns närvaro.

10 Inom och utanför er kommer min närvaro att kännas och erkännas med djup respekt, med själslig förhöjning, med sann kärlek och vördnad. Patriarkernas lyckliga dagar kommer att återvända. Den tid då familjer levde tillsammans i kärlek i många år och endast döden skilde dem åt kommer att återvända. De dagar då storsinta och rättvisa fullmäktigeledamöter styrde jordens folk kommer också att återvända. Allt detta håller jag i beredskap, och dessa tider kommer att ge människan ljus och stora framsteg, eftersom jag kommer att lämna henne erfarenheten, ljuset, upphöjningen och allt det som mänskligheten har skördat i sina stora strider, i sina fall, i sina misstag och i sina framgångar på livets väg, som en grund, som erfarenhet, som verklig kunskap om vad som är gott och vad som är ont, vad som är ljus och vad som är mörker. Och sedan, när åkrarna är beredda, kommer de stora såarna, de stora ledarna, de stora patriarkerna, de goda regeringsföreträdarna och de rättfärdiga domarna.

11 När dessa själar väl har visat sig bland människorna med ett stort ljus kommer mänskligheten, överraskad av deras kraft, godhet och energi, att fråga sig: "Vilka är de? Är det David som har återvänt till jorden? Är det kanske Salomon? Är det Elijah? Har profeterna från de första tiderna återvänt? Är de apostlar till Mästaren från den andra eran?" Så folk kommer att fråga sig själva. Men jag kommer att hålla denna hemlighet hemlig tills ni alla har återvänt till det hinsides. Då kommer ni att veta med säkerhet vilka de som kom till er under den tredje eran var.

12 Ni som är närvarande i detta ögonblick och hör mitt ord säger i ert innersta hjärta: "Vi kommer inte att leva för att se dessa tider, vi kommer inte att leva för att se dessa lyckliga tider." Men Mästaren förklarar för er: Jag tillåter att — även om de händelser som jag förutspår för dig är avlägsna, bortom din nuvarande existens — kommer lycka, fred och välbefinnande att komma in i ditt hjärta, i din nuvarande existens, och detta kommer att vara som en föraning av den lycka som mänskligheten kommer att åtnjuta under den tid då spiritualismen utvecklas fullt ut bland människorna.

Men vem eller vilka av er kan veta om jag inte kommer att sända dem till den här världen vid den tidpunkten, för att skörda frukterna av ert tålmod, er ståndaktighet och er överlåtelse till smärta? Detta kommer att ske när du lär dig att utöva kärlek och barmhärtighet mitt i ditt välstånd — när du lär dig att förhärliga Fadern i dina högsta ögonblick av lycka.

Men när du är omsluten av denna atmosfär av lycka och sinnesfrid bör du vända dig till de behövande. Det är då du ska komma ihåg den som lider. På detta sätt kommer jag att visa dig att du kan följa mina läror även i djup sinnesfrid, i välstånd, och att — när smärtan tvättar rent — kärleken helgar.

13 Detta är vad jag förbereder er för nu, lärjungar, för de nya tider som kommer att komma. För att himmelriket ska kunna komma in i mina barns hjärtan måste människan först uppleva min rättvisa, hon måste först rena sig själv till den sista hörnan av denna värld, och sedan, när allt är förberett, kommer mitt rike att vara helt och hållet bland er. Mitt rike har börjat närma sig med min universella stråls ankomst, som i denna tredje era har blivit ett ord och ett liv bland er, en mänsklig röst.

14 Elia, som den helige Andes föregångare i alla tider, banade väg och väckte folket. Han kom för att med sin klocka kalla på de utspridda fåren så att de alla skulle förenas i skyn och höra sin Herres röst.

Detta har varit en förberedelse för att Faderns rike, det himmelska riket, ska komma allt närmare er i denna tid.

15 Vem har inte känt åtminstone en liten frid i sitt hjärta när han har hört Herrens röst vid denna tidpunkt? Vem har inte fått en droppe balsam eller en liten tröst för sitt lidande? Vem har inte sett en ljusstråle i mitt ord när han har gått in på mörkrets väg? Vem som har varit trött på livet och trott att han inte har rätt att existera har inte i mitt verk upptäckt det sanna rättfärdigandet av sin existens?

16 Det är Faderns rike som har närmat sig er. Men detta rike består inte bara av kungen, eftersom en kung utan undersåtar inte kan vara kung, och så är han med alla sina. Riket har kommit för att göra sig känt: han som Fader, och hans undersåtar som sanna barn till Fadern och som sanna bröder och systrar till dig. Detta är det rike som jag hade lovat — detta är den tröst som jag hade förberett för er i dessa tider, och allteftersom era förberedelser fortskrider och tiden går, kommer mitt ord att gå i uppfyllelse och mitt rike kommer att komma allt närmare er.

17 Elia genomkorsar hela universum andligt, som i en brinnande vagn, och lämnar ett spår av kärlek — den kärlek som är Guds Andes eld, det ljus som lyser upp och upplyser, som omfamnar, som värmer dem som är kalla i själ och hjärta. Men om Elia hade gått igenom hela universum — skulle han då ha försummat att gå igenom även denna världs nationer? Nej, verkligen inte. Hans ljus har funnits hos alla, liksom hans förberedelser. Han är Wayfinder, vilket är anledningen till att han väcker själar när han passerar. Om vissa fortfarande inte har vaknat är det för att de fortfarande väntar på den nya kallelsen av Elia som herde. Han, som är outtröttlig, kommer att skaka de som har somnat, de som har sjunkit ner i djup sömn, tills han har väckt dem. Men de som vaknar upp öppnar sina ögon och känner in den tid de lever i. De känner Faderns närvaro, tidens betydelse, och deras själ drar sig tillbaka från världen för att få kontakt med sin Herre, för att kalla på honom i sin ensamhet, för att kalla på honom, för att dra in honom i sitt eget hjärta.

Vissa kallar honom som Fader, andra som Mästare, resten söker honom också som Domare. Men sannerligen säger jag er att alla kommer att vakna upp och även de som redan har gjort det. Ingen kommer att vara ohörd i sin bön, i sin upplyftning, i sin bön. Jag talar till dem, jag kommunicerar mig själv till dem och förbereder dem. Men eftersom de ännu inte är fulländade och inte heller säkra på dialogen från ande till ande, tvivlar de på denna sanning.

18 Vilka är de som tar bort osäkerheten hos dem som börjar kommunicera andligt med min gudomliga Ande? Ni som kommer att vara pionjärer, apostlar och profeter. Du kommer att anlända med det säkra ordet, med den exakta, tydliga instruktionen och det skarpa vittnesmålet om att jag har varit bland mänskligheten och att jag fortsätter att vara närvarande och evig i alla mina barns själar, och du kommer också att tala om för dem det perfekta sättet att närma sig mig. Du ska lära dem sann andlig dyrkan — hur man gör rättvisa åt det andliga livet och det jordiska livet, och du ska visa dem kärlek, rättvisa och moral.

19 Om människor upptäcker stora gåvor hos dig och därför känner sig underlägsna, låt dem veta att det inte finns några högre människor. Det kan finnas mer avancerade själar, men högre själar finns inte. I sanning säger jag er att det i de rättfärdigas hem, mycket nära mig, finns stora själar. Detta är det mål som jag visar för var och en av er.

Jag vill att ni vid tidernas slut, när dessa försvinner, när stigarna slutar för era fötter och ni når målet i denna oas av himmelsk frid, alla ska vara lika vid mitt bord — lika i den oändliga och fullkomliga friden i mitt hem, mitt rike. Så när män beundrar dig, smickrar dig och avundas dig, får du dem att förstå att alla är lika begåvade.

Jag avslöjar för er denna dag att varje man eller kvinna som har viljan kan bli en gåvobärare som helar och överför ljuset. Jag förklarar för er denna dag att varje man eller kvinna, i kraft av sitt seership eller sin andliga vision, kan se bortom och i framtiden.

20 Sannerligen säger jag er: Alla män och kvinnor, oavsett ålder, kan bota och utföra mirakel om de har kärlek och god vilja. Om jag bland er har markerat dem som kommer att ha profetians gåva, helande, förmågan att överföra rösterna från det bortomliggande, gåvan att ge råd och leda folkmassor, så är det för att jag ville anförtro var och en av er en liten del av mitt arbete. Men era själar och era mänskliga kroppar skapades av Min kärlek på ett sätt som är detsamma för alla. Ni kom fram ur en enda ande, och även ur ett enda "kött".



Men du bör också få människor att förstå att de bara ska ta på sig en del av Herrens arbete, men att denna del inte ska bestämmas av dig. Ni ska bara förbereda dem med dessa läror så att de genom sitt samvete och min barmhärtighet kan upptäcka den gåva och uppgift som Fadern har anförtrott dem.

21 Etthundrafyrtiofyra tusen är de märkta i denna tredje tidsålder. Det är en legion av själar, det är en mängd som min barmhärtighet har markerat och valt ut i alla tider från mängden av själar för att ge dem ett särskilt uppdrag, ett ansvar för andra och också en möjlighet till gottgörelse, för att förbereda dem som ledare, som apostlar, som exempel.

Jakobs tolv stammar i den första tidsåldern var många, långt över ett hundra fyrtiofyra tusen, och ändå var det min vilja att välja ut endast det antalet från detta så talrika folk för att fullgöra uppdraget i denna tredje tidsålder. Till dem har jag gett uppdraget att väcka mänskligheten, att leda den in på den Helige Andes väg — den oändliga väg som för dig närmare Fadern, som förbinder människans själ med de högre världarna och med de lägre världarna — som för alla själar närmare varandra, som gör dem till ett och genom den symboliska handlingen "försegling" gör dem till sanna bröder och systrar och Guds barn.

22 Många har blivit märkta, men andra kommer att bli överraskade på sina egna livsvägar och det kommer att avslöjas för dem — antingen genom min gudomliga Ande eller genom er förmedling — att de tillhör antalet av ett hundra fyrtiofyra tusen.

Tecknet jag gav er, vars nummer nu har fullbordats, kommer att orsaka en stor skakning på er planet, och denna skakning, denna händelse, kommer att komma till er mycket snart. När detta sker, och många av er kommer ihåg dessa ord, kommer ni mentalt att knäböja inför Fadern och säga: "Herre, du har förseglat oss, nu är vi förenade."

23 "Ve, ve hela jordklotet i denna stund", säger Fadern till er i sanning. För genom detta kommer jag att få människorna att förstå att något övernaturligt håller på att hända, att just något som ligger bortom naturens krafter, bortom människans vilja, håller på att hända. Då kommer den största delen av mänskligheten att med skräck komma till bön och omvändelse.

24 På grund av Guds barmhärtighet och på grund av profetian Johannes' förutsägelse står det skrivet att Herrens utvalda skulle förseglas vid kulminationen av det sjätte inseglet. Jag har uppfyllt det som skrevs ner och som profeten sade. Var också säkra på allt det jag säger till er. Vem av er förstår inte vad jag säger? Vem låter den undervisning som jag ger till mina lärjungar passera utan att känna den?

25 Jag har begränsat min manifestation, jag har förenklat den för att alla mina barn ska förstå mig. Sök inte min majestät eller min ära i yttre verk, sök inte allt i ansiktet på de kroppar genom vilka jag manifesterar mig. Om de får en liten andlig förvandling, en liten formförändring, är det för att de är besatta av min nåd. Men sök mig i betydelsen av mitt ord, där kommer du att finna mig.

26 På så sätt manifesterar jag min universella stråle bland er. Det blir balsam, undervisning, profetia och uppfriskning för din själ. Men ljuset från min stråle sänker sig ner till alla trosbekännelser, till alla andligt-religiösa ceremonier som mänskligheten firar. I detta ögonblick är jag närvarande i alla hjärtan, jag samlar människornas tårar, jag ger de föräldralösa barnens skydd av min kärlek, jag smeker barnen med ömhet, jag uppmuntrar ungdomens hjärta, jag stärker de gamla i deras trötthet, jag följer med de ensamma och övergivna, jag läker de sjuka, jag hör till och med den sista klagan och sorgen både hos dem som vet hur man ber och ber och hos dem som inte vet. Om jag också hör förolämpningen från den som hädar i sin smärta, förlåter jag honom hans okunnighet.

Jag är med alla. Jag skiljer mig inte från den mäktige och förödmjukar honom inte heller. Jag förkastar inte de rika eller giriga och jag vänder mig inte heller bort från de själviska. Tvärtom — jag betraktar dem som de barn som har tagit sitt arv och lämnat Fadern. I sin rikedom har de glömt mig — de har glömt att jag har mer än dem och att de en dag kommer att behöva mig.

27 Idag åkallar de inte mitt namn, de söker inte min Ande, de älskar mig inte, men jag är med dem. Portarna till Mitt rike är alltid öppna för de omvända, Mitt hjärta är alltid öppet för de "fattiga". För ni är alla, andligt sett, fattiga — vissa i materiell rikedom och andra i elände, även om jag alltid ger er mina gåvor och förmåner för att göra er rika och ägare av de sanna värdena, de sanna eviga ägodelarna. Och eftersom jag är med alla, mitt folk, varför skulle ni då inte också vara det?

Jag vill att din själ som är upphöjd till det bortomliggande området också ska betrakta alla dina bröder och systrar på samma sätt, så att du från den nivå som din själ når i bön och kärlek inte skiljer dina medmänniskor efter religiösa samfund, sekter, klasser eller raser — att du betraktar alla med samma kärlek

och ser på dem med samma broderskap och barmhärtighet; att du inte hädar andras kulter eller gudstjänstformer, och än mindre hånar dina grannars fanatism eller avgudadyrkan. För då skulle ni inte praktisera min undervisning så som jag lär er den.

28 Jag har beviljat andlig frihet åt den andliga själen från första gången. Från det ögonblick då de första andliga varelserna sprang ur mitt hjärta placerade jag dem på den andliga frihetens väg, och jag gav också människan tankefrihet från sitt ursprung. Vilka är då de som smider kedjorna för själarna? Vilka är de som fångslar och skrämmer människor och själar? Det är det dåliga prästerskapet och de dåliga andliga andliga ledarna för mänskligheten som låter sig övervinnas av mörkret och sedan leder människans själ in på fel vägar.

Jag har alltid erbjudit min kärlekslag, aldrig har jag påtvingat den. Aldrig har jag straffat en själ för att den inte älskar mig eller för att den inte lyder min lag. Jag prövar den bara, håller den tillbaka, förmanar den, rör vid den och ger den medel för dess frälsning. Men jag kan aldrig straffa henne, och ännu mindre kan jag hämnas mig själv. I Guds kärleksfulla ande har hämnd ingen plats.

29 Så, mitt folk, kräv inte att alla människor ska tänka och tro som ni gör. Du får aldrig fördöma människor, du får inte döma eller bestraffa den som inte lyssnar på dig, som inte accepterar dina förslag, din undervisning eller dina råd. Du bör se på alla dina medmänniskor med samma djupa respekt och med sann andlig kärlek. Då kommer du att lära dig att var och en i sin religiösa praktik, i sin undervisning, på sin väg, har nått den plats som hans andliga begåvning har gett honom rätt till; och till den punkt där du ser människor har deras egen utveckling lett dem.

30 Ni ska bara erbjuda spiritualism, Guds tredje budskap till människan. Det första budskapet kom från Fadern på Sinai, det andra från Kristus och det tredje från den helige Ande. Men i detta tredje budskap förenas alla de lagar, bud och testamenten som Gud har gett sina barn i arv.

31 Förmedla detta rika och vackra budskap till hela mänskligheten och erbjud det med kärlek. Om du gör det kommer du att se ditt frö gro i ödmjuka hjärtan, i den tystnad som jordens frö gör. På samma sätt kommer din själ också att blomma och glädjas oerhört när den ser att Faderns frö aldrig dör när det är väl sått.

32 Jag förbereder er så att ni snart kan bli de sanna såarna och de goda apostlarna som bär min barmhärtighets frön till sina medmänniskor. Jag förbereder er för närvarande för tiden efter mitt ords avfärd, så att det inte blir något kaos bland er, så att det inte blir någon gråt, så att osäkerhet eller förvirring inte kommer in i er själ.

33 Jag har berättat för er att inte alla samhällen är förberedda eftersom de inte visste hur de skulle vakna upp i dessa sista ögonblick. Men alla de som verkligen förbereder sig kommer att stanna kvar som ansvariga för att hjälpa de andra gemenskaperna i deras prövningar, som, när de inte längre hör mitt ord, kommer att förtvivla — som i sin smärta när de inte längre ser budbärarna av Mästarens ord vid det bord där de så länge har ätit, kommer att fälla tårar och vackla i sin tro.

34 Ni skall vara rådgivare, starka som pelare, så att taken på Israels hus inte faller ner. Jag vill att ni ska vara som en röst som tröstar, som en lovsång, som ni var under de första dagarna när ni korsade öknen i längtan efter det utlovade landet, när kvinnorna spelade på sina lyror för att uppmuntra och trösta männen och för att glädja barnens hjärtan på den hårda vägen — när soldaterna kände sig utmattade av striden, när deras fotsulor hade blivit hårdnackade av den hårda vägen. Då ljöd de israeliska kvinnornas lovsång i rummet, vilket uppfriskade männens hjärtan och gjorde vandringen lättare.

35 Så även i dessa stunder av tystnad, av andakt och meditation, när de avbryts av gråt, av förtvivlan, av längtan efter att Faderns stråle en gång till ska återvända till röstbärarna, kommer du att säga med dina ord som en lovsång, som en röst full av tröst: "Vi är inte övergivna, Mästaren är bland oss, han har för alltid stannat kvar i våra hjärtan", och siarnas röst kommer att muntra upp dig. Detta kommer att bli profeternas tid, när deras trogna vittnesmål kommer att klinga i folkets hjärta som herdar, som verkligen kommer att tillkännage de kommande händelserna som ett vittnesbörd om att Fadern och hans rike är närmare än vad de har varit under denna tid av min manifestation.

36 Det är redan kort tid för min vistelse bland er i denna form, och jag förbereder er redan för vissa nådegåvor som jag kommer att ge er under de sista dagarna av 1950.

37 Ni röstbärare, tro inte ens nu att den av er som tar emot min stråle för sista gången och yttrar mitt sista ord kommer att vara den lyckligaste och mest uppfyllda av min nåd bland er — tänk inte på det sättet.

Jag kommer att göra mig själv känd genom en av er vid varje sista föreläsning, jag kommer att komma ner till var och en av era sinnen. Med all min nåd kommer jag att lämna minnet av den sista gången jag gav mig till känna genom var och en av er i er själ och i ert hjärta. Det kommer att vara som en kyss, som en känsla som din själ aldrig kommer att kunna utplåna. För ni är de som har tjänat mig — de instrument genom vilka jag har talat till världen i denna tid, och jag kommer att ge er min smekning och min välsignelse, jag kommer att följa er under hela er livsresa, och jag kommer att vänta på er till den dag eller det ögonblick då ni kommer att vara vid min högra hand för alltid.

38 För er gåvobärare som har varit en öppen dörr för min andliga värld kommer jag också att se till att min och dessa välsignade varelsers nåd förblir inpräglad i era hjärtan för alltid.

Min andevärld kommer också att ge sig till känna för sista gången genom sina beskyddare och protegéer, och som sitt sista budskap lämna efter sig ett råd av kärlek, ett råd fullt av hjärtlighet och ljus, och ett vittnesbörd och en bekräftelse på att var och en av dessa skyddsandar kommer att fortsätta att vakta sina bröder och systrar på jorden, och att varken Fadern eller andevärlden kommer att skilja sig från detta älskade folk.

39 De som har haft uppgiften att vara kyrkoledare, och alla som har hört mina läror och följer dem, genom att älska och förlåta sina medmänniskor, skall över sina själar och kroppar ha Mästarens nåd och uppmuntran att fortsätta. Ty deras röst skall vara kraftfull efter min bortgång, en röst full av liv, ett ord fullt av innehåll och styrka.

Alla deras gåvor kommer att levandegöras i de sista "ögonblicken". Var och en av dem ska bli en själ som förvandlas till en ljusfackla, och alla dessa facklor ska gå före folket så att de inte går vilse. För de ska fortsätta att vara folkets andliga väktare under tiden för inre kontemplation och därefter i stridens tid, för att befria dem från trældomens snaror, snåren, de förföriska bakhållen på jakt efter alla hinder, och för att fortsätta att leda de trogna till samlingsplatserna — till det välsignade hindret för andlig förening, förening av ideal och föresatser, förening i lydnad och i fullgörandet av de uppdrag de anförtrotts av mig.

40 Till siarna säger jag: Ni kommer att få visioner fulla av härlighet som ni aldrig tidigare har haft — föregångare till era uppenbarelser som ni kommer att utveckla och ta emot i de kommande tiderna. Ty dessa profeter har ännu inte uppnått den höjd de måste uppnå — inte heller har deras ögon sett allt det de måste se, inte heller har deras läppar talat allt det de måste profetera. Men den rening som de kommer att uppnå — med ledning av sitt samvete — kommer att vara så effektiv att det aldrig kommer att finnas falskhet eller mörker i deras själar eller på deras läppar. De kommer alltid att veta hur man skiljer sann inspiration från falsk och förförisk inspiration. De kommer att veta hur de ska ta emot det som Fadern ger dem som ett budskap till mänskligheten, från Faderns barmhärtighet.

41 Mina "guldfjädrar", vars händer har varit outtröttliga i dessa tider, kommer att fortsätta att registrera profeternas vittnesbörd, kommer att fortsätta att skriva ner sin egen inspiration och även orden från de inspirerade — de som kommer att framträda som lärare bland folket.

42 Jag kommer inte heller att glömma mina "pelare" — de hjärtan som också fick människorna att vandra på vägen mot inre samling, hög uppskattning och andlig upphöjning. Den ena och den andra har varit som kaptener under en generals befäl. De var som Moses eller Josua i öknen, med stöd av Juda stam — den stam där mackabéerna var stora armébefälhavare, oöverbärliga krigare som slog hål i staden, rev ner murar och dominerade hela nationer, eftersom de hade Herrens folk bakom sig, som måste få det utlovade landet som arv. Sådana jämförelser drar Mästaren till er, ni "pelare"!

43 Och folket, som består av lärjungar, kommer också att få stor lycka i de sista ögonblicken och ta emot stora lärdomar från Mästaren. Bland de stora nåder som jag anförtrotter er, o folk, är den att vid slutet av 1950 för sista gången få kommunicera med den andliga världen, med skyddsänglar, rådgivare eller helande varelser, och även med de själar som på jorden har varit era föräldrar, era barn, syskon, vänner eller släktingar. Jag vill ge er att ni för sista gången får höra dem materialiserade, förmänskligade, och att ni i denna kommunikation får ta emot den smekning, den andliga omfamning, det ljusfyllda rådet, hoppets röst som säger till er: "Gå vidare tills vi alla är förenade i Herrens hus".

44 Så redan nu förbereder jag er med kärlek, med ömhet, jag förfinar era smaker, jag mjukar upp era hjärtan så att dessa stunder med er kan bli ett tillfälle för närmande, för försoning, för förlåtelse mellan er; så att de försåtliga, onda blickar, de tveeggade svärd som har lämnat djupa sår i era hjärtan kan läggas i sina skidor och allt detta utplånas genom sann kärlek, genom förlåtelse mellan bröder och systrar; så att

när era ögon faller tårar i dessa stunder, så kan era tårar vara av sann kärlek och komma från själens källa av höga känslor mer än från era ögon. När era kroppsliga armar sluter varandra, mer än kroppens armar, kommer de att vara era själars band — kärleksband som jag har förenat alla själar på jorden med, och ni kommer alla att erkänna er själva i det ögonblicket i Min Lag. Sedan, när mitt ord är slut, när Mästarens röst bara låter som ett avlägset eko i vidderna, ska den kärleken, den nära omfamning som ni har, vara värmen, vara trösten, vara det sällskap som ni håller varandra med på era vandringar, och genom den kärleken, genom den barmhärtighet som ni har sinsemellan, ska ni skåda helgedomen, Det tempel där jag vill bo och där jag ses, hörs och känns av er — det tempel som världen ska träda in i enligt min vilja, så att den kan känna mig, se mig, dyrka mig och älska mig i all evighet genom spiritismen, som är det budskap som den Helige Ande sänder till världen genom ert intellekt.

45 Du bör också gå till barnen, ungdomarna och de äldre med ditt andliga budskap. Se inga fler gränser och säg inte längre: "Min Fader, utgjut dig över min nation." Sägg inte längre: "Herre, befria nationerna." Sägg nu till mig: "Fader, välsigna våra medmänniskor, förlåt oss alla som vi förolämpar."

Se inte längre nationaliteter, nämn dem inte längre i dina böner. Svinga dig uppåt, och när du är förenad med änglarna — med dem som alltid gör förböner och ber om allt, så utgjuter du också din själs frid på alla dina medmänniskor. Då kommer du att se hur raserna börjar förenas igen till en enda ras. De språk som har skiljt er åt kommer gradvis att bli kända för dem som inte kände till dem.

Kaster och klaner kommer att försvinna och ersättas av ödmjukhet och förståelse. De som är höga kommer att stiga ner — besegrade av prövningar — till dem som de ansåg vara låga, och de som var låga kommer att stiga upp för att nå höjden hos dem som var höga. För det är tiden för gottgörelse, och i denna gottgörelse finns min gudomliga rättvisa, som är fullkomlig. I varje närvarande själ kommer min våg att vara min våg som väger din

gärningar väger. Därför säger jag till er: Jag är den som vet hur man dömer och vägleder med fulländning, och jag är den enda som kan tränga in i varje livs och varje ödes mysterium.

46 Vakta och be, så att min gudomliga Andes frid må sänka sig över hela världen.

Min frid vare med er!

## Instruktion 331

1 Den som tvivlar på denna manifestation genom det mänskliga intellektet betar sig som om han förnekar sin överlägsenhet över de andra varelserna — som om han förnekar sin egen ande och inte vill bli medveten om den andliga och intellektuella nivå som han har nått genom oändliga provningar, lidanden och strider.

2 Att förneka att jag gör mig själv känd genom ditt intellekt eller din ande är att förneka sig själv och sätta sig själv i de lägre varelsernas ställe.

3 Vem vet inte att människan är Guds barn? Vem vet inte att han har en själ inom sig? Varför skulle vi då inte tro att det måste finnas ett eller flera sätt att kommunicera med varandra mellan Fadern och hans barn?

4 Eftersom jag är intelligens talar jag till dig med hjälp av ditt intellekt; eftersom jag är ande talar jag till din ande. Men hur ska de som förnekar min manifestation kunna förstå och acceptera denna sanning, om de aldrig har velat betrakta och erkänna mig som ande? De har utvecklat många felaktiga idéer i sina hjärtan, till exempel att de tror att jag är en gudomlig varelse med en mänsklig gestalt, som måste symboliseras av symboler och bilder för att kunna komma i kontakt med mig genom dem.

5 Under århundradena har de människor som har sökt mig på detta sätt vant sig vid att deras bilder och skulpturer som de ber och utför riter inför är stumma, och i deras hjärtan har det slutligen uppstått en uppfattning att ingen är värdig att se, höra eller känna Gud. Genom att säga att jag är alldeles för hög för att närma mig män tror de att de ger mig en beundrande hyllning. Men de misstar sig, för den som hävdar att jag är för stor för att bry mig om så små varelser som människan är en ignorant som förnekar det vackraste som min Ande har uppenbarat för er: ödmjukhet.

6 Om ni tror på Kristus, om ni hävdar att ni är kristna, får ni inte tänka på sådana nonsensidéer som att ni inte är värdiga att närma er Herren. Har ni glömt att er kristna tro bygger på detta bevis på gudomlig kärlek när Guds "Ord" blev människa? Vilket mer konkret och mänskligt tillvägagångssätt skulle kunna möta förståelsen hos syndiga och köttsliga människor med förmörkade själar och svaga sinnen än det där jag låter dem höra min gudomliga röst omvandlad till ett mänskligt ord?

7 Detta var det största beviset på kärlek, ödmjukhet och medkänsla för människorna, som jag förseglade med blod så att det alltid skulle förbli inför era ögon att ingen är ovärdig Mig, eftersom det var just för dem som var mest vilse i gytjan, i mörkret och i lasterna som jag lät Mitt Ord bli människa och utgjuta Mitt Blods livsluft.

8 Varför förnekar då de som tror på allt detta nu min närvaro och manifestation? Varför försöker de hävda att detta inte är möjligt eftersom Gud är oändlig och människan är alldeles för låg, alldeles för obetydlig och ovärdig? Sannerligen säger jag er att den som förnekar min manifestation i denna tid förnekar också min närvaro i världen i den andra tiden, och förnekar också min kärlek och min ödmjukhet.

9 För er, syndare, är det bara naturligt att ni känner er avlägsna från mig i er synd. Jag å andra sidan känner att ju fler överträdelser du begår och ju mer du befläckar din själ, desto mer nödvändigt är det att jag vänder mig till dig för att ge dig ljuset, för att nå ut till dig för att läka och rädda dig.

10 Jag visste att många skulle förneka mig när jag återigen gav mig till känna för mina barn, och därför tillkännagav jag min återkomst redan då, men samtidigt klargjorde jag att min närvaro då skulle vara andlig. Men om ni tvivlar på detta, kontrollera det med vittnesmålet från de fyra lärjungar som skrev ner mina ord i evangelierna.

11 Varför skulle jag ha återvänt till världen som människa och fått mitt blod utgjutet igen? Det skulle vara som om jag ansåg att mitt arbete och min offerdöd från den tiden var ofruktbar, och det skulle vara som om jag ansåg att mänskligheten inte hade utvecklats andligt alls från den tiden till nu.

12 Jag visste att trots er materialism på den tiden måste jag finna en utvecklad själ i kärnan av er varelse, och av den anledningen har min förkunnelse nu varit andlig.

13 Här är jag i Anden och sänder er Mitt Ord från det lysande "molnet" och förmänskligar det genom dessa munspelare — som en förberedande instruktion för den manifestation som ni alla ska nå: dialogen mellan ande och ande.

14 Jag har gett er detta budskap, översatt till mänskliga ord på mina röstbärares läppar, så att ni senare, när mitt ord har upphört och ni har tagit den tid som krävs för att studera och förstå det från grunden, kan gå ut som budbärare av goda nyheter för att dela min uppenbarelse med era medmänniskor.

15 Förutom detta budskap har jag direkt sänt människor ett ljus som nått fram till deras innersta väsen och som gradvis har upplyst deras hjärtan och sinnen.

16 När mitt budskap når världen genom er kommer ni att upptäcka att åkrarna verkligen var förberedda.

17 Ja, lärjungar, nu är det dags för människor — utan att vara medvetna om det — att reflektera över sin andliga framtid, att utforska vad de vet är gudomliga uppenbarelser, och också direkt inse vad deras uppgift är. På detta sätt, genom att reflektera i sina hjärtans inre tystnad, kommer de fram till förståelsen av många sanningar.

18 På så sätt har ljuset gryt i mångas sinnen, de har mer och mer förkastat religiös fanatism, och avgudadyrkan förlorar mer och mer makt i deras hjärtan.

19 Utan att de är medvetna om det banar de i allt högre grad väg för förändligande. Ett okänt mod, en tro och en högre makt har hjälpt dem att övervinna rädslor och fördomar, och i den mån deras vilja har blivit starkare har deras reflektioner blivit säkrare, klarare och mer precisa.

20 Se hur sanningens ljus, som förs vidare från själ till själ, når folket. Vem skulle kunna förhindra att detta ljus, som inte kan ses med jordiska ögon, kommer fram?

21 Det väsen och den sanning som jag gav er kunskap om i mina uppenbarelser i gångna tider kunde inte gå förlorade i glömda böcker där mitt ord var skrivet, och inte heller kunde dess innebörd gå förlorad genom att den genomgick förändringar från människornas sida. Sanningen står över all mänsklig fattigdom, och den uppenbarar sig i varje ögonblick. Men dess ljus syns tydligare när människan har nått en punkt där hon tar ett nytt, avgörande och avgörande steg på sin utvecklingsväg.

22 De symboler, liknelser och allegorier genom vilka det andliga livets mysterier avslöjades i de tidigare tidsåldrarna kommer att förstås i den nuvarande tidsåldern, när ljuset från lång andlig erfarenhet kommer att hjälpa er alla att tolka lagen, läran, profetian, uppenbarelsen och löftena korrekt.

23 Mitt budskap faller som ett fruktbart regn på din själ, i vilken jag har placerat kärlekens gudomliga frö. Idag är den dag som ni ägnar åt att vila från ert jordiska arbete och ge er själ möjlighet att be och meditera i lugn och ro och på så sätt förbereda er för att höra Mitt Ord, som är det eviga livets bröd för er själ.

24 Mitt arbete, kära människor, syftar till att göra er själ ljusfylld genom att lära den att leva i högre världar.

25 Jag vill göra er till mina lärjungar så att ni kan lära er att känna mig som barn av min Ande. Varför skulle ni inte känna min närvaro inom er, eftersom ni är gjorda av min egen essens, en del av mig? Ni känner inte Mig eftersom ni inte är medvetna om det, eftersom ni saknar andlighet och förberedelse, och hur många tecken och förnimmelser ni än får så tillskriver ni dem materiella orsaker. *Det är därför* jag säger till er att ni inte uppfattar min närvaro, trots att jag är med er.

26 Nu säger jag till er: Är det inte naturligt att du känner mig i din varelse, eftersom du är en del av mig? Är det inte rätt, med tanke på detta, att din ande så småningom ska smälta samman med min? Jag avslöjar för er den sanna storhet som borde finnas i varje människa, för ni har gått vilse och ni har blivit andligt mindre i er önskan att vara stora på jorden!

27 Du har lagt större vikt vid materiella värden än vad de har, det andliga däremot vill du inte veta något om, och din kärlek till världen har blivit så stor att du till och med försöker förneka allt som har med det andliga att göra, eftersom du tror att denna kunskap strider mot dina framsteg på jorden.

28 *Jag* säger er att kunskapen om det andliga inte hindrar människans utveckling, varken när det gäller moral eller vetenskap. Tvärtom avslöjar detta ljus för människan en oändlig rikedom av kunskap som för närvarande är okänd för hennes vetenskap.

29 Så länge människan vägrar att stiga upp på förändligandets stege kommer hon inte att kunna närma sig den sanna härligheten, som här i sin Faders famn kommer att ge henne den suveräna lyckan att vara ett Guds barn — ett värdigt barn av min Ande, i kraft av hans kärlek, upphöjdhet och kunskap.

30 Vill ni känna mig, o folk? Var då lydiga och ödmjuka och be mig inte längre om att vara med dig. Var nöjd med att vänta på den stund då det är min vilja att göra mig känd för er.

31 Jag får er att känna min närvaro genom denna manifestation med hjälp av det mänskliga intellektet. Jag måste dock säga er att ni inte fick denna manifestation på grund av förtjänst, utan att det var min barmhärtighet, född av kärlek, som jag har för er och som fick mig att närma mig er för att göra min närvaro påtaglig för er.

32 Jag visste att ni skulle ha ett stort behov av mina budskap, att hungern och törsten efter mitt ljus redan var mycket stor i er själ, att ni var redo att skynda er att svara på en kallelse från mig. För lidandet på jorden hade renat dig och du hade blivit känslig. Därför placerade jag mig själv hos er i denna form och fick er att förstå att detta budskap endast skulle vara en förberedelse för den tid då ni skulle behöva söka mig från ande till ande. Då kommer det inte längre att vara min barmhärtighet som kommer att vara rörd för att göra mig känd för dig, utan det kommer att vara din andliga upplyftning. Ni kommer då inte längre att vara pariaer, blinda eller okänsliga för det andliga, utan ni kommer att göra allt som är möjligt i full kunskap och med absolut tro på vad dialogen från ande till ande betyder för er, för att förtjäna denna nåd.

33 Då har du redan det ljus du behöver för att låta min Ande manifesteras sig genom dig och göra min närvaro kännbar i dina tankar, i dina ord och i dina verk.

34 Idag är ni som pilgrimer som vandrat länge. Men i denna tid har min höga klocka kallat er. Ni har delvis kommit i brådska till nådens källa, och jag gläder mig åt att ta emot mina "arbetare" och att se att detta folk går framåt andligt, steg för steg, och visar mig sin kärlek till sin nästa. Du var som hård sten, men mitt ords mejsel bearbetade ditt hjärta för att förvandla det till en helgedom.

35 Från livets bok låter jag er få veta en ny sida, så att ni får mer ljus och mitt ord kan blomma i era hjärtan. Jag tar med mig en skatt av andlig barmhärtighet till dem som tror att de är behövande.

36 Ni har förvandlat detta jordiska paradiset till en tårarnas dal. Jag anförtror dig som Edens lustgård, så att din själ, tillsammans med sin kropp, skulle kunna festa på allt det som din Fader hade förberett för människans välfärd, så att du skulle kunna njuta av dess söta frukter och på så sätt vara i andlig harmoni med din Fader med ditt hjärta fullt av glädje.

37 Välsignade är de som inför den nya gryningen har frigjort sig från sina mörka skuggor och välsignat mig. Jag har gett er livets och ljusets essens i mitt ord och har tagit er bort från mörkret så att ni kan stå stadigt på den väg som jag har utstakat för er.

38 Ni är mina arbetare som jag har anförtror vården av det frö som senare ska blomma. Jag har anförtror dig det mäktiga trädet som är fullt av löv, så att vandraren kan vila i dess skugga. Men stormarna har berövat den sina blad eftersom du har överraskats av frestelsen när du sover. De löv som stormarna slet bort från detta träd samlar min barmhärtighet in, och av dem skapar jag på nytt löv på dess grenar.

39 Jag har gett er frukten från detta träd och ni har njutit av den oändliga sötman från min gudomliga kärlek. En del av mina arbetare har blivit mästare och övergivit det träd som jag anförtror dem. Men jag kommer att fortsätta att ta hand om den, för många människor kommer att komma under dess lövverk för att vila och äta av dess frukter.

40 Välsignade är de som har förblivit starka i alla tider och i alla prövningar och som har lett folkmassorna till mig. Jag stärker dem, upplyser dem och skyddar dem med min andliga mantel från tidens skoningslöshet. Jag tar bort lidandets bågare från deras läppar, så att mitt folk dagligen kan vederkvicka sig med mitt ord.

41 Många kommer i långa tåg, längtar efter min Faders överflöd och önskar livets frukt från trädet, vars sötma de borde känna. I dem väntar jag på mina utvalda, de sjuka och behövande.

Elia kommer att presentera dem för mig: De är de drabbade hjärtan och de förtryckta själar som alltid har tömt en mycket bitter bågare utan att finna tröst. Men varken tiderna eller stormarna kommer att kunna förstöra trädet, dess blad kommer alltid att ha saft i sig och dess frukter kommer att föröka sig.

42 Jag har tagit bort mörkret och självbedrägeriet från mina tjänare, jag har förberett deras hjärtan med min gudomliga kärlek och jag har placerat min Andes frid i dem. Jag har visat dem min lag och mitt arbetes vita yta, så att de kan vakta sin integritet och renhet.

43 Många kommer att sätta sig upp som domare och förneka integriteten i Mitt verk och manifestationen av Min Ande genom det mänskliga intellektet. Men jag är den Mäktige, vägen och ljuset, och närhelst det har varit min vilja har jag sträckt ut min barmhärtighet som en stav för mänskligheten att upprätthålla sig med.

44 Jag är den som besjälår din själ och din kropp, och när du är med mig är smärtan borta från dig och du känner min kärleks ömhet i djupet av ditt hjärta. Det är också det ögonblick då samvetet ställer er till svars och får er att känna skam över er själva för att ni har levt i synd och inte har fullgjort ert uppdrag troget.

45 Jag har gjort vägen till förändligande känd för er så att ni dagligen kan frigöra er från materialiseringen, så att ni kan bli de som står i tjänst hos min gudomlighet — beredda att uppnå dialogen mellan ande och ande.

46 Vissa sorgsna hjärtan säger till mig: "Fader, när kommer krigen att upphöra som dina profeter har meddelat?" Och jag säger er som svar att fredens tid är markerad av mitt gudomliga finger.

När ni förändligar er själva kommer ni att vara som en klar spegel, och alla som ser er på detta sätt förberedda måste fråga er, och från de första orden som kommer från era läppar kommer de att få ta emot den kärlek som kommer från djupet av ert hjärta. Då kommer ni att bli erkända som mina lärjungar och de kommer att lyssna på er utan att tröttna. Detta kommer att bli början på en fredlig tid.

47 Vakta din själs klädesplagg så att det inte blir fläckigt, så att det alltid är vitt, så att du är vördad och respekterad av dina medmänniskor. Din kropp är förgänglig, men din själ tillhör evigheten. Därför måste ni använda de gåvor som jag har anförtrott er så att ni kan bo i det eviga hemmet.

48 Hur välsignad är inte Min manifestation för er när ni förstår Mig, när ert hjärta är som en öppen bok där Mitt Ord förblir nedskrivet för er att studera och praktisera, så att ni kan vara ett exempel på ödmjukhet och saktmodighet.

Lyft upp och stärk den som du finner trött och utmattad på vägen, förneka honom inte det han ber om, för jag har anförtrott dig barmhärtighet. Välsignad är den som delar med sig av det han har med sig i sin resväska, för den nytta han gör sin bror kommer att återgäldas till honom mångdubbelt. Din själ är ägare till en andlig skatt som är outtömlig varje dag.

49 Var som en god jordbrukare som sköter utsädet på åkern — ett utsäde som genom människans ansträngningar blommar materiellt och bär frukt. Den som tar tag i arbetsredskapen med tro och hopp plöjer jorden, befriar grödan från ogräs och hoppas att regnet ska få den att blomma och bära frukt i överflöd för att ge näring åt mänskligheten.

50 Jag har gjort mig känd bland er för att uppfylla ett löfte. Min kärlek fastställde en tid så att tiden fram till denna manifestation skulle förkortas. Vissa tror, andra tvivlar. Men vad skall Fadern göra inför dem som inte har erkänt honom? Smärtan kommer att återvända för att rena ditt onda sinne, och den ogräs som har förökats kommer att förstöras igen.

51 Förstå, Israel, att det är du som är ansvarig för mitt arbete. Känn smärtan hos dem som lider och gråter i slaveri i dessa länder. De hoppas att min kraftfulla barmhärtighet kan befria dem och ge dem frid. De oskyldiga barnen gråter och är försvarslösa på vägarna, de gamla hånas och jungfrurna förförs, och på så sätt rycker man från en annan grunden för hans existens utan medlidande och utan ånger.

52 Israel, jag har förberett dig för att bygga upp, för att ge fred och hopp till mänskligheten, för att visa dem vägen till frälsning.

Min frid vare med er!



## Instruktion 332

Min frid vare med er!

1 Jag möter er, älskade lärjungar, när ni ber, med er själ som ber om fred i denna värld. Det är vad jag har lärt er — det är vad jag har avslöjat för er en gång till: att ni är fredens budbärare, bärare av denna välsignade gåva i denna tid då den har lämnat den här planeten eftersom människans hjärta avvisar den och endast osäkerhet, hat, det hisnande livet och rastlöshet kommer in i det.

Som fredsbudbärare, och eftersom ni inte fysiskt kan gå till alla platser, vägar och regioner på jorden för att föra ut detta gudomliga budskap, har jag lärt er själ att höja sig, att överföra det genom andlig bön, så att den kan ösa välsignelse, välgörenhet och välsignelser över alla era medmänniskor.

2 Jag har sagt till er i min undervisning att ni inte ska be mig för vissa nationer, utan för hela världen, för alla era medmänniskor, utan hänsyn till raser, nationaliteter eller samhällsklasser, och er upphöjda själ, som för en kort tid befinner sig i det höga bortom, ska därifrån bara se Faderns stora universella familj, ska se allas lidande, elände och smärta, och för dem ska ni be mig. Därifrån kan ni se de varelser som är högre än ni i högre andliga världar, och ni ska be dem om hjälp, precis som jag har lärt er att respektfullt åberopa den andliga världen för att få inspiration och skydd från den. På detta sätt, lärjungar, kommer ni att älska med allomfattande kärlek.

3 Folk säger att Kristus under den andra tidsåldern lärde ut kärlek till varandra utan åtskillnad av ras. Men i denna tredje tid säger jag till er: Jag som Kristus lärde er allomfattande kärlek i den andra tidsåldern. Men jag var tvungen att börja lära er att älska varandra som människor, så att — när tiden är inne — ni kan älska varandra med andlig kärlek — inte längre bara utan åtskillnad av raser, utan utan åtskillnad av världar.

Jag vill att din själ ska inkludera allt i denna kärlek som jag nu lär dig — att du, som älskar din Fader, älskar alla varelser — att du älskar varandra i din värld med en atom av den kärlek som Fadern älskar dig — att du älskar allt som jag har skapat, att du inte är likgiltig eller förkastar det som jag har efterlämnat och anförtrott dig.

4 Människan tolkar inte alltid mina läror korrekt. Jag har aldrig lärt er att inte ta hänsyn till eller avstå från att njuta av de goda frukter som mina lagar godkänner och tillåter. Jag har bara lärt ut att man inte ska sträva efter, än mindre älska, det onödiga, det överflödiga; att man inte ska använda sig av det förgängliga, det otillåtna, som av frukter som är nyttiga för själen och kroppen. Men allt som är tillåtet för själen eller hjärtat och som tjänar det väl har jag rekommenderat er eftersom det ligger inom mina lagar.

5 Jag har gett dig en annan instruktion: Att din själ ska veta hur man kastar bort sin kropp när tiden för dess återkallande har kommit för den — att när din själ måste korsa trösklarna till det bortomliggande, ska den veta hur den ska avstå från sitt grepp och sina förbindelser med jorden. Men sannerligen säger jag er: När själen väl har frigjort sig från kroppen blir den inte blind för jordiska ting. Snarare tvärtom — säger Mästaren till dig, då låter jag din själ uppnå större kunskap, så att den beundrar skapelsens verk ännu mer, så att den tränger in ännu mer i livets mening, så att den börjar omfamna allt med sina andliga vingar, så att dess blick överskrider de horisonter som var som gränser för dess intelligens på jorden. Då börjar den verkligen älska Fadern och den gudomliga skapelsen med sann universell kärlek. Då försvinner varje mänsklig position, klan eller social klass för själen. Då älskar den inte längre bara dem som tillhörde den som en jordisk familj, utan börjar älska alla sina grannar med andlig kärlek. Detta är den kärlek som jag alltid har lärt er.

Om det emellertid finns lärjungar bland er som har hört mig lite under denna tid och därför fruktar att de inte kan göra rättvisa åt mitt verk eller förstå det, och därför avundas dem som har hört mig ofta, som har tagit emot mitt ord ofta under denna tid, så säger jag till dem i sanning: Var inte oroliga! Det spelar ingen roll om lärjungarna har hört mig ofta eller sällan. Ett ögonblick av upplysning kan räcka för att din själ ska förvandlas i det ögonblicket och bli en mästare, en outtömlig källa till kärlek och inspiration.

6 Ta detta mitt ord till tröst och förtrösta på det — ni som har hört mig så lite! För sannerligen säger jag er: Du kommer att möta dem på din väg som inte har hört mig en enda gång under den här tredje eran, och du kommer att se de stora apostlarna av spiritualism, de stora intuitiva profeterna, de stora inspirerade dyka upp bland dem. Du kommer att se den heliga andens gåvor manifesteras bland mänskligheten och utvecklas genom intuition. Du kommer att se människor som kommunicerar från ande till ande, och då

kommer du att säga: "Vilken tur vi har som har kunnat höra Mästaren åtminstone lite, för dessa medmänniskor har aldrig hört honom genom den mänskliga förmågan att förstå."

7 Minns ni inte att Markus, även om han inte var en av mina tolv utvalda, var en stor apostel för min undervisning? Apostelbarnet som visste hur han i sitt hjärta skulle bevara den gudomliga mästarens läror för att sedan sätta dem på papper och lämna dem till mänskligheten som en gyllene bok. I sin barndom hörde han Mig i sin jordiska oskuld, men han lät Mästarens hand skriva det gudomliga budskapet i sitt hjärta. Minns ni inte att Paulus blev omvänd trots att han inte hade hört den gudomliga mästaren en enda gång? Trots att han hade varit en förföljare av mina apostlar älskade han mig och höjde sig i sitt inre tills han blev en av de stora soldaterna i min undervisning.

8 Samma sak kommer att hända i den tredje tidsåldern. Jag kommer också att lämna dig en bok som är skriven utvändigt med materiella bokstäver och invändigt upplyst av den helige Andes ljus, så att du kan dricka från denna källa — så att du genom min undervisning kan få styrka och andligt ljus för den stora kamp som väntar dig. För ni kommer alla att ha samma grad av förberedelse, styrka och andlig kunskap för att vända er till mänskligheten, som har blivit fruktbar genom smärtan, genom de kloka prövningar som finns på varje varelses väg.

9 Jag vill att när de stora prövningarna kommer är det inte du som blir överraskad, utan dina medmänniskor; att ingen krona eller kunglig mantel skrämmer dig, att ingen schavot eller hot skrämmer dig, att inget förtal gör dig feg, att ingen förolämpning sårar ditt hjärta. Då kommer världen att bli förvånad när jag kan visa mig genom er i visdom, ödmjukhet, rättvisa och kärlek. Men jag vill inte avslöja dessa egenskaper bara genom Ordet — jag vill vara närvarande i era verk.

Kom ihåg att förr i tiden, under kristendomens första dagar, var det Mästarens blod, hans lärjungars och apostlars blod, martyrernas blod, som "talade" bäst. Människans hjärta var nämligen hårt, och om en sanning och ett ord inte förseglades med blod, trodde man inte på det.

Idag kommer varken Fadern eller världen att be om ditt blod eller ditt liv för att du ska kunna försegla min sanning med det. Men de kommer att be om bevis, och ni ska ge dem dessa bevis, och de ska vara av kärlek, av uppenbarelse, av förändligande, för era medmänniskor törstar efter dem. Om du erbjuder kristallklart vatten, om du erbjuder livets bröd, kommer världen att tro på dig, och genom dig kommer den att tro på mig.

10 Jag har sagt till er, lärjungar, att ni kommer att ställas inför de stora kyrkorna och de mindre sekterna, men frukta varken den ena eller den andra. Sanningen som jag har anförtrott er är klar, ordet som jag har lärt er är till det yttre klart och enkelt, men i sin innebörd djupt och oändligt, och de är starka vapen med vilka ni ska kämpa och segra.

Men jag säger er: *Ett* folk på jorden, fullt av materialism och otro, kommer att resa sig för att förneka er rätten att kalla er Israel, förneka ert vittnesbörd om att ha bevittnat Messias' förnyade ankomst, och det folket är judarna. Har ni inte tänkt på dem? Detta folk väntar i sin mitt på att Messias, dess frälsare, ska komma, som ska göra det rättvisa och återigen sätta det över alla folk på jorden. Detta folk vet att jag alltid har kommit till *dem*, och i denna tredje tid kommer de att säga: "Varför skulle Gud komma till ett annat folk? — Men se, *här* är mina läror!"

11 Redan i er världs tidiga dagar började jag forma Israels säd i människosläktet. Från generation till generation arbetade jag med det, jag fulländade det, tills tiden kom då jag bildade en familj av själar som valdes ut bland alla för att börja skapa ett folk. Med visdom valde jag varje själ, varje människa, för att göra mitt folk komplett.

12 Efter att varje själ i den hade formats och stärkts av min barmhärtighet och utvecklats i sina förmågor, och efter att varje kropp hade förberetts med nåd i enlighet med den tiden, lät jag den sprida sig över jordens yta. Och till detta folk har jag alltid talat, jag har alltid sökt möjligheten att vara med dem och kommunicera med dem genom deras patriarker. Jag talade till folkets stammar genom deras kungar och profeter och gjorde mig känd genom deras ledare för att alltid vägleda dem på rätt väg, för att påminna dem om att jag står över allt skapat — för att påminna dem om rättvisan sinsemellan, så att detta folk skulle bli försvaret för jordens övriga folk — så att de skulle bli den levande facklan som skulle lysa upp även det sista hörnet av planeten — så att de skulle bli alla nationers välsignelse och fredens oas för alla dem som behöver det.

13 För detta gav jag den en andlig och fysisk gåva, för detta gav jag den en bördig jord som flödar över av mjölk och honung. Jag provade det i dess stora överträdelser för att göra det starkt, för att stålsätta det så att det kunde känna till gott och ont, ljus och mörker, överflöd och hunger, frihet och slaveri, och jag lät det också frestas, och i de stora frestelser och chocker som drabbade folket föll vissa och andra förblev trogna mot mig.

Genom dem som föll, led andra; genom de svaga drabbades de starka. Men vad var det för svaghet hos vissa och vad var det för trofasthet och ståndaktighet hos andra?

De svaga föll in i den otyglade kärleken till jordiska ting, i de lägre passionerna, i gränslös maktsträvan, i dåliga kulturer, i hycklande kulturer. De ståndaktiga var så i sin ödmjukhet, de erkände och älskade Skaparen genom enkel tillbedjan och hälsosamma sedvänjor.

14 Jag lämnade aldrig detta folk försvarslöst, för jag sände dem profeter under deras lidanden för att höja deras själar så att de inte skulle förlora sitt hopp och sin tro på mig. Men när dessa profeter förmanade de materialiserade, jordens rika, de som hade blivit fåfänga i mänsklig ära, blev de avvisade av dem, förföljda och ofta dödade.

Men i hjärtat på de orubbliga, de trogna, förblev dessa profeters ord som en brinnande fackla, och genom alla profeterna förkunnade Fadern att han skulle komma till sitt folk för att befria dem från slaveri, för att ge dem rättvisa, för att placera sitt rike i hjärtat på vart och ett av sina barn. Men dessa löften och profetior tolkades på olika sätt av de två folkparterna.

15 När Herren kom till sitt folk som Messias, som frälsare, hade vissa länge förväntat sig att han skulle vara kärlekens, rättvisans och fredens Gud, Fadern till all tröst och balsam. Andra förväntade sig att han skulle vara en oövervinnerlig soldat, en krigare som skulle lyfta upp sitt folk och föra det till förintelse av de fientliga nationer som hade tillfångatagit och dominerat Herrens folk. De förväntade sig att hans händer skulle överlämna de stora jordiska rikedomarna, de världsliga ägodelarna, för att skänka dem till vart och ett av hans barn och var och en av hans stammar. När Messias sedan uppenbarade sig på jorden full av saktmod och mänsklig fattigdom, i största ödmjukhet, kände och kände endast de trogna och uthålliga honom, vars själ och hjärta var mottagliga för de höga lärdomar, det gudomliga budskap som Herren förde fram genom Jesus.

16 Men bland dem som förväntade sig jordens rika och mäktiga Gud, den krigiska hämnare av alla de förolämpningar som folket hade utsatts för, var besvikelsen stor och även deras förkastelse. Men denna godhetens och ödmjukhetens mästare svepte in hela sitt folk i samma kärlek när han upptäckte att de hade splittrats i olika riken. I Samarien såväl som i Judéen gav han sitt ord, i den ena stammen såväl som i den andra utgöt han sin kärlek, sin balsam, sina mirakel, sin undervisning och sina profetior.

Ändå fortsatte han att förkastas av de "köttsliga" judarna, av de vermaterialiserade judarna — av dem som bävade inför Andens uppenbarelser, av dem som inte ville se vägen som leder till det höga bortom. Å andra sidan erkändes och älskades han av dem som väntade på himmelrikets ankomst, på det eviga livets bröd, på sanningen om alla människor, på kärleken till alla varelser, och sedan dess har detta folk gått sin väg i splittring.

17 Det var nödvändigt att Fadern, efter sitt avsked (i Jesus), skulle rycka det land som redan hade anförtrotts deras förfäder ur händerna på sitt folk. För vissa togs det som en försoning och för andra som en belöning, för det Kanaans land, det vackra Palestina från gångna tider, förbereddes av mig för anden endast som en bild av det sanna löftets land. När dessa ägodelar togs från folket blev den materialistiskt sinnade juden hemlös på jorden, men den andra delen — de trogna som alltid har känt min närvaro — förblev hängiven Min vilja, utan smärta över att ha förlorat arvet från gångna tider, eftersom de visste att de hade anförtrotts en ny nåd från Fadern: arvet från Hans Ord, det gudomliga Ordet, Hans Offer, Hans Blod.

18 I vår tid, när mitt folk Israel redan lever i den tredje tidsåldern, ser jag dem fortfarande uppdelade i två grupper: en materialiserad, som har gjort sig rik på jordens tillgångar som sin egenmäktiga gottgörelse, som får till och med världens grundvalar att skälva genom sin makt, eftersom den har ställt sin styrka, sin begåvning, de nådegåvor som Fadern har utgjutit över dess ande, i tjänst hos sig själv, sin ambition, sin storhet.

Se hur detta folk, till och med inom ramen för sin materialism, har visat prov på styrka i sina vetenskaper, sin vilja och sin intelligens. Den behåller i sitt innersta en bitterhet över tidigare hungersnöd,

slaveri och förödmjukelser, men idag reser den sig stark och stolt för att förödmjuka andra folk, för att skrämja dem med sin makt, för att dominera dem. I dag är den *själv* den mättade och ser med tillfredsställelse på miljontals hungriga människor och på de stora massorna av slavar — slavar av *sitt* guld, *sin* makt, *sin* vetenskap och *sin* önskan om prestige.

19 Men jag ser också den andra delen av mitt folk, den av de orubbliga och trogna — de som alltid har kunnat känna min närvaro, de som alltid har känt igen min ankomst bland människorna, de som har trott på mina uppenbarelser och som trots allt har varit lydiga mot mig och uppfyllt mina order.

Den andra delen är inte bara ni som har varit vittnen till Min manifestation genom människans intellekt i denna tid; för en del av Israels *Andliga* Folk är utspridda över hela världen, och på den plats där var och en av dem befinner sig får han Min omhändertagande kärlek, han känner Min Närvaro, han ger sig själv näring med Mitt Bröd, och han väntar på Mig utan att veta varifrån Jag skulle komma, eller på vilket sätt, men han väntar på Mig.

Men de som mycket väl vet hur jag har kommit, hur jag har gjort mig känd — de som är förberedda för de kommande tiderna, är ni som är en del av de 144 000 som jag har valt ut från de tolv stammarna i det folket — ett hundra fyrtiofyra tusen som kommer att stå framför Israels talrika folk som 144 000 kaptener som kommer att leda dem i den tredje tidens andliga brottning in i det stora slaget.

20 Tror ni att mitt folk alltid kommer att vara splittrat? Sannerligen säger jag er: Nej! För *er* har undervisningen, ljuset och prövningarna kommit; för dem har min rättvisa och mina besök kommit. Jag leder dem nu med stora steg till att vakna upp i sin ande, och även om de säkert kommer att förneka min tredje ankomst till världen i första ögonblicket, som de förnekade den andra, så säger jag till er: Det är inte långt kvar till tiden för deras omvändelse. De lever i sina gamla traditioner, men jag ser genom det judiska folkets sinne och hjärta och låter dig veta att de håller fast vid sina traditioner mer av bekvämlighet och rädsla för andliga uppenbarelser än av egen övertygelse. De skyr manifestationerna i det hinsides, men vad jag föreslår dem är att avstå från allt onödigt, att praktisera barmhärtighet, kärlek och ödmjukhet.

21 Ni kommer att behöva möta dem, och ni kommer båda att ta upp era vapen: den ena mot ordet, tanken, bönen och bevisen, den andra mot deras talang, deras makt, deras tradition. Men jag kommer att vara närvarande i denna konfrontation och jag kommer att få min rättvisa att segra, ja, jag kommer att få andligheten att segra, anden att höja sig över köttet, att böja sig och göra det ödmjukt, och sedan kommer försoningen mellan Israels stammar, föreningen av Herrens folk. När detta folk väl är förberett — sannerligen, säger jag er, kommer det att fullfölja sitt uppdrag tills det har slutfört det stora uppdrag som Gud har gett sitt utvalda folk från tidernas begynnelse, nämligen att vara förstfödd och förvaltare av Herrens uppenbarelser, så att han, som den äldste av bröderna, kan leda resten, dela hans nåd med dem och föra alla till Faderns högra hand.

22 Det splittrade folket kunde inte segra över jordens övriga folk. Men sannerligen säger jag er: Jag vill att ni, på samma sätt som de i den tredje eran har gett stora bevis på sin styrka och sitt ljus i det mänskliga livet, också ger bevis på er andlighet — bevis på att Andens kraft är större än mänskliga krafter, så att den i strid triumferar över dem.

23 Förstå, människor, så att ni kan utföra det uppdrag som Fadern har anförtrott er, så att er själ kan sväva i frid, slutligen nå mig och från mitt rike älska alla varelser med den allomfattande kärlek som jag lär ut.

24 Jag har talat mycket till er under den här tiden, men av allt jag har sagt till er ska ni lära er en läxa som jag har gett er denna morgon av nåd: Allomfattande kärlek!

25 Hur ofta hittade inte lärjungarna Jesus i samtal med de olika skapelserna i jordklotet? Hur ofta blev inte Mästaren överraskad i sina samtal med fåglarna, med korridoren, med havet! Men de visste att deras Mästare inte var borttryckt, de visste att i deras Mästare levde Faderns skapande Ande, som hade gett alla varelser ett språk, som förstod alla sina "barn", som tog emot lovord och kärlek från allt som skapats av honom.

26 Hur ofta har inte lärjungarna och folket sett Jesus smeka en fågel eller en blomma och välsigna allting, och i hans ögon har de upptäckt en oändlig kärlek till alla varelser! Lärjungarna fick en glimt av Herrens gudomliga glädje när han såg sig själv omgiven av så mycket härlighet, så många underbara ting som hade kommit fram ur hans visdom, och de såg också ofta tårar i Mästarens ögon när han såg människornas likgiltighet inför en sådan härlighet, människornas tråkighet och blindhet inför så mycket

prakt. De såg ofta Mästaren gråta när han såg en spetälsk som fällde tårar på grund av sin spetälska, eller män och kvinnor som klagade över sitt öde, trots att de var omgivna av en sfär av fullkomlig kärlek!

27 Ni vet mycket väl att Min lag lär er att älska Mig mer än allt annat — inte för att Faderns hjärta innehåller själviskhet, utan för att ni bör förstå att — för att kunna älska Skapelsen och er själva — måste ni förstå Min kärlek genom er för att kunna känna den mot era medmänniskor.

Därför säger jag er på denna nådens morgon: Jag vill att er kärlek ska bli allomfattande — men i mig, älska mig först, sedan älska varandra och sedan älska alla som Fadern har skapat, alla varelser, de perfekta verken som Faderns döttrar, och därför era bröder och systrar.

28 Ge din själ och dina känslor känslighet. Låt din kropp, även om den är flyktig i livet, ta del av denna uppfriskning, glädjas över att existera, glädjas över de strålningar som naturen ger den, bli mättad och uppfriskad av dem. För det fysiska livet är också en källa till välsignelser, värme och energi — det är tröst och smekning, det är näring, det är frid.

29 Låt din kropp festa på det, låt den ta del av denna festmåltid, säger Mästaren till dig. Dölj den inte och ta den inte bort från naturen, få den inte att förkasta denna livskälla, låt den inte förkasta det som jag har gett er med så mycket kärlek. Då kan han somna i lugn och ro när det är dags.

Men din själ kommer från det bortomliggande, från sin befrielse, att fortsätta att betrakta den materiella skapelsen mer än alla Faderns verk och kommer då att uppskatta den bättre än vad den gör nu. Och även om den inte längre kommer att livnära sig på det materiella livet, även om den inte längre behöver nöja sig med det eller leva inom det, kommer den att vara i harmoni med allt, den kommer att beundra allt och älska det i Fadern.

30 Mitt ord översvämmar dig med frid och är balsam för din själ och ditt hjärta. Ni har talat med er Herre och fortsätter att tala med honom på själens språk — det språk som innehåller vördnad, som är en lovsång till Mitt gudomliga öra, som är barnets smekning till Fadern, som är en hand som sträcker ut sig till honom som har allt och kan göra allt.

Ni bekänner till mig, ni döljer ingenting för mig, eftersom ni vet att min blick omfattar allt, genomtränger allt, och ni känner ånger inför ert samvete på grund av de överträdelser som ni begått på jorden. Men i sanning säger jag er: Jag, som dagligen räknar era goda gärningar och era överträdelser från morgon till morgon, skriver upp fler goda gärningar och färre dåliga.

31 Stå inte stilla, lärjungar! Som jag alltid har sagt till er, låt er vandra stadigt på godhetens och framstegets väg, för det kommer tider när endast godhet hjälper människan framåt, när endast dygd och sanning stöder henne på kampens och stridens väg.

Dagarna närmar sig när svek kommer att falla, när falskhet, hyckleri, själviskhet, varje dåligt frö kommer att upphöra genom svåra besök, fall och slag.

Därför säger Mästaren till er: Bli starkare och starkare i det goda! Var övertygade, mitt folk, om att ni inte kan ta emot ondska för det goda ni gör. Om ni skördar en ond frukt eller en ond belöning för det goda ni gör på jorden, så är den onda frukten tillfällig, den är inte den slutliga frukten, det säger jag er i sanning. Du måste vara uthållig tills du får skörda.

32 Var goda arbetare på Herrens fält och se alltid till att de som arbetar på den materiella jorden är på sin vakt. Överger de sitt redan grodda frö på grund av en förbipasserande storm? Verkligen — nej! De väntar tills det dåliga vädret har passerat, de bevakar och ber för det och väntar på skörden. Och hur ofta har inte denna skörd av uthållighet verkligen varit full av välsignelser och överflöd!

Var också så här: trots dina goda gärningar, ta motgångarna som tillfälliga stormar, som bevis på din dygd, men lita alltid på att mitt frö, som du har sått väl, kommer att ge dig goda blommor och god frukt när tiden är inne.

33 Sannerligen säger jag er att själen är som ett frö, som ett frö ni vet. — Jag talar nu i bildlig mening. — Även de gror, slår rot och växer, blommor och bär frukt. Men jag måste berätta något mer: alla själar gror inte samtidigt, alla blommor inte samtidigt och bär inte heller frukt vid en bestämd tidpunkt. Vissa gör det tidigare och andra senare, även om de såddes vid samma tidpunkt. Förstå detta och tillämpa det på ert och hela mänsklighetens förflutna, nutid och framtid. För från detta kommer du att dra stora slutsatser, stora uppenbarelser och långtgående svar på människors frågor och tvivel.

34 Om ni penetrerar mitt undervisningsord för denna dag kommer ni att upptäcka en viss avsikt hos Mästaren i det: Att stärka din själ för att ge mänskligheten den sanna uppenbarelsen om själarnas reinkarnation.

Den intuitiva kunskapen om den bevaras av alla människor. Hos alla jordens folk misstänker de den hemlighet som innehåller varje själs förflutna, nutid och framtid. För vissa är det en teori, för andra en möjlighet, för ytterligare andra en fantasi, och ytterligare andra förnekar det helt och hållet. Ändå upptäcker jag att de funderar över denna sanning.

35 Den här tidens mänsklighet skapar legender, fantasier, och till och med de mest efterblivna stammarna, till och med de folk som är gömda i urskogarna, misstänker hemligheten med själens återförkroppsligande, och detta för att jorden har förberetts, blivit fruktbar, för att människosjälen i sin utveckling har kunnat avslöja en del av denna "hemlighet" — som du kallar det — för sin kropp.

Allt som nu saknas är att mitt folk, mina instruerade, mina trogna — de som alltid har väntat på mig, som har vetat hur de ska ta emot mina uppenbarelsen och läror — kommer för att ge människor bekräftelse på detta med levande ord, med skäl, genom sanningar. Då kommer människorna att vakna upp till en ny kunskap, till ett nytt liv, som inte är något annat än Guds rike i människornas hjärtan, det andliga riket i människornas själar.

36 Jag talar till er med samma ord som jag talade med under den andra eran. Allt gott kommer från mitt ord. Om du söker balsam i den — Min helande balsam flödar outtömligt ner över dina lidanden. Om du har bett mig om de sjuka som är frånvarande, kommer de att vara frånvarande för din kropp, men inte för min eller din ande, och i dem finns min helande kraft. Om ni ber mig om min välsignelse eller mitt skydd för era företag, så säger jag er att min kärlek och mitt ljus är över dem. Jag tar dig vid handen eftersom du litar på mig som på en räddande ledare, och jag kommer verkligen att leda dig till seger. Jag ska stärka dig i snåren och i prövningarna, och jag ska uppmuntra dig.

37 Du ber mig om de som är frånvarande, som är "arbetare", som är lärjungar i mitt andliga arbete. Jag är där med dem, jag har varit med på deras väg, i deras böner och i deras uppdrag. Likt facklor av ljus har jag placerat dem i nationer som är främmande för er, så att de kan vara som fredsänglar, som väktare som omges av min andliga värld.

Från det ögonblick då de begav sig har de inspirerats av sina skyddsänglar så att deras jordiska och andliga steg på vägen är säkra, och därför kan dessa arbetare, när Mästaren kallar dem för att fullgöra uppdraget, med tillfredsställelse säga: "Fader, vi har arbetat i ditt namn."

När kommer de att återvända till detta land? Mästaren har förberett vägen och tiden, och de kommer att vara mitt ibland er igen, och deras ord kommer att eka i era hjärtan som ett vittnesbörd om de stora uppenbarelsen som Fadern har gett dem — de stora mirakel som deras ögon har sett, och detta kommer att ge er styrka, kommer att vara en sporre för framtiden, när ni också kommer att korsa gränserna och ge er iväg till andra brödrasamhällen.

38 När jag nu skiljer er åt med min kärlek, när jag täcker er med min mantel i denna tid av prövning - hur skulle jag då inte kunna täcka hela jordens krets med min barmhärtighet? Eftersom jag lär er, som för närvarande är mänskliga varelser, allomfattande kärlek — hur skulle Mästaren då kunna ägna sig åt vissa och glömma andra? Min blick vilar på alla och min mantel likaså, min balsam överflödar alla, under min fridens mantel känner vissa den och använder den. Andra för krig, förstör varandra och förolämpar varandra.

39 Du frågar mig: "Fader, varför kastar sig människor in i mordiska krig under detta försoningens år, under detta år av andlig förening och kärlek, som mänskligheten har kallat 'det heliga året'?"

Mästaren svarar dig: Se och be! I dag kan ni ännu inte förstå innebörden av dessa prövningar, men jag säger er i sanning att människans själ redan är nära att vakna, och för detta krävs lite mer smärta, det är nödvändigt att de tömmer den bägare som människorna förbereder för sig själva vid denna tid. De kommer att vara sina egna uppvaknare, de kommer att vara sina egna domare, de kommer att vara sina egna bedömningsskalor. Jag tillåter det, och jag förlåter dem och smeker dem. Jag håller mitt ljus i dem så att om det är möjligt för dem att nå sanningen genom mitt ljus, så kommer de att nå den på detta sätt och inte genom smärta.

40 När min Universella Stråle stiger upp kommer jag att lämna det till er att hålla ut er andliga fred och välsignelser över hela mänskligheten från det bortomliggande.

41 Detta är min läxa. Fortsätt att följa min undervisning! Fortsätt steg för steg och se till att den andliga föreningen med allting i ditt hjärta och din själ får mer och mer styrka och tyngd.

Min frid vare med er!

## Instruktion 333

1 Kom till mig när du är trött. I mitt ord hittar du balsam, tröst och smekning. Jag försäkrar er att efter att ni har hört min undervisning kommer ni att känna er stärkta att ta den väg med tro som kommer att leda er till att inta mitt rike.

2 Detta är de stunder då många hjärtan närmar sig i längtan efter min manifestation, då jag ger bevis på min närvaro genom att få dem att känna min Ande mycket nära deras och genom att överraska dem med min blickens skarpsinnighet när jag i var och en av dem läser deras förflutna, deras sorger, deras böner och behov.

3 Många av dem har trott, men de har bara hört mig för att de har funnit sanningen i mitt ord. Ändå har många andra tvivlat, trots att jag har manifesterat mig själv inför dem med så stor klarhet. Dessa hjärtan frågar jag i detta ögonblick: "Vilka bevis behöver ni för att tro på mig?" Men de svarar mig: "Att du ger oss det som alla längtar efter just nu."

4 Åh ni människor! Vad skulle hända med er om jag bara gjorde det ni önskar? Ändå kommer jag att bevilja er en del av det ni ber om, för att bevisa för er att han som ni har hört under dessa manifestationer har varit er Mästare.

5 Måste Jag utföra mirakel och underverk för att ni ska kalla Mitt verk mirakulöst och sant eftersom det verkar övernaturligt för era ögon? Eller räcker det med att jag helt enkelt talar till dig, att jag låter mitt väsen komma in i din själ och gör min närvaro kännbar i ditt hjärtas innersta del?

6 Jag kan ge dig allt du ber mig om. Men jag kan bara ge dig det som verkligen är för din själs bästa.

7 Lär er att be och meditera samtidigt, så att kunskap och förståelse kan komma fram i var och en av er. Endast de som vet tvivlar inte och misstror inte heller. Tvivel kommer från okunskap, och jag vill inte att du ska leva längre i okunskapens mörker.

Förstår ni varför jag inte ville framföra de verk som ni kallar "fantastiska" inför era ögon? För med dem skulle jag bara få dig att tro att jag hade gjort dem, men din okunnighet skulle förbli densamma.

Jag har föredragit att erbjuda er det mirakel som är gömt i innebörden av mitt ord, så att ni genom att söka det kan finna visdom och ljus, kunskap, uppenbarelse och sanning. Då kommer alla osäkerheter och tvivel att försvinna.

8 Förstå nu varför jag bara ville kalla er i den här tredje eran för att höra mitt ord — i vetskap om att det innehåller allt som er själ och ert hjärta kan önska eller behöva.

9 Var inte dåliga elever i min undervisning, var förstående och insiktsfulla så att ert omdöme blir korrekt.

10 Ni är vittnen till detta ord så att ni inte tigger när ni blir kallade att berätta om det.

11 Jag försäkrar dig: Om ni tar på er att med intresse och kärlek tränga in i innebörden av dessa läror, kommer ni att upptäcka vid varje tillfälle sanna underverk av andlig visdom, fullkomlig kärlek och gudomlig rättvisa. Men om du ser likgiltigt på dessa uppenbarelsen kommer du inte att uppleva allt som de innehåller.

12 Gå inte förbi min manifestation på samma sätt som många av er går igenom livet: ni ser utan att se, hör utan att höra och tänker utan att förstå.

13 Jordens folk är vittnen till hur många underverk och gods jag har placerat i dem. Men endast de som vet hur man uppskattar deras rikedomar och upptäcker deras hemligheter är intresserade av dem på grund av en törst efter kunskap, ett behov av att utforska och för sin egen uppbyggnad. Det är de som gläds när de upptäcker nya manifestationer av gudomlig kraft, visdom och godhet vid varje tillfälle.

14 Än en gång säger jag er att jag i denna tredje tidsålder inte har kommit för att utföra oförklarliga mirakel eller yttre underverk för att imponera på er eller förvåna er, utan för att ge er ett ord som är enkelt i sin form men djupt i sitt innehåll, så att det kan studeras i samvetets ljus. Med den ger jag dig ytterligare ett bevis på min sanning.

För ni måste vara medvetna om att jag varnade mänskligheten i den andra tidsåldern genom att meddela att falska profeter skulle dyka upp i världen och utföra mirakel för att lura människor och få dem att tro att det är jag.

15 Jag har inte åstadkommit denna typ av mirakel, och jag har inte heller tvingat någon att tro på detta ord, och jag har inte heller försökt sprida rädsla om ni inte följer mig. Jag har bara uppfyllt ett löfte som



jag gav människor om att sända sanningens ande för att förklara allt som de inte skulle ha förstått eller tolkat på ett dåligt sätt.

16 Här har du mitt utlovade ord. Välsignade är de som vet hur de ska förstå dess innebörd. För sannerligen, säger jag er, där kommer de att finna min gudomliga närvaro.

17 Mästaren talar outtröttligt till dig om ditt uppdrag. En del av er visar mig er lydnad med jubel, andra visar mig sorgligt de provningar ni har gått igenom, och jag lägger min styrka i er. Var stark, säger mästaren till dig. Prövningarna kommer att gå över. Hoppas och du kommer att få, kämpa och du kommer att segra.

18 Jag har hållit mig själv i din själ för att föra budskapet till mänskligheten; det väntar på mina utvalda. Jag kommer att förbereda dig med mitt ord och din själ kommer alltid att vara upplyst. När dina tankar och din själ är i harmoni med din ande har du blivit ett och förändligandet finns inom dig. Ni kommer att vara mänsklighetens spegel, och som goda lärjungar kommer ni att sprida min undervisning.

19 Arbeta, älskade människor, men jag håller belöningen redo i min gudomliga boning. Där kommer änglarna att välkomna dig.

20 Jag har levt i dig en skatt av omätbart värde. En del av er känner sig inte värda min barmhärtighet, men jag säger till er: Du är mitt mest värdefulla verk. Följ mina läror och du kommer att se att dina verk kommer att vara fulla av ljus, i dem kommer sanningen att finnas.

För närvarande är ni fortfarande som små barn, senare kommer ni att bli lärjungar. Men min undervisning har ingen gräns, för ljuset från min Heliga Ande kommer alltid att lysa i din själ. Jag är vägen och ljuset, och alla som kommer till mig finner frid och tillfredsställelse i sitt liv.

21 Ni som befinner er i skuggan av det mäktiga trädet, som är min undervisning, är ämnade att ta hand om det, att vårda det och få dess grenar att breda ut sig dagligen så att de kan erbjuda skydd åt den vandrare som tröttsamt närmar sig för att ta emot deras skugga.

Om ni vill att frukterna från detta träd, som är mitt gudomliga ord, ska föröka sig måste ni vara förberedda. Då kommer du att se hur dess grenar breder ut sig så att folkmassorna kommer och äter av dess frukter.

22 Jag talar till er bildligt så att ni kan förstå min undervisning. Mitt gudomliga ljus kommer att inspirera dig att tala till dina medmänniskor och ge dem vittnesbörd om min manifestation som den Heliga Ande. Arbeta med största hängivenhet och förbered er mer och mer för att bli förändligade.

23 Du kommer till Mästaren för att lyssna och lära dig. Men senare kommer du att föra vidare de instruktioner som jag har gett dig. Hjärtan är fortfarande hårda stenar och själarna är fortfarande höljda i mörker, och därför är det nödvändigt att bryta kedjorna och släppa dem fria — det är nödvändigt att återuppväcka de "döda" och omvända dem som har syndat.

24 Detta är ert uppdrag, kära människor. Känn dig inte svag och säg inte efter 1950 att ditt arbete är slut. Ha inte lust att vila, för ni har fortfarande mycket arbete att göra så att mitt ljus kan lysa upp hela mänskligheten.

25 Min närvaro har funnits bland er för att ni, när ni hör mitt ord genom det mänskliga intellektet, ska vara förberedda för att fullfölja ert uppdrag — så att mänskligheten, när den återigen tar emot mina läror genom er förmedling, kan uppnå förändligande.

26 Ni är mina små elever som jag ger en ny lektion varje dag, en ny sida i livets bok som siarna alltid tittar på när jag talar till er om det sanna livet.

27 Jag har låtit mina "fjädrar av guld" skriva ner mitt ord som jag har gett er i denna tredje era, och som kommer att ligga till grund för det tredje testamentet, som senare kommer att komma i människornas händer. I morgon kommer de nya generationerna att studera den och veta hur de ska hålla sig till dess moral, de kommer att veta hur de ska andliggöra sig själva och känna att Fadern är med dem. Jag kommer att anförtro dem till skyddsänglar och rådgivare som kommer att finnas där för deras rätt och för att skydda mänskligheten.

28 Älskade människor, ni är de lärjungar som jag har förberett från början av min manifestation, så att ni kan känna mig i er själ när mitt ords stadium är avslutat.

29 År 1950 har nått sin höjdpunkt. Det är det år som enligt min vilja är det sista året för min förkunnelse genom dessa röstbärares sinnen och läppar. Det är det år som nämns tusen gånger i mitt ord så att ingen församling skulle förneka den sista dagen av min manifestation.

30 Ordet som har lagt så mycket balsam på dina sår kommer snart att upphöra att höras. Den röst som har varit din andliga uppfriskning och tröst kommer snart att upphöra. Men du bör inte visa missnöje med det för ett ögonblick, utan du bör i stället ödmjukt erkänna att om det var min vilja att sända dig detta ljus för en tid, så kommer det också att få sitt slut enligt min vilja.

31 Säg inte att den tid som jag har gjort mig känd för er i ord verkar kort, för ni får inte tillskriva mig någon ofullkomlighet i mina beslut. Tror ni att jag inte visste att ni skulle vara oförberedda när år 1950 kom? Nej, lärjungar, jag visste allt. Ändå har det varit Min vilja att detta år ska vara det sista, och ni ska ta denna avsikt som perfekt.

32 Under den andra tidsåldern meddelade jag också mina apostlar min avgång i förväg, även om jag visste att de fortfarande var svaga. Beviset var att en av dem tvivlade på min gudomlighet och kände sig besviken på sina materiella förväntningar. När han insåg att de skatter som jag lovade inte var av denna värld beslutade han att överlämna mig till fienderna av min lära, förblindad av de pengar som de skulle belöna hans tjänst med.

33 Vet om det inte också fanns mörker i det hjärta som satte ett pris i pengar för sin mästars liv.

34 När jag sedan blev arresterad av denna folkmassa för att framträda inför präster och styrande, såg jag hur förvirring och bestörtning grep mina andra lärjungar som, gripna av rädsla, flydde och gömde sig. När Petrus upptäcktes som en av dem som följde mig förnekade han mig och svor att han aldrig hade sett mig.

35 Allt detta var bevis på att lärjungarna ännu inte hade nått mognad vid tiden för min avresa.

36 Orsaken till detta var att de tre år som min predikningstid varade var avsedda att ge ett gudomligt budskap till mänskligheten, men inte för att lärjungarna skulle uppnå den största höjningen och fulländningen under samma period.

37 Dessa tre år tjänade till att förbereda mig för den tid av kamp som skulle komma efter min avresa.

38 Mitt offer var fullbordat, men eftersom jag visste att dessa hjärtan behövde Mig mer än någonsin, eftersom en storm av tvivel, lidande, förvirring och rädsla hade uppstått inom dem, närmade jag mig dem omedelbart för att ge dem ytterligare ett bevis på Min oändliga barmhärtighet. I Min kärlek och medkänsla för dessa barn till Mitt Ord förmänskligade Jag Mig själv genom att ta formen eller likheten av den kropp som Jag hade haft i världen, och gjorde Mig själv synlig och hörd, och med Mina ord återuppväckte Jag tron i dessa nedstämda själar. Det var en ny lektion, ett nytt sätt att förmedla mig till dem som hade följt mig på jorden, och de kände sig stärkta, inspirerade och förvandlade av tron och kunskapen om min sanning.

39 Trots dessa bevis som de alla vittnade om fanns det en som envist förnekade de bekräftelser och bevis som jag gav Mina lärjungar andligt, och därför var det nödvändigt att låta honom röra vid Min andliga Närvaro även med sina fysiska sinnen så att han skulle kunna tro.

40 Men det var inte bara bland lärjungarna som stod mig närmast som detta tvivel uppstod — nej, även bland skarorna av anhängare, på orterna, i städerna och byarna, bland dem som hade fått bevis på min kraft och följt mig för dessa verk, uppstod förvirring, oroliga frågor, bestörtning; man kunde inte förklara varför allting hade slutat på detta sätt.

41 Jag hade medlidande med alla, och därför gav jag dem och mina närmaste lärjungar bevis på att jag inte hade avlägsnat mig från dem, även om jag inte längre hjälpte dem som människa på jorden. I varje hem, i varje familj och i varje nation manifesterade jag mig för *de* hjärtan som trodde på mig genom att göra min andliga närvaro påtaglig för dem på många sätt. Då började kampen för det kristna folket som var tvunget att förlora sin Mästare på jorden för att resa sig och förkunna den sanning som han hade uppenbarat för dem. Ni känner alla till deras stora verk.

42 Även du måste förlora denna förkunnelse för att kunna börja vittna om mitt ord. Men innan ni ger er iväg kommer jag att göra mig känd för mitt folk från ande till ande för att undanröja deras tvivel, korrigeras deras misstag och befria dem från deras förvirring. För jag säger er än en gång att inte ens ni kommer att vara förberedda när jag låter mitt ord ta slut. Därför kommer det att finnas förrädare — det kommer att finnas de som förnekar mig och som tvivlar på min förkunnelse från ande till ande. Men jag kommer att inspirera er och ge er nya bevis på min sanning, så att ni också kan resa er full av kärlek, tro och andlighet till den kamp som väntar er.

43 Hör min röst, människor, den kommer ner för att fylla er med mod och mod för den kamp som ni snart måste ta upp. Vägen väntar på dig, tiden för ditt uppdrag närmar sig och du måste vara stark.

44 Mitt ord, som redan är inpräntat i din själ, kommer att vara din vägledning. Den kommer att leda dig steg för steg till det lyckliga mål som jag har utstakat för dig, så att du kan bo i ljuset för evigt.

45 Var och en av dem som har hört mig och lärt sig gudomlig undervisning kommer att bli en ambassadör för mitt ord på vägen. Hans hjärta kommer att vara en resande bunt full av välsignelser som kommer att strömma ut på hans medmänniskor som behöver hälsa, fred och tröst.

46 Mina lärjungar kommer att resa långa sträckor på vägen till städer och folk där — utan att veta om det — många hjärtan väntar på dem. När du väl är på din missionsresa behöver du inte fråga någon om du är på rätt väg eller om du har gått vilse, för Anden kommer att upplysa dig och mitt ord kommer att instruera dig i allt du måste göra.

47 Den barmhärtighet med vilken ni behandlar era medmänniskor kommer att belönas av mig genom mirakel och gärningar som kommer att beröra även det hårdaste och kallaste hjärtat.

48 Nu kan ni förklara för er själva varför ni länge har varit föremål för rening. För det är absolut nödvändigt att de som ska tala om renhet har renhet i sina hjärtan, och att de som vill skapa fred och harmoni i hemmen har fred inom sig själva.

49 Mitt ord fyller er med mod, för nu är det dags för er att visa er på jorden som budbärare och apostlar för förändrigande. Mänskligheten är fylld av terror genom krig, hunger och moralisk korruption.

50 Du får inte sakna mod när du möter smärta, elände och död. För det är då som det ljus du har inom dig kommer att lysa och upplysa dina medmänniskors liv.

51 Lyckligt är detta folk, för i dem kommer de profetior från de gångna tiderna att uppfyllas, i vilka det sades att Guds folk skulle visa sig på jorden, och välsignade är de som kan känna igen det och ta emot det, för de kommer att förbli förenade med mitt folk.

52 Ingenting är omöjligt för min makt. Därför kommer jag att föra dig från en punkt till en annan, jag kommer att vägleda dig och se till att du når dit din närvaro behövs. För i varje barn av detta folk kommer jag att sända en tröst till dem som lider — till dem som länge har väntat på att rättvisa och fred ska komma på jorden.

53 När mitt folk når nationerna och närmar sig sina medmänniskor kommer de att bli förvånade över att finna en viss förberedelse eller beredskap bland människorna att förstå denna undervisning. Detta beror på den naturliga utveckling som varje varelse har uppnått och på min Andes oupphörliga vibrationer över mänskligheten.

54 Från dagens människor utan andlighet och kärlek kommer jag att frambringa de generationer som så ofta profeterats i Mitt Ord. Men först ska jag arbeta med dessa folk som i dag missbedömer, krigar och förstör varandra.

När min dom har verkställts över alla och ogräset har röjts upp med rötterna, kommer en ny mänsklighet att börja växa fram som inte längre bär på frön av oenighet, hat eller avund i sitt "blod", eftersom föräldrarnas "blod" har renats i smältdegeln av smärta och omvändelse.

Jag kommer att ta emot dem och säga till dem: "Be, be och det kommer att ges till er", som jag sa till er vid den andra tiden. Men i dag lägger jag till: vet hur man frågar.

55 Hur få har inte varit de som verkligen har vetat hur man frågar. Till och med ni som hör detta ord vet ofta inte hur ni ska be och vad ni ska be om. Men i min barmhärtighet mot er går jag alltid vidare och ger er mer än vad ni behöver, även om det inte alltid är vad ni har bett om. För jag är den enda som vet vad som är till störst hjälp för alla.

56 Du ber för nuet, jag ger dig för framtiden. Du tänker på din materiella förbättring, jag tänker på din andliga fulländning. Jag säger inte bara att själen är viktigare än kroppen, utan att kroppen alltid ska komma i andra hand. Allt det som inte rör själen får du dessutom.

57 Jag ger dig allt. Och vad begär jag i gengäld? Bara att du fullföljer ditt uppdrag och använder det jag har gett dig med kärlek och förståelse för att det är mer än tillräckligt för att nå det mål som du är ämnad att nå.

58 Jag talar till er just som en far, inte som en domare, även om mitt ord är rättvisande. Just nu bör ni arbeta med era tankar och vara angelägna om att förbättra er moraliskt och andligt.

59 Ditt arbete har börjat i dag, vänta inte till i morgon för att börja dagens arbete, för det kan vara för sent, eftersom vi alla bara har en kort tid på jorden att använda den till själens bästa.

60 Jag kallar er "ljusets barn" eftersom kunskapen om min undervisning ger er förståelse för livet som helhet. Låt därför ingen vänta tills han når den sista timmen av sin existens på jorden — tomhänt och i förtröstan på en dödssömn eller en ny möjlighet. Ingenting kan ändra min rättvisa.

61 Om du kan förstå min undervisning kommer den att ge dig många tillfredsställelser, många möjligheter att utvecklas uppåt. Lär dig att be innan du fattar något beslut, för bön är det perfekta sättet att be din Fader, eftersom du i honom längtar efter ljus och styrka för att stå emot livets kamp.

62 När ni ber kommer ni snart att få en upplysning som gör att ni tydligt kan skilja det goda från det onda, det som är tillrådligt från det som ni inte bör göra, och detta kommer att vara det tydligaste beviset på att ni visste hur ni skulle förbereda er för att höra Andens röst.

63 Min undervisning når människans hjärta i denna tredje tidsålder för att lära henne vägen att uppnå perfekt gemenskap med Gud och inre gemenskap med samvetet som ett bevis på att din själ har uppnått en grad av utveckling och kraft som den aldrig tidigare har haft och som gör det möjligt för den att förstå den Helige Andes nya uppenbarelser.

64 Vägen är banad och dörren är öppen för alla som vill komma till mig.

65 Vägen är smal, det har du vetat länge. Det är inte okänt för någon att min lag och min lära är mycket ren och oböjlig, så att ingen kan tänka sig att ändra dem efter sin egen vilja eller bekvämlighet.

66 Den breda vägen och den vidöppna porten är allt annat än vad som leder din själ in i ljuset, freden och odödligheten. Den breda vägen är den som leder till lössläpphet, olydnad, stolthet och materialism — en väg som majoriteten av människorna följer i ett försök att undkomma sitt andliga ansvar och sitt samvetes inre bedömning.

67 *Denna väg kan inte vara oändlig* eftersom den varken är sann eller perfekt. Eftersom denna väg, liksom allt mänskligt, är begränsad, kommer människan en dag att nå sitt slut, där hon stannar upp och förskräckt tittar på den avgrund som är slutet på vägen. Då kommer kaos att bryta ut i hjärtat på dem som sedan länge har avvikit från den sanna vägen.

68 Hos vissa kommer det att ske en omvändelse, varigenom de kommer att finna tillräckligt med ljus för att rädda sig själva, hos andra kommer det att ske en bestörtning inför ett slut som de anser vara orättvist och ologiskt, och ytterligare andra kommer att häda och göra uppror mot Gud. Men sannerligen säger jag er att detta kommer att bli början på återvändandet till ljuset.

69 Jag välsignar er, lärjungar från den tredje eran, som vet hur man går över trösklarna i denna värld för att komma i längtan efter min Ande. Jag inbjuder er att be dag efter dag, att samlas för att utforska och fundera över mitt ord. För det är sista gången du får den i denna form.

70 Jag bjuder in dig till den hemliga skattkammaren, den visdom som mitt arbete innehåller, så att du kan känna dig stark mitt i den kamp du går igenom — i den kamp du utkämpar.

71 Det utvalda folket, som har fått i uppdrag att tända ljus i världen, är utspridda bland folken och får uppmaningen att leva uppmärksamma min röst. Vissa kommer att höra mitt ord genom mina röstbärare och andra kommer att bli andligt instruerade. Men ni kommer alla att vara vittnen till att de profetior som tillkännagivits för denna tid kommer att komma. Jag kommer att vägleda era steg längs samma väg, och en dag kommer ni att mötas och känna igen varandra.

72 Ni har levt under århundraden, ni har bebott jorden i århundraden, och under dessa tider har ni utvecklats, och äntligen kan ni börja kommunicera med er Mästare och med den andliga världen.

73 Jag anförtror er ett stort uppdrag och förväntar mig er förståelse. Basera alla dina handlingar på lagen, som är oböjlig och sträng. När du är förberedd på detta sätt kan du gå din väg med fruktan för Gud, men med säkerhet. Känn rädslan för att bryta mot lagen, för att inte arbeta samvetsgrant. Men ha också förtroende, för jag är vägledaren och stödet på vägen för var och en av er.

74 Du har bara en del i nuet, men jag vet vad du kommer att uppleva i morgon och jag vet vilka hinder du kommer att stöta på. Jag säger er att om ni har tro kommer ni att kunna möta de största farorna, ni kommer att kunna ge er in i de farligaste företagen, alltid säkra på mitt beskydd.

75 Bär dina svårigheter med tålmod, och om du inte kan förstå innebörden av dina prövningar, be så kommer jag att avslöja deras innebörd för dig så att du kan bekräfta dem inombords.

76 Ni har ännu inte fulländat er själva, ni är ännu inte "rättfärdiga", och därför möter ni nya prövningar som kommer att göra era hjärtan mjuka och er själ fullkomlig.

77 Israel har varit stridslystet från början av sin stora vandring, och när det har blivit svagt på grund av den hårda vägen, har min röst uppmuntrat det och sagt: "Min starka arm är i din arm." Och när den har bett och vakat och lytt mina bud har den åtnjutit min nåd och mina privilegier.

78 Nu lever ni i de förutspådda tiderna och får inte tvivla. Nu har boken öppnats i sina sista kapitel, så att ni kan läsa den med hängivenhet och ta till er dess innebörd. Detta är de svåra tider som jag talade om i förväg. Men trots deras svårigheter vill jag att ni ska se på framtiden med glädje och tillförsikt. För din smärta kommer inte att vara längre än de gränser som Min lag av kärlek och rättvisa sätter.

79 Be för att ni ska vara fulla av frid och god vilja. Reflektera så att du kan vara säker på vilken plats du intar i andlig mening. Det finns ingen bestämd tidpunkt för när du ska nå din högsta nivå. Om du har tillit kan du ta stora steg på denna väg.

80 Min manifestation genom människan kommer att upphöra 1950. Men andens era kommer att fortsätta, och efter detta år kommer de andliga gåvorna att släppas fria och därmed många själars omvändelse.

81 De grenar som har brutit sig loss från trädet kommer att klamra sig fast vid det igen, ni kommer alla att ansluta er till mig.

82 Vakta mina uppenbarelser så att min undervisning förblir ren och orörd. Människan har fått nog av begränsade former av dyrkan och söker helheten. Han kräver gudomliga instruktioner som kan rädda honom i hans mänskliga tillstånd idag och i hans andliga tillstånd imorgon.

83 Den som reser sig upp med höga önskningar eller ambitioner kommer att få stöd, och jag kommer att visa honom den kortaste vägen för att nå mig.

84 Uppfyll lagen även om du måste offra ditt hjärta eller förändra de sedvänjor som finns i denna värld. Ni ska inte ha kyrkor eller gudstjänstlokaler, ni ska inte begränsa min undervisning eller ert arbetsområde. Ditt hem ska vara hela världen, din familj mänskligheten och din kyrka min gudomliga Ande.

Min frid vare med er!

## Instruktion 334

1 Människor, vakna upp och inse att ni lever i en ny tid.

2 Meditera och be så att den andliga inspirationen börjar lysa i din sinnesförmåga.

3 Observera alla typer av mänskligt elände, smärta och nöd och låt ditt hjärta bli mer och mer medkännande vid åsynen av den smärta som omger dig överallt.

4 Om du i ditt innersta känner en generös och ädel önskan om att göra gott, låt denna impuls ta över och manifesteras sig själv. Det är själen som förmedlar sitt budskap eftersom den har funnit sin kropp villig och redo.

5 Förstå att när du börjar så frön av min undervisning måste det vara utifrån den kärlek som föds från den känsligaste delen av ditt väsen. Men försök inte längre att göra gott eller utföra handlingar för dina förtjänster om de kommer från rädslan för straff om du inte gör dem. Det är inte värt något. Säg inte mer till mig, inte ens till din själ, att den inte kan stå ut med bagateller.

När din själ kastar av sig sitt mänskliga skal och drar sig tillbaka in i sitt eget innersta väsen i det andliga livets helgedom för att undersöka sitt förflutna och sin skörd, kommer många av dess verk, som här i världen hade verkat perfekta och värdiga att föras inför Herren och värdiga att belönas, att framstå som dåliga i den stunden av självrannsakan. Själen kommer att förstå att innebörden av många gärningar som verkade goda för den i världen bara var ett uttryck för fåfänga, falsk kärlek och kärlek som inte kom från hjärtat.

6 Vem tror du har gett själen en perfekt domares upplysning för att döma sig själv? Anden, som i rättvisans stund kommer att göra intryck på er av att lysa med en klarhet som aldrig tidigare skådats — och det kommer att vara han som kommer att berätta för var och en vad som var det goda, det rättvisa, det rätta, det sanna, som han gjorde på jorden, och vad som var det onda, det felaktiga och det orena, som han sådde på sin väg.

7 Den helgedom som jag just talade om för er är Andens helgedom — det tempel som ingen kan vanhelga, det tempel där Gud bor och från vilket hans röst ljuder och ljuset lyser.

8 I världen har du aldrig varit redo att träda in i den inre helgedomen eftersom din mänskliga personlighet alltid är intresserad av sätt och metoder för att undvika den kloka röst som talar inom varje människa. Jag säger till er: När din själ avlägsnar sig från sin täckelse kommer den slutligen att stanna upp vid tröskeln till denna helgedom och samlas för att gå in i den och knäböja inför själens altare, för att höra sig själv, för att undersöka sina gärningar i det ljus som är samvetet, för att höra Guds röst tala inom sig själv som Fader, som Mästare och som Domare.

9 Ingen dödlig kan föreställa sig det ögonblick i all sin högtidlighet som ni alla måste genomleva för att inse vad ni har för gott inom er för att bevara det, och även vad ni måste avvisa från er själva eftersom ni inte längre får behålla det i er själ.

10 När själen sedan känner att den konfronteras med sitt samvete och att detta framträder med sanningens klarhet, känner den sig för svag för att lyssna på sig själv, den önskar att den aldrig hade funnits, för på ett ögonblick passerar hela dess liv förbi dess medvetande — det som den lämnade bakom sig, det som den ägde och som var dess eget och som den nu äntligen måste redogöra för.

11 Lärjungar, människor, förbered er för detta ögonblick redan i detta liv, så att ni inte gör detta tempel till en domstol när er själ står inför tröskeln till andens tempel, för själens smärta kommer då att vara så stor att det inte finns någon fysisk smärta som kan jämföras med den.

12 Titta och be, meditera, följ mina läror och låt dig aldrig luras av din fåfänga, som vill få dig att tro att du arbetar med sanning, barmhärtighet eller kärlek, när det i själva verket inte finns någon av dessa dygder.

13 Kom aldrig ihåg i ditt hjärta de arbeten som du utför och var nöjd med det första du gör, så att du ständigt kan stiga uppåt på din väg.

14 Jag vill att du tänker på allt jag har sagt i denna instruktion så att du förstår *hur* din bedömning sker i den andliga världen. Du bör alltså ta bort från din fantasi den bild där du föreställer dig en domstol som leds av Gud i form av en gammal man som låter de goda barnen gå förbi på sin högra sida för att få njuta av himlen och som placerar de onda på sin vänstra sida för att döma dem till evigt straff.

15 Nu är det dags för ljuset att nå de högsta nivåerna i din själ och ditt sinne, så att sanningen kan lysa i varje människa och hon kan förbereda sig för att värdigt gå in i det andliga livet.

16 Du påpekar för mig att den kamp som du har fört i dina medmänniskors hjärtan uppenbarligen är meningslös — du talar till dem om förändligande och försöker ta bort fanatism och avgudadyrkande kultiska handlingar från deras hjärtan, och kort efter att du har undervisat dem knäböjer de återigen inför sina avgudar.

17 Ni kommer med ett sårat och förtorkat hjärta, men ni vårdar hoppet om att jag i mitt ord kommer att ge er nya argument och nya vapen för att kämpa vidare.

18 Jag säger till er, mina älskade lärjungar, i vilka jag ser en brinnande önskan att ljuset ska lysa för alla era medmänniskor: Ni måste beväpna er med tålmod för att vänta på det efterlängtrade ögonblicket då de som ni ber och ber så mycket om för blir upplysta.

19 De tror också att ni har fel eftersom de ser er be öppet och eftersom de hör er tala om läror och uppenbarelser som inte är nedskrivna i böcker.

20 Även de ber för er och talar till mig och ber mig om att ni inte ska gå vilse.

21 Jag frågar er, lärjungar: "Vem tror ni att jag lyssnar mest på - ni eller dem?"

Många av er säger till Mig i era hjärtan: "Skål för oss, Mästare, när vi närmar oss mer av det sanna i sättet att be."

22 Därför säger jag till er, lärjungar, att jag lyssnar lika mycket till vissa som till andra, eftersom ni alla är lika inför mig, eftersom jag älskar vissa lika mycket som andra och eftersom jag ser i alla rädslan för att någon ska avvika från vägen.

23 Det är striden, människor, den förkunnade striden, den stora striden som skulle bryta ut till och med i hemmen och till och med i de mest kärleksfulla och förenade familjernas sköte.

24 Vem kommer att vinna i denna kamp? Ingen. Sanningens, ljusets, kärlekens och rättvisans seger kommer att vara den. Ni kommer alla att besegras av dessa gudomliga krafter. Men just detta skenbara nederlag kommer att bli din seger.

25 Därför undervisar Mästaren er med stor kärlek, så att ni kan vara förberedda för tiden efter min avresa. Men på samma sätt som jag gav er min barmhärtighet, så ska ni leda människorna genom era kärleksfulla gärningar.

26 Min stråle har sänkt sig över era sinnen för att förbereda era själar, och jag har delat ut mina nådegåvor bland er så att ni kan göra er värdiga att vara med mig i mitt rike.

27 Frestelsen kämpar också bland er för att leda er bort från min väg. Men jag, som den gode herden, har valt ut er från alla vägar, och utan att kräva att ni går så långt som till självupppoffring, väntar jag på er korrigering så att ni helt och hållet kan ta emot min nåd och bli goda lärjungar som kommer att föra min undervisning till mänskligheten i morgon.

28 Jag upphöjde er eftersom ni var döda för nådens liv. Jag har förlåtit er och förberett er så att ni i morgon kan tala till mänskligheten som har rest sig och förnekar sin Gud. Jag är den okunniga främlingen som knackar på dörren till varje hjärta eftersom jag vill få dig att känna min kärlek.

29 Mänskligheten känner inte igen mig och förnekar min närvaro i denna tid. Men jag kommer att få dem att inse att jag manifesterar min rättvisa med kärlek och barmhärtighet, att jag inte kommer med gissel för att orsaka dem smärta — att jag bara vill höja dem till nådens liv och rena dem med det kristallklara vatten som är mitt ord, min sanning.

30 Världen har inte lärt sig min undervisning och har gett näring åt sin avgudadyrkan och fanatism. Därför lever den nu genom den stora smältdegeln och dricker lidandets bägare, för dess materialism har avlägsnat den från mig.

31 En stor kamp väntar dig, Israel, för du kommer att vittna om min sanning, du kommer att avlägsna mänsklighetens mörker och visa den mitt ljus.

32 De som kallar sig för människors pastorer har inte känt min närvaro och väntar fortfarande på mig. Ändå ser jag att de ger en annan undervisning än den som Mästaren har anförtrott mänskligheten, som skulle leda er på sanningens väg, eftersom den lär er att älska varandra.

33 Det är inte Min vilja att världen ska ge näring åt världsåskådningar som avviker från Min kärlekslära. För detta skadar själen, och därmed förnekar ni mig. Ni har inte kunnat förstå min

undervisning, ni förkastar det eviga livets bröd, och mänskligheten söker mig i sina synagogor, i sina materiella kyrkor, som deras egna händer har skapat enligt deras förståelse. Men när kommer mänskligheten att förstå mig och höra min kallelse?

34 Efter 1950 kommer en stor kamp mellan världsåskådningarna att inledas, och ni, Israels folk, kommer att ge er iväg och lita på min gudomlighet. Du vet inte vilka som kommer att avvisa dig. Men finns det någon mänsklig lag som skulle kunna straffa dina goda gärningar och de verk som du gör på din väg? Nej, för det är ni som har fått i uppdrag att ta bort människornas smärta, att ge dem min frid och att få kärleken att blomma i människornas hjärtan.

35 Lärjungar: Den princip som jag lärde er i den andra epoken: att älska varandra, är tillämplig på alla handlingar i ert liv. En del säger till mig: "Mästare, hur kan jag älska min nästa, eftersom jag är en obetydlig varelse vars liv är fyllt av fysiskt arbete?" Till dessa mina lärjungar säger jag: Till och med i detta fysiska arbete, som till synes är oviktigt, kan ni älska er nästa om ni utför ert arbete med en önskan att tjäna era medmänniskor.

36 Föreställ er hur vackert era liv skulle vara om var och en arbetade med tanken att göra gott och förenade sina små ansträngningar med andras. Jag säger er, det skulle inte finnas något mer elände. Men sanningen är att var och en arbetar för sig själv, tänker på sig själv och på sin egen.

37 Ni måste alla veta att ingen kan räcka till för sig själv och att han behöver de andra. Ni måste alla veta att ni är djupt bundna till ett universellt uppdrag som ni måste fullfölja gemensamt — men inte genom jordiska förpliktelser, utan genom känslor, inspiration och ideal, med ett ord: genom kärlek till varandra. Frukten kommer då att vara till nytta för alla.

38 Jag säger till er, människor, att ni inte bara ska arbeta för er själva, utan att ni i era ansträngningar ska försöka sprida ljuset till alla som söker er, utan att göra skillnad. Sannerligen säger jag er: Den som ger mer till sina medmänniskor kommer att få mer av mig, eftersom han tillämpar mina anvisningar i sitt liv.

39 Jag ger er tillräcklig kunskap så att ni kan sprida det kärleksbudskap som jag har sänt er vid denna tid.

40 Den Kristus som kom vid en annan tidpunkt för att ge människorna en kärleksundervisning är den Ande som talar till er vid denna tidpunkt och som gör sig känd genom utvalda intellektuella organ för att förmedla detta budskap till världen. Detta ord — ödmjukt i sin form och enkelt i sitt uttryck — kommer att få denna mänsklighet, som är långt ifrån att förändligas, att bli klok.

41 Jag ropar till alla folk och alla religiösa samfund i världen för att påminna dem om det högsta budet i min lag — det bud som jag gav till mina lärjungar vid den sista måltiden tillsammans med dem.

42 För närvarande befinner sig mänskligheten i en förberedande fas. Det är min rättvisa som är verksam i den, utan att människor redan märker det. För i sin stolthet, i sin högmodiga materialism, tillskriver de alla händelser i sina liv, som är oundvikliga för dem, till slumpen. Men snart kommer min kallelse att nå deras hjärtan, och då kommer de att närma sig mig med ånger och be mig förlåta deras stolthet och misstag.

43 Detta kommer att bli korsets timme för människans själ, när hon under en kort tid kommer att uppleva en absolut tomhet efter sina stora besvikelser, när hon inser falskheten i sin självtillräcklighet, sin macts förfall och sina ideologiers felaktighet. Men detta tillstånd av förvirring kommer inte att vara länge, för då kommer mina sändebud att dyka upp och sprida mitt nya budskap.

44 Ännu en gång, precis som förr i tiden när budbärarna för min undervisning gick ut från öst och förde kunskapen om mitt ord till väst, så skall världen vid denna tid återigen se mina budbärare föra ljuset av detta budskap till nationerna och hemmen.

45 Kommer det att verka konstigt för människor att ljuset nu går från väst till öst? Kommer de därför inte att erkänna det budskap som mina budbärare ger dem i mitt namn?

46 Sannerligen säger jag er att det enda ljus som ni ser stiga upp från öst är det som lyser upp er värld, kungastjärnans ljus. För det gudomliga ljuset som upplyser själen utgår från mig och finns på alla platser och punkter i universum.

47 Det är sant att jag tidigare ofta har talat till er genom kultformer och symboler. Men nu har tiden kommit då ni ska skåda sanningen direkt, utan att behöva placera kultformer eller symboler mellan den och er.



48 Mästaren tar emot den lärjunge som i denna tredje tidsålder är redo att studera för att förstå min gudomliga instruktion. Boken är öppnad framför dig och dess sidor lyser upp din själ så att du kan veta att det arbete som jag har anförtrott dina händer är stort och sublimt — att min undervisning innehåller den högsta visdomen så att du kan nå mitt rike. Det är den väg som jag har visat er igen, så att ni kan gå vidare på den och lämna bakom er den orättvisa som ni kom till mig med.

49 Jag har förberett era själar genom mitt ljus, genom min rättfärdighet, så att ni kan bli som er Mästare, så att ni inte längre kan förirra er in på olika vägar, så att lydnad mot mina bud finns i era hjärtan. Men vakta och be så att du inte förlorar den förberedelse som jag har gett din själ. I denna tid visar jag världen ljuset från en ny dag, så att människorna kan förbereda sig, höra mitt ord och skåda min närvaro med sina andliga ögon.

50 Ert uppdrag är mycket svårt, Israels folk. Men mitt ord har trängt in i det innersta av ert väsen och har upplyst er, tagit bort blindheten från era ögon och visat er mitt rikets härlighet.

51 Mitt ord har förvandlat dig, för du är inte längre densamma som du var tidigare — för nu är du mottaglig för min närvaro, du har känt igen mig och du vet hur du ska flyga för att söka mig från ande till ande.

Ändå ser jag fortfarande att ni inte helt och hållet har följt mina läror, att ni har snubblat och att ni för en kort tid är den gamla igen, eftersom ni inte helt har rensat ert hjärta från det överflödiga och onödiga — det som ger näring åt världens fördärv. Ogräset växer fortfarande bredvid det gyllene vetet som blommar inom dig.

Tiden har kommit då det ogräs som har grott och blommat i hjärtan genom tiderna kommer att ryckas upp med rötterna. Den kommer att bindas i buntar och kastas i elden för att förstöras. Då kommer ditt hjärta att vara den rena åkern, den bördiga och förberedda jorden, där mitt ord bär sin frukt.

52 Älskade lärjungar, ni måste förbereda er på många saker, för era steg mot förändligande har varit långsamma och tiden har blivit knapp för er. För vid den här tiden bör du redan vara i direkt kontakt med min gudomliga ande för att kunna fullfölja ditt uppdrag.

53 Er ande visste hur man dominerar kroppen under en kort tid, och sedan kunde ni uppfylla mina bud som mina sanna lärjungar för att stå upp för mänskligheten som genom er förmedling måste ta emot min barmhärtighet och mitt medlidande.

54 Låt min Ande bo helt och hållet i er så att ni kan visa mänskligheten mitt arbete som en livbåt, som en fyr, som en ny himmel för de inkarnerade och icke-inkarnerade själarna.

55 Jag vill se er alla förberedda och klädda med ljuset från Min Heliga Ande, jag vill finna hos er en känsla av ansvar för Mitt Gudomliga verk och kärlek till Min Gudomlighet och till era medmänniskor. För jag vill att ni förnyar er av kärlek till dem och att ni lär er att förbinda er direkt med min Ande — för jag måste använda era själar enligt den förberedelse som ni har uppnått. Då kommer världens uppvaknande att vara fullständigt, och genom din förmedling kommer den att känna Mig. För detta är min vilja.

56 Ni befinner er i tiden för den stora striden mellan det goda och det onda, mellan ljus och mörker, och ni förbereder er nu för att försvara min sak. Ni ska ta mig som exempel, för jag går före mina arméer och ni är en del av dem. Se hur mitt ljus skingrar mörkret och hur mitt ord tar bort synden. Om ni vill vara goda soldater, var lydiga och ta med er sanningens ljus, så att ni, som sanna Guds tjänare, kan vittna om det som jag ger själarna i denna tid för deras frälsning.

57 Jag vill inte se bland er, utvalda människor, olika sätt att tänka eller olika viljeyttringar, utan jag vill se er förenade och förmedla en och samma inspiration från mig, vägleda av mitt ord, som är ett med er alla.

58 Till dem av er som har sovit och låtit lampan i er helgedom slockna och som har berövat er själva min nåd, skickar jag en kallelse och säger till dem: Stå upp, gå snabbt och kom till mig som väntar på dig som Fader och inte som domare. Men sannerligen säger jag er att ni inte längre får stanna på dessa vägar, för då skulle ert ansvar för mig bli mycket stort i morgon.

59 Jag har väckt din intuition och med hjälp av denna gåva har Min Ande talat till din ande och jag har gett dig mina order som du ska följa.

60 Jag låter dig vandra med säkerhet så att du kan uppfylla min vilja. För allt du gör enligt min vilja kommer att tjäna din själs utveckling. Jag ger er auktoritet och min frid så att det blir ett vittnesbörd om min närvaro bland er. Jag vill inte att något ska störa den frid som jag ger dig. Förbered er och fortsätt att

arbeta genom honom. Men om ni skulle lida för den sak som jag har anförtrott era trogna händer, säger jag er: Gläd dig, för jag skall ge din själ en stor belöning.

61 Vet att precis som det finns själar som skickas tillbaka för att inkarnera som gottgörelse för att bo på jorden och skörda frukterna av det de tidigare sått i rättfärdighet, finns det andra som inte reinkarnerar utan som vistas osynligt på jorden tills de uppnår den förändligande eller upphöjning som får dem att avlägsna sig från allt det som inte längre är lämpligt för dem.

62 All gottgörelse är svår, bitter och sorglig. Men min undervisning lär dig hur du kan skona din själ så att den i stället för att finna frid efter lidandet på jorden, ställs inför en renings- och gottgörelseprövning.

63 Lär dig här i mitt ord att älska det som tillhör världen endast i den grad som är rätt, så att när timmen kommer att lämna allting bakom dig kommer det inte att finnas någon börda på din själ som berövar den dess frihet.

64 Älskade människor, kom till ljuset. Jag är vägen som leder dit, jag är sanningen och livet.

65 Det är omöjligt för någon som lyssnar på sitt samvete i sitt liv att förgås.

66 När jag talar till dig om det andliga livet vill du att jag ska beskriva det i detalj så att du kan förstå det. Men när ni inser att trots att jag har talat mycket om det, är det mycket lite som ni har kunnat förstå, säger ni till mig med smärta: "Mästare, vad är det för existens som vi inte kan förstå, trots dina läror och uppenbarelser?"

67 Jag säger till er, lärjungar: Var inte oroliga, för det är inte viktigt att ni vet hur det hemmet ser ut, utan att ni tror att ni måste komma dit och därför förbereder er så bra som möjligt för att nå målet utan att tveka eller vackla.

68 Ni har redan lärt er av mig att själens uppåtgående utveckling uppnås genom kärleken, eftersom den som älskar utvecklar alla gåvor och förmågor i sitt väsen. Sträva inte efter att nå ljusets höga toppar enbart genom att utveckla intellektet, utan sök alltid efter det rätta sättet att harmonisera intelligensen med känslorna, så att du samtidigt som du studerar en lära, tar den till dig.

69 Sanningens väg är så tydlig att ingen som vandrar på den kan gå förlorad.

70 Ni vandrar inte ensamma, för min uppmuntran och mitt ljus är med var och en av er. Men om detta skulle verka litet för dig har jag placerat en andlig ljusvarelse vid sidan av varje mänsklig varelse för att vakta dina steg, för att få dig att känna av en viss fara, för att fungera som en följeslagare i din ensamhet och som en stab på livets resa. De är de varelser som ni kallar skyddsänglar eller beskyddare.

71 Visa aldrig otacksamhet mot dem och var inte döv för deras uppmaningar, för *dina* krafter kommer inte att räcka till för att klara livets alla prövningar. Ni behöver dem som är mer avancerade än ni och som vet något om er framtid eftersom jag har avslöjat den för dem.

72 Dessa varelsers kamp är mycket svår så länge du inte har uppnått förändligande, eftersom du bidrar mycket lite från din sida för att stödja dem i deras svåra uppdrag.

73 När din andlighet gör det möjligt för dig att känna och uppfatta närvaron av de av dina bröder och systrar som arbetar osynligt, utan att synas, för din välfärd och ditt framåtskridande, då kommer du att ångra att du tvingade dem att lida så mycket för dina synders skull. Men när denna insikt uppstår i dig är det bara för att den redan har blivit ljus i ditt sinne. Då kommer medkänsla, tacksamhet och förståelse för dem att vakna.

74 Vilken stor lycka dina beskyddare kommer att känna när de ser att deras ansträngningar stöds av dig, och att deras inspiration är i harmoni med din upphöjelse!

75 Du har så många bröder och systrar och så många vänner i det "andliga vädret" som du inte känner.

76 I morgon, när kunskapen om det andliga livet har spridits över hela världen, kommer mänskligheten att inse betydelsen av dessa varelser vid din sida, och människorna kommer att välsigna mitt försyn.

77 Vem har sett de strider som dessa Ljusets legioner utkämpar mot de invasioner av förvirrade varelser som ständigt hotar er? Det finns ingen mänsklig blick som har upptäckt denna kamp som båda oupphörligen utkämpar mot varandra utan att du har upptäckt den.

78 Er okunnighet om existensen av allt som sker utan att ni är medvetna om det har varit en av anledningarna till att jag vid denna tid har beordrat den andliga världen att kommunicera med er genom

hjärnor som jag har utsett för att utföra denna uppgift. På så sätt har dessa varelser haft möjlighet att komma till er för att vittna om sin existens och för att bevisa för er med sin kärlek, med sin barmhärtighet, med sin ödmjukhet och sitt tålamod att de lever för uppgiften att skydda er.

79 Be, människor, och förenas med dem i er bön. Ha förtroende för deras skydd. De är varelser av strålande ljus som är kapabla att fullgöra det svåra uppdraget vid din sida, och som vägleder och hjälper dig längs hela vägen tills du når mig.

Min frid vare med er!

## Instruktion 335

Min frid vare med er!

1 Idag sänker sig min Ande återigen över det andliga Israel. Jag manifesterar mig för er, kära människor, genom den universella strålen och talar till er som Fader och Mästare, som Vän och även som Domare. Jag är närvarande i allt och lyssnar till din bön till den mest intima begäran du gör till mig.

2 Jag är glad när jag ser de inkarnerade själarna som mer och mer upptäcker den sanna gemenskapen med sin Fader och Herre, som lämnar de gamla riterna bakom sig, de olika formerna av tillbedjan som de använde för att söka mig, för att tillbe mig, och som går framåt på den andliga vägen. Det är ni ödmjuka samhällen som tar emot dessa manifestationer just nu och med dem mina stora lärdomar.

3 Jag har förenat ett stort antal själar som tillhör det utvalda folket — inte av ras.

Du ska veta att jag inte vänder mig till de raser som du tillhör eller har tillhört i det förflutna. Jag vänder mig till det andliga Israel, som jag har anförtrott ett uppdrag, eftersom de är de förstfödda bland jordens övriga folk, till vilka jag har överlämnat mina tidigare testamenten.

4 Ni, som har varit förvaltare av nåd och uppenbarelser, har fått uppdraget att föra ljuset till alla människor, att vara ljusfyror för dem som vandrar omkring i världen okunniga eller likgiltiga. Du som har varit min profet, mitt vittne, min budbärare och min förtrogne, jag har kallat dig en gång till för att få dig att fortsätta ditt uppdrag och för att du i detta fullgörande av uppdraget ska uppnå fulländning av din själ.

5 Trots er trohet och er kärlek säger jag er utan klander: ni har ännu inte följt mina tidigare läror. Ni har haft ljuset, freden och välsignelserna som jag gav er för era broderationer, men ni har inte delat dessa gåvor med dem.

Betänk: För att bli värdig att ta emot detta uppdrag har du levt genom själens och kroppens stora strider, tankens konflikter och den här världens strider, för att skaffa dig den nödvändiga stålsättningen, beslutsamheten och erfarenheten. Men om jag har sagt till er att ni inte har uppfyllt mina order, kommer jag inte att förneka förtjänsten av era tidigare arbeten. Det är dessa förtjänster som gör er värdiga att få nåden att ha mig bland er i denna andliga manifestation.

6 I innebörden av min undervisning kommer du att finna din Guds närvaro. Detta ord är detsamma som det som profeterna hörde, det är samma ljus som det som inspirerade Moses att förena det utvalda folket och förbereda dem för förening med sin Herre.

Jag upptäcker bland er de tidigare israeliterna som gick fram på ökenresan i den första tidsåldern: de modiga och tappra barnen från Juda; — de trogna leviterna som vakade över Jehovas tillbedjan; de outtröttliga barnen från Sebulon som hade till uppgift att ge människokaravanen näring; och likaså alla de som har gett mig stora bevis på trohet, kärlek och tillit.

7 Min blick vilar också med kärlek på dem som väntade på Messias i den andra tidsåldern — på martyrerna som bödelns svärd inte kunde beröva sin tro på att jag hade blivit människa för att förlösa mänskligheten. I detta folk här finns Mina lärjungar och Mina vittnen i alla tider, och efter denna tid av fullkomlig gemenskap med sin Herre, när Min undervisning är fullbordad genom detta medel som Jag har valt, kommer Min Ande att sjunka ner i överflöd på alla Mina barn, och var och en av er kommer att känna hur hans gåvor och förmågor utvecklas — till sina medmänniskors förvåning och även till er själva.

8 Dina gåvor kommer att växa fram ur din ande, starka och kraftfulla — inte som smycken, vilket skulle vara en anledning till fåfänga, utan som dygder och exempel som du kommer att visa för människorna i dina tankar, ord och kärleksfulla gärningar, och de kommer alla att avslöja den största ödmjukhet och saktmodighet.

Profetians gåva kommer att blomstra bland er i stor utsträckning. Forskare kommer att fråga er om framtiden, de kommer att rusa till era församlingar för att höra era vittnesbörd och för att möta de svåra prövningar och lösa sina konflikter som kommer att dyka upp för dem.

9 För närvarande är din utveckling fortfarande liten, du tvivlar fortfarande på dina gåvor, och om du direkt bevittnar något mirakel som jag ger dig möjlighet att tänka på, så tillskriver du det en annan orsak. Men den tid kommer när ni blir ett med mig, och då kommer er tillit att vara fullständig. Du kommer att förstå dina gåvor och egenskaper och vittna om mig genom dem.

10 Sannerligen säger jag er: Det är jag som ger er profetior. Den har aldrig kommit från människan, hon har bara varit en kanal. Profetiorna kommer från mig och jag ger er möjlighet att tolka dem upp till en

viss gräns. Men de som innehåller större visdom är jag ensam om att förklara för er. Varje gång du har försökt förstå dem utan att vara förberedd har du gett efter för en felaktig tolkning.

11 Jag har meddelat er de händelser som ni ser inträffa idag. Nu är det en tid av stor fulländning. De är de händelser som har gett tolkningen av alla de tillkännagivanden som jag gav er under den första och andra tiden genom mina profeter. Men redan då hade människor talat, en del med rätt och en del med fel.

De profetior som jag gav i enlighet med den mänskliga forskningens förståelse har förståtts korrekt. Men de som jag ensam har fått tolka, tolka och uppfylla har jag klargjort genom händelser och prövningar.

12 Nu är en avgörande tid för mänskligheten — en tid då människan kommer att vakna upp genom de olika prövningar som talar till er om min kärlek. Jag vill finna din själ ren och din mun värdig att göra min undervisning känd. Därför klär jag er i ödmjukhet så att ni kan vara enkla, trots att ni har gåvor som väcker beundran hos dem som känner er.

13 Låt profetian genomsyra din själ och materia, även om du inte förstår den. Det är din plikt att göra det känt. Det är andra som bättre kommer att förstå vad du bevittnar. Men om varken den ena eller den andra kan tränga in i den sanna innebörden av mina profetior kommer jag till er hjälp och säger till er: "Om den profetia som jag har gett er har varit mycket stor och klok, beror det på att den uppenbarelse som jag vill ge mänskligheten är mycket stor, så att den kommer att fortsätta att klättra och bebo högre plan tills den når sitt mål. Jag har gett min utvalde denna vision och jag ger dig tolkningen av den."

14 Tror du att Joel, en av de stora profeterna från den första epoken, förstod vad han förkunnade för folkmassorna? Kom ihåg vad han sa: "Och det skall ske dagar då era barn skall profetera, era unga män skall se syner och era gamla män skall ha avslöjande drömmar. Det kommer att ske underverk i himlen och stora tecken på jorden. Solen kommer att bli svart och månen som blod. Rök och ånga kommer att stiga upp från jorden, och då kommer Herrens stora dag att vara mycket nära."

15 Profeten förstod inte konsekvenserna av det han talade, men han gjorde det med sanning. Han var min kanal och röstbärare, hans själ var ren och hans mun värdig, och profetian var som kristallklart vatten som sprang från källan och som inte var förorenat i sitt vattendrag.

På så sätt nådde budskapet folkets hjärta och förblev rent. Vissa har tolkat det på ett sätt, andra på ett annat. Men jag säger er i sanning att den profetiska stora dagen är mycket nära och att händelserna nu bekräftar profetens ord.

16 Öppna dina ögon och förbered din själ så att du kan förstå händelserna, och du kommer att se att de tecken som redan har tillkännagivits i dessa tider nu tydligt framträder, och själva fakta visar dig förklaringen till och genomförandet av dessa ord. Det är den tolkning som jag har gett mina profetior.

17 På så sätt förbereder jag er, mina älskade lärjungar, för att ni ska kunna fullfölja ert svåra uppdrag, så att era läppar bara talar sanning, så att ni kan se er väg öppen. Men om ni talar och vittnar om sanningen, och ni inte blir trodda, inte heller förstådda eller älskade, överlåt frågan till mig och gråt inte. Gå alltid framåt och var aldrig tyst. Låt din mun tala självsäkert och modigt och alltid göra sin plikt. Låt hela din varelse vara redo att utstråla fred — inte bara med dina ord, utan också genom dina tankar och andliga budskap.

18 Odlå freden, älska den och sprid den överallt, för hur mycket mänskligheten behöver den! Låt dig inte störas av livets skiftande turer, så att du alltid förblir stark och redo att ge vad du har. Den fred som är varje själs arvegods har i dessa tider flytt och givit plats åt krig, vilket har lett till att nationer har lidit martyrskap, institutioner har förstörts och själar har förstörts. Orsaken till detta är att ondskan har tagit människans hjärta i besittning. Hat, överdriven ambition och ohämmad girighet sprider sig och orsakar förödelse. Men hur kort kommer deras regeringstid att bli. Till er glädje och för att lugna er meddelar jag er att er befrielse redan är nära, att många människor arbetar för detta mål, som längtar efter att andas i en atmosfär av broderskap, renhet och hälsa.

19 Vad kommer ni att göra, mina lärjungar, i denna stora kamp som redan har börjat? Vilka är dina planer? Jag ser i djupet av din varelse en enorm önskan att kämpa, att göra mina läror kända, eftersom du vet att de är den bästa vägledningen för mänskligheten. Kämpa för din fred och dina moraliska och andliga ambitioner. När du sedan känner dig stark i godhet, bär du med dig den överallt, för den kommer att sjunka ner som fruktbar dagg i dina medmänniskors hjärtan.

20 Be, och låt din bön vara en balsam för dem som finns runt omkring dig och för dem som är frånvarande — för dem som lever i din värld och även för dem som lever i behov av tröst utanför den.

21 Jag ger nu mitt folk ett incitament, och det är detta: alla de själar som förlorar sina kroppar i krigets sorgliga strider kommer att dras till det "andliga dalen", och där kommer de att stanna i väntan på din bön för att nå ljus och kunskap.

I den timme då folket förenas i en glödande och innerlig bön kommer dessa varelser att överraskas av en andlig lovsång. De kommer att höra din röst som uppmanar dem att gå framåt, och de kommer inte att bli störda för ett ögonblick. Ljuset kommer att bli klart och från den timmen kommer de att börja kämpa för sin uppstigning.

22 De prövningar som väntar mänskligheten efter år 1950 kommer att vara mycket stora. Hon kommer att behöva tömma mycket bittra kalkoner och ta emot mycket hårda slag. Men allt detta kommer att hända för att hon ska kunna vakna upp ur sin sömn — nu när hennes själ sover när det gäller hennes fulländning och sanna uppdrag.

Alla dessa prövningar som människor kan få vid den här tiden är framkallade av dem själva för att de ska komma till sans och reflektera över sina uppdrag. Under lång tid har själar flyttat från jorden till den "andliga dalen" och därifrån tillbaka till jorden utan att använda sina reinkarnationer.

Men denna nåd, detta bevis på kärlek och rättvisa som jag ger dem genom att ge dem nytt liv i denna värld, är inte för att de ska slösa bort det. Jag låter er inte återvända till jorden bara för att ni ska kunna äta av dess frukter, utan för att ni ska kunna kämpa för er uppstigning och ta emot det rike som jag har lovat er.

23 Jag kommer att ringa med mildhet första gången för att hjälpa dig att göra dig redo för strid. Men om du inte förstår den här rösten kommer jag att ringa med stränghet och röra dig igen. Men om du inte följer dem kommer rättvisan att göra allt för att skaka dig vaken så att du kan öppna ögonen och se ljuset från en ny dag.

24 Jag varnar er så att ni inte blir påverkade när ni ser nya krig bryta ut, när ni ser att en mängd människor dör dag efter dag inför era ögon i olika olyckor. Om du inte kan förstå orsaken till dessa prövningar som skakar ditt hjärta, kom ihåg att varje själ har kommit till jorden för att ge tillbaka till sig själv det som den tidigare har förnekat sig själv, och att det finns människor som är så avtrubbade att endast en sådan prövning kan skaka om dem.

25 Hur mycket jag älskar dig, och jag vill inte ha någon smärta för dig! De varelser som inte fann någon tröst och balsam på jorden kommer att få det från mig i samma ögonblick som de kommer till den andliga dalen, för att ledas in i det höga bortom. Jag ger den till dem eftersom jag är herden som är oskiljaktig från mina barn. All deras smärta återges i mig, allt blod som utgjuts i deras meningslösa krig rinner i mina ihåliga händer, alla mänsklighetens tårar blöter mitt ansikte. Även den mest dolda och hemliga varelsen för dig är mycket nära mig. Jag ser på er alla lika mycket med kärlek. De varelser som du ser på med avsmak kommer jag att rycka upp från deras elände och arbeta på dem så att kristallklart vatten av förnyelse, omvändelse och kärlek flödar från dem.

26 Jag talar till er på många olika sätt eftersom ni måste vara beredda att tala som ni ännu inte har gjort. Du gläder dig när du hör min undervisning och känner dig närmare mig varje dag. Du inser att det är en lycka att vara där för att bli älskad av din Fader — att det är en tillfredsställelse för dig att ha levt genom de stora prövningar som jag har bestämt för dig, eftersom var och en av dessa prövningar är ett steg som för dig närmare mig.

27 Jag har kallat många av mina barn för att ge dem olika uppdrag, olika uppgifter inom detta arbete, och jag har gett dem till er i enlighet med era framsteg och era talanger. Av dem alla tillsammans har jag bildat mitt folk, mitt nya apostelämbete.

Vissa har jag anförtrott ledaruppdraget, och för att deras uppgift inte ska bli svår och mödosam har jag delat in folket i församlingar.

Till andra har jag anförtrott gåvan att vara röstbärare, så att de kan förmedla min inspiration, som har blivit människans ord, till dessa skaror som samlas för att ta emot detta mirakel.

Till vissa har jag gett dem ett privilegium av klärvoajans för att göra dem till profeter och för att genom deras förmedling tillkännage vad som kommer att ske.

Uppgiften som "pelare" har givits till dem som ska stödja människorna på deras pilgrimsfärd och vara en hjälp för kyrkoledarna, som hjälper till att bära korsets börda tillsammans med de många lyssnarna.

28. Andra har begåvats med förmedlingens gåva, och dessa har tränats som den andliga världens instrument för att förmedla dess budskap, förklaringen av mitt verk, och även som innehavare av den helande balsamen, trösten för de sjuka, så att de med hjälp av sina hälsosamma andliga emanationer tillsammans kan skänka barmhärtighet åt de behövande.

"Guldfjäder" har jag kallat den som skriver i den bok som jag lämnar till dig, mina uppenbarelser, läror och profetior för denna tid.

Jag har gett ämbetet som en "grundsten" till dem som ska vara exempel på fasthet, stabilitet och styrka bland folket. Deras ord, råd och exempel bland folket ska vara oföränderliga, precis som klippan.

Men nu när denna period av min manifestation går mot sitt slut vänder jag mig till alla ämbeten, och till alla dem som är utvalda för att ta emot sådana stora uppgifter utfärdar jag en uppmaning så att de kan undersöka sig själva grundligt och erkänna resultatet av sina arbeten. I denna timme av kontemplation står jag vid allas sida.

29 Oroa dig inte, jag gjorde inget misstag när jag valde dig. Jag känner dig och vet vad du kan göra. Jag visste vilka som med glädje skulle ägna sig åt att uppfylla lagen och vilka som skulle försvagas på vägen. Jag är er Fader, och till alla har jag gett möjlighet att arbeta i mitt verk, till alla har jag erbjudit samma mat, så att ni alla kan känna er älskade på samma sätt, med samma rätt att vara mina lärjungar och få samma arv.

30 Jag visste att vissa skulle följa mina instruktioner och mycket snart följa mina ord. Andra skulle ta sig tid att upptäcka sina misstag och rätta till dem. Men mina gåvor ligger latent i deras själar och väntar på att de ska vakna upp. För ni måste alla komma till mig, och förståelse kommer att finnas i er alla. Du kommer att bli fullkomlig och vara med mig vid min högra hand.

Men för att ni ska kunna nå mig är det nödvändigt att ni är villiga att uppfylla min lag och vandra vägen med ödmjukhet och överlåtelse.

Vakta och be under dessa få dagar då ni fortfarande har mig i denna form, och låt era hjärtan beröras av mitt ord så att en önskan om lydnad, enighet och kärlek kan komma från er.

31 Snart kommer budbärarna att ge sig iväg och ta med sig brev. Deras måttstock kommer att vara mitt ord och mina budskap som ni har fått. Jag förbereder er för att ge er iväg på uppdrag för fred och god vilja. För jag vill träffa er förberedda på denna högtidliga dag då jag har mina sista ord att ge er.

32 Redan nu meddelar jag er att min allra sista undervisning inte kommer att pågå längre än de som jag ger er nu. Den kommer att vara lika kort som alla de som jag har gett dig. För min stora sista lektion består av de senaste tre årens lektioner, det är den bok som jag har skrivit i din själ med min Andes kärlekseld, i vilken jag har sammanfattat allt som jag har uppenbarat för dig sedan 1866. I den har jag talat till er om början och även om det som fanns före skapelsens början — om människans utveckling från de första tiderna till idag. I den här boken har jag talat till er om alla mina lektioner som jag har gett er under de senaste stora tidsåldrarna och om era provningar. I den här boken har jag förenat alla tidigare tiders och framtidens uppenbarelser utan tolkning och utan uppfyllelse. I den hittar du också förberedelser för din själ på dess utvecklingsväg nu på jorden och efteråt i den andliga dalen.

33 Denna sista av mina lärdomar kommer att avslutas på den sista dagen av detta år 1950, men det kommer inte att vara min sista kommunikation med er. För jag har lärt er att alltid be och ha andlig gemenskap med mig. Ni människor och alla varelser som bor i livets olika världar har tillgång till min ande, och jag bor i er.

Känn dig inte avlägsen från mig, känn inte tomhet eller tystnad när detta ord är slut. Fortsätt att lyssna till er Faders harmoniska och ständiga konsert, gläd er i min närvaro så att ni kan reflektera över och studera mitt verk.

34 Det är nödvändigt att du förenar all din styrka och andliga kunskap innan du börjar sprida denna undervisning. När ni sedan samlas kring mitt ord, ber och mediterar, kommer ni att känna min närvaro. Barnen kommer att bli rörda, visionärerna kommer också att uppfatta de tecken som föregår min närvaro, och jag kommer att manifesteras mig på subtila sätt. Alla som samlas kommer att känna Mig, och dessa sammankomster kommer att ha högtidlighet. Det kommer att finnas en andlig atmosfär som ger dig lugn och tillförsikt inför framtiden.

Den "andliga världen" kommer också till dig utan att du behöver använda din hjärna, och den kommer att etablera sig där du kallar på den för att hjälpa dig i dina provningar och fortsätta att ösa sin

barmhärtighet och sitt skydd över den här världen. Hon kommer att se till att det inte uppstår någon förvirring i era sinnen, inga felaktiga tolkningar eller felaktiga beslut.

När denna förberedelse är över får du inte glömma dina möten. För även om ni vet att jag uppenbarar mig för var och en av er individuellt, vill jag finna er förenade, bedjande och upptagna i er andliga praktik.

35 Kom ihåg den pingst som firades av mina apostlar efter min avresa. Deras själar väntade uppmärksamt på min manifestation, och när de var förenade i en tanke, steg min Ande ner och lade ordet i deras munnar, och hela deras väsen blev upplyst så att de kunde kommunicera med människor med olika språk och trosbekännelser.

36 Därför vill jag att dessa sammankomster alltid skall vara bland er — alltid, lärjungar. Närhelst ni kan samlas, gör det i mitt namn, och jag kommer att vara närvarande och avslöja innehållet i min hemliga skattkammare för er.

Jag anförtror dig alla ögonblick och dagar i ditt liv så att du kan ägna en stund av dem åt din hängivenhet. Men än en gång helgar jag den sjunde dagen så att ni på den kan gå in i gemenskap med mig, och de återstående dagarna ska vara till för att älska varandra och utföra allt det som ni har förstått från min undervisning.

Men för era möten kommer det inte att finnas något behov av speciella samlingslokaler, samma sak kommer att gälla för mig i ert hem, ert enkla sovrum, en daläng eller ett berg, en flodbank eller en öken.

37 Jag råder er att inte förkunna bland människor att ni är mina lärjungar, att er mun inte ska säga det, utan att era gärningar ska tala. Säg inte att ni är israeliter i anden. Världen kommer att känna igen det andliga Israel när det är enat i sitt uppdrag att tända ljus i själarna, att bringa fred i hjärtan, att vara som jag sa till Jakob i hans drömmar, i hans uppenbarelser: "Jag ska ge dig en efterkommande som är lika stor och talrik som jordens stoft, som himlens stjärnor, som havets sand, och i dina ättlingar ska jordens nationer välsignas".

38 Jordens folk har ännu inte blivit välsignade i Israel, eftersom detta för mig innebär deras splittring, som det hände under den andra tidsåldern. Vissa lever för materien, andra för anden — vissa skapar *ett* rike, andra *ett annat*. Jag ser att vissa lever för världen och dess guld, medan andra söker mig och är lyckliga i sin fattigdom. Men när jag väl har förenat dessa människor, denna stora legion av själar som är ansvariga för fred och gudomliga uppenbarelser, då kommer detta klot och till och med himlen att skakas. För deras förening kommer att utöva en sådan makt, ett sådant inflytande på världen att det inte finns någon som inte känner det. Ditt uppdrag kommer att bli känt, och ditt budskap, som jag redan anförtror dig, kommer att förena det testamente som jag har lämnat till mänskligheten i tre tider.

39 Se till att din själ är som en behållare som håller allt jag har anförtrött dig. För den väg du nu ska gå har steniga sträckor, tistlar och törnen. Men det finns också sträckor där träd och blommor gör promenaden trevlig. När du vandrar på detta sätt kommer dagen för din förening, dagen för din frälsning och den eviga freden att överraska dig när du har nått slutet av ditt uppdrag.

40 Be nu för dem som är långt borta och för dem som är runt omkring dig, låt ditt hjärta flöda över. Läka de sjuka, ge råd till dem som behöver det, bli all slags tröst och balsam för den lidande mänskligheten. Om du går förbi en främling som du inte kan säga ett ord till, men du känner att ditt hjärta är rört och att din själ ber för honom, och du lägger din brors lidande i mitt hjärta, kommer jag att ge honom vad han behöver eftersom du har lagt hans smärta i mitt hjärta.

41 Känn er själva, upptäck de gåvor som jag har gett er och inse att er andliga kunskap har lättat många hjärtan och höjt dem på deras moraliska och andliga nivå.

42 Ha all den intuition och kärlek du behöver för ditt uppdrag.

43 En del av er säger till mig i er bön: "Mästare, varför berätta mina sorger för dig, visa dig mitt liv eller låta dig ta del av mina projekt, eftersom du vet allt? Varför bekänna mina överträdelser för dig, eftersom du ser dem, eftersom jag är i dig? Ge mig det som är din vilja så är jag nöjd med det."

44 Efter denna bön stannade du kvar i hänryckning och tackade bara för det som jag hade gett dig genom att ge dig mitt ord. I den finns den andliga näringen och välsignelsen för ditt mänskliga liv.

Min frid vare med er!



## Instruktion 336

1 Med stor ömhet kommer jag ner till er så att era själar kan lära känna min lag. Under denna tid har jag visat er vidsträckta horisonter så att ni kan vandra på ljusets, fulländningens och sanningens väg.

2 Jag vill inte att ni ska stå inför människor i morgon utan att känna till min undervisning och följa en falsk väg som jag aldrig har visat er. För jag kommer att låta dig vara beredd att visa sanningens väg för dem som inte har hört min undervisning, och du kommer inte att söka upp de blinda och okunniga för att få undervisning av dem. För de har inget att lära er.

3 Ni bör vara ödmjuka och vittna om min manifestation till mänskligheten genom era gåvor, så att de kan åkalla mitt namn och tro på min närvaro bland er i denna tredje era. Ge inte dina medmänniskor anledning att säga att du har haft fel mästare, att du är okunnig, att du saknar dygder och att du inte är stark.

Nej, Israel, jag vill inte att denna smärta ska finnas i min ande, och jag vill inte heller att mänskligheten ska förebrå dig för din brist på förberedelser efter min avresa. Jag vill att de som inte har hört mig ska känna sig rörda av det minne ni har av min manifestation genom det mänskliga intellektet, och att de ska ge sina själar näring till mina läror som skrivits ner av mina gyllene fjädrar.

4 Jag vill att du ska omvända syndaren med dina råd och stärka den som är nedstämd och förtvivlad med dina uppmuntrande ord. Människan lever inte enbart av bröd, men den barmhärtighet som jag lämnar dig till mänskligheten är andlig. De kommer att komma till dig som, trots att de har materiella rikedomar, saknar sinnesfrid och hälsa. Även till dem ska du ge det som jag har anförtrott dig.

5 Bevisa själva att ni inte gör fel när ni följer mig. För efter att min proklamation genom röstbärarna har upphört ska ni fortsätta att vara trogna soldater för denna gudomliga sak — denna lära som inte har några brister och som ni inte ska skämmas för att sprida bland mänskligheten. Ni ska vittna om min sanning genom era gärningar. Jag vill inte att ni ska göra denna undervisning känd för världen endast genom Ordet.

6 Jag lämnar min lag skriven i din ande så att du kan visa den för dina medmänniskor, så att mänskligheten kan vägledas av den och inte längre snubblar på sin väg.

7 Under denna tid har människor hört mig, de har tagit emot min undervisning — den sanning som jag tydligt har uppenbarat för er. Sedan har de funderat mycket på hur de ska lära mänskligheten denna kunskap som de själva inte förstod från början.

8 Du ska förbereda dig, Israel, så att du inte blir överraskad av dina medmänniskor. Jag vill inte att ni ska visa er okunniga inför de dåraktiga. Nej, mitt folk, ni ska tala med ord fulla av övertygelse och med förtroende för er själva, ni ska förklara mina läror och de uppenbarelser som jag har gett er i denna tid, och orsaken till dem. Du är ämnad att undervisa den som är okunnig och visa honom vägen till en uppåtgående utveckling.

9 De nya generationerna *måste* söka mig. För jag kommer att sända utvecklade själar till jorden, och dessa kommer inte att lyssna till världens dumma ord från sin späda barndom, för deras själ kommer att få dem att förstå att dessa läror inte är tillfredsställande, och sedan kommer de att vända sig till er, Mitt folk, så att ni kan visa dem Mitt andliga arbete i full klarhet.

10 När du står upp i bön ska du komma ihåg mina ord. På så sätt kommer du inte att bli överraskad på din väg och du kommer att kunna ge min undervisning till alla som behöver den och ber om den.

11 Jag är er Fader som ständigt talar till er för att ni ska förstå mig, så att ni efter min förkunnelse genom det mänskliga intellektet ska känna er fulla av min frid och börja fullfölja ert uppdrag med entusiasm, lydnad och kraft.

12 Jag vill inte att mänsklighetens smärta ska gå obemärkt förbi hos er. Jag vill att ni ska känna deras nöd — pesten, hemsökelseerna och allt lidande, och att ni ska be med kärlek så att de får min barmhärtighet.

13 Alla förolämpningar som människor gör mot dig kommer de inte att göra mot dig utan mot mig, och på så sätt kommer de att orsaka smärta för sina själar med sin egen hand. Ni ska dock ta emot de föraktade med tålmod, för tiden kommer när alla kommer att bli övertygade om min sanning och veta att ni inte hade fel.

14 Många kommer att säga: "Om Gud är bland oss - varför befaller han inte att krigen ska upphöra?" Men du kommer att veta hur du ska svara dina medmänniskor och berätta för dem att vid den gudomliga

domen låter Fadern de stolta människorna förgöra varandra. Men efter det kommer jag att sätta en gräns för kampen så att de kan få fred från mig.

15 Ordet som jag anförtror dig är ett ljus på din väg så att du kan behålla din sinnesfrid mitt i kaoset. Kom ihåg, Israel, att alla mina ord har gjort dig nöjd. Lyssna dock inte på denna instruktion bara av vana, utan följ verkligen det du lär dig av din Mästare.

16 Inse, Israel, hur mycket Min Ande måste kämpa mot synd och otro. När jag ser att mina barn har förstått mig, fylls min Ande med glädje, jag välsignar er och er lydriad när Fadern som blommornas doft.

17 Jag vill inte att du i morgon gråter bittert, Israel, och säger till mig med ansiktet vänt mot himlen: "Sekterna och kyrkorna har dragit till sig de stora skaror som du med så mycket kärlek har gett ljuset till."

Ja, mina barn, men de kommer att föra vetet vidare tillsammans med ogräset. Det är hjärtan som inte har förbättrats av ditt ord. Men sannerligen säger jag er att de har för avsikt att skingra fåren i fårhagen med falska ord. Men jag är kraftfull och kommer att få folkmassorna att med full klarhet veta att mitt arbete är rent som snöflingor.

18 Bli inte förvånade, mitt folk. Var ständigt vaksamma och var trogna väktare. Frukta inte de ord som dina egna bröder och systrar säger till dig för att övertyga dig om att du har fel.

Stå fast, för jag kommer att ge stora belöningar till de "soldater" som är trogna min sak - de av er som möter dessa svåra tider av förvirring mellan världsåskådningar, trosbekännelser och religioner.

Alla era medmänniskor ska ni uppskatta på samma sätt som ni uppskattar Mitt verk, och ni ska hänvisa till den instruktion som jag kommer att lämna er igen. Om människor gör narr av er, låt dem göra det, för ljuset från Min Heliga Ande kommer att nå dem och då kommer det att bli omvändelse i deras hjärtan.

19 Var orubblig och lev vaksamt, för svåra tider väntar er. Då kommer männen till mitt arbete och försöker ta reda på det. Men sannerligen, jag säger er: Jag ska hjälpa er igenom, det är min vilja. För när du är hölj d i mörker för en kort tid, så framträder jag som ett lysande ljus för att upplysa dig och rädda dig från den hungriga vargens gap och för att visa dig ljusets och sanningens väg.

20 Jag, er Mästare, gör er medvetna om alla de härligheter som omger er och de som ni bär gömda inom er, utan att ni uppfattar dem på grund av er brist på andlighet.

21 Jag vill att du ska känna till all den kraft som jag har gett dig, så att du kan göra gott och bestiga berget, alltid stödd på min sannings stav.

22 Livet har alltid varit sorgligt för människan eftersom hon alltid har ignorerat många av de gåvor hon har inom sig. Hur skulle han ha kunnat använda sig av dem eftersom han inte visste att de fanns?

Jag har ofta funnit människor nedstäm d och ledsna eftersom de trodde att de var oförmögna att frigöra sig från det ok som livet innebär för dem just nu. Därför har jag överraskat er med min röst som kallar er, med mitt ord som ger er tro, mod att leva, glädje och hopp.

23 Endast tron kan få själen att känna sig stark, och därför tänder jag tron hos vissa och återupplivar den hos andra med min undervisning. För i framtiden måste ni representera ett starkt, exemplariskt, lydigt och laglydigt folk. Men dess styrka kommer att uppstå ur dess tro på min lag.

24 Jag vill inte se fler tårar i dina ögon, jag vill inte se dig bära den tunga bördan av ditt liv utan andliga ideal och istället full av bekymmer och fysiskt lidande.

25 Känn er nu som era älskade barn till er Fader. Lär dig att be mig om det du behöver för ditt välbefinnande. Kom ihåg att jag är den gudomliga trösten så att ni i era svårigheter inte låter rädslan besegra er. Vet att smärta bara är till för att stärka ditt hjärta, inte för att försvaga det. Den bör lämna dig renad, men inte förbittrad.

26 Uppnå redan på jorden den lycka som kommer att fylla din själ och som kommer att ge dig sina första frukter i denna värld, så att du kan fortsätta på livets väg utan att bli avskräckt.

27 Spiritualisera er själva genom inspirationen från mina läror för att låta mig manifesteras fullt ut genom er varelse.

28 Gav jag dig inte min kropp då? Förstå alltså att du har den. Låt mig manifestera mig genom din medling som om jag gjorde det i min egen kropp. Då kommer ni verkligen att ha förandligt er själva och göra er Faders vilja.

29 Öppna dörren till ditt hjärta och låt mig komma in så att du kan bli tröstad i dina lidanden. Jag, varelsernas och världarnas Herre, kommer till er med en tiggares ödmjukhet, och min enda begäran, min

bön, är att ni ska älska varandra. För genom er förståelse och urskiljning kommer ni att älska och dyrka mig.

30 Varje barn är en del av min Ande, därför gör ni det ni gör mot er nästa, det gör ni mot mig. Sörjer ni inte andras lidande lika mycket som ert eget? Varför känner ni er som främlingar när ni är samma ande och samma kött? Ni är mitt verk, som jag skapade från början för att det skulle utvecklas och fulländas genom tiderna.

31 Idag, i denna tid av stora prövningar, är det bara din tro som kan göra dig segerrik, och ivriga böner, som är en kraftfull nyckel för att öppna dörrarna och göra dig bekant med din resa, kommer att hjälpa dig.

32 Ditt arbete med att föra fram de goda nyheterna om min manifestation i anden till dina medmänniskor kommer att bli mycket stort, eftersom mänskligheten i den här tiden är mindre godtrogen och mindre from. De kommer att visa dig sina tvivel och sin oförbereddhet, och du måste kämpa ihärdigt. Men misströsta inte när ni stöter på dessa hinder, fullgör ert uppdrag under den här perioden och ni kommer med tillfredsställelse att se hur den här världen upplysts av det brödraskap och den fred som så länge har efterlängts och efterfrågats av dem som alltid har förlitat sig på Ljusets seger över mörkret.

33 På den dagen, som redan är nära, kommer de som bor på jorden att kunna uppskatta kärleken som orsaken till detta liv och till alla de skönheter och fulländningar som kärlekens verk har åstadkommit i alla tider. Då kommer ni att veta varför jag har kommit till denna tidsålder och vad som är resultatet av era ansträngningar — medan andra kommer att befinna sig i den "andliga dalen" och därifrån kommer att se de frön som de har sått i den här världen multipliceras med ousäglig glädje.

34 Var känslig för varje inspiration från mig, var lydig och enkel. Låt mig bli känd genom era gåvor, låt mig nå era medmänniskor genom era gåvor. Låt dina läppar tala mina tröstande ord inför örönen på dem som lider och uttrycka min visdom inför dem som behöver ljus. Låt dina händer tjäna mig för att smeka mig och dina ögon för att titta på mig med barmhärtighet, ömhet och medlidande.

35 Ni måste fylla er med mig för att kunna göra de verk som jag har lärt er. Då kommer du att veta att Kristus håller sin sanning i alla själar och bara väntar på att de ska höja sig för att avslöja sin kärlek.

36 Om min undervisning verkar så konstig för dig att du tror att du aldrig har hört sådana ord, trots att du känner mig, säger jag dig att din förvåning är resultatet av att du inte har lyckats utforska kärnan i det som jag uppenbarade för dig i det förflutna. Därför kan denna undervisning verka konstig eller ny för er, trots att detta ljus i själva verket alltid har funnits i era liv.

37 Idag kommer ditt sinne att kastas runt som en ömtålig båt i en storm. Men den kommer inte att kantra, en mirakulös kraft kommer att skydda den. Varje blixt är en gnista av hopp i den djupa natten, och när stormen äntligen tar slut och den nya dagen kommer som ett fredsbudskap, kommer en bön full av tro, kärlek och tacksamhet att uppstå från ditt innersta hjärta. Du kommer att känna att din själ har gått stärkt ur prövningen, och du kommer att uppleva en viss upplysning som du inte kände till tidigare och som gör att du kan se klart vad som har varit mörker och mysterium för dig.

38 Först när ni har förvandlat er själva inåt kommer jag att skicka ut er i världen för att sprida mitt budskap. För det är först när andligheten är äkta i lärjungarna som de kan föra den vidare på samma sätt som de har fått den från mig.

39 Jag säger er också att innan jag sänder ut er för att dela med mig av dessa goda nyheter kommer jag att ha läkt era sår och badat er i den tröstens balsam som jag har gett denna mänsklighet.

40 Kom idag för att höra detta ord — kom till källan som svämmas över av kunskap och barmhärtighet så att ni verkligen kan börja lära känna mig eftersom ni inte känner mig.

41 Varje gång dina läppar eller dina tankar säger till mig: "Herre, förbarma dig över mig, förbarma dig över min smärta — Herre, förneka mig inte din förlåtelse", bevisar du din okunnighet, din förvirring och hur lite du känner mig.

42 Säg att jag ska ha medlidande med din smärta? Be mig att förbarma mig över mina barn? Be mig förlåta dina synder — Jag som är kärlek, nåd, barmhärtighet, förlåtelse och medkänsla?

43 Det är bra att du försöker röra dem som har ett hårt hjärta på jorden, och att du med tårar och böner försöker väcka medkänsla hos dem som inte har ett spår av medkänsla för sin nästa, men använd inte dessa fraser eller tankar för att röra honom som skapade dig av kärlek och för att älska dig för evigt.

44 Förstår du nu varför jag sa till dig att du vet väldigt lite om mig? Ibland, när bågaren är mycket bitter i din mun, eller när en smärtsam prövning går till gränsen för vad din styrka kan bära, åkallar du mitt namn och säger till mig: "Herre, ta bort denna bestraffning från mig, låt mig inte lida mer."

Åh ni människor, som i ert mörker inte inser att det är jag som vill hålla er i smärta, utan att det är ni själva som skapar lidande, som fyller er bågare med bitterhet och sedan anklagar mig.

45 Kom till denna ljuskälla här, så att din själ och ditt förstånd kan bli upplysta, och börja sedan lära känna mig som Fader, Mästare och Domare. För jag, som en outtröttlig Mästare, har varit med dig, Israel, utan att se på din olydnad och din brist på förståelse, din brist på eftertanke och studier av min lag. Genom Mitt Gudomliga Ord får Jag dig att se dina fel, din svaghet och okunnighet. Jag har gett er tid att börja arbeta på de åkrar som jag har anförtrott er som arv.

46 Det är det uppdrag som Mästaren alltid har anförtrott lärjungen, nämligen att göra förböner inför människornas lidande och bitterhet.

47 Mitt ord har alltid talat till dig i enlighet med själens förberedelse och upphöjning. Men jag kommer ner till syndens och mörkrets värld utan att kompromissa mitt gudomliga ljus. Jag kommer till dig för att du ska bli förnyad. Men när jag har ställt er till svars med mitt gudomliga ord lider ni eftersom ni har känt att mitt ord har rört ert hjärta så att det kan väcka er själ.

Ordet som din kropp hörde var inte till sin smak eftersom din materialism hindrar dig från att känna igen den gudomliga avsikten, essensen och den inspirerande kraften i varje ord som jag har gett dig. Därför säger jag till er: Dematerialisera er själva och låt er själ bryta sina kedjor och stiga upp till mig, så att den kan höra mitt gudomliga ord och er materiella del av varelsen kan förstå genom själen vad Mästaren ger er.

48 Det är min vilja att ni ska vara det israelitiska folket som i era hjärtan bär på kärlekens och den gudomliga fredens frön. Världen förväntar sig barmhärtighet och medkänsla från er Gud, och precis som tidigare förväntar den sig att se Jesu sanna lärjungar.

49 Folk förväntar sig att ni kämpar som lärjungarna från den andra eran. Men ibland har ni tappat modet, och när ni hör era medmänniskor häda och förtala er och kalla er bedragare, agerar ni som Petrus och förnekar mig på vägen, förnekar den nåd som jag har förberett er med och förlorar den genom att falla tillbaka i er materialism.

50 Du måste övertyga de icke-troende, lyfta upp de fallna och ge ord av tröst och kärlek till dem som lider.

51 Människor kräver i sin viljemässiga frihet att förenas för att fred ska råda på jorden. De strävar efter harmoni och vill visa världen att det finns ljus i dem, att de har förmågan att skapa fred.

Men dessa bedragare vill rycka ur era händer juvelen av ovärderligt värde och det nya förbundets ark som jag har gett er i ert uppdrag, och vill göra er återigen till Faraos tjänare, mörkrets slavar — till dem som på grund av sin oförståelse drar i kedjor av ondska, av egoism och självupptagenhet.

52 Jag har inte bara talat till er om uppfyllandet av mina apostlars uppdrag under den andra epoken och om uppfyllandet av Moses uppdrag. Nej, Israel, jag har talat till dig om fullföljandet av Jesus från Nasaret. Han gav dig ett perfekt exempel.

53 Jag har gett er något av samma auktoritet som Jesus, så att ni kan gå ut som han och hjälpa era lidande medmänniskor.

54 Jag har inte gett människan andra lagar, inte heller en annan lära eller andra vägar. Det är människorna själva som har banat väg för de vägar som mänskligheten nu vandrar på. Men du är på rätt väg och njuter av min kärlek och mitt ljus.

55 Men vill ni, människor, att stenarna ska vittna om min närvaro? Nej, Israel, för det skulle orsaka smärta och bitterhet för din själ och kropp.

56 Det är inte min vilja, utvalt folk, att ni ska förgås och att mänskligheten inte ska erkänna er som mina lärjungar, som morgondagens lärare. Därför säger Mästaren till er: Studera och undersök så att ni kan förstå mitt gudomliga syfte, så att världen kan få veta och komma till livets träd.

57 Älskade människor, kort är den tidsperiod under vilken ni kommer att få höra mitt gudomliga ord genom en röstbärare. Men av mitt folks antal får inte en enda själ vara för få eller för många. Etthundrafyrtiofyra tusen måste samlas inför min närvaro i slutet av 1950 för att få de sista instruktionerna genom vilka ni måste vägledas för att fullfölja ert svåra uppdrag, att ge er ut till nationerna för att föra ut ljus, barmhärtighet och sanning. På detta sätt kan världen genom att mina utvalda fullgör sitt uppdrag njuta

av min gudomliga Andes frid. Därför ger den outröttlige Mästaren dig ytterligare en stavelse av sin instruktion så att du kan studera den, tolka den och följa den.

58 Min manifestation kännetecknas av ljus, fred och kärlek till er. Jag visar er den väg som ni ska förnya er på. Jag ber dig att gå på den så att du kan känna dig stärkt av min kärlek. Detta kommer att vara den styrka som får er att vandra stadigt, som kommer att förvandla er till sanna lärjungar som kommer att ge ett troget vittnesbörd om min närvaro till mänskligheten.

59 Jag gör er fria så att ni inte längre är slavar under synden. Jag ger er ljuset så att ni kan känna sanningen och bygga en helgedom i era hjärtan där ni presenterar er tro för mig som en fackla så att er själ kan stiga upp till mig och vara i gemenskap med mig.

60 Jag vill inte att ni längre ska säga till mig: "Herre, varför är du långt ifrån mig, varför hör du mig inte, varför känner jag mig ensam på livets resa?"

Älskade människor: *Jag lämnar aldrig mina barn, det är ni som lämnar mig* eftersom ni saknar tro och ni själva har avvisat mig och stängt dörrarna i era hjärtan för mig.

61 Världen missbedömer dig och har orsakat dig smärta. Men när du ropade till din Fader gav jag dig av barmhärtighet de bästa "kläderna", för min barmhärtighet är stor och jag lät dig inte gå under. För jag är frälsningens hamn för er och för mänskligheten.

62 Jag har gett er näring till de bästa maträtterna från mitt himmelska bord och tvättat era fötter så att ni kan vandra er väg som er Mästare.

63 Jag lämnar mitt ord skrivet i era hjärtan så att ni kan bli ljusets barn som vittnar om min närvaro bland er — så att ni kan bli mänsklighetens stav och visa er livbåten — så att mitt ljus kan lysa i mörkret och ni kan lära världen att sväva och kommunicera med min gudomlighet från ande till ande.

Det är därför jag förbereder er, människor, för att bli den tredje epokens tjänare som ger livets bröd och det kristallklara vattnet till folkmassorna.

Barnen går under i denna tid av fördärv, begreppsförvirring och materialism. Världen går sin väg som en blind man, det är de som är döda för nådens liv, det är mänskligheten som förgås och ger Mig ännu en bägare av lidande att dricka. Visa dem den nya dagens ljus, låt dem känna min närvaro och säg till dem att Fadern väntar på dem med öppna armar.

64 Det finns redan korta stunder då ni kommer att få höra mitt ord genom en röstbärare. Men mitt gudomliga ord måste vara som en bok som öppnas inför mänskligheten.

Du måste visa att den är inskriven i ditt hjärta, i din själ, som ett ljus som upplyser dig, som en fackla för att vägleda mänskligheten. För denna kommer på olika sätt till den, som vill ha den frukt som ni har tagit emot, och ni måste ge den till den, så att den kan få liv av nåd i sig själv. Det är frukten från livets träd, och den som äter av den kommer inte att förgås, eftersom han har evigt liv i sig. Och ni som har livnärt er på denna frukt måste låta er själ stiga och stiga — bryta alla sina kedjor.

65 Fyll era hjärtan med fred och god vilja. Var ljusets själar som visar sig för världen som fria själar som visste hur man bygger den sanna kyrkan för sin Herre.

66 Jag vill se er ge liv åt de "döda" och ljus åt de "blinda" genom att föra mitt budskap till öronen på dem som inte vill höra mig och omvända hjärtan till tro. Detta är det gyllene fröet som du ska presentera för din Fader i dina händer. Därför lyfter jag upp dig och ger dig min undervisning, som är en skatt av oändligt värde för din själ. För jag har låtit er känna min frid i mitt ord och jag har inspirerat er med det så att ni kan vandra på denna väg som är översvämmad av ljuset från min heliga ande.

67 Jag har inte tittat på era fel, ni har mig nu bara som Fader för att ge er mitt ord så att ni kan förnyas genom att följa det och se er fyllda av min barmhärtighet. Jag vill se er klädda i mina andliga förmåner, alla lika upplysta av ljuset från min heliga Ande, så att ni — förenade av kärlek, tro och god vilja — kan bli det starka Israel som gör mitt verk känt i världen, så att man i er kan se mina ambassadörer, mina budbärare — de själar som verkligen har förberett sig för att leda människor.

68 Ni tar emot min undervisning dag efter dag. Jag är Mästaren som ständigt instruerar er så att ni i framtiden, när ni väl har förändligat er själva, kan sjunga en andlig lovsång.

69 Jag ger dig min styrka så att du kan följa mitt gudomliga spår. Jag upplyser era sinnen så att ni kan förstå er Fader klart och tydligt, så att ni kan tolka mitt ord korrekt och så att den sanning som människor söker på olika sätt kan uppenbaras i er.

70 Ni, älskade människor, ska föra ut detta budskap till mänskligheten så att den kan förstå Faderns lag i sanningens ljus. För jag ser att de i sina stora misstag blandar sig i mina höga råd och försöker tränga in i mina hemliga skatter, fastän de inte är beredda på det och ännu inte har förstått mig.

71 Min undervisning kommer att vara den tydliga spegel i vilken mänskligheten skall se sig själv, så att den med ödmjukhet och saktmodighet kan låta Mitt Ord omvända den och förbereda den för att älska Mig, för att förnya sig själv och för att människor skall älska varandra.

72 Jag har gett er min freds standard så att ni kan göra den kännbar för världen. Men *den* frid som jag har anförtrott er är min Andes frid — det är den som inspirerar er ande — den som föds av min kärlek och genom vilken mänskligheten kommer att bli medveten om min närvaro. Det är denna frid som jag har gett dig så att du kan känna den fullt ut på din väg, som jag har banat för att du inte ska uppleva smärta. Detta har ni skapat för er själva.

Men din själ har stora gåvor och krafter så att du kan segra över lidandet, som renar och renar dig. För sannerligen säger jag er: Det är inte enbart smärta som för er närmare mig, utan lydnad mot min lag, era goda gärningar.

73 Du kommer att känna lycka genom att praktisera mina läror och på så sätt bestiga berget. Förstå att du har ett svårt uppdrag att utföra. Du måste, liksom din Mästare, lämna ett spår av lydnad bland mänskligheten, ett exempel på ödmjukhet, så att det kan bli som ett lysande spår och de kommande generationerna kan följa ditt exempel. Ni måste lämna vägen öppen för dem så att de kan uppnå andlighet. Ni ska vara sanningens grödor, så att världen inte längre kan falla ner i avgrunden — i den fiendskap som den har gett näring åt genom tiderna.

74 Förbered er, mitt folk, för världen hungrar efter att förstå min sanning. Ge den tröst, för dess rening är stor. Men jag säger er också att den barmhärtighet som jag har bevarat för er i min skattkammare är stor. Men innan du får den måste du bli värdig att förtjäna den. När du väl har fullgjort ditt uppdrag kommer du att inse att du har det i din innersta del av ditt väsen.

75 I sanning säger jag er: Ni är inte längre behövande, svaga eller blinda. För mitt ljus har upplyst er så att ni kan vittna om min närvaro i denna tid. Det är min vilja att de som kommer efter dig ska finna en lugn och fridfull plats där de kan vila i skuggan. Välkomna dem, för dem till nådens källa utan att titta på deras okunnighet eller ondska.

Om de kommer med spetälska, bota dem eftersom du har den helande balsamen, och om en mördare kommer till dig, täck honom med din andliga mantel och få honom att ångra sina brott så att han kan söka efter det vatten som renar honom från hans fläckar, som återlöser honom. När dessa andligt behövande kommer till era dörrar för att de vill ha mitt ord och mitt ljus, ska ni inte förneka dem någonting. Ni ska vara era medmänniskors tjänare, för jag har förberett er för detta, så att ni kan ge min barmhärtighet.

76 Var du än går kommer du alltså att känna välbefinnande. Människor kommer att känna igen mig och känna min närvaro och ha tro i sina hjärtan. På så sätt kommer världen att kunna vända sig bort från sin avgudadyrkan.

Människor måste söka mig andligt, älska varandra och ge näring åt fred och god vilja genom att älska varandra. Men det är ni som kommer att ge denna undervisning, ni ska vara som en ljusstråle i deras mörker.

77 Din kamp är nära. Ni kommer att veta att det är ljusets kamp mot mörkret. Då kommer ni att bli soldater för min sak, ni kommer att svinga ert märke och ta upp mitt ords svärd och bevittna er Herres arméer som kämpar mot denna världs mörker.

78 Detta är den tid då jag upplyser alla själar, då jag befriar världen från det slaveri som den har utstått i århundraden. Men det är nödvändigt att jag gör mig påmind i denna värld av ondska, fiendskap och illvilja, där krigen frodas och där synden har burit alla sina frukter. Det är nödvändigt att den renar sig själv som guld i smältdegeln, så att den kan stiga upp till nådens liv och människan kan få evigt liv i sin själ.

79 Men Fadern säger till er: Jag förstör inte det mest värdefulla i skapelsen, nämligen själen. Nej, mina älskade barn, jag kommer bara att rensa världen från dess korruption så att en ny mänsklighet kan uppstå i vilken folkmassorna kommer att känna mig och uppfylla min lag. Människor kommer att älska varandra, äta frukten från livets träd, släcka sina sjäalars törst i nådens outtömliga källa, och Min Heliga

Ande kommer att upplysa dem som den kungliga stjärnan. Då kommer ni att se att mänskligheten kommer att prisa mig och välsigna mig.

80 Älskade Israel, ni är de utvalda och förberedda, så att ni kan fortsätta att kämpa och arbeta för att världen ska få se den nya dagen.

81 Människor, ni gör början, eftersom ni är de första som föregår med gott exempel. Presentera mitt verk så som jag har anförtrott det åt dig. Var de sanna andliga krafterna som bär den helige Andes gåvor i all ära.

Min frid vare med er!

## Instruktion 337

1 Välkomna är de ödmjuka och ödmjuka i hjärtat som inte har tagit anstöt av blygsamheten på dessa platser där jag gör mig känd, eftersom de bara har tänkt på att ge sin själ glädjen av att höra mitt ord.

2 I sanning säger jag er att för de korta stunderna av förberedelse av dessa hjärtan sänder jag mitt ljus och min fred till detta oroliga hav där mänskligheten går under mitt i sina passioner och krig.

3 Hur skulle inte Min Ande också känna glädje när Jag ser dessa skaror som söker Mig i innebörden av det budskap de hör genom röstbäraren? De vill inte längre ha några formaliteter eller riter, de vill bara äta Andens bröd.

4 Ät och bli mätta, själar, hjärnor och hjärtan, så att ni kan känna er stärkta och närda för evigt när ni inte längre hör den rösten.

5 Er Mästares röst, som förmänskligats av röstbärarna, kommer att upphöra. Men boken med mina uppenbarelser och lärdomar kommer som en fyr med osläckbar ljusstyrka att förbli för evigt framför din själ.

6 Detta ord, som har översvämmat era själar med frid, som har fört oändliga glädjeämnen till detta folks hjärtan och sinnen, som har uppväckt de "döda" till tro och som har upplyst vägen för alla dem som har hört det, — även om ni inte längre hör det från mina utvaldas läppar, kommer det att vara outplånligt och oförglömligt för er.

7 Välsignade är de som vet hur de ska förvara detta bröd och detta vin i det renaste och renaste av sitt väsen, för de kommer alltid att ha något att ge tröst, att så barmhärtighet och att tända ljus på sin väg.

8 Saliga är de som har trott i dag, för i morgon kommer de att tro på vad de har hört och sett. Ni kommer att stanna kvar på jorden för att arbeta för era medmänniskors andliga uppvaknande och fred, och jag kommer att behålla er tills jag har fört er till det utlovade landet.

9 Eftersom ditt minne är för svagt för att kunna behålla det överflöd av lärdomar som jag har uppenbarat för dig, kommer jag att lämna dig en materiell bok inspirerad av mig som innehåller allt det viktigaste som jag har lärt detta folk under denna tid. På så sätt kommer ditt dagliga arbete att bli lättare eftersom mina läror alltid kommer att uppmuntra dig — eftersom du inte riskerar att med tiden glömma vad du en gång hörde. Du skulle hamna i fel, förfalskning eller hemlighetsmakeri.

10 Mitt ord kommer att fortsätta att vara en fyr och en stjärna för detta folk, och den andliga triumfen kommer att tillfalla dem som är trogna och uthålliga till slutet — dem som inte drar sig för öknens hunger och törst — dem som steg för steg bestiger sin egen Golgata, med blicken alltid riktad mot det oändliga, som är ljuset, evigheten och löftet om sann lycka.

11 Ju mer du lyfter upp din själ, desto mindre kommer korset att pressa dig. Och när jag inte längre talar till er i denna form kommer jag att närma mig er i anden och säga till er: Öppna er bok och studera, så att ni snart blir de modiga lärjungar som detta verk behöver för att göra sig känt på jorden. Du kommer att öppna din bok och den kommer att svara dig, den kommer att befria dig från tvivel och avslöja för dig vad du försökte förklara för dig själv.

12 Jag säger er att den dag kommer att komma då ni inte längre kommer att behöva någon bok för att påminna er om mitt ord vid varje tillfälle, eftersom det då kommer att flöda från era läppar som en outtömlig ström av inspiration. Men för att den dagen ska komma, och för att du ska nå den graden av upphöjdhet och visdom, måste du studera och öva mycket i de skriftliga instruktionerna i förväg tills du uppnår den mognad och den grundläggande kunskap som gör att du kan ta emot den gudomliga inspirationen från ande till ande.

13 Mästaren kommer att bli nöjd när han ser frid i era hjärtan. Ni, mina lärjungar, ska alltid förnya er med mitt ord, och när ni höjer er andligt ska ni känna min manifestation i er själ och ta emot min inspiration.

14 Ni är mitt utvalda folk och bör vara ödmjuka och generösa. Gå på ljusets väg så att du inte snubblar och misslyckas. Ty det är jag som går före er.

Den som sover ibland kommer vid uppvaknandet att se att hans bröder och systrar har gått framåt på ljusets väg, medan han själv var apatisk. Men jag ger också mitt ord dag efter dag till den tjänare som inte har arbetat, som har låtit sig luras av mörkret och låtit ogräset växa i sitt hjärta.



15 Bort från era tidigare vägar, kära lärjungar, för i dem har ni bara drabbats av smärta. Det är därför jag fann er nakna och hungriga, utan fred och utan tröst för världen, utan kunskap om ert öde och utan att ni kände min Faders värme. Men nu har jag gett er en ny möjlighet och gett er tid att uppdatera er med mitt ord, så att ni i det kan finna frälsning för er själ — den själ som alltid har varit slav under kroppens passioner.

16 Ni befinner er i en tid då världen närmar sig sin högsta grad av korruption, då maktbegäret blomstrar och snedligheten hos dem som inte hör förnuftets och samvetets röst råder. Men ni som befinner er på denna ljusets väg, ta emot mitt ord så att ni kan förstå ert öde, så att ni kan utvecklas och förbereda er genom den kärlek jag alltid har lärt er.

17 Du älskar mig mycket och har vetat hur du ska använda tiden. Ni har förändligat er själva, ni har besegrat era kroppar och ni har inspirerat er själva att arbeta för era medmänniskors framsteg.

Men det finns också många som inte har förstått mig, som inte lyssnar till förnuftet och som inte känner min frid fullt ut, och som inte heller vill ha andlig storhet i sitt väsen.

18 Jag uppmuntrar er med min kärlek så att ni inte känner er svaga, så att ni, genom att ta emot min styrka, kan stärka er beslutsamhet att utföra mina order och ni kan stå emot de problem och olyckor som människorna själva orsakar er.

19 Var inte rädda för människor, vakta och be, så att mörkret inte överraskar er och inte berövar er den nåd som jag har förberett er med. Ni skall vara mina budbärare i jordens olika regioner.

Erkännandet av mitt arbete har varit ditt andliga uppvaknande. Ni är inte längre avgudadyrkare eller fanatiker. Du vet redan vad ditt öde och ditt andliga uppdrag är. Men den som vill vandra på denna väg måste älska sina medmänniskor och ha samvetet som vägledning för sina handlingar. Då blir allting ljus och det finns inget mörker i hans hjärta. Han kommer att få glädje och tillfredsställelse inom sig själv, och detta kommer att få hans själ att höja sig ännu mer till mig.

20 Alla som är på denna väg kommer alltid att skyddas av min andliga värld av ljus, kommer att få stöd av den i fullgörandet av sitt uppdrag.

21 Var nöjd med de stora förmåner som Fadern har skänkt er när det gäller allt som hör till det mänskliga livet på jorden. Be inte om något som kan förstöra din själ och kropp. Jag har mer att ge dig än vad du kan begära av mig. Men det är jag som vet vad du *verkligt* saknar på livets väg. Jag har sagt till er: Om ni vet hur ni ska uppfylla min lag ska ni få se mig i all min härlighet.

22 Ljusvarelserna tar nu bort mörkret från er. De kommer att vara era beskyddare, som kommer att sträva efter att ni ska vara rena och överge all benägenhet att materialisera er, så att ni kan skåda den andliga skönheten och ta emot dess budskap om fred för mänskligheten. Elia renar och förbereder också mina utvalda så att jag kan manifesteras mig själv genom deras förmedling.

23 Använd den korta tid du har kvar för att höra Mitt Ord genom Röstbäraren så att du kan förbli upplyst och veta hur du ska ta emot inspiration. För genom din ande kommer jag att fortsätta att tala till de stora skarorna. Min andliga värld kommer också alltid att vara med er.

Var lydig och gå framåt med mod och fast beslutsamhet, utan att mäta avstånden. Du bör börja ditt arbete gradvis, och då kommer du att se hur världen gradvis förlorar sin rädsla för bestraffning och alla mänskliga tendenser. På så sätt kommer den att acceptera ditt vittnesmål mer och mer.

24 Ni känner redan till ert uppdrag och vet hur ni ska förbereda er. Allt du behöver är att veta hur man kommunicerar med min gudomlighet från ande till ande — inte längre genom en röstbärarens sinne.

25 Då kommer de som inte har känt igen mig inte längre att vara förvirrade. De kommer att känna tillit och tro och kommer att uppleva att anden kan ta emot och förstå Min andliga manifestation.

26 De mötesplatser som har gett er skydd kommer att fortsätta att vara mötesplatser för er. Men jag säger er att den sanna kyrkan, som alltid kommer att vara öppen i evigheten, är den Helige Andes kyrka. Till den kommer alla generationer, och i den får de från mig liv och ljus, frid och lycka.

27 Efter 1950 kommer ni att börja arbeta för att föra ut de goda nyheterna till mänskligheten på det sätt som jag har lärt er. Därför undervisar jag er så att ni kan samla det sanna ljuset som ni kommer att ge till världen.

Ni, som det utvalda folket, bör respektera de idéer som era medmänniskor i de olika sekterna och religiösa samfundet har och förena dem i en gemensam vilja genom era ansträngningar.

Tiden kommer att komma då Mitt verk kommer att blomma i olika nationer — på de fält som har varit ofrukta, så att alla kan känna till den sanna essensen av Mitt Ord, som Jag har utgjutit som kristallklart vatten i denna tid.

28 I morgon kommer ni att vara ett enda folk med ett enda ideal, som en enda källa till vilken alla kommer för att dricka dess kristallklara vatten. Var vaksamma så att mänskligheten kan njuta av en och samma frukt — den frukt som ger hjärtat och själen essens och sötma.

29 Min undervisning kommer att förbereda er på ett sådant sätt att alla som tar till sig dess innebörd kommer att lära sig att förhålla sig till sin nästa med ett särskilt bemötande av alla — barn, ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor.

30 När jag talar till er om specialbehandling av era medmänniskor vill jag att ni ska förstå att jag talar om själsbehandling. Varje gång du kontaktar din granne måste du vara mycket medveten om att när du går till honom eller henne kontaktar du hans eller hennes själ.

31 Då kommer du att veta hur du i barnet kan upptäcka en själ som börjar kämpa, som börjar ett liv med hjälp av ett rent hjärta och ett jungfruligt sinne. När ditt hjärta gör dessa reflektioner kommer det att känna ömhet och kärlek för dessa själar.

32 När du står inför en ungdom kan du i hans energi, i hans stora förväntningar och i hans ambitiösa mål se närvaron av en själ som befinner sig på höjden av sin kamp på jorden — det skede i livet där själen kämpar oavbrutet mot köttets passioner och de faror som förföljer den vid varje vändning.

33 Ha förståelse för ungdomarna, hjälp dem och uppmärksamma dem så att de kan gå vidare på livets svåra väg.

34 Visa respekt och kärlek för mogna människor och äldre. I dem kan du upptäcka en själ som redan har gått över toppen av livets berg. De har redan fått det som jorden hade att ge dem, vare sig det var lite eller mycket. De förväntar sig redan ingenting mer av henne. De sätter allt sitt hopp till den framtid som väntar deras själ. Men av alla människor är de de som har mest att ge, eftersom de redan har skördat allt som de har sått under sin existens. Det är inte deras själ som behöver din omsorg — det är deras trötta kött, utmattat av livets kamp. Var uppmärksam, öm och respektfull mot dem, för de behöver och förtjänar det. Efter så många bitterheter och tröttande strider är en droppe honung mycket välkommen i dessa hjärtan.

35 Jag vill att ni, kära människor, ska se på människor på detta sätt: andligt, så att ni kan ge var och en av era medmänniskor det värde de har och den plats de förtjänar. Om ni glömmar kärnan i ert väsen och fortsätter att behandla er själva enbart som fysiska varelser, kommer ni att förneka er själva det sanna värdet som finns i varje människa, nämligen själen.

36 Nu när jag låter min röst höras genom mina ordsändare välkomnar jag de många lyssnare som är här för att höra mig. Jag välkomnar både den fromme och den otrogne, den som är i god tro och den som är frågvis, den som har renat sig själv genom förändligande och den som bär på den tunga bördan av sin materialism.

37 Jag välsignar er, älskade människor, för fram till denna dag har ni visat mig tron och önskan att komma närmare er själs fullkomlighet. Israels uppdrag är att be och undervisa för världen. Ni har vuxit och förökat er, och från lärjungar blir ni gradvis lärjungar för att senare söka upp dem som måste ta emot arvet från Mitt Ord inom en kort tid.

38 Det sätt på vilket jag har uppenbarat mig i denna tid är annorlunda än i den andra tiden, men mitt syfte är detsamma: För att rädda mänskligheten, för att ta den ur den virvelvind som den har mött på sin väg och som den inte har kunnat fly från.

Frestelsen har släppts lös i all sin kraft, och människan har fallit som ett litet barn och upplevt stort lidande. Han tömmer sin bågare av lidande och ropar till mig i sin djupa förvirring, och Fadern har varit med honom.

Jästen finns fortfarande kvar i bågaren, men jag ska hjälpa dig att uthärda de smärtor som är resultatet av din olydnad. Välsignade är *ni* som hör mig, för ni kommer att bli starka! Men vad kommer att hända med de andra när det stora lidandet drabbar dem? Kommer deras själar att falla samman på grund av bristande tro? Israels bön måste stödja dem.

39 Jag vill se dig ren, omvänd och inspirerad av min kärlek. Så länge du sökte din frälsning i världen var du svag. När ni lyfte era ögon till mig och bad mig fick ni styrka. Eftersom ni vet var trösten finns —

varför har ni inte alltid sökt mig? Varför söker ni inte kärleken för att eliminera hatet och på så sätt få slut på krigen?

Jag fortsätter att tala till världen, men endast Israel hör mig och tar ansvar för mina ord. På den lämnar jag bördorna, men också de andliga nåderna.

40 I dig har jag placerat min sanning och mitt väsen så att du kan göra mitt ord känt. Jag vill inte se fanatism, okunnighet eller hyckleri hos er. Jag vill se mitt folk fritt inom ramen för mina lagar, som en stark och uppriktig familj som vet hur man älskar och sträcker ut handen till de behövande, som förstår de ödesvindar som mänskligheten genomgår just nu och som den ber för. Jag förbereder er så att ni aldrig kommer att säga: "Min Fader, vi saknar ljus, kunskap och styrka för att kämpa mot det falska och mörkret."

41 Jag har bett dig om lite tro för att kunna göra mirakel genom din förmedling. Jag har gett er bevis på den makt som jag har gett er. Du botade den sjuke mannen eftersom du omslöt honom med din kärlek. Ett ord från dig som omvänt en syndare. Du rörde hans hjärta, och ljuset som trängde in i honom fick honom att reflektera, och när han insåg sina överträdelser omvände han sig, och du räddade honom.

Trösta och ge fred, har jag sagt till er, och på er resa genom hemmen har ni fört fred med er, och det är inte bara de varelser som bor i denna värld som har gynnats av den, utan även de andliga varelserna, era bröder och systrar, tackar mig för det ljus som Israels folk har spridit i hela universum.

42 Ni kommer att få ännu större nådegåvor när ni älskar varandra i ande och sanning, och när ni har förenats i uppfyllandet av mina lagar om fred och god vilja. När du väl är förberedd på detta sätt kommer rättfärdiga andliga lagar att utgå från dig. Ledare kommer att dyka upp bland er som kommer att förändra nationernas kurs. Men när jag ger detta uppdrag till någon av er, acceptera det ödmjukt, känn det stora ansvar jag ger er, kom ihåg Moses när han ledde det utvalda folket i säkerhet, hans talesätt, hans principer fulla av visdom och rättvisa, och ta honom som exempel.

43 Jag har planerat stora uppdrag för er i framtiden, beroende på era förberedelser. Ditt inflytande kommer att vara avgörande för den här världens utveckling. Ni kommer att predika jämlikhet, ni kommer att respektera det uppdrag som jag har gett mina barn eftersom de har alla de dygder och heliga rättigheter som jag har gett er utan undantag.

44 För att ni ska kunna vinna måste ni enas och känna medkänsla för mänskligheten. Förlåt henne som jag har förlåtit henne. Du kommer att se hennes otaliga fel, hennes moraliska och psykiska sjukdomar, hennes degeneration. Ni ska dock bara förmedla ljuset. Ditt uppdrag är att ge, förklara min undervisning och föregå med gott exempel. Resten ska ni lämna till mig. De stora frågor som ni möter med era medmänniskor ska ni föra inför mig, och jag ska avgöra dem enligt min vilja.

Efter 1950, skapa inga teorier eller vetenskaper inom min undervisning, skapa inga dogmer eller riter, förbli bara i tro. Bär tecknet i din själ och praktisera de dygder som jag har lärt dig. Samla kraft för kampen, för mänskligheten väntar på dig. Vissa av er kommer att gå utanför ert lands gränser, andra till närliggande provinser. Andra av er kommer att återvända till den plats där ni först såg ljuset i den här världen. Jag kommer att skingra er, men be och förbered er så att ni kan känna min vilja och veta hur ni ska lyda den.

45 Gå ut i mitt namn. Förbered er innan ni talar. När du är redo att arbeta, studera ditt svåra uppdrag. Jag kommer att vara din föregångare. När ni blir ombedda att vittna om min ankomst i den tredje tiden, tala om vad ni har sett och hört. Vid den tiden kommer du att ha studerat och undersökt mitt ord, och det du inte har kunnat förstå fram till dess kommer du att förstå.

46 Jag sänder ut er för att bygga upp era medmänniskors hjärtan. Ditt arbete måste ha hand och fot så att det är värdigt mig.

47 Du kommer att bli bedömd och granskad. Men när människor ser tjänandets ideal i dig kommer de att böja sig för dig och älska dig. Människor kommer att bli förvånade över din förvandling och spiritualisering och kommer att ta dig som exempel. Jag kommer att vittna om de instruktioner du ger mig i High Beyond.

48 Jag kommer att skicka stora själar till jorden för att fortsätta arbetet, och ni kommer att få stora andliga uppdrag i enlighet med era meriter. Mänskligheten har syndat mycket och det dåliga fröet har fått djupa rötter i dess hjärta. Därför kommer reningsarbetet att vara långvarigt och bestående.

*De själar som måste visa den rätta vägen har redan skickats ut — det är ni som utgör Israels folk, som jag har placerat på en andlig nivå från vilken ni kan lyfta upp mänskligheten.*

49 Känn dig inte överlägsen andra. Mitt ord och mina gåvor är till för alla så att ni kan förstå mig på samma sätt.

50 Den tredje eran började 1866, och ni vet inte hur många år eller århundraden den här eran kommer att pågå. Eftersom den andra tidsåldern tog slut först efter ungefär 2000 år vet ni inte hur länge den nuvarande tidsåldern kommer att pågå. Lita bara på, älskade människor, att Fadern kommer att göra sig känd för er och vara mycket nära er, och att ni kommer att förvandlas mer och mer för varje dag. Om du stannar upp i kampen kommer jag att sporra dig så att du kan gå vidare. Det är en tuff och ihärdig kamp som har inletts och som kommer att fortsätta. Det är mitt arbete för att återställa den.

51 Jag har gett dig liv, jag har sänt dig till denna värld för att utföra ett svårt uppdrag. Uppfyll mina order, älska mig mer än allt skapat och tjäna dina medmänniskor så att du kan leva på en högre nivå och komma närmare mig varje dag.

52 Ni kommer alla att bo hos mig när ni har renat er och fullgjort er uppgift. Lev andligt på jorden och lyd de andliga och jordiska lagarna så att du kan uppleva uppfyllandet av alla mina löften.

53 Lämna detta arv till dina barn: mitt ord. Jag har gett dig makten att skapa, att bilda en familj. Jag har gett er ett hem och jag har sagt till er: fyll det med kärlek, värme och goda exempel. Om du vill se rättfärdighet hos dina barn, uppfyll mina lagar. De förväntar sig detta av er, men om de nu inte förstår era råd och exempel kommer tiden, familjefäder, då de kommer att ge er förnuft, hedra er och välsigna er.

54 Lär dig av mig idag, för jag vänder mig till alla utan undantag, ni är alla mina barn och ni har alla samma rätt att bli älskade, välsignade, förlåtna och återlösta av mig.

55 Här är mitt ord, från vilket ljusets gnistor utgår, som skingrar mörkret i varje sinne som är stängt för sanningen.

56 Se hur kraften i detta ord öppnar dörrarna till era hjärtan så att kärlek och ödmjukhet, förändligande och tro kommer in i dem, och samtidigt får arrogansen, okunnigheten och synden som länge har bott i dem att försvinna för alltid.

57 Sannerligen säger jag er: Var och en som har hört mig — vare sig han tror på mitt ord eller inte — bär nu en gnista av ljus i sin själ, och en dörr har öppnats i hans hjärta för samvetet som aldrig mer kommer att stängas.

58 Mitt ord måste kämpa mot den andliga okunnighet som råder i mänskligheten. Medan de som vet om min återkomst tror att min närvaro kommer att ske genom att min Ande kommer in i köttet som i den andra tidsåldern, undrar de som inte vet något om min återkomst och mina löften om min närvaro i anden och genom det mänskliga sinnet, och de undrar ständigt varför jag åter är bland människorna, trots att de inte visste något om det.

59 Anledningen till detta är att mänskligheten har nöjt sig med sina riter, sina traditioner och yttre kulter och glömt att studera lagen, profetiorna och lärorna som jag lämnade till mänskligheten i gångna tider.

60 Hur skulle ni inte kunna bli förvånade när ni hör mig nu, eftersom ni inte var vaksamma som jag sa till er? Hur kunde ni inte bli förvånade över närvaron av Mitt Ord, eftersom ni aldrig har varit intresserade av att känna till Mina profetior och de tecken som tillkännagav Min återkomst?

61 För dessa människor som inte är intresserade av att veta sanningen är det som om jag inte hade gjort eller sagt någonting under den andra epoken. Det är som om jag inte hade kommit eller existerat. Därför har det varit nödvändigt för Mitt Ord att tala om tidigare händelser i denna tid, så att ni kan relatera nuvarande händelser till profetiorna, löftena och lärorna från den första och andra tiden.

62 Om ni alla hade studerat det Ord som jag gav er vid den tiden skulle ni alla ha väntat på mig, ni skulle alla ha förstått att mitt återvändande måste ske i anden, och ingen skulle ha blivit förvånad över min manifestation. Men du kom med ett mörkt sinne, med okunnighetens bandage som hindrade dig från att se sanningens ljus — med ett hjärta fullt av fanatism och dårskap. Hur kunde det vara så möjligt att ni alla, så snart ni hörde mig, skulle ha sagt: "Han är Mästaren?" Det har varit nödvändigt att ni hörde mig om och om igen, om och om igen, så att era sinnen med varje lektion skulle fånga en ny gnista av ljus som skulle föra er närmare förståelse.

63 Utan att behöva rådfråga någon eller ta hjälp av böcker har ni således, sida för sida, fått veta sanningen om de tidigare tidernas uppenbarelser, genom vilka ni har förstått orsaken till min andliga manifestation vid denna tid.

64 Ditt hjärta har blivit mer och mer lugnt, och din ande har stärkt sin tro mer och mer när den sett de solida grundmurar på vilka denna lära är byggd som jag har kallat spiritualism, och som är den lära som talar till dig om eviga uppenbarelser.

65 Lärjungar, förstå då att när jag talade till er i andevärlden genom det mänskliga röstmediet var det för att ni, när jag inte längre talar till er på det sättet, ska kunna fortsätta att söka mig i andevärlden och uppnå sann gemenskap med min gudomlighet.

Min frid vare med er!

## Instruktion 338

1 Jag är vägen och ljuset som vägleder dig. Jag är den personal som stöder dig och skonar dig från fall på din väg. Jag är fyren som lyser upp din väg, stärker din själ med min gudomliga Andes frid och lugnar stormarna i ditt liv så att du kan bli hel, så att din själ inte lämnas kvar.

2 I mitt ord får du den styrka, den värme och den näring som din själ behöver för att resa sig och kämpa som Mästaren har lärt den.

3 Mitt ord har tjänat, tjänar och kommer att tjäna genom århundradena som en provosten för att uppnå själens renhet och fulländning. Din själ har gått igenom olika utvecklingsstadier, men den har ännu inte nått fulländning i sitt arbete för att uppfylla sitt uppdrag.

4 Jag har kommit i den tredje tidsåldern och har gjort mig känd genom det mänskliga sinnet för att visa er vägen igen och förbereda er som lärjungar för den tredje tidsåldern. Jag har talat till er på det enklaste sättet så att ni kan förstå mitt ord. Jag har talat till er i allegorier och liknelser. Men i var och en av mina läror har jag låtit dess innebörd tränga in i er själ och jag har uttryckt för er den önskan som Mästaren känner att i var och en av er känna igen en sann lärjunge.

5 När kommer den tid då din själ kommer att förstå den fullkomliga kärlek som Fadern alltid har visat dig? Vid denna tid är er Mästares kamp stor i mänskligheten för att rädda alla sina skapelser, alla själar. Jag väcker din själ som naturen vaknar i morgonens första strålar.

6 Även om mitt ord är enkelt — om du studerar det kommer du att upptäcka storhet i dess kärna och du kommer att uppskatta värdet av vart och ett av mina ord.

Inse att ni befinner er i en skola där jag betraktar er som elever, lärjungar och mästare. Beroende på vilken nivå din själ har nått får du från mitt ord det som är lämpligt för dig. Lärjungen tar helt enkelt mitt ord och gör det till sitt eget. Lärjungen tar från min undervisning den del som motsvarar honom, och från den fylls han med dygd. Den som är förberedd som en mästare tar emot mitt ord, utforskar det, gläds åt det, känner i sin själ en önskan att uppfylla, att sprida mina läror, att praktisera dygderna och att utveckla sina gåvor.

7 Du vill föra mitt ord vidare till din nästa, men du har upptäckt att många av dina medmänniskor inte är beredda. Du har knackat på hjärtan, men du har funnit dörrarna stängda och de har inte tagit emot dina ord, och du har känt såren av dina medmänniskors bristande respekt. Ändå har detta gjorts för er skull. För sannerligen säger jag er att det är så här ni kommer att kunna förstå vad er Mästare känner när han knackar på människans hjärta och finner helgedomen oförberedd. Men min kärlek till alla mina barn är stor.

8 Därför säger jag till er: Släpp inte efter i er kamp, förbli orubbliga, för jag kommer att stå vid er sida, och om ni vid ett tillfälle finner dörrarna stängda, så kommer hjärtan att öppnas i morgon och ta emot mitt ord.

9 Mänskligheten är dåraktig och förblir envis i sin synd. Men jag, i min kärlek, i min förlåtelse för alla mina varelser som bor på jorden och i det hinsides — jag älskar din ande, för den är en del av min egen Ande. Men din kropp tilldelar jag det som är nödvändigt för att den ska kunna vara själens stöd.

10 Den frid och det lugn som du åtnjuter på jorden är en välsignelse och en nåd som du får från din Fader. Ändå klagar ni också inombords och säger till mig: "Herre, mitt yttre är fattigt och slitet." Men sannerligen säger jag er: Tror ni att jag är långt borta från er på grund av detta? Tror du att Guds närvaro inte finns hos dig för att dina kläder är trasiga?

11 Det intresse jag har för dig gäller din själ, och om du lever hängivet i den här världen i enlighet med din fattigdom kommer den dygd som din själ avslöjar att vara stor. Kom ihåg att din Mästare har lärt dig ödmjukhet och de förtjänster som själen kan uppnå genom denna dygd. Du skall på dina läppar endast ha en välsignelse och en lovsång till din Gud. Ty sannerligen säger jag er: belöningen finns inte på jorden, mina älskade lärjungar, utan i det hinsides. Här på jorden kommer jag inte att ge er lycka, här är inte paradiset, här har jag förberett en mild belöning för mina utvalda.

12 Välsignade är ni som lider med frid och överlåtelse, för ni kommer att ta fasta steg på vägen. Mästaren har lärt er att inte sträva efter den här världens rikedomar, att inte längta efter det här livets förgängliga skatter. Om du bor i en enkel hydda, men din ande vet hur den ska utveckla de gåvor som jag

har gett den, kommer du att kunna känna dig lyckligare än en kung eller potentat på jorden i den lyxigaste boning.

13 Jag har talat till er i en liknelse för att lära er att leva på den här planeten i harmoni med er Fader så att ni kan lyda hans bud. För ditt öde är skrivet i min kärlek.

14 Det här livet har tjänat dig så att din själ kan nå upphöjning genom överlåtelse och genom det ljus som du har fått från mig.

15 Du har gått igenom olika utvecklingsstadier. Redan i den första har ni börjat förbereda er för att utföra ert svåra uppdrag. I det andra fallet har du funnit större framsteg, större klarhet i din ande. I det tredje fallet har ni gjort större framsteg, förstått mina ord bättre och följt dem bättre. På så sätt nådde du fram till det fjärde stadiet och kände ännu mer din Guds nåd, min andes närmande till din ande. Och i denna stora glädje nådde din själ fram till det femte stadiet, där du var tvungen att åstadkomma en ännu större utveckling för att fullfölja ditt uppdrag. Ni har kämpat, och därför har ni kommit till det sjätte stadiet, till ny fullbordan, förnyade framsteg och ytterligare utveckling av de dygder som er Gud har skänkt er. Och så kommer du att nå det sjunde stadiet, där du får skåda Faderns rike, där din ande direkt kommer att uppleva Faderns härlighet och där du kommer att vara vid din Herres högra hand.

16 Mitt ord stiger ner för att inspirera er själ, för jag vill att ni ska fortsätta att uppdatera er med min gudomliga Andes närvaro i morgon på grund av er förberedelse. För när ni är förberedda kommer ni inte att känna er föräldralösa, ni kommer inte att känna frånvaron av Mitt Ord, eftersom er ande kan kommunicera med Min Gudomlighet. Därför vill jag att ni förbereder er i tid, att ni ber och att ni har förändligat era hjärtan, så att ni i morgon inte kommer att vara förvirrade och inte heller bedriva bedrägeri. Jag vill att du ska veta hur du kan höja din själ till mig så att du kan få min inspiration. För jag är på väg att förvandla var och en av er till en av mina "fotpallar".

17 En "fotboll" är den grund på vilken Herrens ljus och kraft vilar. I morgon, mina barn, kommer ni att vara de sanna "fotpallarna", de sanna röstbärarna av mitt ord. Förberedda genom att era gåvor utvecklas kommer ni att förmedla mitt ord i all renhet. Jag vill inte se okunnighet bland mitt folk Israel när denna dyrbara tid av min förkunnelse genom det mänskliga intellektet är över för er.

18 Vem av er kommer efter 1950 att förneka denna gudomliga orsak? Om du agerar på detta sätt kommer det att vara på grund av okunnighet, och det är okunnighet som jag tar bort från dig vid denna tidpunkt. För den som är upplyst drar sig inte tillbaka, han förblir orubblig och går framåt på vägen. Men den som inte har förstått mig kommer inte att inse att det har varit frukten av hans bristande förberedelse, hans brist på tro och förändligande, och därför kommer han att återvända till sin avgudadyrkan och fanatism.

19 Om du ser ofullkomlighet på den här vägen, tillskriv det inte min gudomlighet, jag är perfekt. Tillskriv din granne som inte har vetat hur han ska förbereda sig för att vägleda dig med den perfektion som jag har instruerat dig med.

20 Jag har sagt till er: För min Ande finns det inga nationaliteter, inga kaster eller könsgupper, inga raser eller färger. Ni är alla mina barn, och för er alla har jag öppnat mina armar, och för er alla har jag tagit emot. Jag har tagit emot den som har kommit till mina fötter med ånger och ångerfullhet — det hjärta som är fördärvat, som fortfarande bär spår av blod på sina händer, och jag har skyddat honom från jordens rättvisa. Varför? För att han är mitt barn. Och även om han har varit den grymmaste syndaren på jorden, om han har dödat, har jag förlåtit honom och sagt till honom: "Synd inte mer." Jag är förlåtelsen, men jag vill att förlåtelsen ska vara din frälsning för alltid.

21 Jag vill att ni ska överge era onda vägar, så att var och en förstår mitt ord och ångrar sina fel, så att ni kan vara *omvända* syndare i min närvaro, så att ni kan bekänna för er Gud. Ty jag hör dig i tystnad och gör inte dina synder kända. Jag kommer inte att förråda er, mina barn, jag kommer att ge er råd som den trognaste av era vänner.

Ät inte de förbjudna frukterna på jorden, njut inte av det som inte tillhör dig, gör inte något som vanäras dig i livet. Var män eller kvinnor som lever i all ära och rättfärdighet, så som jag har lärt er. Om någon svaghet har fått dig att synda, så ångra nu din överträdelse. Låt min barmhärtighet rena dig. Men jag vill att din omvändelse ska vara ren av hjärtat.

22 Korrigera er själva, förny er själva, för Mästaren har sagt till er i denna tid: Jag använder mig av syndaren, men inte av den oregerliga syndaren, utan av den ångerfulla syndaren. Och när du har omvänt dig — vad har du då fått? Fred, sinnesro, balans i din själ, känslor av tacksamhet och Guds dygder.

23 Vilken människa kan ge dig en stund av andlig frid, så som jag ger dig den i varje ögonblick? Vilken människa ger dig samma råd som jag? Inse att ingen på jorden kan förbereda din väg med lika stor tillförlitlighet och förmåga som jag gör med dig. Ändå vill du ändå lämna den här vägen för att uppleva nya äventyr.

24 Män och kvinnor som har lidit av att era familjemedlemmar har gått bort, som har dött — av dem som levde med er, som gav er sinnesfrid och fyllde era hjärtan med kärlek: Håller ni inte med om att min vilja har uppfyllts i era nära och kära?

Ni mammor har känt förlusten av era barn, ni barn har blivit föräldralösa i livet, ni har förlorat närvaron av era mest älskade människor som var era föräldrar. Fruarna har sett sina trogna följeslagare gå bort. Jag avlägsnade dem från deras liv och kallade dem till det hinsides. Men kommer du att blanda dig i mina höga råd? Nej, för ni bör inse att ni bara är tillfälligt i den här världen, att jag bara har tagit bort dem för att jag har ett nytt liv i beredskap för dem.

Men nu har era hjärtan kommit överens, och om ni har gråtit över era älskades frånvaro så beror det på er jordiska naturs svaghet. Men din ande, som har förstått min heligaste vilja, har känt glädje.

25 Fadern säger till er: Följ alla mina order med kärlek, med godkännande och frid. För en dag, inte så långt borta, kommer din själ också att gå in i det hinsides och skåda de själar som dog före dig. Ni bor fortfarande på denna planet, men sannerligen säger jag er: samma öde väntar er. Men ha styrka, ljus och frid i detta liv så att du kan fortsätta att leva rättvist i denna värld. När jag kallar dig bort kommer dina ögon att öppnas för detta nya liv och du kommer att börja en ny väg.

26 Välsignad är den som är förberedd, för han kommer att klara sig undan sin rening och se ett nytt liv på sin väg.

27 Ta er bort från världen, lyft era ögon till mig och friska upp er i min närvaro. Låt mitt ord bli inristat i ditt hjärta så att du kan vara stark och inte låta frestelser beröva dig det som jag har anförtrott dig med så mycket kärlek. Uppfyll lagen så att ni kan bli sanna spirituella. Ni har alltid sovit, men jag har väckt er. Om du har beslutet att vara med mig kommer du inte att känna skuldbördan.

28 Jag kommer i denna tid för att ta emot mina arbetares uppfyllelse av uppdraget och för att lämna min kärlek och min kyss av frid och andlig lycka i deras själar. Jag vill att du ska vara en spegel för andra — för dem som förnekar min närvaro bland er, som inte tror på min manifestation genom den mänskliga förmågan att förstå.

29 Min andevärld skyddar dig och är personalen i ditt liv. Men när du går in i mörkret visar de mig sina tårar, för du har glömt att det är de som skyddar dig.

Men jag kommer som Fader för att ge dig råd — som Mästare för att instruera dig, och som Gud för att ge dig min välsignelse och barmhärtighet. Jag ser lärjungarna med hopp om att nå mig. Men jag säger er att alla som vill vara med mig måste vara lydiga.

30 Jag har instruerat er så att ni kan förstå och förändliga er själva.

31 Min manifestation genom det mänskliga sinnet är på väg att ta slut. Men om ni förstår mina läror kommer ni att känna er förenade i tanke och vilja och älska varandra.

32 Det finns bara några få morgonandakter kvar där ni kommer att höra Mitt Ord genom det mänskliga intellektet, och det är nödvändigt att ni förstår Mig så att ni tar innebörden av detta Ord med er i djupet av ert hjärta. *Jag har* kommit till *dig*, i morgon måste *du höja dig* andligt för att nå *mig*.

33 Efter slutet av min manifestation genom det mänskliga intellektet kommer den undervisning som jag har gett er att genljuda i ert väsen. Ni kommer att känna melankoli på grund av avsaknaden av denna manifestation, och sedan kommer ni att gråta över den oanvända tiden då ni inte har använt det som jag har gett er i min undervisning.

34 Jag har kallat er vid denna tid, mitt älskade folk, för att ni ska vara förberedda. Men om du avvisar denna möjlighet kommer jag att låta dig fortsätta på din egen väg, och jag kommer att följa dina steg försiktigt och ödmjukt, och om du skulle falla kommer jag att nådigt och kärleksfullt resa dig upp igen, och efter dina långa vandringar kommer jag att dra dig till mig igen.



35 Jag har lyft er till en högre nivå än den som mänskligheten befinner sig på. Jag har gett din själ framsteg så att du, liksom din Mästare, kan luta dig ner mot mänskligheten för att höja den, som jag har gjort med dig. Du får inte titta på spottet i din medmänniskas öga utan att först titta på strålen inom dig själv. Förstå dessa ord, människor, för mänskligheten har ännu inte förstått dem.

36 Ni kommer att bilda min kyrka. Det kommer att vara en förening av rena själar, själar med god vilja som älskar sin Gud och tjänar honom. De kommer att vara ljusets själar som inte längre har något ont i sig, eftersom mörkret inte kommer att ha någon plats i dessa själar, eftersom de kommer att vara rena som snöflingor.

37 Jag har berättat för er: Ni kommer att vara en del av mina värddar som kommer att kämpa hårt för att befria mänskligheten från dess mörker, och genom er lydnad kommer ni att nå nivån av perfektion. Många goda gärningar kommer ni att kunna göra om ni är vänliga, ödmjuka och fulla av tro på er Fader. För jag kommer att göra mig känd genom ert intellekt, eftersom jag har gett er stora gåvor och har hållt ut mig själv i er som ljus, nåd och visdom.

38 Jag har gjort er rika så att ni kan ge av denna rikedom till dem som behöver den. Ni får inte vara egoister som vill ha allting bara för er själva. För om du skulle agera på detta sätt skulle du bli berövad min barmhärtighet.

39 Profetiorna kommer att uppfyllas och sedan, när mänskligheten befinner sig i sin förvirring, i sitt mörker, kommer ni att visa den ljuset och manifesteras min närvaro i er själva.

40 Förstå mig, människor, jag talar till er klart och tydligt, jag tar emot er med kärlek. Kom för att släcka din törst, jag är det levande vattnets källa. Vila med mig, som är frid, och friska upp er med mig, som är fullkomlig visdom.

41 Tänk på, mänsklighet, att det är nödvändigt att smärtan är med dig för att du ska kunna känna mig. Men klandra inte er Herre för dessa händelser, klandra er själva. När lidandet kom till er sade ni till mig: "Herre, varför straffar du oss?" Men ni känner inte igen frukten av era gärningar för att säga till mig: "Herre, vi har syndat, förlåt oss."

42 När mänskligheten väl vet hur den ska leda sig själv på Mitt sätt kommer den att ha räddat sig själv, och alla kommer att älska sin Gud och Herre och älska varandra. Därför säger jag till er: Behåll min undervisning i ditt hjärta, ha min visdom i din själ och ge den vidare till mänskligheten på alla sätt som jag har gett den till dig. Hjälpl den att resa sig, lyft upp den med den kraft som jag har anförtrott era själar.

43 Jag ger er sandaler för era fötter så att ni kan ha ett gott fotfäste och därför gå på alla stigar och föra mitt ljus. Ni kommer att vandra med hjälp av mig, för jag har ingått ett förbund med er för att fullfölja detta välsignade uppdrag. När ni sedan kommer till mig ska ni visa mig er skörd.

44 Återigen kommer jag att glädja mig åt din själ och ge dig den undervisning du måste lära dig, eftersom du måste praktisera det som jag, som Mästare, har lärt dig.

45 Du visar mig din lydnad och den iver du har i ditt hjärta för att följa mig, och detta får dig att förstå mitt gudomliga ord. Det är min vilja att ni förbereds för att vara de sanna budbärarna av mitt ord, så att människor kan vakna upp och känna mig i sina hjärtan — så att de kan känna igen och gå på vägen och vara i harmoni med mig.

46 Ni har levt genom olika provningar och har inte varit svaga i dem, eftersom min styrka har stannat kvar i er. Jag, som Fader, uppmuntrar er med mitt ord och pekar ut det ögonblick då jag anförtrot er den barmhärtighet som mänskligheten behöver. Ni kommer att gå ut och representera mig och ge livets bröd och ljuset från min heliga ande till era medmänniskor så att de kan fly från sitt mörker.

47 Jag kommer att använda mig av *de* själar som jag har renat och renat — de som jag har gett ljus för att deras andliga ögon ska kunna känna igen min närvaro i denna tredje tidsålder — ni som jag har förberett med mitt ord så att ni kan föra vittnesmålet om min närvaro i era hjärtan vidare.

48 Du har kommit till min närvaro i nöd och utan något gott. Men jag har förberett din själ, jag har klätt den med ljuset från min heliga Ande, och jag har delat ut mina nådegåvor bland er så att ni kan gå till dem som behöver dem och dela med er av de rikedomar som jag har anförtrott er.

49 Därför har jag förberett och renat er grundligt för att kunna använda mig av er — av dem bland er som har vänt sig bort från ondska och falskhet — av de själar i vilka mitt ljus trängde in när de hörde mitt ord, upplyste dem och fick dem att inse var den sanne Guden finns. Därför har ni vänt er bort från den

förvirring som världen har fört med sig med sina falska läror, med vilka mänskligheten söker mig, eftersom den inte har insett att dess Gud inte uppenbarar sig i sina verkens materialism.

50 Lyft upp era själar och kommunicera med mig från ande till ande. Men för att uppnå denna gemenskap är det nödvändigt att du har präglat min gudomliga lag i ditt hjärta, så att du genom denna förändligande kan vara i gemenskap med mig. Jag säger till er: När jag inte längre talar till er genom det mänskliga intellektet kommer jag inte att ta bort mig själv från er själ, utan jag kommer att bo inom er, eftersom det är nödvändigt för att göra mig själv känd för mänskligheten genom er förmedling.

51 Det har varit min vilja att du skulle vara den första att sätta dig vid det här bordet. Det har varit min heligaste vilja att ni skulle samlas och samlas kring mig för att ge er ert arv och förvandla er från behövande till rika som äger mitt ords skatt.

På så sätt har era andliga ögon sett ljuset av en ny dag, för ni är den tredje tidens lärjungar som jag har förberett för att ni senare ska kunna vittna om min närvaro för mänskligheten — så att ni kan tala om min lag med all sanning och med visdom — så att ni kan predika evangeliet om min kärlek och göra min närvaro påtaglig för människorna genom era verk, så att omvändelse kan komma in i deras hjärtan för deras tidigare överträdelser och misstag, så att de kan överge sina falska gudar och finna sin sanna Gud, och genom din förmedling få tröst och hopp för de kommande tiderna, när mina profetior kommer att uppfyllas.

52 På din väg kommer mörkret att stiga upp och omfamna folket. Men inte du, för du bär mitt ljus i ditt sinne och hjärta. Ni kan inte längre låta er omfamnas av världens mörker, som fördunklar sinnet och förblindar människorna så att de inte kan höra sitt samvetes röst. Men det är denna kamp som jag anförtror dig, för i din hand har jag lagt ett svärd av ljus som kommer att lysa upp de mörka grotterna.

53 Du kommer att se hur människor i sin begränsning fortsätter att böja sig för falska gudar. Men ljuset från mitt ord kommer att tränga in i det innersta av deras hjärtan och de kommer att känna min Andes närvaro.

54 Mängderna kommer att ge sig iväg och rena sig så att de kan ta emot mitt budskap genom er förmedling. För Fadern kommer i längtan efter själarnas frälsning, och det är nödvändigt att de i förväg renar och renar sig själva för att kunna ta emot min barmhärtighet. En del kommer att göra motstånd eftersom de är fulla av maktbegär, eftersom de har gjort sig till herrar bland folkmassorna och deras själar har blivit mörka och förvirrade.

55 Ni kommer att höra hur era medmänniskor kommer att förneka sanningshalten i mina budskap som kommer genom er överföring och kommer att säga att ni är fel — ofullkomliga människor som inte kan bära min närvaro inom sig själva, i den innersta delen av sin varelse. För de tillhör dem som vill uppleva mig som en annan kung i den här världen.

56 Under den andra tidsåldern regerade jag full av ödmjukhet för att föra fram min lära till människorna, men de trodde inte på att "Faderns enfödde son" skulle komma. På samma sätt kommer era medmänniskor under denna tid att förneka att ni är mina budbärare, mina utvalda, som jag har utrustat med mina nådegåvor så att ni kan göra mitt verk känt i all klarhet. För de kommer att se dig ödmjukt och få veta att du tillhörde ett vilseledande folk, att du också levde i smuts och synd. Men du kommer att tala till dem om min kärlek och uppmana dem att ta emot mig i sina hjärtan så att även de kan finna frälsningens hamn.

57 På detta sätt kommer du att vandra runt i länderna, och sedan, när du har talat länge, när du outtröttligt har avslöjat min kärlek och min barmhärtighet för mänskligheten, när du har visat den sanna tillbedjan som de bör erbjuda sin Gud, då kommer denna mänsklighet att få se min dom släppas lös, och den stora reningen av mänskligheten kommer att börja tills den är ren och högre än guldets i smältdegeln. Deras synd kommer att sluta med eld, och de mäktiga kommer att veta att min makt är större än deras och att min rättvisa står över alla lagar. Deras fiendskap kommer att avlägsnas och avskaffas. Ty min kärlek skall vara den eld som renar människornas hjärtan. Då kommer de stora massorna att känna min närvaro, och detta kommer att hända, Israel, när ditt arbete, ditt slit kommer att börja blomma. Åkrarna skall bli fruktbara och min säd skall bli hundra gånger större än en.

58 Din kamp kommer att fortsätta även efter att du har lämnat din kropp. Din själ kommer att fortsätta att bära min Heliga Andes liv, nådens liv, det eviga livet, och du kommer att arbeta som mina änglar så att

de kommande generationerna kommer att vara människor av god vilja som älskar varandra och ger näring åt min frid och förhärligar sin Gud med sina gärningar.

59 I dag befinner sig mänskligheten i kaos, den sover en djup sömn. Den har inte känt mig, den har inte hört mig, och det är bara några få som är vakna och känner Herrens närvaro. Men människorna kommer så småningom att förstå att det är dags för dem att andliggöra sig själva för att nå toppen av berget. För de kommer att få den heliga andens ljus, så att de kan fly från sitt mörker.

60 Tiden för deras förvirring går nu mot sitt slut, världens riken kommer att darra och se att deras grundvalar är falska, och på detta sätt kommer min vilja att bli kännbar. Men det åligger er att förbereda världen, för det är min vilja att män, kvinnor och barn ska få höra de goda nyheterna. Ge dem som har gråtit och väntat på tröst — ge dem den, visa dem sanningen i djupet av ditt hjärta.

61 Jag välsignar den smärta du har utstått för min skull, för allt du lider för min skull kommer att göra dig evigt värdig.

62 Jag ger din själ styrka och lämnar ljusets vapen i dina händer så att du kan övervinna de fallgropar som frestelsen ställer upp som hinder. På detta sätt kommer ni att fortsätta att vandra mot det rike som jag har lovat er.

Min frid vare med er!

## Information om innehållet

Vers nr.

### Instruktion 310

Lärjungens ansvar2

Fulländning genom reinkarnationer5

Det andliga uppdraget16

Återställandet av paradiset20

Andlighetens fullhet24

Trendspanare, inte problemmakare29

Det eviga verbet43

Fyra generationer av spiritualism

att sträcka sig över jorden50

Fri vilja52

Vetenskap och andlighet60

Det finns också andliga varelser som är blinda i andra världar66

Löftet har uppfyllts72

### Undervisning 311

En tid av andlig förening1

Det väsentliga är viktigt3

Saliga är de trogna i kampen10

Andlig utveckling13

Helande som en gåva18

Vi måste efterlikna den andliga världens exempel20

Aposteln Johannes' profetia25

Sanningens vittnesbörd genom gåvorna29

Betydelsen av 195031

### Undervisning 312

Förberedelse av det andliga Israel1

Inre frid20

Mänskligheten saknar andlig kunskap22

### Undervisning 313

Det andliga uppdragets ansvar6

Graden av andlig upphöjning avgör

reinkarnationerna16

Den "utlovade jorden "

26

Kärnan i andlighet34

Liknelsen om ogräset och vetet37

Den sanna tron48

Andlig förening54

Andens existens56

Andlig utveckling59

Det andliga och mänskliga ödet64

### **Undervisning 314**

Uppdragets förverkligande i den tredje eran15

Allt bär frukt, både gott och ont17.

Babelstornet20

Evolutionen är en universell lag24

Det förutspådda fredsriket25

Helgedomens betydelse28

Profetior om falska kyrkor47

Endast Lammet kan lösa de "sju förseglingarna "50

Moralisk och andlig undervisning

för det utvalda folket54

Riktiga exempel59

Tålmod, inte våld61

Instruktionen är i det gudomliga ordets väsen68

Livet efter detta är inte heller det slutliga andliga hemmet70

Mirakelets sanna betydelse73

### **Undervisning 315**

Förberedelse för den andliga resan1

Den andra och tredje tidens förestående ankomst

och deras olika mottagande av mänskligheten17

Den tredje tidens bok om ljus och sanning28

"I Herrens hus finns det många bostäder "

34

"Jakobs stege" betyder andlig upphöjning41

Gud är inget mysterium43

"Israel" är inte ett materiellt utan ett andligt namn45

Den ständiga inkarnationen och disinkarnationen  
de andliga varelserna47

Den mänskliga vetenskapens falska makt

och sin egen förstörelse53

En ny värld56

Reningen av templet62

Bön uppenbarad genom Anden74

Sanningen78

### **Instruktion 316**

Uppmaning till dem som kallar sig kristna5

Betydelsen av de tre sista förseglingarna12

Samvetet är domaren inom oss20

De inkarnerade och disinkarnerade lärjungarnas uppdrag 25

Innebörden av Mästarens blod är gudomlig kärlek39

Inspirationens gåva52

Kärlek är det universella språket60

### **Instruktion 317**

Andligt erkännande2

Vem var Roque Rojas? 7

Det finns ingen vila för sinnet10

Samvetets seger22

Uppfyllelse av profetiorna29

"I Faderns hus finns ett oändligt antal människor.

av bostäder " 39

Vägen till perfektion33

Samvetets röst39

Gynnsamma varelser följer med oss43

Tvivel54

### **Instruktion 318 (påsk 1950)**

"De som kommer genom stort lidande " 1

Tron är den andliga synen6

Vägen till det "nya Jerusalem" är fylld av prövningar7

Religionernas förevändning16

Den andliga uppfyllelsen slutar inte med att

Fysisk död<sup>28</sup>

Gudomlig visdom och mänsklig vetenskap<sup>36</sup>

Naturens element kommer att tala<sup>40</sup>

Mänsklighetens pånyttfödelse<sup>44</sup>

Det räcker inte att inte skada någon<sup>47</sup>

Uppfyllandet av löftet om den andra epoken<sup>52</sup>

Befrielse från traditionalism<sup>60</sup>

Betydelsen av bröd och vin<sup>61</sup>

Den heliga andens tid<sup>63</sup>

### **Instruktion 319 (glädjelördag, 8 april 1950)**

Den gudomliga treenigheten, manifesterad idag

i den tredje etappen<sup>1</sup>

Tvivel<sup>5</sup>

Återlösning av alla andliga varelser<sup>7</sup>

Det finns många världar som bebos av barn

av den gudomliga anden<sup>11</sup>

Tvivel<sup>15</sup>

Mentalt lugn<sup>18</sup>

"Saliga är de som tror utan att ha sett".

22

Avskaffande av riter och religiösa sedvänjor<sup>32</sup>

Den andliga framtiden<sup>34</sup>

Thomas från tredje gången<sup>38</sup>

Kriget mot mänsklig orättvisa<sup>43</sup>

### **Instruktion 320**

Tre epoker av uppenbarelser och profetior<sup>5</sup>

Betydelsen av påsken<sup>12</sup>

Orsak och verkan av mental retardation<sup>26</sup>

Instinkten att vara irrationell och den mänskliga anden<sup>34</sup>

Andligt utbyte<sup>44</sup>

Andens odödlighet<sup>50</sup>

Vi lever ett evigt liv<sup>51</sup>

Exemplet med Jesu lidande<sup>56</sup>

Maria är en del av gudomligheten71

### **Instruktion 321**

Sanningen ligger i enkelheten4

Inför samvetets altare10

Profetiska ord14

Andlighet är inget offer21

Människan renar sig själv26

Mental analys28

De verkliga värdena34

Andliga vibrationer38

Kampen i den andliga världen53

Undervisning i andlighet67

Vikten av den andliga världens handlingar70

För anden finns inga materiella avstånd73

Andlig kultverksamhet utan fanatism86

### **Undervisning 322**

Uppdrag och fullbordan i den tredje eran1

Med sinnet kan man inte upptäcka sanningen15

Skakning och uppvaknande av mänskligheten20

De andliga realiteterna36

Förlåtelsen52

### **Instruktion 323**

Mental förberedelse1

Den andliga börens kraft24

Direkt kommunikation med Skaparen43

Profetian i Joel 2:28 uppfylls44

Faderns vilja uppfylls50

Samvete56

Herrens återkomst och dess effekt68

### **Undervisning 324**

Det andliga Israels kamp i alla tider2

Korrekt analys16

Materian är sekundär22

Den universella kärleken innehåller moderskapet?

32



Mental kommunikation49

Att förstå att be och ta emot 56

Vårt mål är förening för evigt med Gud 58

### **Undervisning 325**

Hyckleri och ondska råder fortfarande i världen11

Utveckling av mentala förmågor26

Kommunikation från ande till ande27

Alla kan ta igen förlorad tid38

Först kampen, sedan freden46

En era av kommunikation från sinne till sinne54

Domens tid och slutstriden58

Mänskligheten odlar fortfarande det dåliga fröet65

Exempel på tidigare epoker74

Tid för psykisk oro81

Varför den tredje gången84

### **Instruktion 326**

Betydelsen av andlighet8

Rengöring för tredje gången Uppdrag 10

Andlighet, inte religiositet18

Fel som uppstått på grund av materialismen,

och den sanna tron30

Gud har ingen form35

Det är dags för sublimes tolkningar41

Kärlekslagen48

Att leva i inre frid och sinnesfrid54

Andlighet är inte mystik63

### **Instruktion 327**

Andens väg till fullkomlighetens rike1

Berättelsen om den andliga själen4

Varför proven14

Betydelsen av slutet av 195026

Mental kommunikation efter 195037

Människoliv är också viktigt41

Inget är förlorat47

### **Instruktion 328**

Tredje testamentet<sup>9</sup>

Andligheten kommer att spridas över hela världen<sup>10</sup>

Examen bygger på kärlek<sup>11</sup>

Varför Anden och människan skapades<sup>19</sup>

Från tid till annan förfalskades den gudomliga läran<sup>26</sup>

Vi kommer själva att förstöra onskans rike

med det gudomliga svärdet<sup>34</sup>

Apokalypsens profetia<sup>36</sup>

Sökare efter Gud<sup>42</sup>

Anden botar all ondska<sup>52</sup>

### **Undervisning 329**

Andlighet kräver vilja och jämnmod<sup>1</sup>

Det gudomliga ordets väsen<sup>12</sup>

En absolut förändring i människans liv<sup>22</sup>

Effekter av förvirring<sup>39</sup>

Andlig kommunikation med hjälp av bestrålning<sup>43</sup>

Lagen om reinkarnation är inte bara en teori<sup>51</sup>

### **Instruktion 330**

De gudomliga löftena uppfylls<sup>3</sup>

Lärjungens uppdrag<sup>6</sup>

"Himmelrikets ankomst "

13

Elias uppdrag<sup>17</sup>

Det finns avancerade andar, men inga överordnade<sup>19</sup>

De 144 000 märkta var förutspådda<sup>21</sup>

Alla är bröder<sup>27</sup>

Andlig frihet<sup>28</sup>

Det tredje meddelandet<sup>30</sup>

Förening<sup>39</sup>

### **Instruktion 331**

Sanningen om andlig kommunikation<sup>1</sup>

Missuppfattningar om de så kallade kristna<sup>6</sup>

Det andliga budskapet<sup>12</sup>

Andlighet och materiella framsteg<sup>27</sup>

### **Undervisning 332**

Universell andlig bön1	
Universal love3	
Anden med eller utan materia är evig5	
Profetia om det judiska folket10	
Den sanna "utlovade jorden "	17
De utvalda 144 000 av Israels andliga folk19	
Att uppnå kärlekens lag27	
Dagarna närmar sig!	31
Uppenbarelsen om reinkarnation34	

### **Instruktion 333**

Tvivel kommer av okunskap7	
Andlighet18	
Tredje testamentet27	
De olika formerna av gudomlig kommunikation30	
Uppdraget för andlighetens ambassadörer43	
En ny mänsklighet kommer att uppstå54	
Vet att tilldela55	
Andlig bön upplyser61	
De två vägarna65	
De utlovade epokerna78	

### **Instruktion 334**

Samvetet är den gudomliga rösten i människan6	
Den förutspådda andliga striden16	
Uppfyllande av gudomliga principer35	
Andlig förberedelse49	
Det godas kamp mot det onda56	
Varför reparationen61	
Slaget om skyddsänglarna70	

### **Instruktion 335**

Det inkarnerade Israel under de tre epokerna3	
Andliga gåvor7	
Profetior och deras tolkningar10	
Joel 2:20, 30, 3114	

Mänskligheten behöver fred18

Befrielsen är mycket nära18

Varför reinkarnationer22

Prövningarna kommer att få oss att vakna upp24

Innehållet i "Det sanna livets bok " 32

Pingst35

Det andligt förenade Israels inflytande38

### **Instruktion 336**

De trogna vittnena i den tredje eran5

Från tron kommer styrka23

Ljusets seger över mörkret32

Känslighet för de gudomliga inspirationerna34

Mänskligheten känner inte Gud40

Materialismens broms47

Uppdraget för de 144 000 i det andliga Israel57

### **Instruktion 337**

Lärans rikedom för anden1

Kommunikationen från sinne till sinne23

Den andliga undervisningen förbereder oss för

det fullständiga uppfyllandet29

Jämlikhet43

Den tredje epoken inleddes 186650

Andlighet64

### **Instruktion 338**

Sinnets betydelse och utveckling2

De sju förseglingarna15

Gudomliga råd20

Profetia om mänsklighetens rening57

# De gudomliga lärorna i Mexiko 1866-1950

## Litteratur

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: +49 (0) 7371 929 66 42, E-Mail: [manfredbaese@gmx.de](mailto:manfredbaese@gmx.de)

Gudomlig kärlek, ursprung, väsen och mål för vårt liv och all varelse.

El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser

Det sanna livets bok, volymerna VII, VIII, IX, X, XI Tredje testamentet

Unicon Foundation, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-Mail: [info@unicon-stiftung.de](mailto:info@unicon-stiftung.de) Introduktion till "Book of True Life" (gratis)

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C.

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F.

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII

Det tredje testamentet och andra böcker om de gudomliga uppenbarelserna i Mexiko

## Webbplatser

[www.das-dritte-testament.com](http://www.das-dritte-testament.com) (på spanska, tyska, engelska och franska)

[www.unicon-stiftung.de](http://www.unicon-stiftung.de)

[www.drittes-testament.de](http://www.drittes-testament.de)

[www.drittetestament.wordpress.com](http://www.drittetestament.wordpress.com) (flerspråkig)

[www.tercera-era.net](http://www.tercera-era.net) (på spanska)

[www.144000.net](http://www.144000.net) (flerspråkig)

[www.dritte-zeit.net](http://www.dritte-zeit.net)