



Giriş

Üçüncü Kez
KUTSAL RUH'un zamanı!!!

Tanrı her zaman, insanlar yollarını kaybettiklerinde ve yanlış yollara saptıklarında onlara kahinlerini ve peygamberlerini göndermiştir. Zamanımızda da, bugün de, 144.000 ruhsal varlığın, birçoğu şu anda enkarne olmuş ve yeryüzünde yaşarken, diğerlerinin öte dünyada olduğu ve oradan çalıştığı bu günlerde, peygamberler ve dua savaşçıları olarak cehennem kapılarına saldırmak ve karanlığın giderek daha fazla nüfuz ettiği bir dünyada ışığın kırılmasına yardımcı olmak için Mesih tarafından mühürlenmiştir.

Herkes birçok dünyevi yaşamında ne ektiye onu biçer - iyi işler mutlulukla ödüllendirilir, kötü işler ise kişinin kendi vicdanı tarafından acımasızca ve şiddetle yargılanır. Egoizmin zamanı sona ermiştir - dünyanın sonundan anlamamız gereken budur.

Kutsal Ruh'un zamanı gelmiştir ve bu İsa Mesih'in vaat edilen dönüşüdür - çünkü o zaman da bize söyleyeceği pek çok şey vardı, ama biz bunları o zaman kavrayamadık - ama şimdi bunun için olgunlaşmış durumdayız ve bu nedenle Mesih insanlarla yeniden konuşuyor - ve bu kez bunu ruhani olarak yapıyor - ve bunu 1884'ten 1950'ye kadar Meksika'da O'nun tarafından donatılmış ses taşıyıcılarına yapıyor!

"Sana daha söyleyecek çok şeyim var, ama şimdi dayanamazsın. Ama o kişi, yani Gerçeğin Ruhunu geldiğinde, sizi tüm gerçeğe yönlendirecektir. Çünkü kendisi konuşmayacak, ama duyduklarını konuşacak ve olacakları size bildirecektir. Aynı şey beni de değiştirecek; çünkü benimkinden alıp size bildirecek. Baba'nın sahip olduğu her şey benimdir. Bu nedenle, 'Benimkini alıp size bildirecek' dedim" (Yak.16:12-15).

Roque Rojas - İlyas peygamberin yeniden vücut bulmuş hali - Vaftizci Yahya'nın yaptığı gibi Mesih tarafından O'nun yolunu hazırlamak için bir araç olarak kullanıldı, o da İlyas'ın yeniden vücut bulmuş haliydi - Meksika'nın banliyölerinde çok basit insanlarla buluşma yerleri kurdu. Bunlar da İsrailoğullarının yeniden bedenlenmeleriydi ve bu kez Meksika'da Mesih'in Üçüncü Vahyini Kutsal Ruh aracılığıyla ruhsal olarak alma, anlama organları vasıtasıyla ses taşıyıcıları olarak onu yazma ve insanlığa miras olarak bırakma göreviyle enkarne olmuşlardı.

Meksikalı İsa Mesih'in bu 366 öğretisi, "Üçüncü Ahit" adı altında 70'in üzerinde bölümden oluşan 684 sayfalık bir derleme olarak, önce İspanyolca ve daha sonra da diğer birçok dilde, "Gerçek Yaşam Kitabı" adı altında 12 cilt halinde yayımlanmıştır.

Üç Kez

(Gerçek Hayat Kitabından Alıntı)

İlk Kez (Baba)

İlk Zaman'ın başlangıcında, Tanrı hâlâ bazı seçilmiş kişiler aracılığıyla çocuklarıyla ruhsal olarak iletişim kurabiliyordu. O'nun kendilerine yol gösteren ruhsal sesini duydular. Ancak çocuklarının artan materyalizminin bir sonucu olarak bu bağlantı kaybolduğunda, Tanrı bir aracı aradı. Kendisini halkına iletebileceği bir insanı donattı. Musa, Tanrı'nın önce İsrail halkına sonra da tüm dünyaya yaşam için rehberlik edecek olan On Emir'i duyurmak için seçtiği araçtı. On Emir ve ayrıntılı talimatlarla Musa,

Tanrı'nın Kendisini çocuklarına Yaratıcı, tek Tanrı olarak, acımasız adaletiyle (Üçlü Birlik'in Babası Tanrı) açıkladığı İlk Zamanı sembolize eder.

İkinci Kez (The Son)

Zaman tamamlandığında, Tanrı biricik Oğlu'nu gönderdi. Tanrı'nın Ruhü İsa'da insan oldu ve insanların arasında yaşadı. Öğretilerinde İlahi Sevgiyi ortaya koydu ve yaşamı ve kurban ölümüyle insanlığa mükemmel bir örnek verdi; bu nedenle O, insanlık için Kendisini feda ettiğinde çarmıhta en yüksek ifadesini bulan sevgi aracılığıyla İlk Çağın On Emrini yerine getiren İlahi Üstatti. İsa İkinci Çağ'ı (Üçlü Birlik'in Tanrı Oğlu) simgeler.

Üçüncü Kez (Kutsal Ruh)

İsa yeryüzündeyken her şeyi açıklayamazdı çünkü insanlık henüz buna hazır değildi. Bununla birlikte, Baba'nın Yemin Edici'yi, yani Kutsal Ruh'u göndereceğini duyurdu. Bu Üçüncü Zaman, Ruhü Tanrı tarafından görevlendirilen bir aracı aydınlatan İlyas tarafından başlatıldı. Roque Rojas adında basit bir adamdı; Vaftizci Yahya gibi, Tanrı'nın Kutsal Ruhü'nün, Gerçeğin Ruhü'nün kendisini insanlar arasında göstermesi için bir öncüydü. 1866'da İlyas'ın Ruhü, Söz Aracısı aracılığıyla şöyle ilan etti: "Ben İlyas'ım, İlk Çağ'ın Peygamberi, Tabor Dağı'ndaki Başkalaşım'ın Peygamberi; kendinizi hazırlayın..." Ruhsal görüş armağanına sahip olan dinleyiciler İsa'yı, Musa'yı ve İlyas'ı o zaman gördüler, tıpkı İsa'nın Tabor Dağı'ndaki başkalaşımında öğrencilerinin deneyimlediği gibi. Bu, üç büyük çağın doğrulanmasıdır ve İlyas, Gerçeğin Ruhü'nün iletişim kurduğu üçüncü zamanı ya da Mesih'in Ruh'ta (Üçlü Birlik'in Tanrı Kutsal Ruh'u) dönüşünü simgeler.

Tanrı vahiylerini mükemmel bir düzen içinde iletir:

Sevgi öğretisi, Tanrı'nın doğruluğu hakkında yeterli bilgiye sahip olduktan sonra (Birinci Zaman) İsa aracılığıyla bize verildi (İkinci Zaman). Ve böylece sevgi öğretilerini yerine getirdiğimiz ölçüde hakikat ve bilgelik öğretilerini alabileceğiz (Üçüncü Zaman).

Bu Üçüncü Zaman - İlyas'ın Zamanı - Kutsal Ruh'un Zamanı; 1866'da Meksika'da Gerçek Yaşam Kitabı'nın yaratılmasıyla başladı ve sonunda Üçüncü Ahit'in Özeti'nde doruğa ulaştı. Bu, tüm insanların ruhanileştirilmesi doktrini ve Mesih'in 1000 yıllık hükümdarlığına ve yeryüzüne gelecek olan barış krallığına hazırlık ile ilgilidir.

Tanrı her insanın içinde yaşar ve ister bu dünyada ister ahirette olsun, Tanrı tüm varlıkların Babası ve Yaratıcısıdır - hepsi O'nun çocuklarıdır. İnsan, yaratılışın başlangıcında Tanrı tarafından yaratılan bedenlenmiş bir ruhtur. Bu ruhani varlıklar kendilerini mükemmelleştirmek için önce başka, daha mükemmel dünyalarda ve şimdi de aynı zamanda bir ruhsallaşma okulu olan kefarete gezegeni Dünya'da pek çok enkarnasyon geçirmişlerdir.

Her insanın içinde Tanrı'nın bir kıvılcımı vardır - vicdan. Vicdan insanın ruhuna rehberlik eder - ruh insanın ruhuna rehberlik eder ve ruh da insanın zihnine ve bedenine rehberlik eder. İnsan kendini ruhsallaştırmalı ve doktrinlerin, dış formlara ve sahte kültlere tapınmanın, taştan kiliselerin, Farisiliğin ve sahte ışığın sahte öğretilerinin ötesinde mezhep, inanç, renk, milliyetten bağımsız olarak Tanrı ile doğrudan iletişim kurmayı öğrenmelidir! (Deccal)

Tanrı'nın Kendisi, her insanın doğasında var olan kalpteki ilahi kıvılcım, yani vicdan olan insanın ruhu aracılığıyla her insanı yönlendirmek ve ona rehberlik etmek ister. Ve bunu, çocuğu için her zaman en iyisinin ne olduğunu bilen şefkatli bir baba gibi, insanın özgür iradesine saygı duyarak yapar.

İnsan ruhunu açmayı, yüreğini ve içindeki Tanrı'nın sesini dinlemeyi öğrenmelidir ki Tanrı tarafından eğitilsin, esinlensin ve yönlendirilsin; o zaman yaşamı kendisi ve başkaları için bir nimet haline gelecektir.

İnsanın görevi, Babası olan Tanrı'ya hoşnut etmek ve O'na benzemek için sevgi ve merhamet işleri yapmak, yani Tanrı'ya yaklaşabilmek için kendini mükemmelleştirmektir. Amacı, kendi çabalarının yardımıyla ve Tanrı'nın lütfuyla mükemmelliğe erişmek ve böylece sonsuza dek Baba'ya dönmesine ve O'nunla birlikte yaşamasına izin verilmesidir. Bu, her insanın, her ruhani varlığın adım adım ilerlemesi gereken uzun bir yoldur ve bunun için ruhu arındırma ve ruhani varlıkları mükemmelleştirme gücüne sahip ilahi öğretilere ihtiyacı vardır.

Yedi mühür

Yuhanna'nın Yedi Mühürlü Vahyi'nden bilinen "Yaşam Kitabı", Tanrı tarafından öngörüldüğü şekliyle insanlığın tarihini içerir. Her biri belirli bir mühre sahip yedi ana bölüme ayrılmıştır. Bu mühürler, Yaşam Kitabı'nın ilgili bölümünde yer alan ışığın, Tanrı'nın iradesinin ve eğitim planının insan dünyasında etkili olabilmesi ve gerçekleşebilmesi için Mesih tarafından çözülmüştür. Böylece, insanlığın gelişiminin ilgili ruhani aşamasının ana öğretisi, bu çağın ve daha sonraki tüm zamanların yol göstericisi ve modeli olarak Tanrı'nın seçilmişlerinden biri tarafından sembolik bir olayda sembolize edilir. - Üçüncü Çağ'ın başlangıcından bu yana, "Yaşam Kitabı" Altıncı Mühür'de açılmıştır.

İlk Mühür: Kurban

Rab bize yeni Sözü'nde şöyle der: "Dünyadaki ruhsal gelişimin bu aşamalarından ilki, Tanrı'ya kefaretle kurbanını sunan Baba'nın ilk hizmetkârı Habil tarafından sembolize edilir. O, fedakârlığın sembolüdür. Kıskançlık ona karşı ayaklandı." (U.(=Talimat No. ve ayet) 161:54)

Yaratılış 4. bölümden, Kayın ve Habil'in yakmalık sunularını Tanrı'ya sunduklarını biliyoruz. Habil'inkine Tanrı lütufla baktı, çünkü masum ve saf bir yürekle verilmişti. Ama Tanrı Kayın'inkini reddetti, çünkü Kayın'ın yüreği temiz değildi. Bu durum Kayın'ı çok öfkeli yaptı ve kıskançlık ve nefret yüzünden kardeşi Habil'i öldürdü. Ancak Kutsal Kitap'taki bu anlatının derin anlamı, Habil'in - maddi yakmalık sunusunun yanı sıra - Tanrı'ya dünyevi insani tutkularının manevi kurbanını da sunmuş olmasında yatmaktadır. Bu nedenle kalbi masum ve saftı. Varlığının bu şekilde arındırılması kurbanın sembolüdür. Özetle şunu söyleyebiliriz: Birinci Mühür günahkâr tutkularımızı feda etmemiz, ruhun maddeye egemen olması ve böylece Cennetteki Babamızla ruhsal birliğe ulaşmamız anlamına gelir.

İkinci Mühür: İnanç

Nuh tarafından sembolize edilmiştir. İnsanlar Birinci Mühür'ün öğretilerine kulak asmadılar, ama özgür iradelerini kötüye kullanarak materyalizmin kötü tutkularının kendilerine egemen olmasına izin verdiler. Yaratılış 6:3 vd'de şöyle okuyoruz: "O zaman Rab, 'İnsanlar artık Ruhum'la cezalandırılmayacak' dedi, 'Çünkü onlar bedendir. Onlara yüz yirmi yıl daha vereceğim. . Ama Rab insanların kötülüğünün yeryüzünde büyük olduğunu, yüreklerinin bütün düşünce ve eylemlerinin sonsuza dek kötü olduğunu görünce, . "Yarattığım insanları yeryüzünden sileceğim" dedi. . Ama Nuh Tanrı'nın gözünde lütufta buldu. . Nuh tanrısal bir adamdı, suçsuzdu ve kendi zamanında tanrısal bir yaşam sürmüştü. . . "

Halk Tanrı'nın uyarısını küçümsedi ve yollarını düzeltmeleri için belirlenen son tarihe inanmadı. Sadece bir kişi inandı: Nuh. Rab, Tufan'dan sonra yeni bir insanlıkla yeniden başlamak için onu aracı olarak seçti. - Tanrı'nın o dönemde oldukça sıra dışı olan ve bu nedenle insanların güldüğü tüm emirlerini yerine getirmek için güçlü bir iman gerekiyordu. Ama Nuh Tanrı'sına güvendi ve kendisine emredildiği gibi davrandı. İman Nuh için sadece gerçek anlamda değil, ruhsal anlamda da kurtarıcı bir

gemiydi ve bugüne kadar iman her imanlı için kurtarıcı bir güç olmuştur. Diğer büyük iman kahramanı İbrahim'in tam olarak İkinci Mühür zamanında yaşamış olması da bir tesadüf değildir.

Üçüncü Mühür: Ruhsal Güç

Yakup tarafından sembolize edilir. Tanrı Yakup'a "güçlü" anlamına gelen "İsrail" ruhsal adını verdi. Yakup ya da İsrail yaşamında Tanrı'nın onu sınıdığı pek çok sıkıntı ve tehlikeyle karşılaştı, ama içindeki ruhsal güç sayesinde bunların üstesinden gelebildi. İnsanlar için, Tanrı'nın bize gönderdiği denemelere sabırla katlanabilmek ve teslim olabilmek için edinmemiz gereken ruhsal gücün bir sembolü oldu. Yukarıda bahsedilen ruhani niteliği sayesinde Tanrı onu İsrail halkının atası olarak seçti, öyle ki onun 12 oğlundan 12 kabile meydana geldi. Yehova onun aracılığıyla büyük bir ruhsal vahiy de bildirebildi.

Eski Ahit'ten "cennete giden merdiven" olarak bilinen öyküyü biliyoruz (Yaratılış 28:10 vd): Yakup rüyasında yeryüzünde duran ve göğe uzanan bir merdiven gördü; Tanrı'nın melekleri merdivenden inip çıkıyorlardı. Merdivenin tepesinde Tanrı duruyordu. Tanrı böylece sembolik imgelerle ruhun gelişimini gösteriyordu. Adım adım yükselmek için ruhumuz daha olgun ve saf hale gelmelidir. Tek bir insan yaşamında, deyim yerindeyse ilk denemede Tanrı'yla birlikte olana kadar ruhumuzun merdiveni tırmanmak için gerekli saflığa ulaşmasının mümkün olmadığını takdir edebiliriz. Ruhumuzun ulaştığı olgunluğa göre, her seferinde birkaç basamak daha yukarı tırmanmak için birçok deneme, birçok inisiyasyon gerekir. Bunu yaparken Rab bize merdivende durmamamızı, yani ruhsal gelişimimizde sürekli ilerlememizi öğütler, çünkü aksi takdirde bizden sonra gelenlerin ruhsal gelişimlerini engellemiş oluruz. - Merdivenden inen Tanrı'nın melekleri, Rab'bin yükselenlere yardım etmek üzere aşağıya gönderdiği gelişmiş ışık ruhlarıdır. Burada yine Tanrı'nın, Kendisine giden yolda bizi yalnız bırakmadığı, bize yardımını sunduğu ifade edilmektedir. Üçüncü Mühür'ün niteliğine ulaşmanın yolu, önceki iki öğretilere kulak vermektir: Tanrı, ancak aşağı tutkuları feda ederek ve sarsılmaz bir imanla içimizde yaşayan Ruh'un kıvılcımını büyük bir güç haline getirebilir.

Dördüncü Mühür Yasa

Musa tarafından sembolize edilmiştir. Tanrı onu İsrail halkını Mısır esaretinden kurtarmak için seçti ve onun aracılığıyla halka On Emir'i ve Tanrı'nın isteğini halka bildiren birçok buyruğu verdi. On Emir tüm insan yasalarının temeli oldu ve eğer onlara sadakatle itaat edilseydi, insanlık iyi yolu seçmiş olurdu: Tanrı'ya gerçek tapınma, adalet, düzen ve komşuya saygı. Ancak ilahi yasaya uyulmaması, yani insanın Tanrı'nın iradesine itaatsizliği, insanlığı uçurumun eşiğine getirmiştir.

Beşinci Mühür: Sevgi

İsa tarafından temsil edilmektedir. Tanrı bize olan sevgisinden dolayı O'nda insan oldu. O'nun yaşamı mükemmel bir örnek, öğretisi ise sevginin tek bir yüceltilmesiydi ve bu yüceltme O'nun bizim için canını vermesiyle en üst düzeyde tamamlanmış oldu. Bu nedenle O, öğretilerini şu sözlerle özetleyebilmiştir: "Size yeni bir buyruk veriyorum: Benim sizi sevdiğim gibi, siz de birbirinizi sevin" (Yuhanna 13:34).

Ve gerçekten de, bu yeni sevgi buyruğunda tüm yasa yer almaktadır. Son sonuca kadar gözetilmesi Tanrı'nın ruhani Krallığını bu dünyaya getirecektir. Ahirette bu zaten böyledir, çünkü sevgi ruhani krallığın önkoşulu ve temelidir.

Altıncı Mühür: Bilgelik

Altıncı Mühür - Üçüncü Çağ'ın bir başlangıcı ve hazırlık aşaması olarak - Eski Ahit'te görevini tamamladıktan sonra "ateşli bir savaş arabasıyla" cennete giden peygamber ve büyük savaşçı İlyas tarafından sembolize edilir (2. Krallar 3:14),

Bu mecazi temsil ile bize İlyas'ın ruhunun Tanrı'nın ışık dolu savaşçısı olduğu gösterilmektedir. İsa'nın tanıklığına göre, bu melek ruhu Vaftizci Yahya'da da bedenlenmişti (Matth. 11, 7-14) ve İsa'nın öğretisini yüreklere yerleştirebilmesi için yürekleri hazırlamıştı. O aynı zamanda zamanımızda Rab'bin ruhsal dönüşünün yolunu açmıştır ve güçlü bir melek prens olarak, 1950 yılına kadar Rab'bin Kendisinin seçilmiş araçlar vasıtasıyla öğretilerini ve vahiylerini bildirdiği, Hayat Kitabı'nın açılmış Altıncı Mührü ya da Bölümünden akan Kutsal Ruh'un ışığını, İlahi Bilgeliği tüm ruhlara ve dünyalara aktarmaktadır. Ancak Altıncı Mühür'ün zamanı burada sona ermedi. Altıncı Mühür'ün ışığı, Mesih'in İkinci Gelişindeki vahiylerini tanıyana ve kendini ruhsallaştırana kadar insanlığın üzerinde parlamaya devam eder. Aynı zamanda gerçekleşen ziyaretler bu gelişmeyi destekleyecek, böylece ruhlar Tanrı'nın hakikatini ve bilgeliğini alabileceklerdir. Bu şekilde insanlık Yedinci Mühür için hazırlanmış olacaktır.

Yedinci Mühür: Tamamlanma

Yedinci Mühür'le birlikte, tıpkı yedinci günde - mecazi anlamda - yaratılışın tamamlanmış olması gibi, kurtuluş işi de tamamlanır. Ruh uzun ve kederli yolu kat etmiştir ve bir kez daha Ruh'tan Ruh'a Babasıyla en yakın birliktelik içindedir. İtaatsiz oğul Baba'nın evine döner, kendini ve dünyayı yenmiştir. - Yedinci Mühür'ün sembolü, ruhların bu zorlu gelişim ve arınma yolunun sonunda ulaşılan hedefi olacak olan Cennetteki Baba'nın Kendisidir. Yedinci Mühür henüz açılmamıştır. Belki de ruhsal olgunlukları sayesinde, bir ya da iki ruha Yedinci Mühür'ün getireceklerinin küçük bir habercisi verilmiştir. Ancak tüm İsrail ve insanlık için nesiller gelip geçecek, yıllarca süren sınavlar yaşanacak, gözyaşları yürekleri arındıracak, ta ki herkes için en büyük zaman, yani Baba'yla sürekli birliktelik zamanı gelene kadar.

III İsrail Halkı

Rab öğretilerinde sık sık "İsrail halkından", "Benim halkımdan" ya da sadece "halktan" söz eder. Bu hiçbir şekilde mitinglerin ortasında gerçekleştiği Meksika ulusuna atıfta bulunmamaktadır. İsrail Devleti anlamına mı geliyor? - Hayır - Hatalardan kaçınmak için, burada "İsrail" isminin kökeni ve vahiylerde "İsrail halkı" ile kime hitap edildiği hakkında kısa bir açıklama yapılmıştır. Kutsal Kitap uzmanları Eski Ahit'te anlatılan Yakup'un zor bir durumdayken gece şafak sökene kadar bir "adamla" güreştiği hikâyeyi bilirler. "Adam" onu yenemedi ve sonunda şöyle dedi: "Artık sana Yakup değil, İsrail denecek, çünkü Tanrı'yla ve insanlarla mücadele ettin ve yenildin." Ve Tanrı Yakup'a vaadini yeniledi: "Senin soyun toprağın tozu gibi olacak, akşama, sabaha, kuzeye, güneye doğru yayılacaksınız; seninle ve senin soyunla yeryüzünün bütün soyları kutsanacak." - İsrail ruhsal bir isimdir ve "güçlü" anlamına gelir. Tüm ulusu kapsayan güçlü, ruhani bir topluluk, sayıca çok, güçlü bir İsrail ulusu olacaktır. Ve Tanrı insanlara Vaat Edilmiş Toprakları, orada huzur içinde yaşayabilmeleri ve Kendisiyle olan ruhsal bağlarını derinleştirebilmeleri için verdi. Bununla birlikte, Tanrı'yla yapılan antlaşma uyarınca, tek Tanrı'ya gerçek tapınmayı ve O'nun öğretilerinin doğruluğunu yeryüzündeki tüm halklara duyurması, yani kâhin bir halk olması şartı vardı.

Eski Ahit, İsrail halkının yüzyıllar içindeki gelişimini canlı bir şekilde anlatır. Çok geçmeden bu grup içinde bir bölünme gözle görülür hale geldi: bir tarafta, Tanrı'yla ruhani teması sürdürdüğü ve aralarından halkın bilge liderleri ve büyük peygamberler çıktığı için ruhani İsrail olarak adlandırmak istediğimiz küçük bir grup. Öte yandan, materyalist İsrail olarak adlandıracağımız çoğunluk, büyük bilgelik, sebat ve azim gibi ilahi nimetleri sadece güç ve servet kazanmak için kullandılar. Tanrı'yla yapılan antlaşmaya itaatsizlik İsrail halkına sık sık kendi elleriyle ağır sınavlar getirdi; zira zenginlikleri,

güçleri ve gururları komşu devletleri adeta onlara karşı savaşmaya zorladı. Sıkıntı ve üzüntü içinde halk Tanrılarına yakardı, ama tövbeleri sadece özgürlüklerine kavuşup zenginleşene kadar sürdü.

Birçok deneme sırasında, ruhsal İsrail'in azınlığı fark edilmeden yaşadı, ancak Mesih'e olan inanç ve umutla doluydu. Bu nedenle O, halkının dikkatini bir kez daha uluslar arasındaki ruhsal görevine çekmek ve onları buna hazırlamak için İsa'da onların ortasında insan olabilmıştır. Ruhsal İsrail O'nu izledi ve O'nun Sözü'nü duymaktan mutluluk duydu. Çoğunluk, materyalist İsrail, O'nu neredeyse hiç dikkate almadı ve resmi Kilise O'nu kesin bir şekilde reddetti. Romalıların egemenliğini kıracak ve dünyevi, görkemli ve yenilmez bir İsrail yaratacak güçlü bir adam, kudretli bir savaşçı bekliyorlardı. Ancak Mesih alçakgönüllüydü ve "Benim krallığım bu dünyaya ait değildir" dedi. Hayal kırıklıkları o kadar büyüktü ki, O'nu bir kışkırtıcı ve küfürbaz olarak mahkûm ettiler ve çarmıha gerdirdiler. - Böylece muazzam öneme sahip bir olay meydana gelmişti: ruhsal ve maddesel İsrail arasında gözle görülür bir ayrılık.

Ruhsal İsrail elçilerin etrafında toplandı ve küçük kalabalığın içinde elçi Petrus'un şu sözlerinde ifade ettiği farkındalık kısa sürede olgunlaştı: "Şimdi gerçeğe öğreniyorum ki, Tanrı kişiye değil, her tür insana bakar, O'ndan korkan ve doğru olanı yapan O'nun için makbuldür." - Dolayısıyla Ruhsal İsrail'e sadece Yahudiler değil, tüm dinlerden ve uluslardan Mesih'in sözlerine inanan ve buna göre hareket edenler aittir; çünkü bu ruhsal bir topluluktur ve bu nedenle uluslara bağlı değildir. Materyalist İsrail, Roma egemenliğinden kurtulmak için gösterdiği fanatik çabada ağır bir savaş yenilgisine uğradı ve M.S. 70 yılında Yeruslaim'in yıkılmasından sonra bir ulus olmaktan çıktı ve Yahudiler dünyanın dört bir yanına dağıldı. Materyalist İsrail, ilahi yasalara itaatsizliği ve Mesih'i reddetmesi nedeniyle korkunç bir yargıya uğradı. İsa'nın kehaneti Yeruslaim'deki görkemli tapınağı görünce kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşti: "Size doğrusunu söyleyeyim, burada kırılmadık tek bir taş bile kalmayacak." Ve yine, "Yeruslaim, Yeruslaim, sen ki peygamberleri öldürür, sana gönderilenleri taşlarsın; bir tavuğun civcivlerini kanatları altında topladığı gibi, ben de senin çocuklarını kaç kez bir araya toplamak istedim, ama sen istemedin! İşte, evin sana ıssız bırakılacak." - Takip eden yüzyıllar boyunca, her yerde istenmeyen bir azınlık olarak baskı, aşağılanma ve zorluklara maruz kaldılar. Ancak şimdi, bu korkunç olaylardan ve bunun sonucunda ruhani ve materyalist İsrail arasındaki gözle görülür bölünmeden neredeyse 2000 yıl sonra, hayal bile edilemeyecek önemde bir değişim yeniden gerçekleşiyor. Dünya halkları arasında fark edilmeyen bir azınlık olarak zayıf ve az etkili bir grup olan ruhsal İsrail uyandırılmakta ve bir araya getirilmektedir. Mesih ruhsal dönüşünde "ruha göre İsrail" ile konuşur. O şimdi tüm "İsrail'in dağılmış kabilelerini" Ruh'uyla donatmak ve insan ırkının kurtuluşunu ve ruhsallaşmasını sağlayana kadar onları savaşa göndermek için birleştirir. Bunun için öğretiler, 12 ciltlik "Gerçek Yaşam Kitabı"nda toplanan Mesih'in yeni vahiyleridir. Öte yandan, materyalist bir İsrail var. Kendisine yeni bir miras olarak Krallığını sunanı bağrından kovduğundan beri uzun ve kederli bir yolculuk yapmıştır. Ancak en ağır baskı dönemleri geride kaldı; zenginleşti ve parayla büyük bir nüfuzla sahip oldu. Güçlü ve gururlu hale geldi ve milliyetçi dal bir ulus olarak yeniden yerleşti, eski dini gelenekler uyandı. Yehova ve Musa'nın yasalarını yerine getirdiğine inanır, ama gerçekte hala altın buzağıya tapmaktadır. Ruhani misyonunu anlamaktan ve yerine getirmekten çok uzaktır. Bu, Yahudilere ya da İsrail ulusuna karşı tek taraflı bir suçlama olarak algılanmamalıdır; yeryüzündeki tüm uluslar - belki küçük azınlıklar hariç - cisimleşmiş ve "altın buzağı etrafında dans etmektedirler." - Eğer bu açıklamada materyalist İsrail'den özellikle bahsediliyorsa, bunun nedeni bu risalenin ruhani ve materyalist İsrail'i ele alması ve ikincisinin Tanrı tarafından belirlenen yeryüzü ulusları arasında kâhin halk olma görevini henüz yerine getirmediğini belirtmesidir.

İstemedenden kendimize sorarız: bundan sonra ne olacak? - Tanrı'nın İsrail halkına büyük vaatlerde bulunduğunu ve bunları asla bozmayacağını unutmamalıyız. Ancak bunu yaparken, Tanrı'nın Yakup'a soyuyla ilgili olarak verdiği bereket vaatlerinin ruhla ilgili olduğunun da farkında olmalıyız, tıpkı Yakup'un daha sonraki adı olan İsrail'in zaten ruhsal bir isim olması gibi. Vaatlerin maddeye, yani kabileye ya da İsrail'in şimdiki durumuna atıfta bulunduğuna inanmak hatadır. Eğer böyle olsaydı, o zaman Tanrı'nın peygamberleri ve elçileri hala onun içinde ortaya çıkardı. - Ancak şimdi hala

materyalist olan İsrail'in ruhani İsrail ile birleşeceği ve her ikisinin de yeniden bir birlik, tek bir İsrail halkı oluşturacağı zaman gelecektir. Ama bu ne zaman gerçekleşecek? - Materyalist İsrail para, güç ve gururdan vazgeçip Rab'bin yeni vahiylerini kabul ettiğinde - ki bu muhtemelen ancak bir başka şiddetli ziyaretten sonra mümkün olacaktır - ve acı gözyaşlarıyla haykırdığında: İsa Mesih'ti ve Mesih bizim için de "yol, gerçek ve yaşam "dır.